

Kristian Grøntveds Dagbøger

fra 13. november 1920

til 20. september 1921

Uddrag af dagbøger foretaget af Olaf Nedergaard

Lørdag den 13. november 1920.

Pløjet N.22,23 og noget af 24 og 25. Møget under svin og kalve. Bagt brød. Spredt kålrabitoppe på N. 24-27.

Jeg var i Hjørring og fik kørende med Kristiansen, Stenshede. Hos Søren Nørmark afleverede jeg kommuneregnskabet. Vi indstaldede hos Søren M. Jensen. Jeg gav kaffe i beværtningen i Højrup's Port, 1kr.60. Der hørte vi på en disput imellem købmand Chr. R. Andersen, slagter Hansen og en anden mand, de talte om en strejke som købmændenes kuske havde begyndt i dag for at få højere løn. Søren Skovsmose ville være med til at give bidrag til skomagerens sølvbryllup, han lagde 10 kr., dette syntes han var for meget, så slap han med 6 kr. Vi gik så ned til brugsforeningens fælleslager og købte varer for 129 kr., som vi havde. Ved en fejltagelse var jeg kommet på listen 2 gange med 10 kr. hver, det vidste jeg ikke før i aften, jeg betalte så 12 kr.50. Vi købte 6 tallerkener af 2 slags, et stegefad, 12 par kopper, 12 knive og gafler, 12 spiseskeer, 12 teskeer. Hos boghandler Kristiansen købte jeg en sølvbryllupsmappe for 2 kr.50. Købte symaskineolie 35 øre. I sæbehuset købte jeg varer for 15 kr.65. Jeg havde 12 kr. 25 øre til gode, så jeg betalte kun 3 kr. 40. Købt smørfarve 30, skrå 25. 3 pund mellem kyperblåt 3 kr. 60. I Diskontobanken indsatte jeg 15 kr. på Karls og 15 kr. på Holgers konto. Holger gav mig de 12 kr. I bogsamlingen byttede jeg nogle bøger. Vi kørte fra Hjørring kl. 4 og var hjemme kl. 6. Kristiansen fortalte mig at de fester han har holdt, har kostet ham 1700 kr. Han skal have 1000 kr. udtaget af banken til dækning. Kristen Holtegaards datter Marie skal giftes med en håndværker oppe fra Rubjerg, som hun skulle have været oppe at holde hus for, men Kristen vil at hun skal giftes, da hun nok trænger dertil.

Kristian Dahl fortalte at de i aftes var enedes om en fællesliste i Bjergby til menighedsrådet. Medlemmer blev Kristian Dahl, lærer Holm, Edvard Knudsen, Ørnboel, og Kristian Hvims. Kristen Rams ville ikke blive ved.

Telefon: smed Ejnar Pedersen (han bad om at blive medtaget på listen over giverne til sølvbrylluppet hos skomageren med 7 kr. og Julius Gram med 5 kr. og bad mig lægge pengene ud). Hans Jensen (meddelte hvad vi havde købt, for at vi ikke skulle købe de samme genstande). Kr. Kristiansen (han meddelte at mit navn var kommet på listen 2 gange med 10 kr. hver gang, vi enedes om at dele de 10 kr. imellem os, Jørgen Holtegaard og Søren P. Nielsen med 2,50 til hver, da de 2 sidstnævnte havde sagt at de ville nok give 10 kr. og mere hvis det behøvedes.) I går holdt Rasmus Kristensen og hustru, Gøggaards Mark, deres sølvbryllup.

Søndag den 14. november.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Helene var i kirke. Der blev lyst til ægteskab 1. gang for Niels Kristian Kristensen, Hundeleve, og Mette Marie Kristensen (Kristen Holtegaards datter). Efter gudstjenesten blev Frants Gru viet, jeg biede ikke og så på brylluppet. Lærer Jensen oplæste en bekendtgørelse om at Martinus Krøgholt var beskikket til lægdsmand for Mygdal sogn. Før tjenesten var jeg henne i Degnbøl og lagde de 36 kr. som Karl havde indsamlet til KFUM, samt nogle indbydelseskort til missionsugen. Niels Bæk fortalte at husmandsforeningen vil foranstalte et regnskabskursus i forsamlingshuset i lighed med det som holdtes i nordre skole, de vil have lærer Vinter til at lede det. Han spurgte om sognerådet vil give tilskud til lys og varme, de skal give 4 kr. i leje af den lille sal pr. aften. Jeg bad ham sende sognerådet et skriftligt andragende. Jeg var med Kristiansen hjem fra kirke og drak kaffe. Ved middagstid kom Hans Knudsen herved. Han og Vilhelm fulgtes ad til Bindslev kirke og til Peter Jakobsens. Helene var en tur hjemme fra kirken, hun havde 3 kr. med til mig fra Albert Jensen, Moselund. Lærer Jensen

var hernede i formiddags med forsømmelseslister. Han mente ikke der var stemning for at oprette en bogsamling her i sognet, og vi var enige om at lade det hvile foreløbig.

Mandag den 15. november.

Pløjet N. 24 og 25. Toppet gulerødder af, skåret hakkelse. Vasket klæder.

I formiddags gik jeg op til Stenshede. Jeg skrev navnene ind i en mappe på dem som havde været med til at give de ting som vi købte i lørdags, der var 14 i alt, nemlig mig 15, Kr.

Kristiansen 15, Niels Grøntved 10, Anders Kabbeltved 10, Jens Præstegaard 10, Andreas Degnbøl 10, Peter Nielsen 10, Jørgen Holtegaard 10, Søren Houen 10, Villads Klodske 5, Jensen Lundergaard 6, Søren Skovsmose 6, Ejnar Pedersen 7, Julius Steen 5. I alt 129 kr. Jeg betalte Kristiansen 5 kr., og da jeg har betalt mappen, så betalte han mig 1 kr. 25 tilbage på den. Jeg betalte ham for en kasse cigaretter 15 kr. Ejnar kørte over til skomageren med kassen, og Kristian og jeg gik derover og ønskede dem tillykke. Vi fik en kop kaffe og sad en stund og røg en cigar. Mens vi sad der, kom Mads Kristian fra Grøntved, han havde pyntet stuerne, der var ryddet for alt bohaver, som var flyttet ud på loen. Kristian og Petrea bad os komme igen i eftermiddag kl. 3. Lidt over kl. 3 gik jeg og Ingeborg derop, der var mødt en hel del, mest af familien, vi kom kort efter til bords, der var dækket i alle 3 stuer i søndre side. Ved bordet der stod langs med østre side i den østre stue, havde sølvbrudeparret plads omgivet af deres børn, i denne stue sad naboerne, jeg og Ingeborg næst ved familien, dernæst Kristiansen og hans kone. Kristian Mortensen bød gæsterne velkommen, og efter at vi havde sunget en bordsalme, begyndte spisningen, i den midterste stue sad Kristians og Petreas familie. Da vi havde fået en ret sat til livs, holdt Petreas bror Jens en længere tale over et stykke af en af Davids salmer. Senere holdt Melankton også en tale, Kr. Kristiansen talte også og fremhævede at der aldrig havde været vekslet et ondt ord mellem ham og hans nabofolk på den anden side af bækken i de 25 år de havde været naboer, han roste også børnene en hel del. Nyeng talte også og fremhævede, hvor glad han var ved at komme herved til fest. Jeg læste telegrammer op, og i den anden stue blev der også nogle oplæst. Efter at vi havde drukket en kop bar kaffe, rejste vi os fra bordet og gik ud og så gaverne og samtalede med hverandre.

Hans Jensen havde haft 250 kr., deraf havde han brugt 235 kr. til at købe 1 bord, 6 stole og en kurvestol. Petreas familie havde købt en kurvestol og puder til begge stole, Kristians søskende forærede Petrea at silkehovedklæde til 65 kr. og Kristian en urkæde og en stok. Hans vandkær havde været der i morges med nogle sølvpenge. Thomas Larsen, Uggerby, forærede dem en sølvskål, der var også nogle flere gaver. Uden for forstuedøren var rejst en æresport, det var den der stod østen i gården på Stenshede, som var blevet flyttet derover.

Blandt de gæster som mødte om eftermiddagen, var foruden mig og Ingeborg: Niels Grøntved, Niels Pedersen og Mariane Kabbeltved, Martin Sørensen og Kristiane Grøntved, Kristian Kristiansen og Josefine Stenshede, Andreas og Martha Degnbøl, Johanne og frk. Nielsen fra skolen, Peter Nielsen og Ida fra Retholt, Laurids Nyeng samt alle der var mødte af familien. Om aftenen kom der en hel del af naboer og sognets folk. Vi blev hen på aftenen beværtet med chokolade og kaffe. Der blev ved denne lejlighed holdt taler af Martin Poulsen, Hjørring, der fremdrog en del barndoms minder fra sit og Petreas hjem og helt op til nutiden. Pastor thaarup talte om at søge til alteret med skyldoffer og takoffer. Laurids Nyeng læste et stykke i et blad om en pariafamilie. Julius Mortensen fra Fredericia fortalte et træk fra statstjenesten, der blev sunget meget. Jeg talte med Laurids Nyeng, der fortalte at hans søn Steffen havde været hjemme i 10 uger, men de kunne ikke have ham hjemme, da der skulle være et voksent

menneske hos ham hele tiden. Kristensen Stejlbjerg havde kørt ham ud til Grenå i sit automobil. Steffen er meget sløv. Martin Poulsen fortalte at Søren Krattets svigersøn vil rejse som opvækkelsesprædikant, han vil ikke søge præsteembede her i landet. Jeg sagde til Peter Nielsen, at Kristian Møller havde klaget over Højtvedvejen. Talt med lærer Jensen om regnskabskurset, han sagde at landboforeningen nok skal have de 10 kr. pr, medlem, men så skal den også betale alle udgifter dertil, herunder lys og varme samt lokalernes rengøring.

Karl var i ungdomsskolen i aften. Tis-skomageren var her efter et flyttebevis til sin datter.

Tirsdag den 16. november

Pløjet på N. 26 og 27. Toppet resten af fodergulerødderne af og lagt dem ind i tørvehuset, malet en sæk grut. Holger var oppe til skomagerens efter vor lampe. Modtog takkekort fra Edvard Knudsen.

Posten havde en postoprævning på 55 kr. fra Jydsk Telefonselskab, deraf for samtalegrupper 32 kr. 50. Da jeg kun har bestilt samtalegrupper til 7 kr. 50, lod jeg posten tage oprævningen med igen.

Slagtet 5 ænder i dag. Hunden fik 3 hvalpe, hvoraf 1 død. Vilhelm var oppe til regnskabskursus i skolen i aften. Han modtog 5 kr. til bøger, som han skal brug ved regnskabskurset. Jens Præstegaard var her i aften, han var i besøg hos Kristian Mortensens tillige med sin kone og Mille Nørskov.

Onsdag den 17. november.

Pløjet resten af N. 26 og 27, hovedagrene 22-27 samt N. 35 og 39. Karl gravet vester i haven. Jeg kørte til Hjørring med 5 ænder. Da jeg kom op til skolen, talte jeg med lærer Jensen og Johanne, jeg lovede dem nogle melkort. Jeg havde glemt en skatteliste, som Karl kom cyklende bagefter mig med. Jeg var inde ved Ottenius Sørensen med skattelisten, Ottenius har været noget dårlig de sidste dage. Jeg spændte fra hos Søren M. Jensen, han købte 5 ænder af mig for 2 kr. 50 pr. pund, og de vejede 20 pund = 50 kr. Jeg købte 1 sæk bomuldsfrøkager for 57 kr., ½ pund kaffe 1 kr. 30. Afsendt en pakke til Peter 1 kr. 90. Hos Frederik byttede jeg Hjørring Amtstidende 1882 med årgang 1884. Jeg var oppe hos Maria og Anna og fik noget at spise og gav dem en flakse fløde. Jeg var oppe hos lærer Petersen og modtog en årbog til kristen vandkær, jeg traf ham og afleverede den og modtog 3 kr. for den. Frederik Uslev betalte 3 kr. for sin årbog. Betalt for at lodde 2 flagermuslygter 1 kr. 15. Købt 2 sokkeholdere hos Oskar Møller for 2 kr. 50. Jeg og Kristiansen, Stenshede, var ude på cementfabrikken ved Aalborgvej og købte rør til 3 broer. Jørgen Holtegaard er syg af ansigtsrosen. Jeg traf slagter Nielsen, som købte den hvide hoppe af mig, han har hoppen endnu og er godt tilfreds med den, han betalte mig de 25 kr., som han skulle ud med, hvis han ikke slagtede hende. Drikkepenge 1 kr.

Torsdag den 18. november.

Pløjet N. 36, 37, 38, 40 og 41 samt hovedager 35-38. Gravet kartoffelstykket i haven, kastet jord ovenpå den østre kålrabikule. I aften var Karl i ungdomsskole, han gik først op til Hans Nielsen og Kristian Skarndal med en årbog. Pastor Thaarup holdt foredrag kl. 6½, Vilhelm og Stine gik op for at høre dette. Landvæsenselev Senius Sørensen fra Odden var her efter et flyttebevis. Bodil Severinsens søn Alfred var her efter en giftermålsattest. Kr. Kristiansen var her med en rulle papir og en kasse cigarer. Han fortalte at Aksel Lang skal til at bo i Thøgers hus og vil til at slå sten, men har ingen hamre.

Fredag den 19. november.

Vilhelm kørte mælk. Pløjet hjørnet østen for laden og noget af N. 136. Skåret hakkelse. Gjort til side i laden, rensat 3 skp. affaldskorn. Tærsket 3 trave havre. Renset det, der blev 1 td. 7½ skp. forrest og 1 td. agterst havre. Rullet tøj. En fiskekrejler fra Uggerby var kørende her i aften med rødspætter, købt 7½ pund á 60 øre = 4 kr. 50.

En kone fra Sindal var her at tigge. I aften var Vilhelm til regnskabskursus i skolen, Karl var til gymnastik i forsamlingshuset for første gang.

Lørdag den 20. november.

Pløjet bærer på N. 8, 9, 10 med hovedager. Pløjet på den søndre ager i haven. Muret en væg op i tørvehuset. Gravet ved frugtbuskene i haven. Marinus Nielsen, Holtegaards Mark, var her og forlangte sin vejmandsløn fra 125 kr. til 200 kr. Kristian Frederiksen, Hebbelstrup Mark, var her og spurgte om sin ejendomsskyld og indtægtsansættelse. I aften var der møde i missionshuset ved missionær Sørensen, Ø. Vraa. Jeg og Ingeborg gik derop. Der var mødt 12 mænd og 11 kvinder. Efter at Sørensen havde talt, var der et kort bedemøde. Jeg købte en almanak for 1 kr.50 og gav 1 kr. til Indre Mission.

Søndag den 21. november.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Der blev lyst til ægteskab første gang for gårdejer Winther, Tversted, og Villads Klodskes datter Ane Petrine Jensen. Jeg talte med lærerne Jensen og Vinther, de fortalte at præsten i vinter tager 2 drenge til konfirmandforberedelse, som først bliver 14 år til sommer, nemlig Anders Godsk og Jens Peter Poulsen på Tagsighede. Andreas var hernede i eftermiddag, han klippede mit hår. Holger og Otto var oppe til skomagerens i eftermiddag. Stine var hjemme i eftermiddag.

Mandag den 22. november.

Kørt 9 td. ajle på N. 57, 58 og 59. Muget under fårene. Spækket ud på søndre side af tørvehuset. Den brogede kvie 5. søndre på østre side fødte en sortbroget kviekalv sidste nat.

I aften begyndte missionsugen i Mygdal kirke ved pastor Høher fra Tversted. Der var mødt alle dem der kunne få plads i stolene. Høher prædikede over evangeliet om manden der bad sine sønner om at gå hen og arbejde i hans vingård, han pegede stærkt på at det ikke var nok med at vi erkendte Guds vilje, men det som det kom an på, var at gøre Guds vilje og i hele vort liv vise at vi gjorde vor gerning som for Guds ansigt. Høher var cyklende op til Hans Jensens, og så kørte posten ham til kirken. Jeg, Ingeborg, Karl, Otto og Helene var i kirke. Vi kom ifølge med Anders Kabbeltved, hans kone og to døtre både til og fra kirke. De var med os inde og drak kaffe da vi kom fra kirke og sad og talte med os en stund, jeg gav Sine et par ernæringskort. Vilhelm var oppe i skolen til regnskabskursus. Smed Marie er meget syg af rosen, sygeplejersken er der og hjælper hende. Frederik uslev er også syg af rosen. Jens Præstegaard fortalte at Mine Rasmussen havde været hos ham i dag og hentet sin alderdomsunderstøttelse. Afsendt brev til søster Tine og Janus Andreasen, Ringsted.

Tirsdag den 23. november.

Kørt 7 td. ajle på N. 60-62. I formiddags kørte Vilhelm mælk, han havde svingploven op til Ejnar Pedersen. Spækket ud på vestre ende og noget af nordre side af tørvehuset. Hugget pindebrænde. Jeg var en tur oppe ved vejen og så på at der blev lavet en bro norden for

Holtegaardsvejen. Kristiansen og jeg var inde ved Frederik uslev og talte med ham om at få lov til at lægge sten ind på pladsen sønden for forsamlingshuset, vi drak chokolade der. Frederik var oppe. Købt 4 pund torsk á 40 = 1 kr. 60. I aften var der møde i kirken ved pastor Schøtt, Sindal. Jeg, Ingeborg, Vilhelm og Holger var i kirke, der var mødt mange folk, flere end i går. Karl var til gymnastik. Modtog brev fra Peter og Hjørring Andelsslagteri.

Onsdag den 24. november.

Vilhelm knivtromlede og harvede på N. 159 161. Skåret hakkelse. Tærsket 2 trave hvede og gjort det op. Karl huggede pinde vesten for tørvehuset. Købt 2 rødspætter af en mand fra Uggerby for 2 kr. I aften talte lærer Hansen, Horne, i Mygdal kirke over israelitternes kamp med amalekitterne. Bagefter gav et sangkor fra Horne nogle numre til bedste. Koret dirigeredes af Johannes Weinkouff (Lars Weinkouff). Der var mange folk mødt, og Hansen holdt en kraftig opvækkelsestale. Jeg, Ingeborg, Vilhelm og Karl var i kirke.

Telefon: Pastor Thaarup (han talte om at f undervisningsplanen for skolerne affattet på tirsdag).

Torsdag den 25. november.

Vilhelm pløjet på N. 159-161. Renset hvede af 2 trave, der blev 4½ skp. forrest og 3½ skp. agterst hvede. Kørt 2 læs roer ind af kulen på N. 1. Kørt til mølle med 3½ skp. hvede og 2½ skp. rug til mel.

I aften talte lærer Stensig, Knæverhede, i Mygdal kirke. Han talte over et ord fra Romerbrevet. Han er en kraftig taler, som kirkesanger er han meget god. Jensen var ikke i kirken i aften. Jeg, Ingeborg, Vilhelm, Holger og Otto var i kirke. Jens Præstegaard hentede lærer Stensig og kørte ham også hjem, jeg havde lovet at køre ham hjem, men så var Jens kommet i tanker om at han kunne nok køre ham hjem, han ville gøre det som vederlag fordi han så mange gange havde fået sin middagsmad her. Karl var i ungdomsskolen i aften. Høker Theodor Jakobsen har byttet ejendom med Alfred Pedersen, Tveden i Sindal, og skal give 16.000 kr. i bytte. De skal flytte på søndag. Jeg sendte Peter pr. postanvisning 100 kr.

Telefon: Pastor Thaarup (der skal være skolekommissionsmøde i præstegården på tirsdag kl. 2).

Fredag den 26. november.

Pløjet resten af N. 159-161. Hovedagrene 156-161 samt noget af N. 17. Skåret hakkelse. I eftermiddag kørte jeg til fattiggården til ernæringskortuddeling kl. 2. Leveret Thorvald Nielsen en årbog og modtog 3 kr. 10. Kristiansen betalte mig 9 kr. for årbøger. I aften talte Nielsen, Stabæk, i Mygdal kirke. Ingeborg, Helene, Vilhelm og Karl var deroppe. Jens Thøgersen var her med mejeripenge 244 kr. 64 øre.

Telefon: Kristiansen fortalte at Smed Maries søn Peter, der var afholdsvært i Skagen, er flyttet til Lilleheden, han er nok kørt fast, som afholdsvært solgte han nok spiritus, han cykler ned til sit hjem hver dag og henter vel føden der til sin familie. Osvald skal være meget dårlig til at passe sagerne, Kristiansens piger går derover og malker.

Lørdag den 27. november.

Pløjet resten af N. 17 samt N. 18 og søndre hovedager 11-18. Kørt 2 læs roer ind. Skåret hakkelse. Muget under svin og kalve. Karl var ude med ernæringskort og stasskattesedler til alle i Grøntved og Kabbeltved. I aften var der møde i Mygdal kirke ved sekretær Blicher Hansen fra Hjørring. jeg, Vilhelm, Karl, Otto og Helene var i kirke. Før han talte, sang han en sang for os, og

bagefter sang han et par sange ene. Han talte over Zakarias's lovsang, han talte ret godt. Alfred Knudsen havde hentet ham i Hjørring. Efter tjenesten solgte han nogle bøger for ungdommen. Laurids Dalsgaard var her i formiddags og fik kortene byttet. Afsendt brev til Søren Houen (bryllupstelegram). Blicher Hansen holder børnegudstjeneste i missionshuset i morgen.

Søndag den 28. november.

I aften sluttede missionsugen i Mygdal kirke med pastor Benzen fra Horne som taler. Jeg, Ingeborg, Vilhelm, Karl og Helene var i kirke. Der var fuldt hus. Midt i sin prædiken sagde præsten til lærer Vinther: "Lad være med at blade i den bog, det forstyrrer mig!" Vinther svarede: "Jeg skulle have numrene funden!" I eftermiddag holdt Blicher Hansen børnegudstjeneste i missionshuset kl. 2. Holger og Otto var deroppe. Vilhelm var hente til Martin Thøgersens i eftermiddag og i aften. Ingeborg skrev til Kristian, og jeg skrev til Julius.

Mandag den 29. november.

Kørt resten af roerne, 4 læs, ind. Kastet vandfurer op på 137-140, 22-27. Spækket ud på nordre side og østre ende af tørvehuset. Kalket søndre og nordre side samt vestre ende af tørvehuset. Kristian Poulsen var her. Han fortalte at Knud Martin og hans kone flytter til kristianshede, der skal indrettes lejlighed i vestre ende af rålingen. Knud Martins kone er meget svagelig. H. Petersen, der forhen boede i kristianshede, har solgt sin gård og bor i en villa. I dag holder Søren houen og hustru sølvbryllup. Peter Jensen (Peter til Oves), Hjørring, er død på Hjørring sygehus den 25. november, 63 år. Lars Jensen Hahn, Uggerby, døde den 25. november, 73 år gammel. Ida Olsen, f. Vitt, moder til fru Grønbeck, Ellelund, døde den 23. november på Storgaard i Kvissel, 87 år gammel. Karl var i ungdomsskole i aften. Den 27. ds. betalte jeg min skyld til Theodor Jakobsen med 27 kr.66 øre.

Tirsdag den 30. november.

I eftermiddag kørte jeg op til Bjergby præstegård til skolekommissionsmøde. Lærer Jensen fik kørende med mig. Jeg var den vej ad smed Bertelsen og forhørte om et vognhjul, han lovede det færdig til i aften. Jeg spændte fra hos Ottenius Sørensen og gik så op til præstegården til møde kl. 2. der sad vi så til kl. 6. Så gik jeg hen til smed Bertelsen og fik et hjul som han havde lagt ringen om på og sat 3 bolter i, det kostede 6 kr.

Derfra gik jeg hen til Ottenius og hjalp ham med at affatte overslag for næste år. Jeg fik min mellemmad der. Ottenius fortalte at pastor Thaarup var meget oprevet søndag aften over at fru Kirkegaard havde været hos ham og forlangt ham til at vie sig til sin bestyrer. Han havde fortrudt at han ikke havde sat næven i bordet for hende for at få hende til at afstå fra sit giftermål, og han ville også skrive til Bertelsen, Vraa, for at få ham til at få hende til at afstå fra sit forehavende. Karlen hun skal giftes med, skal være et dårligt subjekt. Hun ville låne penge til at få huset pyntet, og karlen ønskede et par rigtige køreheste, hun mente at kunne få folk fra Bjergby til at kautionere for sig. Dette glippede for hende, så de er bestemt på at sælge gården og rejse til Amerika. I Hjørring kunne hun ikke hævde sig, havde hun sagt. Kristen Jespersen havde fortalt lærer Jensen at i fjor de brændte sten ved teglværket, havde han logeret på ovnen om natten. Ottenius sagde at Hans Svendsen bar sig galt ad over for sin søn Svend, i stedet for at hjælpe ham tilrette, hjalp han ham til at deltage i selskabslivet.

Det var meget mørkt da jeg kørte hjem. Ingeborg var til møde hos Hans Jensen i aften og kom først hjem kl. 1. Vilhelm var til regnskabskursus i skolen.

Tærsket 2½ td. havre, skåret hakkelse. Betalt drikkepenge 1,00. Ejnar Kristiansen var her. Andreas degnbøl var her, han havde været hos Niels Grøntved, der havde fortalt en del om sølvbrylluppet i Houen. Kristiansen havde holdt en tale, han var nok noget påvirket af spiritus. Lærer Jensen holdt også tale. Festen blev holdt på staldloftet. Da de havde spist, dansede de. Der var mødt 100 gæster.

Onsdag den 1. december 1920.

Kørt 16 læs møg på N. 93 og 94. Nu er vi færdig med gødningskørslen i år. Vilhelm læssede, og Karl spredte. Kørte til mølle, men kornet var ikke malet. Købte mel i brugsen. I aften var Markus Vaagholt's enke Marie Johansen her, hun bad mig sørge for at skaffe husly til sin broder Aksel's familie, hun har 5 børn i alderen 10 år og nedefter. Aksel lang var her efter min opfordring. Anders Kabbeltved var her med statsskat. Sofus Andersen var her efter et flyttebevis.

Torsdag den 2. december.

Vilhelm kørte mælk. Pløjet nordre hovedager 11-18 og noget af 93 og 94. Karl spredte resten af møget på N. 94. I eftermiddag var jeg til sognerådsmøde i Fattiggården kl. 1. Kristiansen kørte. Modtog 200 kr. af Ottenius. Karl var til ungdomsskole i aften. I eftermiddag var der bryllup hos Kristian Holtegaard med hans datter Marie. Der var 5 vogne og en bil til kirken. Niels Jakobsen var her med statsskat.

Telefon: Kæmnerkontoret, Hjørring (jeg forlangte og fik oplysning om Frederik Uslevs skatteansættelse) Fuldmægtig Jørgensen (talt med ham om H. P. Hansens familie i Fattiggården)

Fredag den 3. december.

Pløjet færdig N. 93-94. Hovedager 92-94. Nu er vi færdig med at pløje i år. Malet 2 sække grut, skåret hakkelse, tærsket 4 trave havre, hentet mel fra mølle. Holger var oppe i Lilholt og hos Grønbeck med en årbog. Kornbeck betalte, men Grønbeck ikke. Købt et brød og et lampeglas 45 øre hos høkeren. Vilhelm var oppe til regnskabskursus i aften. I dag var der bryllup i Rentekammer med Inger Jensens datter.

Telefon: Lærer N. P. Petersen. Han fortalte at adjunkt Vinther er formand for udvalget for oprettelsen af et centralbibliotek i Hjørring. For en måneds tid siden havde lærer Rasmussen været hos lærer Petersen og talt med ham om bogsamlingen i Bjergby. Petersen havde frarådet ham at oprette denne samt foreslået ham at indbetale det tegnede bidrag (ca. 800 kr.) til bogsamlingen i Hjørring og så modtage al den litteratur derfra som de kunne bruge, men det ville Rasmussen ikke gå ind på. Petersen troede ikke at en lokal bogsamling kunne bestå mere end 2 år.

Lørdag den 4. december.

Renset havre af 6½ trave. Der blev 5 td. forrest og 1½ td. agterst havre. Kalket østre ende af tørvehuset, møget under svin og kalve. Bagt brød.

Kr. Kristiansen var her i eftermiddag og fik nogle kort til Villads Klodske. Han fortalte at den karl, som i går havde bryllup med datteren fra Rentekammer, var en søn af Peter Sorts broder, der bor i Hjørring. Peter havde fortalt Kristian at han var en simpel fyr. Som dreng havde han gjort sig fortjent til at komme på en opdragelsesanstalt, så fik hans far Peter til at tage sig af ham, der var han så en tid og gik til skole og præst derfra. Han tjente siden i Skeen Mølle og hos Peter, men han var dårligt lidt hvor han var. For et år siden tjente begge de nygifte hos Andersen,

Thirup, han sagde om dem at det var de to dårligste folk han havde haft, de lå hos hverandre hver nat.

Modtog brev fra Kirkens Korshær og lærer Rasmussen.

Telefon: Andreas Degnbøl (fortalt at Kathrine havde fået besked om at hun kunne få 45 kr. om måneden til et højskoleophold).

Søndag den 5. december.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke og gik til alters. Der blev lyst til ægteskab 3. gang for Peder Kristian Jensen Vinther og Ane Kathrine Jensen (Villads Jensens datter) af Klodske. I eftermiddag var skomagerens drenge her.

Mandag den 6. december.

Gravet i haven, skåret hakkelse. Vilhelm var cyklende op til brinkskrædderen i Bjergby med vadmel til et par benklæder, som han lovede at sy til ham inden jul. Han havde en jernmankepude med op til smed Bertelsen til reparation.

Niels Smeds søn var her med fisk, købt fisk af ham for 2 kr. En håropkøber var her. Kristian ledet var her ved middagstid og talte med mig om Aksel Langs familie, Jens Valdemars datter Laura er gift med en mand fra Lilleheden, de bor i det gule hus nede ved østre side af Strandvejen, hvor Kristen Raabjerg i sin tid boede. Karl var i ungdomsskole i aften. Modtog brev fra Jydsk Telefonselskab (det meddeltes at den 25 samtalegruppe var slettet). Telefon: Søren Nørmark (jeg spurgte om Kirsten Fynboes hus var solgt, det vidste han ikke).

Tirsdag den 7. december.

Malet 2 sække grut, kørt 7 læs kålrabi ind af den vestre kule. Sidste nat fødte soen 10 grise, der var ikke mælk i hendes patter i aftes ved sengetid, og da jeg så i morges kl. 4½ så ud til hende, lå der 10 grise ved hende. Soen er meget spag at omgås. Vi tog huggetænderne af dem. Ingeborg var oppe i Degnbøl til kvindemøde i eftermiddag. Hun købte Det danske Missionselskabs årsberetning for 1919.

Hans Nielsen, Skarndal, ligger syg af lungebetændelse. Vilhelm var oppe i skolen til regnskabskursus i aften.

Telefon: Ole Frederiksen (han vil nok lade Aksel Langs familie komme ind i Thøgers hus, han bad mig skrive en kontrakt desangående).

Onsdag den 8. december.

Blæst. Vind i øst.

Tærsket resten af hveden, 1 trave, 40 neg, gjort op og rensset det, der blev 4 skp. forrest og 2½ skp. agterst hvede. Tærsket 2 trave rug, skåret hakkelse. 1 af de små grise døde i dag.

Telefon: Kristian Ugilt (talt med ham om at få Aksel Langs familie flyttet), Niels Bæk (han længtes efter at høre hvordan sognerådet stillede sig til Husmandsforeningens opfordring om at yde tilskud til deres regnskabskursus) Andreas Degnbøl (han havde bus fra Kristian Degnbøl om at hente hans sager i morgen).

Torsdag den 9. december.

Koldt, blæst, vind i syd.

Vilhelm hentede en dør, fjæl og træer oppe hos Kristian Degnbøl. Bundet ris sammen.

Jeg kørte til Hjørring med den røde for fjedervognen, Ingeborg og Karl var med. Hos smed Berthelsen i Bjergby modtog jeg en jern-mankepude, som han har repareret, det kostede 50 øre. Spændt fra hos Kraglund.

Vi var inde i brugsforeningerne fælleslager og købte en stortrøje til Karl for 122,50 kr., andet tøj for 7,90 kr. Isenkramvarer for 16,15 kr. Derefter var vi oppe hos Maria og Anna og spiste til middag. Hos boghandler Petersen købte jeg julebøger for 6,50 kr. samt 100 flyttebeviser, 2 bøger, blå papir samt 100 mærkesedler til kommunen. Købt 10 ark gult papir hos Kraglund, 75 øre.

Hos tømmerhandler A. Petersen købte jeg en rulle pap, 5,00 kr. og betalte fjæl og træer med 99,30 kr. Købt en zinkplade til at ligge ved komfuret for 4,50 kr. Købt varer hos Kraglund for 18,70 kr. Drikkepenge 1,00 kr.

Jeg var nede ved adjunkt Vinther på Elsagervej og fik hans søn til at følge med op i folkebogsamlingen og bytte bøger for mig. Købt et spejlglas, 65 øre. Brillen repareret, 50 øre. Vilhelm var oppe i skolen til regnskabskursus.

Telefon: Kristian Ugilt, Marie Johansen, Ugilt, Ole Frederiksen, Vandkær. Jeg talte med Edvard Knudsen i dag, han fortalte, at pastor Bentzen ligger på Hjørring sygehus af difteritis. Edvard bad mig komme op til missionshuset på søndag aften og være medbestemmende om at holde juletræ for de unge og børnene.

En ung karl var her hen på aftenen og ville sælge skeer og lignende. han ønskede logis her, men dette nægtede jeg.

Fredag den 10. december.

Frost, lidt blæst.

Vilhelm kørte mælk, købte en sæk bomuldsfrøkager. Lagt 35 risknipper op i tørvehuset. Hugget pindebrænde. Gjort op og rensset rug af 2 trave, der blev 1 td. forrest og 4 skp. agterst rug.

Aksel lang var her i formiddags. Niels Jakobsen lånte grisetangen, han har en so, der har fået 9 grise (1. lægds) Martin Pedersen, Kabbeltved var her med mælkepenge og overskud, 422,76 kr. Telefon: Kr. Kristiansen, Ole Frederiksen, Kristian Ledet, Uggerby, en mand fra Tornby, Ottenius Sørensen.

Lørdag den 11. december.

Frost, vind i øst.

Skåret hakkelse, malet 2 sække grutning. Vilhelm og Karl kastede jord på noget af kålrabikulerne.

I eftermiddag kørte jeg op til brugsen med 1 td. rug, som jeg leverede til statslageret. Rugen vejede 100 kg., men da det kun holdt en hollandsk vægt af 111 pund, og der skal fradrages 30 øre for hvert pund under 114 pund hollandsk vægt, fik jeg kun 42,90 for de 200 pund.

Jeg købte 60 pund rug til en pris af 7½ øre pr pund. Jeg betalte min skyld til dato i brugsforeningen med 218,77 kr., jeg fik 3 kr. tilbage, da jeg havde betalt for meget for rugen. Jeg betalte også, hvad jeg skyldte for kraftfoder, 3 sække bomuldsfrøkager, 174,50 kr. Jeg købte en

dåse tobak og 10 julekort. Nielsen sagde, at jeg kunne nok bruge af mit eget rug til brød og få den rabat, der kunne blive, når han fik mærkerne. Han vil subscribere på Thomas Larsens bog. Fra brugsen kørte jeg op til Degnbøl Mølle med ½ td. hvede og 60 pund rug til grov rugmel, jeg ville have rugen malet for betaling og spurgte, hvad han ville have derfor, han mente 1 kr. pr. td. Karl var henne til Niels Grøntved i aften og fik Niels til at love at slagte grisen på fredag i næste uge. Modtog en pakke og et brev fra Julius.

Martin Thøgersen var her at betale statskat.

I går blev Peder Kristian Vinther og Villads Klodskes datter Ane viede i Mygdal kirke.

Søndag den 12. december.

Let frost, koldt, blæst.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Helene var i kirke.

Jeg og Ingeborg var oppe i missionshuset i aften, der var mødt en snes mennesker. Der blev holdt kredsmøde, som lededes af Peter Nørskov, han læste en indivielsesprædiken i Herning og et brev fra pastor Busch i Kina i Dansk Missionsblad. Jeg gav 10 kr. til Ydre Mission. Der blev talt en del om at holde juletræ for de unge. Knus Jensen fra Horne kommer og taler til børnene, der blev drøftet hvorvidt der skulle beværtet med kaffe eller ej. Nogle talte for, andre imod. Jeg, Andreas og Peter Nørskov var imod det, medens Alfred Knudsen og skomageren og deres kvinder var for det. Enden på det blev, at de unge skulle have kaffe, mens børnene skulle nøjes med et julehefte.

Mandag den 13. december.

Let frost.

Kastet jord på resten af kålrabikulerne. Skåret hakkelse.

I eftermiddags kl. 3 afholdtes generalforsamling i andelsmejeriet i forsamlingshuset, jeg gik derop. Man begyndte ikke generalforsamlingen før lamperne blev tændte.

Peder Thirup bød velkommen og meddelte at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at den var beslutningsdygtig.

Martinus Krøgholt oplæste regnskabet, om dette udspandt der sig nogen diskussion. Martin Sørensen oplyste at der var et underskud på 2000 kr., som ikke kunne ses på regnskabet, dette hidrørte fra 1916, da mejeriet flyttede fra Diskontobanken og over til Andelsbanken, disse penge manglede i kassen, men ved en nærmere undersøgelse, var de blevet fundet, og Martinus Krøgholt havde også kvittering for pengene. Beløbet var nøjagtig 1998,74 kr. De 1,26 kr., som manglede, var nogle penge, som Theodor Jakobsen var kommet tilbage med efter en udbetaling, og da de ikke var udbetalt, var de gået i kassen uden at være bogført. Martinus var glad over, at fejlen var rettet. Peder Thirup meddelte, at det overskud, der var opført fra smørekseportforeningen, ikke var udbetalt af denne, men at de rettelig burde udbetales i år, så var de lånt i Bjergby-Mygdal sparekasse, og når de engang blev udbetalt af Smørekseportforeningen, så skal de tilbagebetales sparekassen. Renterne ophæver hinanden. Kornbeck, Rosvang, syntes driftsudgifterne, særlig kørselsudgifterne, var meget høje. Peder Jakobsen meddelte at i Bjergby havde de forhøjet kørselsudgifterne med 25 % fra 1. november.

Julius Larsen, Højtved, ønskede oplysning om mejeripersonalets lønninger.

Peder Thirup svarede, at mejeriet lønner folkene. Bestyreren giver dem kosten for 70 kr. om måneden pro persona. 1 ny mælkevogn koster nu 1200 kr.

Der blev drøftet noget om underskuddet i 1916, og Steffensen fandt anledning til at minde revisorerne om at se bedre efter.

Derefter genvalgte Martinus Krøgholt til revisor (nok en fejlskrivning – der burde nok stå *kasserer*) Der blev talt om at forhøje kassererens løn. Jørgen Jørgensen, Holtegaard, foreslog at sætte den til 200 kr.. Julius Sten foreslog 150 kr. Martin Pedersen, Kabbeltved 100 kr. Grønbæk protesterede mod at forhøje lønnen. Der blev foretaget afstemning. For 200 kr. stemte 19 og for 150 kr. stemte 20. Dette var så vedtaget.

Før regnskabet oplæstes valgtes Peder Thirup til ordstyrer og jeg til skriftfører.

Til revisor genvalgte Martin Sørensen, Grøntved..

Der blev foretaget valg af 5 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig afstemning. Der foresloges 11 og stemtes i første omgang på 16. Steffensen foreslog Martin Thøgersen. Ved optællingen faldt stemmerne således:

Peder Thirup	42 stemmer	
Martin Pedersen, Kabbeltved	26	
Jens Pedersen, Degnbøl	24	
Kristen Svendsen, Højtved		22
Anton Kristensen, Gøggaard	21	
Martin Thøgersen, Grøntved	19	
Hans Peter Hansen, Løth	17	
Søren Larsen, Klodske	16	
Kristian Krøgholt	11	
Kristen Jakobsen	11	
Niels Kristensen, Klodske	13	

Derefter havde Martin Sørensen, Niels Bæk, Karl Kristensen, Julius Larsen og Niels Larsen hver 1 stemme.

De tre førstnævnte var derefter valgte.

Der foretoges derefter valg af 2 medlemmer. Valgt blev: Anton Kristensen, Gøggaard med 19 stemmer og Kristen Svendsen, Højtved med 16 stemmer. Derefter havde Niels Kristensen 13, Kristian Krøgholt 10, Hans Peder Hansen Løth 15, Martin Thøgersen 7, Kristen Jakobsen 4 og Søren Larsen 3.

Under eventuelt slog Kornbeck, Rosvang til lyd for ansvarsforsikringen, og Peder Thirup gav nogle oplysninger om smørsalget m.v.

Under sidste del af valghandlingen holdt kvægavlsforeningen generalforsamling. Efter generalforsamlingens slutning skulle der være oplæsning af redaktør Skjerning, Frederikshavn og derefter kaffeselskab, men jeg gik forinden efter at have indført i protokollen, hvad der var vedtaget og underskrevet samme. Grønbeck betalte mig 3 kr. for årbogen

Telefon: Andreas Degnbøl (han fortalte at redaktør Skjerning skal have 50 kr. for sin oplæsning, en mand fra Sindal 25 kr. for at køre ham herop i en jumbe og 3 kr. for hver time, han venter heroppe). Af bageren i Uggerby er der købt kringler for 50 kr.).

Tirsdag den 14. december.

Frost. Smukt vejr.

Kristian Degnbøl var her i dag at arbejde. Han satte en ny dør ind på den vestre væg i køkkenet, den blev sar norden for den gamle, og så blev væggen muret op, hvor den gamle havde siddet. Den nye væg blev muret op i ler og cement og pudset op i kalk. Vi tog gulvet op i køkkenet.

Købt 7 pund torsk af en mand fra Sindal for 2,45 kr. Vasket klæder.

Sidst på dagen blev Kristian Degnbøl syg af svimmelhed og gik til sengs. Vilhelm kørte ham hjem. Den røde plag har været syg hele dagen. Først på dagen kom dyrlæge Buus fra Bindslev herop på sin motorcykel, han undersøgte plagen og sagde, at den havde forstoppelse i stortarmen, den havde ikke feber. Han gav den et pulver, og i mørkningen gav jeg den også et pulver. Jeg betalte dyrlægen 20 kr for kuren.

Kristian Degnbøl fortalte at fru Kirkegaard ikke bliver gift denne gang, hendes søster hat taget hende med til København, hun skal indlægges til observation. Gården i Tornby har Ole Munk atter overtaget. Pastor Sonne skal have sagt til hende, at hvis han skulle tvinges til at vie hende, så ville det være det sværeste, han endnu har gjort.

Modtog brev fra Peter og Karl og kort fra Niels Bak.

Telefon: Dyrlæge Buus, Bindslev (jeg bad han komme herop at se til en syg plag), pastor Thaarup (talt med mig om svaret til amtet vedrørende Hans P. Hansen), Kristen Steffensen, Bjergby (på min forespørgsel svarede han, at han ønskede ikke at forfølge denne sag videre), politibetjent Kristensen (han havde været nede i Asdal og på hjemvejen havde han været inde hos Niels Bak og ville have besked af ham om den vej, som fører til de 2 engparceller, som der er solgt fra præstegården, men Niels Bak kunne ingen besked give, han spurgte mig hvor han kunne henvende sig for at få besked derom, da han, for at svare på en skrivelse desangående, var nød til at se, hvor vejen lå; jeg bad ham henvende sig til Søren Nørmark).

Mine Kristiansen var hernede i går med nogle flyttebeviser og fik nogle bøger byttet.

Onsdag den 15. december.

Frost, stille vejr.

Kristian Degnbøl var her i dag og lagde et nyt fjællegulv i køkkenet. Vi kørte en del fyld ind først. Vilhelm var cyklende ned til Bindslev efter nogle mediciner til plagen, han har slet ikke gødet i dag og heller ikke ædt eller drukket. Vilhelm cyklede op til Hans Jensens efter nogle fodlister.

Telefon: Brugsforeningen, Steffensen, Kabbeltved, dyrlæge Buus, Bindslev. Holger og Otto fik 2 kr til julegaver til lærerfolkene.

Torsdag den 16. december.

Hård frost, sne i aften.

Vilhelm kørte mælk. Købt en sæk bomuldsfrøkager. Skåret hakkelse. Malet en sæk grutning.

Kristian Degnbøl var her i dag, han satte gerigter på den nye dør og lister ved væggene i køkkenet. Kalket køkkenet rødt. Jeg spækkede ud i bryggerset og grubegyderne.

I morges lå den røde plag i stalden og var død. Jeg meddelte det til Kornbeck, Lilholt og spurgte, om jeg skulle melde det til andre, det sagde han nej til. Han meddelte, at slagter Jørgensen eller Sørensen hentede den. Lidt før middag kom slagteren kørende og fik den røde plag læsset på.

Jeg spurgte ham, hvad han gav for dyret, han sagde, at han gav hudens pris; når huden var taget af plagen sendte han den til garveren og denne sendte så betalingen ned til Kornbeck, Lilholt.

Han mente, at prisen for en hud var 25 kr. De er faldet stærkt i pris.

I eftermiddag var Vilhelm oppe i missionshuset og hjalp til med at pynte juletræet.

Skorstensfejeren Rikke Peter var her i dag at feje skorstenene, det tog han 95 øre for.

Rullet tøj.

Telefon; Kornbeck, Lilholt (meddelt at den røde plag er død), Kristian Olesen (han ville vide om jeg vidste hvor meget mel der var tillagt hjemmebageriet hos ham; pigen, der havde det var rejst derfra i november og var i sit hjem), Andreas Degnbøl Fællegaard.

Fredag den 17. december.

Mildt vejr. Let frost.

Hentet 1 læs sand oppe i Niels Baks bakke. I formiddags kom Niels Grøntved herhen og slagtede fedegrisen for os, det betalte jeg ham 2,53 kr for. En af de små grise er forulykket i ajletønden i svinestalden sidste nat. Kristian Degnbøl var her sidste nat, han satte nogle ruder ind i formiddag, og så var inde til Niels Jakobsen resten af dagen. I aften var han herinde og gjorde regning op med mig. Han modtog 41 kr, nemlig for døren mellem køkken og bryggers 25 kr, bilen for kørsel af tømmer 6 kr. Ruder 4 kr. Arbejde i 3 dage 6 kr.

Aksel Lang var her ved middagstid og ville have sognerådet til at skaffe sig et par hamre. Han sagde at Bitte-Anders havde stjålet af hans brænde.

Anders Kabbeltved var her i aften med kommunepenge. Vilhelm var oppe i skolen til afslutningsmøde i regnskabskurset. Karl var i forsamlingshuset til gymnastik.

Modtog brev fra KFUM.

Telefon: pastor Thaarup (han var kommet i tanke om, at jeg havde lovet at det ikke skulle betragtes som fattighjælp for Hans P. Hansens familie at de opholdt sig på fattiggården til der forelå en kendelse fra værgerådet). Jeg svarede, at det kun var i tilfælde af at familien var blevet der nogle få dage, jeg havde lovet det, men vi ville forlange fuld refusion fra den første dag, de var kommet der), Kristian Kristiansen (han var ude i vandsyn hos Grønbæk og Søren Houen), Kristian Boelt.

Betalt posten for blade, 11 kr. Modtog 3 kr fra Janus Andreasen. Anders Kabbeltveds søn Niels skal møde i Aarhus som soldat den 3. januar.

Lørdag den 18. december.

Mildt vejr, vind i vest.

Vilhelm lagde gulvet om i søndre ende af bryggerset. Skåret hakkelse. Jeg klippede en kalv. I formiddags kørte jeg op til Kristiansen, Stenshede med 42 pund flæsk af en forfjerding af grisen, siderne af grisen vejede 220 pund. Vi havde lånt 38 pund af Kristiansen den 25. februar.

Kristiansen fortalte, at Kristian Poulsen havde været der og telefoneret efter lægen til sin kone, hun havde været ude i Aalborg i onsdags aften, da hun kom hjem, var hun rask, men torsdag morgen var hun syg og kunne ikke tale, hun er formentlig ramt af apopleksi. Hans Nielsen, Skarndal, er meget syg endnu, og ligger med varme omslag, det er fjerde gang han er syg af lungebetændelse. Sygeplejersken er der og passer ham. Kristians broder, Laurits, der jo nu er enkemand er heroppe ved sin familie for tiden, han har kun et barn, en datter, hun rejser hjemmefra efter jul og vil læse til lærerinde.

Kristian fortalte noget om vandsynsforretningen i går. De fik parterne, Søren Houen og Karl Larsen kontra Grønbæk og Steffensen forligte efter en del vanskeligheder.

Ane Kusk var her i morges efter en trangsattest.

I morges var Holger den vej ad Degnbøl før han gik i skole og fik Andreas til at tage noget flæsk med til Maria, han ville til Hjørring i dag, samt et brev til Julius.

Modtog en postoprævning fra Jysk Telefonselskab på 30,45 kr.

Søndag den 19. december.

Mildt vejr.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Kristiansen broder Laurits var også i kirke. I eftermiddag cyklede Vilhelm til Hjørring, han fik 20 kr. Helene modtog også 20 kr af sin løn, hun var også cyklende til Hjørring.

Mandag den 20. december.

Mildt vejr, vind i sydvest.

Kørt 7 læs kålrabi ind af den vestre kule.

I eftermiddag kl. 2 var der generalforsamling i aktieteglværket, den blev holdt i Mygdal forsamlingshus. Jeg gik derop. Der var mødt en del aktionærer. Kl. 3 begyndte generalforsamlingen, den åbnedes af formanden, Niels Bak. Han valgtes til ordstyrer, Søren Nørmark fik nogle stemmer. Niels Bak gav først en fremstilling af sagens forhistorie på de to sidst afholdte generalforsamlinger og meddelte at der var forskellige meninger om forståelsen af § 19 såvel indenfor bestyrelsen som blandt aktionærerne, og han kunne tilføje også blandt jurister. Nogle mente, at teglværket skulle sælges, når der kom tilbud på det, andre mente ikke, at det var nødvendigt. der var bekendtgjort om salget i de lokale blade samt i "Jyllandsposten" og i "Lerindustrien". Der var indkommet 3 tilbud, nemlig: 1) Fra proprietær Rasmussen, Kobbersholt på 48.000 kr, som betales kontant ved skødets udstedelse, han vil så overtage teglværket til 1. februar og gården til 1. april. 2) Gårdejer Th. Steffensen, Kabbeltved byder 45.000 kr. Han vil betale 25.000 ved skødets udstedelse, men ønsker henstand med 20.000 kr. 3) Værkfører Alfred Jensen byder 45.000 kr og overtager så bøde teglværket og gården til 1. april 1921. Han vil også overtage lageret mod at betale $\frac{1}{4}$ deraf 1. november 1921, $\frac{1}{4}$ 1. februar 1922 og $\frac{1}{2}$ 1. april 1922. han forpligter sig til at drive værket i 5 år.

Der udspandt sig en lang diskussion i hvilken deltog flere af aktionærerne. Niels Bak udtalte, at bestyrelsen lagde det helt i generalforsamlingens hånd at modtage eller forkaste de indkomne tilbud. Kristen Træholt tilrådede at modtage et af tilbuddene, han mente ikke at nogen kunne formå at sætte værket i gang, for at gøre det, måtte der en kapital af 100.000 kr til; så vidt han forstod bestyrelsen, ville denne ikke kautionere for et sådant lån. jeg foreslog at sælge gården særskilt og teglværket for sig, det halve af Fælleedgaards våningshus kunne så beholdes til bolig for en værkfører. hans Svendsen foreslog at nye aktionærer til at tegne sig eller mulig fremskaffe bedre tilbud. Mange flere havde ordet, deriblandt Kristian Dahl, Søren Nørmark, Rudolf Nielsen, Harritslev, Nielsen, Stabæk, Jeppe Bastholm, Søren Larsen, Klodske, Kornbeck, Rosvang, Steffensen, Søren Houen m. flere.

Til sidst bad Niels Bak dem som var imod at tage mod nogen af de gjorde tilbud om at række hånden i vejret, omtrent alle rakte hånden i vejret, for at tage imod et af tilbuddene stemte Kristen Træholt. Derefter sluttede Niels Bak generalforsamlingen og vi skiltes ad. Jeg betalte Hedevig Thomsen 50 øre for et læs ler.

Niels Jakobsen og Niels Pedersen, Kabbeltved, var her og betalte skatter.

Telefon. Kr. Kristiansen, Peder Jakobsen, Lærer Jensen.

Karl var til aftenskole i aften

Tirsdag den 21. december.

Mildt vejr. Regn i formiddags

Tærsker 4 trave rug med maskinen. Hentet mel fra møllen Den brogede kvie, nr. 2 søndre på vestre side til tyr hos Martin Pedersen, Kabbeltved.

I eftermiddag var jeg oppe i Stenshede og betalte skatter, min og Kristians statskat, 72 kr + 1,50 kr samt min og Vilhelms kommuneskat, 109,98 kr + 6,55 kr. Betalt Ottenius 812,10 kr. Jeg betalte Kristian 3 kr. for en flaske fernis, han har købt til mig. Vi kom til at tale en del om teglværket, Ottenius mente, at det var en fejl, at vi ikke tog mod værkførerens tilbud og han mente ikke at bestyrelsen ville foretage sig noget videre. Grunden til at bestyrelsen overlod det hele til generalforsamlingen var denne, at bestyrelsen ikke var enig. Niels Bak havde været med i et af tilbuddene, men havde trukket sig tilbage. Ottenius så noget mørkt på forholdene og mente ikke, det lod sig gøre at få det i gang igen.

Niels Martinussen er død på Mygdal fattiggård.

Telefon: Anders Nørgaard, Karlsminde (han sagde at den karl, vi havde sat i skat fra 1. november var blevet afkrævet skat for oktober kvartal af Søren Krage, jeg svarede at han ikke var forpligtet til at betale skat til Tversted for mere end oktober måned, når han var sat i skat her), lærer Holm (han meddelte mig at Niels Chr. Martinussen er død på fattiggården, han mente, at der burde have stået på Asylet). Han fortalte, at han havde nogle sønner der boede i København, jeg bad ham om at få Kristian Boelt til at skrive til dem) Kr. Kristiansen, bestyrerkonen på fattiggården (hun fortalte at Niels Martinussen havde 3 børn med sin kone, de to er døde, den 3., en søn, er i Amerika, han har en søster i Hjørring, der har en søn, der tjener i Træholt).

Onsdag den 22. december.

Tørvejr, blæst. Lidt råt.

Malet 1 sæk grut. Gjort rug op af 4 trave. Bagt brød.

Jeg og Holger kørte til Hjørring med de røde for fjedervognen. Jeg havde 2 save med op til Kristian Degnbøl. Jeg havde en sæk kartofler og 2 sække pinde samt en kurv med til Maria og Anna.

Jeg spændte fra hos L. Kraglund. Jeg var nede på amtstuen og betalte mine skatter, 252,15 kr. Derefter gik jeg hen i Dronningensgade 12. Der sad Peter og hans kammerat fra Astrup, de var rejst fra København i aftes kl. 6. Peter havde været søsyg det meste af natten. Vi fik noget at spise hos pigerne.

Da vi gik derfra var jeg nede på posthuset med et brev til Tine samt 7 julekort til følgende: Johannes Grøntved, København, Janus Andreasen, Ringsted, Jensen, Lundergaard, N. Hedin, Thisted, pastor Asmussen, Hirsholmene, Jens Chr. Jensen, København og Fr. Krogh, Ø.

Brønderslev.

Jeg var med Peter oppe i Tøjhuset og købte en overfrakke til Peter for 145 kr. Jeg købte selv et par støvler til 40 kr.

Jeg var nede på Amtskontoret, på politikontoret og hos boghandler Martin A Kristiansen, der modtog jeg Blichers lommebog i julegave. Købt Fragent for 25 øre. Jeg betalte 10 kr for at få Karls støvler forsålet. Holger modtog 5 kr. Købt varer hos Kraglund for 20,04 kr. Hos Peter Nielsen, Bassingade, købte jeg 2 pund svesker for 2 kr. Drikkepenge, 1 kr.

Modtog brev fra søster Tine og Kort fra Viggo Hansen.

Telefon: Thorvald Nielsen, fattiggården, lærer Jensen.

Jeg modtog en subskriptionskrivelse af lærer Jensen på Thomas Larsens bog.

Jeg talte med Peter Nielsen, Retholt, han er ked af Niels Baks formandskab i teglværket. Han sagde, at Niels Bak og Ottenius Sørensen stod ene med deres syn på forholdene. Hvis teglværket var solgt for et af de indkomne tilbud, troede han ikke at aktionærerne havde fået mere end 10 % af deres aktier. Helene modtog 5 kr af sin løn.

Torsdag den 23. december.

Vind i vest, blæst, tø. Frost sidst på dagen.

Kørt 14 td. ajle ud. Renset rug af 4 trave, det blev 1 td. 5 skp. forrest og 1 td. og 6 skp. agterst rug. Tærsket 1½ trave havre, skåret hakkelse, malet 1 sæk grut, møget i latrinhuset.

Kathrine Degnbøl var her efter en pakke, som var kommet hertil med mælkevognen, hun lånte jumbenøglen.

Martin Thøgersens datter var her og spurgte, om de måtte tage et juletræ.

Modtog brev fra lærer Frie, Lund skole, Janus Andreasen, Ringsted og Kristian.

Telefon: Kontorist Schibsby, politikontoret.

Betalt posten 7 kr. for Andreas Degnbøl (bladpenge).

Først på aftenen kom Julius hjem, han var cyklende nede fra Skæve i dag. Han havde opholdt sig i Hjørring i 3 timer, han havde købt en ny overfrakke hos Peter Jensen for 185 kr. Han havde besøgt Frederik Krogh en dag, han var i Hellum at kontrollere, han havde kun opholdt sig hos Frederik i 5 minutter, da Frederik ikke ville tale med ham, men sagde til ham om at gå ud og tale med sine folk. Frederik ser meget dårlig ud. Julius rejste fra ham og hen til hans brodersøn Ole Krogh og tilbragte en halv dags tid hos ham. Denne Ole ligner Frederik både i tale og udseende. Karl var oppe ved postkassen med nogle julekort fra mig til Bartholdy, Horsens, lærer N.P. Pedersen, Hjørring, Kristen Lønsmann, Andreas Degnbøl og Kristiansen, Stenshede.

Fredag den 24. december.

Smukt, frost, lidt sne om aftenen.

Gjort noget til side ved tørvehuset. Klippet 3 kalve.

I formiddags kørte Julius til Hjørring med den gamle for jumben og hentede Kristian, han kom til Hjørring kl. 12. De kom herhjem kl. 4. Drikkepenge 1 kr.

Kornbeck, Lilholt var her i formiddags og betalte mig forsikringssummen for den røde plag, 675 kr samt 15 kr for dyrlæge og mediciner. Jeg betalte så ham forsikringspræmie 56,10 kr.

Niels Andersen var her med mejeripenge 236,77 kr.

Holger var oppe hos høkeren og købte varer for 6,90 kr.

Karl var oppe til Kristen Lyngsigs med en pakke fra Johannes.

Jeg fik mælkekusken til at tage stemmekassen med hened fra forsamlingshuset.

Peter bjergede et juletræ i Østermarken i dag og pyntede det sidst på dagen. Vi havde det tændt i aften, vi sang et par julesalmer og jeg læste et stykke i den nye almanak. Der blev uddelt gaver til os alle, hver af drengene fik en bog og Helene fik et stykke tøj. Kristian og Julius forærede deres moder et silketørklæde og et par fotografirammer. Kristians husbond ligger i København på Diakonissestiftelsen og har ligget der siden i oktober.

Modtog brev fra lærere N:P: Pedersen, Hjørring, M. Jensen, Lundergaard, Julius Olesen, Uggerby og familien i Degnbøl.

1. juledag. Lørdag den 25. december.

Tøvejr.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Ingeborg, Julius, Peter, Vilhelm, Karl og Helene var i kirke. Der var mødt mange folk. Julius betalte mig 25 kr som han fik af mig da han var soldat. Kristian flyede mig 500 kr som han ville have mig til at sætte i banken. Jens og Kristian Thøgersen var med den her vej fra kirke, Kristian og Vilhelm fulgtes med dem hjem. Modtog brevkort fra vor gamle pige, Kristine Larsen, Julius Olesen, Uggerby og Jens Præstegaard.

2. juledag. Søndag den 26. december.

Mildt vejr.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Kristian og Holger var i kirke. Julius og Peter var i Bindslev kirke i formiddags.

I eftermiddag kom Hans Knudsen kørende herved med sin broder Knud og Kristen Thøgersen fra Bjergby mejeri, og i aften kom Jens og Kristian Thøgersen herhen, de var her til kl. 11.

Kristian Degnbøl var her i eftermiddag og i aften, han sagde, at fru Kirkegaard ikke er rejst sydpå, hun bor i et hus på Krage strand, han mener, hun er sindssyg.

Telefon: Hans Knudsen, Ørnboel.

Helene gik ned til sin søster i Tversted i dag og bliver der til i morgen.

Mandag den 27. december.

Mildt vejr. tø.

Tærsket 2 trave havre. Skåret hakkelse. Vilhelm kørte mælk.

I eftermiddag kørte Julius, Peter og Vilhelm op til Ørnboel med den røde for jumben, Jens Thøgersen fik kørende med dem. Kristian cyklede derop.

En karl fra Ørnboel var her i formiddags. Søster Mine kom herved i eftermiddag.

Mod tog brevkort fra Georg Bartholdy.

Telefon: Andelsmejeriet, Hans Knudsen, Ørnboel, Anton Larsen, Ørnboel, Andreas Degnbøl.

Tirsdag den 28. december.

Tø, lidt koldt.

Tærsket 4 trave havre. Skåret hakkelse. I eftermiddag kørte Kristian op til brugsen med 1 td. 5 skp. rug, det vejede 160 kg. hollandsk vægt 113 pund. Pris pr. kg. 43,50 = 69,10 kr. han betalte en sæk bomuldsfrøkager 55,50 kr, som jeg købte for nogen tid siden, han betalte min skyld til brugsen med 68,39 kr. Han betalte mine kreditforeningsrenter 100 kr + 1 kr. Købte en sæk bomuldsfrøkager. Leverede en bestillingsliste på markfrø.

I eftermiddag kom Andreas herved og skar 5 ornegrise, deraf 1 brokgris. I eftermiddag gik Kristian og Julius ned til Uggerby til Julius Olesen og Lise.

Modtog brev fra gartner N:C: Kraglund (frøbestilling)

Telefon: Degnbøl.

I aften er der juletræ i forsamlingshuset for sognets folk.

Onsdag den 29. december.

Gråt, lidt regn, vind i sydøst.

Renset havre af 7½ trave, der blev 3 td. 4½ skp. forrest havre.

I eftermiddag kl. 1 var der juletræsfest for børnene i missionshuset. Jeg kørte derop med Holger og Otto.. Jeg kørte derop med Holger og Otto. Der var mødt ca. 50 børn foruden nogle voksne. Knud Jensen fra Horne var mødt og talte en del med børnene, det var han nu ikke så fejl til. Børnene fik en pose godter og et lille julehefte samt kaffe. Da børnene havde fået kaffe, kørte jeg hjem.

I aften kom Johannes og Stine Vestergaard samt Kathrine Degnbøl hened. Johannes fortalte, at Knud Kristiansen har solgt sit hus i Lyngsig til Peter Jørgensens søn, der er forlovet med Kristian Lassens plejedatter, for 11.000 kr. Julius Steen, Højtved, har nok hjulpet ham dermed. Knud og Mariane er flyttet hen til Nikatius for i vinter. Kristen Bæk i Bjergby skulle have haft bryllup den 4. december med Kristen Hansens datter, men hun tjener sønder i landet og ville blive derude noget længere.

der er kommet en dyrlæge i Kristian Olesens hus, han kom fra Ø. Vrå.

Modtog brev fra V. Kraglunds enke (frøbestilling).

Telefon: Niels Bak, Martinus Krøgholt, Andreas Degnbøl.

Købt fisk for 2,10 kr.

Torsdag den 30. december.

Vind i øst. Sne i eftermiddag og i aften.

I eftermiddag kørte Vilhelm til Hjørring med Kristian, han kørte med den røde for jumben. Han købte varer hos Kraglund for 8,71 kr og fik selv 10,29 kr. Drikkepenge 1 kr.

Modtog brev far Fr. Moe.

Telefon: Ottenius Sørensen, Martha Degnbøl

Fredag den 31. december.

Klart vejr.

Renset 6 skp. affaldskorn, opmålt 6 skp. agterst havre. Skåret hakkelse.

Modtog kort fra Kristiansen, Stenshede.

Telefon: Vendsyssel Tidende, Vendsyssel Venstreblad.

I aften havde vi juletræet tændt, vi sang et par salmer og jeg læste en fortælling i almanakken "Det nye år".

Jens Skovsmose er død i jul, 28 år gammel..

Så er atter et år rundet. 1920. Dette år har i det hele for os været et godt år og et nådeår fra Herren. Herhjemme har alt gået sin jævne gang uden videre forstyrrelser. Til 1. april rejste Kristian hjemmefra og over til Sjælland, til Blyskovgaard i Bringstrup sogn, han var ked af at være herhjemme.

Vilhelm kom så hjem fra Tommerup højskole, hvor han har tjent i 1 år og 5 måneder.

Julius var hjemme i januar måned og til midt i februar, da rejste han ned til Aså og overtog en kontrolassistentplads. Der var han så til han sidst i april rejste til Vordingborg, hvor han aftjente sin værnepligt. I Vordingborg lå han så som soldat til 10.oktober, da han kom hjem. Han var så hjemme til 1. november, da han overtog en plads som kontrolassistent i Skæve.

Peter var oppe til præliminæreksamen i juni og juli, han fik en pæn eksamen. Han var hjemme det meste af juli måned og hele august måned. Den 1. september kom han ind på

Landbohøjskolen, og samtidig fik han sit eget værelse ude på Østerbro, han havde hidtil boet hos sin onkel Johannes. Johannes, hans kone og børn var her en uges tid i ferien. Søster Tine var

ikke heroppe i år. Ved valget i november måned trak jeg mig ud af menighedsrådet, hvor jeg har haft sæde i 8 år.

1921

Nytårsdag den 1. januar.

Mildt vejr. Tø.

Så begynder vi på et nyt år. Gud give at det må blive et godt og velsignet år med fred for mange, som lider under krigens efterveer, hvor var det ønskeligt at få noget mere af gammeldags ro og nøjsomhed tilbage. Selskabeligheden og forlystelsessygen har taget meget overhånd blandt folk her på egnen i de senere år, og det giver sig til kende i alle lag.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Julius, Peter og Vilhelm var i kirke. Præsten ville fortage en indsamling til Det Danske Bibelselskab, men det blev ikke til noget, der var ingen der påtog sig at stå med hatten.

Fra kirken var jeg og Niels Grøntved med Kristiansen, Stenshede inde og drak kaffe og sad og talte lidt med ham. Julius, Peter og Vilhelm fulgtes med Andreas Degnbøl hjem. Karl gik derop i aften. Kristian Lyngsig var hernede i eftermiddag. Helene var i byen i eftermiddag.

Den 30. december døde Jens Præstegaards moder, Ane, Bakkehuset i Nr. Bindslev.

Karl modtog brev, en bog og et frakkeskjold fra Maria til hans fødselsdag i morgen. Jeg modtog et nytårskort far politimester Funch.

Telefon: Anders Kabbeltved (talt om mælkekørselen)

Søndag den 2. januar.

Mildt vejr. Tø.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Julius og Peter var i kirke. Sidst på dagen kørte Peter op til missionshuset med Ingeborg. Lærer Fischer holdt møde der. I dag blev der indsamlet penge til Det Danske Bibelselskab i kirken, jeg gav 1 kr.

I eftermiddag var Holger og Otto i besøg i Degnbøl, de havde en hundehvalp med op til Andreas. Karl fyldte 16 år i dag.

Mandag den 3. januar.

Blæst, vind i syd. Tø.

Vilhelm kørte mælk. Peter kørte til Hjørring med Julius. Peter fik 5 kr af mig, draf betalte han mediciner og drikkepenge. han fik nogle bøger byttet ved lærer N:P: Petersen.

telefon: Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl.

Nytårsaften døde Kristen Larsen, Uggerby, 73 år gammel.

Tirsdag den 4. januar.

Vind i syd, blæst. Tø.

Kørt 7 læs kålrabi ind, skåret hakkelse, møget inde svin og kalve, malet 1 sæk grut. I formiddags var Peter ovre ved Krøgskrædderen og blev taget mål af til et sæt nye klæder.

I aften er der juletræsfest for unge i missionshuset ved Blicher Hansen, Hjørring. Peter gik derop midt i eftermiddag med nogle lys, han har købt, senere gik Vilhelm og Karl derop. Niels

Pedersen, Kabbeltved var kørende den her vej efter kage, som Ingeborg har bagt samt en flaske fløde.

Den hvide ko, 7 søndre på vestre side til aktietyren hos Niels Jakobsen.

Modtog brev fra smed Ejnar Pedersen (regning)

Telefon: Johan Olesens søn, Bjørnsbølle, Mejeribestyrer Storgaard, lærer N:P: Petersens frue (Historisk Samfund holder bestyrelsesmøde den 15. januar)

Jeg skrev på en ansøgning fra Peter om fri undervisning ved Landbohøjskolen. Under trangsvindnesbyrd stk. 2: 2 uforsørgede børn på 9 og 13 år. Stk. 3: Faderens skattepligtige indkomst er for indeværende år sat til 4000 kr. 4. stk. Faderens gård er i ejendomsskyld ansat til 26.000 kr. Prioritetsgæld 5000 kr. Stk. 5: Ansøgeren har ingen særskilt formue, arvepart eller deslige. Stk. 6: Grunden til nærværende ansøgnings fremkomst er det dyre ophold i hovedstaden, som er bekostet af faderen.

Købt fisk for 2 kr.

Onsdag den 5. januar

Meget smukt og klart vejr. Let frost.

Jeg kørte til Hjørring med Peter med den røde for jumben, han var først ovre ved Krøgskrædderen og blev prøvet til et sæt tøj. Vi kørte ned til stationen, men da Peter ikke kunne løse billet, kørte vi op til Dronningensgade 12 og satte Peters sager ind. Spændt fra hos L. Kraglund. Leveret pølser til røgning hos bødker Kærsgaard.

Hos boghandler Petersen købte jeg en fyldepen til 11 kr, han forærede mig den i stedet for en lommebog. Jeg købte så Anders Nielsens lommebog af ham for 4 kr. Jeg var nede ved Maria og drak chokolade. Hun havde modtaget brev fra hendes broder, Frederik samt 50 kr.

Amerikanerpræsten Karl M. Larsen var ude ved biskop Ludvigs i Aalborg og var bestemt på at søge kapellanembedet i Hjørring, men biskoppen havde sagt, at det kunne ikke nytte, han fik det ikke, da det skulle være en grundtvigsk mand, det skulle have dette embede. Så havde biskoppen budt ham et embede i Frederikshavn, hvis sognepræst, pastor Petersen er syg. Dette embede skal han have på et ½ år, men det bliver vel nærmest som vikar for kapellanen, da denne overtager sognepræstens embede. Karl Larsen skal have 450 kr om måneden, men da han ingen lejlighed har løfte på, så er det ikke videre bekvemt, han kan nok komme til at bo på missionshotellet, men det skal koste 15 kr daglig. Karl prædikede i Hjørring kirke anden juledag, han skal være dygtig til at prædike.

Jeg gav Peter 125 kr til rejsen og til januar måned.

I diskontobanken indsatte jeg 500 kr for Kristian. Jeg og Ottenius var nede på amtskontoret, jeg hilste på politimester Funch, han takkede mig for erindringsgaven. Jeg købte mediciner på apoteket til Hanne Degnbøl. Talt med museums-Frederik. han sagde, at tandlæge Valdemar Friis havde knurret over at han lånte mig de gamle aviser. Talt med Ludvig Andersen, der bor i S. Harridslev, med Kristian Jerup og lærere Jensen, købt varer hos Kraglund for 4,88 kr. Betalt drikkepenge 1 kr. Vilhelm var oppe ved Brink-skrædderen efter et par bukser, de kostede 12 kr, han fik 10 kr af mig. Betalt en postopkrævning fra Jakob Nielsen, Sæby, 2,35 kr. Modtog kvittering fra kreditforeningen for renterne for december termin. Den sorte ko, 4 søndre på vestre side fødte en sort kviekalv. Vi tog grisene fra soen i dag.

Telefon: Ottenius Sørensen, Stine Solbjerggaard.

Helene rejste hen til Solbjerggaard i dag og blev der til i morgen.

Hellig tre kongers dag, torsdag den 6. januar.

Gråvej.

Malet en sæk grut. Holger Jørgensen, Lyngsig var her i formiddags. I eftermiddag var mejeribestyrer Storgaard her og fik mig til at attestere på, at han de sidste 10 år er blevet kaldt Storgaard, han søger nemlig om ret til at føre navnet Storgaard. Martinus Krøgholt havde attesteret for ham.

Sidst på dagen kom Andreas og Martha her. Andreas betalte mig 7 kr, som jeg har udlagt for ham til blade, og jeg betalte så ham 3 kr til udgifterne i missionsugen.

Niels Pedersen, Kabbeltved var her i aften, han ville samle penge ind til dækning af missionsugens udgifter, der androg 30 kr, nemlig 10 kr for 200 indbydelseskort, 15 kr for lys og 5 kr til lærer Stensig.

Telefon: Martin A. Kristensen, Hjørring, Andreas Degnbøl.

Fredag den 7. januar.

Gråvej.

Tærsket seksradet bygrivelse og rensed det meste af det. Skåret hakkelse.

I eftermiddag var jeg til sognerådsmøde. Kr. Kristiansen kørte. Jeg betalte ham 3 kr til Venstrevælgerforeningen. Denne holder møde i forsamlingshuset i aften. Søren Houen vil intet bidrag betale, han er misfornøjet med, at der er betalt 100 kr til bekendtgørelser sidste år.

En kone fra Odden (Martin Henriksens søster) var her med en resolution, og i aften kom et par drenge fra Odden efter en transgattest. Niels Grøntveds husholderske og tøs var her i aften. Hun fik et skema udfyldt og modtog enkebørnspenge for familien for januar kvartal. Hun sad her hele aftenen og er meget snaksom.

Modtog skrivelse fra Mygdal Foderstofforening.

Telefon: Søren Jørgensen, Sindal (meddelt mig høker Alfred Pedersens indkomst), sagfører Jakobsen (jeg bad ham sende mig 150 selvangivelsesblanketter), Kristiansen.

Lørdag den 8. januar.

Smukt. Vind i vest.

Renset og opmålt 1 td. og 6 skp. byg af rivelsen. Slog noget pap på motorkassen. Møget under svin og kalve. Vilhelm kørte op til brugsforeningen med 64 pund, som han fik vejet og fik med tilbage, desuden fik han 50 pund rug og 1 sæk bomuldsfrøkager med tilbage. Rugen kørte han op til Degnbøl Mølle med.

Modtog mejeripenge af Ejnar Steffensen 201,37 kr.

Telefon: Vendsyssel Tidende (Bekendtgørelse), brugsen.

Søndag den 9. januar.

Regn, gråvej, vind i vest.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke, jeg var i kirke. Der blev lyst til ægteskab 1. gang for Holger Jørgensen og Karen Magdalene Nielsen, Fuglebakken. Helene var i byen i eftermiddag.

Telefon: Thomas Steffensen (bestemt bestyrelsesmøde i foderstofforeningen på torsdag eftermiddag kl. 3)

Mandag den 10. januar.

Regn en del af dagen.

Vilhelm kørte mælk. Tærsket 7½ trave 6-radet byg. Malet 1 sæk grut. Karl var i ungdomsskole i aften.

Afsendt brev til søster Tine og Janus Andreassen, Ringsted. Vilhelm modtog brev fra Julius.

Telefon: Johanne Jensen, Skolen (hun bad Karl komme i aftenskole i aften), Hans Svendsen, Ottenius Sørensen, P. Jakobsen, L. Pedersen, Kristen Rams, fattiggården, Andreas Degnbøl (han skulle invitere mig og Ingeborg til at følge med hen til Jens Præstegaard på lørdag eftermiddag).

Tirsdag den 11. januar

Regn og sne.

Jeg var i fattiggården hele dagen for at afskrive valglistes. Ingeborg var nede til Niels Pedersen, Kabbeltved til kvindemøde. Karl var til gymnastik i aften. Modtog en postoprævning på 85 øre fra Jysk Telefonaktieselskab.

Telefon: Dahlerup, Skagen.

Betalt Dansk Missionsselskabs årsberetning med 2,50 kr.

Den hvidbrogede ko, 9 s. på vestre side var til tyr nede hos Martin Pedersen, Kabbeltved.

Onsdag den 12. januar.

Stille. let frost, lidt blæst sidst på dagen.

Først på dagen hentede Vilhelm mel fra møllen. Holger og Otto fik kørende på vej til skolen. I eftermiddag kørte Vilhelm op til Peder Larsens i Krattet og fik soen bedækket. Møget under svin og kalve. Vi flyttede svinene ind i de to nordre stier på østre side. I eftermiddag var Karl nede i Kabbeltved og hos Niels Grøntved og Niels Jakobsen med ejendomsskemaer og selvangivelsskemaer.

den 10. januar døde agent Poul Gotfred Varming, Hjørring, han kørte ud på landet og solgte biby mel, og jeg har i sin tid købt en del af ham.

Modtog brev fra Kristian, brugsforeningen og Janus Andreassen, Ringsted, han sendte mig en pakke indeholdende 128 blade i stort format beskrevne med optegnelser om sine forældre, sine søskende og sig selv, sikkert meget interessant.

Telefon: Hans Svendsen (meddelt mig kommunens brændeindkøb forrige år), Kr. Kristiansen, Peder Jakobsen, Laurids Pedersen, Kristian Boelt, Faber, Kristianshede (han har solgt sin orne i morges), Odden (de har to orner, den ene er for stor og den anden for lille), Peder Larsen, Krattet, Th. Steffensen (han ville låne en transportspand, men vi har ingen at undvære), lærer N.P. Petersen, Hjørring (han bad mig komme til stede ved et bestyrelsesmøde i Hjørring på lørdag kl. 2 i Historisk Samfund og bad mig tillige anmode Anton Larsen, Uggerby om at meddele hvor mange abonnenter han havde til Th. Larsens bog, der er tegnet omkring 600 abonnenter), Anton Larsen, Uggerby (han havde kun tegnet 1 abonnent, nemlig Søren Krage, som han bad mig tage med på min liste).

Torsdag den 13. januar.

Stille til hen på eftermiddagen, derefter blæst.

Tærsket 2½ trave, resten af den seksradede byg. Renset det meste af byggen af 10 trave.

I formiddags var jeg ovre ved Krøgskrædderen i Aagaard og blev taget mål af til et sæt tøj. Afsendt en pakke og brev til Kristian.

Telefon: cykelsmed Peder Pedersen, Kristian Boelt, Snevre, Ottenius Sørensen, Søren Nørmark. Karl var til ungdomsskole i aften.

Fredag den 14. januar.

Smukt, solskin og frost om dagen. Om aftenen sneede og regnede det.

Renset 6-radet byg af 10 trave, der blev 4 td. 5 skp. forrest byg og 1 td. og skp. agterst byg og afrensning. Smurt jumben. Købt fersk fisk for 1,85 kr.

I eftermiddag gik jeg og Ingeborg hen til Jens Præstegaard, vi kom derhen noget før aften, der kom en del flere fremmede. Edvard Knudsen, Ørnbøl, var kørende med sin kone Marie og svigerinde Stine. Endvidere var der Andreas Degnbøl, Alfred Knudsen, Uslev, hans kone og datter, Johannes Vestergaard og Stine, Laurids Hansen og hans kone. Vi fik først kaffe og så sad vi og samtalede en stund. Mændene sad og fortalte en hel del om uvane tyre.

Senere hen spiste vi mellemmad (dækket bord). Jens Præstegaard og Laurids Hansen kom til at tværes om ostelavningen i Astrup mejeri, Ole Jensen, Astrup (gift med Søren Borrisholts plejedatter) og andre ting. Derefter læste Jens et stykke af en bog, "Guld kristne" af Fibiger, han læste ikke godt, Jens er ikke videre stiv i teorien. Der blev sunget en del. Alfred Knudsen er en sanger af første skuffe og talte om forskellige ting. Blandt andet fik jeg at vide, at det går noget tilbage med pastor Hindsholms helbred, han er blevet en del sløvet.

Menighedsrådet i Bjergby og Mygdal var samlet sidste tirsdag og stemte til kirkeligt udvalg.

Begge menighedsråd valgte pastor Thaarup til formand. Alfred var blevet stødt på præsten over at han ikke var sikker på at bibelen var Guds ord. Kristen Lyngsig og præsten havde siddet i timevis og ævledes. Edvard Knudsens kone sagde at der var en kone (Julius Grøns) i Bjergby, der havde anket over, at lærer Rasmussen ikke lod børnene lære de 10 bud, og de skulle heller ikke lære beretningen om Jesu fødsel, hun kunne ikke forstå, om han havde lov til at bære sig sådan ad. Jeg mente ikke at han havde lov dertil, men jeg mente ikke at det var til nytte for nogen at tvinge læreren til at give mere undervisning i religion.

Tine havde sagt til Ingeborg, at de døger en del med de to unge karle, som de har opfødt. Kaj er noget slem i munden. Før vi skiltes drak vi kaffe og henad kl. 10 gik vi hjem.

Afsendt brev til lærer J.C.P. Frie.

Telefon: Andreas Degnbøl.

Lørdag den 15. januar.

Frost. Noget koldt, meget glat føre.

Møget under svin og kalve. Savet brænde.

Jeg rejste til Hjørring. Jeg var bestemt på at tage med lastbilen fra brugsforeningen, men da jeg kom op sønden for skolen og stod og talte med Kristen Holtegaard, kom der en bil kørende henne fra Peder Brogaards med læge Mogensen, denne sad ved siden af chaufføren. Bagved sad Peder Brogaard, han bød mig kørende, hvilket tilbud jeg med tak modtog, og jeg kom til Hjørring ca. kl. 11. Peder Brogaard og jeg gik hen i beværtningen i Høyrups port, hvor jeg gav kaffe og cigarer, 1,60 + 0,70 kr.

Derefter gik jeg ned til Maria og Anna med en kurv med fløde og brød. Jag sad en stund og talte med Maria og fik noget at spise. Derefter gik jeg op til L. Kraglunds og købte varer for 2,85 kr. Jeg betalte Anna 10 kr til Marias fødselsdag.

Jeg talte med min fætter, Martin Andreasen, han sagde, at der var intet arbejde i byen, nu skulle de til at leve af arbejdsløshedsunderstøttelse, han ville hellere arbejde for 2 kr om dagen, end han ville være med dertil, men der var ikke tale om at der fra de ledendes side vil tilrådes at sætte arbejds lønnen ned. Vi talte om hans broder, Janus Andreasen, og han fortalte om, hvorledes han, når han var i trang for penge mens han læste, henvendte sig til pastor Busch eller endog ministeren og opnåede altid hvad han ønskede. Jeg talte med Niels Larsen, Nørhede, Astrup.

Kl. 2 var der bestyrelsesmøde i Historisk Samfund henne i bogsamlingslokalet. På vejen derhen mødte jeg folketingsmand Vanggaard. Han fortalte mig, at bestyrelsen for Vendsyssel Tidende havde besluttet at tage alle de eksemplarer af Th. Larsens bog, som Historisk Samfund kunne få abonnenter til for at turde påbegynde udgivelsen. Han skulle til et møde om Åbybrobanen. Til bestyrelsesmødet mødte de alle undtagen Jens Madsen Møller fra Thise, der var således mødt postmester Klitgaard, bogtrykker Anton Jakobsen, Sæby, lærer Rørsig, Hallund. Jens Iversen, Hundeleve og lærer N.P. Petersen.

Der blev først forhandlet om udgivelsen af Th. Larsens bog. Jeg leverede lærer Petersen en liste på 15 medlemmer. Petersen havde noget over 560 abonnenter, desuden havde folketingsmand Vanggaard over 50 abonnenter inde fra Rigsdagen og i det hele mente Petersen at vi kunne regne med et minimum 800 abonnenter. Både han og Klitgaard frarådede at tage imod Vendsyssel Tidendes tilbud, det kunne let få et skær af partipolitik over sig og skabe konkurrence mellem Bladet og Samfundet, der blev fortalt, at både Vendsyssel Tidende og Nordjysk Dagblad gik på pumperne. Det bestemtes at lade bogen trykke i 2 dele i et oplag af 1800 eksemplarer.

Klitgaard fortalte, at Baggesvogn arkiv efter forhandling mellem bestyrelsen, Hjørring Museum, P. Glud og Landsarkivet i Viborg er havnet i Landsarkivet. Rømer har affattet en fortegnelse over arkivet, som han har tilstillet bestyrelsen.

Lærer Sortfeldt har beskrevet Rubjerg sogn og ønsket, at Historisk Samfund skal udgive bogen, han har fået 200 kr af den Hjelmstjerne - Rosenkranske Stiftelse til udgivelsen. Klitgaard tilrådede at give ham et bidrag til udgivelsen af 200-300 kr og så lade ham selv få den trykt i 300-350 eksemplarer, og så kunne han forære Historisk Samfund nogle eksemplarer til at bortskænke.

Der blev talt om at rejse en mindesten i Sæby for en mand, Jens Severin, tror jeg han hed. Det var Anton Jakobsen, der var så meget oppe for det.

Lærer Petersens udgifter til telefonens flytning skal Samfundet godtgøre ham. Jeg talte om at få nogle bidrag fra Vennebjerg Herred i årbogen. Klitgaard kunne ikke få tid til at beskrive Vennebjerg Herred. Det bestemtes at abonnentsamlere på Th. Larsens bog skal have et frieksemplar for hver 10. abonnent.

Efter bestyrelsesmødet var vi henne ved lærer N.P. Petersen og drak kaffe. Jeg betalte Jens Iversen 123 kr for modtagne årbøger. Jeg modtog selv 3 kr af Marinus Vestergaard for en bog. Jeg tog med teglværksbilen hjem, der var mange passagerer og meget fragtgods med den, jeg tog med til brugsforeningen, det kostede 1,50 kr. Jeg var inde hos Peder smed og fik ham til at lodde på en transportspand. Jeg modtog brev fra Janus Andreasen, Ringsted.

Søndag den 16. januar.

Frost. Blæst, vind i sydvest.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Ingeborg og Vilhelm var i kirke. Mejeribestyrer Storgaards søn blev døbt og fik navnet Hans Peter Sørensen. Jeg var den vej ad Degnbøl med valglisterne og var også den vej ad Stenshede.

Mandag den 17. januar.

Tø. Stærk regn hele dagen og om aftenen.

Vilhelm kørte mælk. Gjort til side i laden og rensat 4½ skp. affaldskorn. Malet 1 sæk grut.

I eftermiddag var jeg oppe i brugsforeningen til generalforsamling i foderstofforeningen. Jeg fik kørende med Steffensen både derop og hjem. Foruden os mødte der 7 medlemmer. Vi efterså listen over medlemmerne og noterede dem, som købte uden for foreningen. Det var ikke ret mange. Steffensen var misfornøjet med at nogle enkelte medlemmer handlede i foderstofforeningen, medens andre handlede udenfor og fik deres kager betydelig billigere. Bindslev brugsforening har købt en vognladning Texas bomuldsfrøkager for 32 kr pr 100 kg. af Chr. H. Nielsen og sælger dem igen for 34 – 35 kr pr. 100 kg. Noteringen i dag i Jyske er 38,60 kr. Dertil kommer fragt 2,00 kr. Det bestemtes vedblivende at rette sig efter Jysk Andels notering i Ålborg, og vi bestemte også at søge at få medlemmerne til at tage deres forbrug gennem foreningen. Steffensen og mig var inde og drak kaffe. Jeg betalte min skyld for kraftfoder med 98 kr.

Karl var i Ungdomsskole i aften.

Telefon: Kristian Iversen, Astrup, Steffensen, Kristian Boelt, Ottenius Sørensen.

Tirsdag den 18. januar.

Lidt sne og regn, tørt og frost, solskin og gråvej.

Kørt 7 læs kålrabi ind. Skåret hakkelse, hentede en sæk texaskager i brugsen. Malet grut. Aksel Lang og Kristian Poulsen var her. Karl var til gymnastik i aften. Modtog brev fra Peter.

Telefon: Kristian Kristiansen, Martha Degnbøl.

Onsdag den 19. januar.

Smukt, let frost.

Jeg kørte til Hjørring med den gamle røde for jumben. Andreas fik kørende med mig. Jeg var den vej af Frode Bertelsen og ville have ham til at lodde på en spand, men han mente ikke at kunne det. Jeg spændte fra hos L. Kraglund.

På Andelsbanken hævede jeg 14,14 kr på en rugcheck. Hos Oskar Møller købte jeg 6 lommetørklæder á 25 øre, ½ m dovlæs og en dukke garn for i alt 2,65. Hos bødker Kærsgaard modtog jeg røgede pølser, 1 kr. Købt 1½ pund fars 3,25 kr, 5 pund ryg, 1,75 kr. Købt varer hos L. Kraglund for 2,45.

Afsendt et brev til Janus Andreasen, 80 øre.

Jeg var nede i bogsamlingen og fik bøger byttet. Adjunkt Vinter sagde, at når Centralbiblioteket kom i virksomhed, så blev der mere plads og udlån hver dag, og så ville han bede byboerne om at lade landboerne være alene om at låne om lørdagen.

Jeg var nede hos Museums - Frederik og afleverede Hjørring Amtstidende 1883 og modtog Vendsyssel Tidende 1885. Frederik gav en cigar.

Købt smørelse til tøj, 2,75 kr, skofedt 0,65 kr, nittenagler til tøj 0,60 kr. Fik 1 spand loddet, 2,00 kr. Drikkepenge 1 kr.

Kl. 2 var jeg til skatterådsmøde på Forsamlingsbygningen.

Jeg var inde ved provsten og talte med ham om embedet i Snevre. Der var hestemarked i Hjørring i dag, men der blev vist ikke handlet stort. Hans Nielsen, Skarndal solgte en 1½ års plag for 1200 kr. Den sorte kvieko, 8 s på vestre side til tyr hos Martin Pedersen i Kabbeltved.

Telefon: Niels Bak, Andreas Degnbøl.

Torsdag den 20. januar.

Tø. Blæst, vind i sydvest.

Tærsket hvederivelse og rensed 3½ skp. korn deraf. Tærsket 2 trave rug. I eftermiddag var montøren Alfred fra Hjørring her og efterså motoren og rettede noget ved den.

Jeg var til sognerådsmøde i fattiggården kl. 3. Kristiansen kørte. På hjemvejen var vi den vej ad Degnbøl, hvor jeg talte med montøren om at anskaffe noget til motoren hos Heidemann, han lovede at komme ned og sættet det på, det er til regulatoren.

Jørgen Jensens kone, Karen Marie Kristensen, døde den 18. januar 65 år gammel. Hun var en datter af Kristen Lykkegaard i Nr. Bindslev og var først gift med Niels Iversens søn Thomas. Samme dag døde hendes broder Martin, der havde hjemmet Lykkegaard i Bindslev. Han har ikke været rask siden han i fjor var syg af den spanske, han var ude at malke kl. 8 om aftenen og kl. 10 døde han. Tejsen, der var forvalter hos fru Rodskjær, Odden, skal være blevet til en krøbling eller stakkel efter den spanske. Lærer Gertsens enke har en gummifod.

Jensen, Odden var her i formiddags og betalte legatpenge. Aksel lang var her i aften.

Karl og Vilhelm var til ungdomsmøde i skolen i aften. Pastor Thaarup talte om H.C. Andersen.
Telefon: Kr. Kristiansen, Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl.

Fredag den 21. januar.

Lidt blæst.

Tærsket 4 trave rug med maskinen. Skåret hakkelse. Niels lånte en mejerispand.

Telefon: Brugsforeningen.

Modtog mejeripenge, 165,52 kr.

Lørdag den 22. januar.

Stærk blæst, nærmest storm med stødvinde, den ene vinge blæste af Degnbøl Mølle.

Gjort op rensed rug af 6 trave, der blev 3 td. 3 skp forrest rug samt 1 td. 1 skp. agterst rug.

Niels Andersen, Holtegaards mark og Kristen Holtegaard var her. Betalt posten 90 øre for en pakke med brev til Johannes, som Holger var oppe i brugsen med i morges.

Telefon: P. Thirup (han ville vide sin ejendomsskyld mm.), Marinus Vestergaard, Laurids Dalsgaard, Andreas Degnbøl.

Søndag den 23. januar.

Tø sidst på dagen. Sne og let frost.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Karl og Helene var i kirke.

I eftermiddag var Holger og Otto til børnegudstjeneste i missionshuset og i aften var jeg og Ingeborg til møde i missionshuset. Der var mødt 16 i alt, 8 mænd og 8 kvinder. Kristen Lyngsig

læste en prædiken og Laurids Grimmeshav sluttede. Bagefter kom vi til at tale om forskellige ting. Kristen Lyngsig fortalte, at præsten havde sagt ved et menighedsrådsmøde for nogen tid siden, at vi havde slet ingen garanti for at hvad der stod i bibelen var sandt. Lærer Winther er noget radikal i kirkepolitik, han ønsker præsteløftet afskaffet osv. Andreas Degnbøl var hernede i formiddags og fik skrevet på sit skema.

Mandag den 24. januar.

Frost. Smukt vejr.

Vilhelm kørte mælk. Skåret hakkelse. Malet 2 sække grut. Savet brænde. Karl var i ungdomsskole i aften. Venstreforeningen holdt generalforsamling i forsamlingshuset i aften med redaktør Mikkelsen som taler og lærer Gertsen, Emb som oplæser.

Karl Larsen, Houens mark, var her i aften og fik skrevet på sit skema.

Modtog brev fra Janus Andreasen, Ringsted, G.E.C. Gad, København, Julius (samt en pakke fra ham), Jysk Andels Foderstofforretning.

Telefon: Fuldmægtig Kaj Jørgensen (jeg spurgte, om det var tilstrækkeligt at jeg underskrev overslaget inden det indsendtes til amtet; han svarede at jeg kunne nok skrive de andre medlemmers navne, når jeg bagefter skrev: "Afskriftens rigtighed bekræftes" og satte mit navn under), Andreas Sandager (hans datter lovede at høre hos Boje-Sine om nogle fingervanter til os), do. (Andreas sagde at vi kunne få dem sidst i næste uge), Postmester Klitgaard (jeg talte med ham om hvem jeg skulle stemme på til bestyrelsen for Jysk Historisk Topografisk Selskab, han mente det var bedst at stemme på Nygaard, Christensen og Hans Knudsen, Landsarkivet i Viborg; jeg sagde at jeg syntes at vi skulle stemme på postmesteren i Vrå, det syntes han ikke var værd), Laurids Dalsgaard, Andreas Degnbøl.

Niels Grøntved var her i aften. Vi foretog opgørelse med mælk og dræning, han betalte mig 59 kr for 2950 pund skummet mælk á 2 øre og så betalte jeg ham 23,60 kr, hvilket er halvdelen af hvad det har kostet at få ny dræning i Skelgrøften i Østermarken, 22 kr for arbejdet og 25,20 kr for 240 stk. 2-tommers rør. Niels talte med Thomas Skovens hustru, Jane, (Peter Stendys' datter) om en pige, Nielsine Jensen, der tjener på Landmandshotellet og som Niels vil have til husholderske til maj, han synes ikke rigtig om hende, han har.

Tirsdag den 25. januar.

Frost. Smukt, klart vejr.

Vilhelm og Karl savede og kløvede brænde.

I formiddags kørte jeg op til brugsforeningen med 3 td. og 3 skp. rug, som jeg leverede til statslageret, det vejede 327 kg. Det vejede 112pund hollandsk vægt, desuden havde jeg mærker med til 54 kg., som blev regnet med, så det i alt blev 381 kg., som blev betalt med 44,20 kr pr. 100 kg., eller i alt 168,40 kr. Jeg købte 100 kg. texas-bomuldsfrøkager. jeg betalte dette og en sæk til, som jeg skyldte for med 84 kr. Endvidere betalte jeg min skyld i brugsen med 101,78 kr. Ane Kudsks døtre var her og fik et par sukkermærker til Kristian Larsen.

Johannes Grøntveds 39-årige fødselsdag. Jørgen Jensens kone fra Gøggaards Mark blev begravet på Bindslev kirkegård i dag. Den 22. januar døde Kristen Lønsmanns svigermoder, Kristine Mikkelsen, 79 år. Hun var nok også meget dårlig i den sidste tid. Modtog brev fra Marie Kristensen.

Telefon: Jens Iversen, Hundeleve (jeg foreslog ham at vi skulle stemme på Klitgaard til Jysk Historisk-topografisk Forening i stedet for Villads Kristensen, det syntes han nok om og ville tale

med Rørsig derom), do (efter at have talt med Rørsig derom, havde denne sagt det var bedst at stemme på Villads Kristensen og så stemme på postmester Klitgaard i stedet for H. Knudsen, Viborg; Rørsig ville skrive til 50 medlemmer og opfordre dem til at stemme på Klitgaard; J Iversen havde lovet ham at vi skulle dele portoudgifterne med ham; jeg lovede at stemme på Villads Kristensen i stedet for H. Knudsen), Kr. Kristiansen (han havde været til sølvbryllup med Nielsen, Brasholt i går), Andreas Degnbøl (han havde fået jerntøjet til min motor hos Heidemann i dag). Købt 5 pund torsk á 45 øre.

Onsdag den 26. januar.

Frost, lidt blæst

Tærsket 3½ trave rug. Gjort det op og flyttet halm.

Modtog brev fra Kristian og Kristian R. Andersen.

Telefon: Laurids Dalsgaard, Kr. Krøgholt, Martinus Krøgholt.

Torsdag den 27. januar.

Frost, smukt vejr, lidt koldt.

Renset rug af 3½ trave, der blev 2 td. forrest rug. Skåret hakkelse, malet grut.

I eftermiddag gik jeg og Ingeborg ned til Bindslev missionshus, hvor der var helliggørelsesmøde kl. 3. Pens. Lærer Lauridsen indledte en forhandling om, hvordan man kan nå frem til troens vished, han sagde mange gode ting, bl.a. at den som sukkede og længtes efter troens vished havde allerede den saliggørende tro og fik også, hvis han blev ved at bede derom, visheden, den kom i regelen som et Guds Ord fra bibelen, således havde ordet "Frygt ikke, thi det er min Fader behageligt at give dig Riget"(...)

Bagefter blev der nogen diskussion, i hvilken deltog pastor Engberg, pastor Hahn, lærer Tophøj, Peter Sortkær, Edvard Knudsen, Bidstrup, Kristen Skoven, Knud Jensen, Horne, Niels Peter Tellefsen, træhandler Nielsen, Hans Lundholm og Simon P. Jensens kone.

Da vi gik hjem, købte jeg en rulle skrå, 25 øre og 2 æsker tændstikker, 10 øre. Kristian Degnbøl var her i middags og fik 100 kr. for arbejde ved Mygdal skole. Hans Chr. Pedersen var her i aften med et skatteskema. Karl var i ungdomsskole i aften.

Jeg modtog brev fra pastor Asmussen, Hirsholmene, en pakke med de årbøger, han har lånt, et manuskript om en præst på Hirsholmene for godt 200 år siden samt et længere brev.

Telefon: Uddeler Nielsen (lånt 4 kornsække), Laurids baks hustru, Steffensen, Kabbeltved, Andreas Degnbøl.

Den hvide ko 7s.p.v. side var inde hos aktietyren, men blev ikke bedækket.

Fredag den 28. januar.

Sne, vind i syd, tørt sidst på dagen.

Renset 2 skp. agterst rug. Vilhelm og Karl tærskede rug med plejlen. Den sorte ko, 2. søndre på vestre side fødte en sort kviekalv.

Kristian Godsk og hans søn Niels Andersen var her med deres skatteskema.

I aften var Vilhelm og Karl oppe hos Alfred Knudsens i Uslev til karlemøde.

Modtog brev fra dyrlægen i Bjergby.

Telefon: uddeler Nielsen, Janus Andreasen (han var en tur i Hjørring og benyttede lejligheden til at hilse på mig, han havde bjerget sin fars skøde på Portgaard og ejendommen ved Hjørring; han spurgte mig, hvor han kunne få sin faders forpagtningskontrakt, jeg mente at panteregisteret

var på dommerkontoret, han kommer ikke herved denne gang), hører Alfred Pedersen, Laurids Dalsgaard, Andreas Degnbøl.

Lørdag den 29. januar.

Tøvejr, blæst.

Vilhelm og Karl tærskede rug med plejlen. Muget under svin og kalve.

I eftermiddag kørte jeg op til brugsen med noget over 2½ td. rug og leverede til statslageret, det vejede 243 kg og vejede 112 pund hollandsk vægt. Prisen er 43,60 kr pr. 100 kg = 105,94 kr. Jeg fik ingen check eller penge i dag. Jeg købte 1 sæk bomuldsfrøkager. Johannes Vestergaard fortalte, at Margrethe Degnbøl har fået plads i et flæskeudsalg, hun havde foræret Johannes en lille hund.

Sendt Peter en pakke og et brev.

Telefon: Uddeler Nielsen, Janus Andreasen (hans faders forpagtningskontrakt på Myrbakken fandtes ikke på dommerkontoret, jeg bad ham henvende sig hos Kristen Vejen i Tversted; han fik noget at vide om skoleforholdene i Mygdal i gamle dage og bad mig sende sig nogle skrivelser vedrørende lærer Hjelm), pastor Thaarup.

Søndag den 30. januar.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke, vi gik til alters. Karl kørte os op til kirken.

Telefon: Andreas Sandager.

Mandag den 31. januar.

Mildt vejr. Stille.

Vilhelm kørte mælk. I formiddags var Karl henne til Andreas Sandager i Astrup efter 4 par fingervanter som Bøje-Stine har bundet til os, de kostede 4 kr.

I eftermiddag hentede han mel fra mølle og var den vej ad Degnbøl efter en plejle og et par jern til motoren.

I aften var Karl i ungdomsskole. Martin Pedersen, Kabbeltved og Martin Andersens søn fra Degnbøl Mark var her med skatteskemaer. Lærer Jensen var her i eftermiddag med en sag vedrørende ungdomsskolen. Smed søren Pedersen var her og ville opkræve bidrag til landboforeningen, da dette androg 7½ kr meldte jeg mig ud af foreningen. Han skulle også spørge fra Nikatius, om jeg ville med i spareforeningen Julens Glæde, men det interesserede jeg mig ikke for.

Modtog brev fra Chr. H. Nielsen, Hjørring (prisliste på foderstoffer mm.).

I aften ved 11 tiden nedbrændte udhuset til gården Hesthaven. Ejeren, Karl Jensen og hans kone var henne i Astrup hos hans broder til barselskilde. 1 so indebrændte.

Telefon: Jeppe Bastholm, Andreas Degnbøl, lærer Jensen, Kristian Kristiansen, Thorvald Nielsen, fattiggarden, Møller Thirup, Martinus Krøgholt.

Tirsdag den 1. februar.

Tø, lidt regn.

Kørt 7 læs kålrabi ind.

I eftermiddag og i aften var jeg ude at tælle folk. Jeg var hos Anders Kabbeltveds, Martin Pedersens, Niels Grøntveds og Niels Jakobsens. Martin Andersen, Kabbeltved var her i

formiddags og fik sit skatteskema udfyldt, og jeg talte så hans husstand. Martin Thøgersen var her og telefonerede efter Bjergby dyrlæge til en syg ko, det var børslyngning, hun led af. Karl var til gymnastik i aften.

Telefon: lærer Jensen (en såkaldt missionær ville have lov til at fremvise lysbilleder i skolen, han har været der for nogle år siden; da Jensen ikke syntes om ham nægtede han ham at komme i skolen)

Onsdag den 2. februar.

Tø. Vind fra sydvest til øst.

Skåret hakkelse, malet grut. Tærsket rug. Møget under svin og får.

I eftermiddag kom montør Alfred Thomsen og satte regulatorerne på motorrosen og efterså motoren, han tog 18 kr for i dag og den anden dag, eller 2,25 for timen.

En telefonarbejder var her og satte en ny klokke på pinden ved tørvehuset og strammede tråden.

Købt sild for 2 kr af en krejler fra Sindal.

Modtog brev fra Magdalenehjemmets bestyrelse. Afsendt brev og pakke (et par fingervanter) til Kristian, 20 øre.

Telefon: Brugsen, Andreas Degnbøl, Søren Houen, Martinus Krøgholt.

Torsdag den 3. februar.

Tørt vejr, tø.

Vilhelm og Karl tærskede rug.

I eftermiddag var jeg i fattiggården til sognerådsmøde, jeg kørte. Jeg modtog 5 kr af Ottenius Sørensen for folketællingen den 1. februar.

I går døde Niels Kr. Kristensen, Sdr. Gøggaard. Årsagen var vel nok drikfældighed.

I aften holdt pastor Thaarup møde i Mygdal nordre skole kl. 6½. Jeg gik derop noget efter at jeg var kommet fra fattiggården. Der var mødt mellem 30 og 40 tilhørere. Efter at der var sunget en salme, talte præsten om, hvornår det nye testaments skrifter var blevet skrevet. Hans foredrag var ret oplysende. Han sluttede med bøn og Fadervor, og der blev sunget en del salmer. Pastor Thaarup spurgte, om der var nogen, der havde noget at spørge om, så ville han besvare det, såfremt han kunne, men der var ingen, der meldte sig.

Efter mødet var jeg inde til lærer Jensens og drak kaffe sammen med præsten, Niels Jakobsen, Søren Larsen, han kone, Martinus Krøgholt, hans kone, Grønbecks kone og Maren Holtegaard. Vi talte om kirkeskatten mm. Der fortaltes at Tage Grønbecks pige, Jens Bertelsens datter, en tøs på 16 år har drukket arsenik, men lægen fik hende udpumpet og hun kom på ret køl igen. Det er nok en kærestehistorie, der er skyld deri.

Vilhelm var også oppe i skolen i aften. Karl var til gymnastik i aften.

I eftermiddag og i aften var Helene henne til Jens Præstegaards til pigemøde. Martin Thøgersens pige var her i formiddags og telefonerede til Tornby. Karen Marie har været syg i de sidste dage.

Telefon: Hans Svendsen (talt om brændsel, han ville ned til Baggesvogn skovfoged og tale med ham og forhøre sig om prisen på træ til brændsel), Niels Bak (han havde skrevet privat til Madsen-Mygdal vedrørende den usolgte parcel af Bjergby præstegård, og denne havde så skrevet til mig desangående), Kr. Kristiansen, Søren Møller, Sindal (han ville have en giftermålsattest af mig, jeg sagde til ham, at den skulle han have af Søren Jørgensen, han var nede hos Martinus Krøgholt).

Fredag den 4. februar.

Vind i øst. Tørt, lidt koldt.

Vilhelm og Karl blev færdig med at tærskede det mellemste ruggulv, de har tærsket 13 trave rug. Begyndt at rense rug.

I eftermiddag var jeg oppe i mejeriet efter mælkepenge og kørepenge. Jeg modtog selv 220,96 kr.

Jeg var inde hos Snar-Jens Peter med en af Vilhelms støvler.

Da jeg gik op til mejeriet, mødte jeg noget vester på vejen en karl fra Træholt, der kom trækkende med sin cykel, han havde et skatteskema til mig fra sin husbond. Karlen, der var en lille rødhåret fyr, var meget meddelsom, vi fulgtes ad op til stenvejen, han sagde, at han var en søn af Zakarias Baand og tjente i Træholt som røgter. Bl.a. fortalte han at Søren Mikkelsen rejste fra Aalborg tirsdag aften på vej til Amerika. Hans søster Else fra S. Gøggaard var ude i Aalborg og tog afsked med dem, mens hun var borte så hendes mand lejlig til at drikke 3 flasker vin, og det blev vel nok den direkte årsag til hans død. Onsdag morgen blev der telefoneret efter Kristensen, Træholt. Da han kom hjem sprang Kristensen op af sengen og bandede og dominerede, sagde karlen, for det går jo ikke an at sige det, jeg er jo noget af familien, sagde han. Han mente for øvrigt, at Kristensen, Træholt skulle have S. Gøggaard, og så ville Søren Træholt have Træholt igen, Han lod til, at Kristensen var dårlig til at drive Træholt. Besætningen havde han realiseret meget stærkt.

Jeg kom ifølge med smed Søren Pedersen. Han fortalte at købmand Kristensen (Krattet) var slem til at drikke, han var altid fuld, det mente han var den sygdom han led af.

Skåret hakkelse, repareret plagens krybbe.

Da Holger kom fra skolen, var han ude med mælkepenge. Karl var i ungdomsskole i aften.

Vilhelm var oppe i brugsen i aften og blev klippet.

Købt torsk af Niels Smeds søn for 1,65 kr. Betalt en regning fra maler Andreas Kristensen, 4,02 kr. Niels Vestergaard var her efter en giftermålsattest. Kr. Kristiansen var her med skemaer. Emanuel Jensen, Lovisendals kone, Marie født Pedersen døde den 1.februar 42 år gammel.

Den 1. februar rejste Laurits Jespersens søn Jesper til Amerika.

Telefon: Søren (talt med ham om den usolgte parcel af Bjergby præstegård, han mente nok, at jeg kunne tillade mig at oprette et statshusmandsbrug derpå)

Lørdag den 5. februar.

Tø, lidt blæst.

Renset rug af 13 trave, der blev 8 td. forrest rug og 2 td. agterst rug. Renset 4 skp. affaldskorn. I eftermiddag kørte Vilhelm op til brugsen med 8 td. rug. Møget under svin og kalve. Jeg fik bud med Niels Jakobsen til Hjørring.

Fhv. præst i Tornby-Vidstrup, Ruttel, er død.

Telefon: Uddeler Nielsen (lånt 7 rugsække) Kr. Kristiansen, Andreas Degnbøl (han fortalte, at Peter Nørskov holder sølvbryllup på mandag), Hans Svendsen (han havde været nede hos skovfogeden i Baggsvogn, men hansyntes at brændet var for dyrt).

Julius' 22-årige fødselsdag.

Søndag den 6. februar.

Let frost- Smukt. Fastelavn

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Først på dagen cyklede Vilhelm ned til Skæve til Julius, jeg gav han 10 kr med på rejsen. Helene rejste ned til Tversted til sin søster Nora, hun skulle med til basar der.

Telefon: Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl (han fortalte at der skulle være samtalemøde hos Peter Nørskov på fredag aften), Martin Pedersen, Kabbeltved (jeg forlangte at bytte mælketur med ham).

Mandag den 7. februar.

Smukt, frost.

I eftermiddag gik Karl ned til Bindslev til ungdomsmøde, jeg gav ham 1 kr. Helene kom hjem førest på aftenen og Vilhelm ved sengetid.

Niels Pedersen, Kabbeltved var her i eftermiddag, jeg betalte ham min kommuneskat til Mosbjerg 3,66. Han var ikke fornøjet med pastor Thaarups foredrag i skolen sidste torsdag aften.

Afsendt brev til Jens Præstegaard.

Telefon: Andreas Degnbøl, Jakob Pilgaard.

Peter Nørskov og Emilie holdt sølvbryllup i dag.

Tirsdag den 8. februar.

Smukt, frost.

Gjort til side på loen, rensed 2 skp. affaldskorn.

Vilhelm og Karl begyndte at tærse havre med plejlen. Skåret hakkelse. Malet 2 sække grut. Jeg kørte til brugsen med 2 td. agterst rug. De 10 td. jeg har leveret i lørdags og i dag vejede 952 kg. og 11 pund hollandsk vægt á 43,70 kr = 521,96 kr. Jeg betalte 105,94 kr, hvoraf 83 kr for 2 sække kager og 22,94 på min kontrabog.

Jeg var inde hos uddeleren og drak kaffe, der sad Hans Nielsen, jeg fik mig en disput med ham om ungdommens opdragelse mm.

Da jeg kørte op til brugsen og kom til Jens Chr. Kabbeltved, kom Ane Marie Broen hen til mig og ville vide hvad min bedstefader og Oldefader hed. Jeg sagde hende det, og hun fortalte mig da, at min bedstefader, Andreas Kristensen og hendes bedstefader, Kristen Jensen, S. Gøggaard, havde hver en nationalbankaktie, som de hævede renten af, den var vel nok på 100 rigsdalere for hver. Min bedstefaders aktie overtog Johan Portgaard, og efter ham fik hans søn, tømrermester Andreasen den. Kristen Thagaards aktie var det meningen at Jens Broens søn, Kristen skulle have haft i kompagni med Knud Gøggaards søn, Kristen, men da den første er død og den sidste er i Amerika, så har Ane Marie og Knud fået aktien. De sidste år har de intet udbytte fået af den, og hun ville tale med Martin Andreasen derom, han havde for nogle år siden villet købe deres aktie.

Købt 7 torsk á 35 øre. Modtog check af uddeleren på 416,02 kr.

I dag blev Kr. Kristensen, S. Gøggaard, begravet. Der var et stort følge, 2 biler og 2 lukkede vogne.

Ingeborg fyldte 50 år i dag. Petrea Mortensen og Andreas Degnbøl var her i eftermiddag.

Ingeborg modtog brev fra Peter, Maria og søster Tine.

Telefon: Kristen Vejen, Emil Mikkelsen, Andreas Degnbøl.

Onsdag den 9. februar.

Frost.

Vilhelm og Karl tærskede havre. Møget under svin og kalve. Modtog brev fra broder Johannes og Niels Bak.

Telefon: Jens Iversen (han sagde at han havde modtaget 10 kr fra Ø. Sørensen, der havde angivet at de var til Kirkeligt Samfund, jeg sagde, at det måtte være en skrivefejl af kassereren, det skulle være Historisk Samfund. Lærer Rørsig har tilbudt Historisk Samfund værket "Danmarks Adelsårbog" i 15 bind for 7 kr pr. bind, han har nemlig 2 eksemplarer deraf, Jens Iversen syntes det var for dyrt, og det syntes jeg også).

Torsdag den 10. februar.

Let frost, smukt vejr.

Vilhelm kørte mælk. Vilhelm og Karl tærskede havre i eftermiddag. Den ?ingede ko, 10 nordre på vestre side var til tyr hos aktietyren hos Niels Jakobsen.

Jeg var til skatteligningsmøde i fattiggården hele dagen. Vilhelm var oppe i Ørnø til ungdomsmøde hos Edvard Knudsens i aften. Karl var til ungdomsmøde i skolen i aften.

Den gamle vanføre Anders Kristian Jensen (Mølskov) er død, han døde på alderdomshjemmet i Hjørring. For mange år siden boede han på gården Mølskov i Astrup, han havde været gift med en søster til Museums-Frederiks moder.

Den 8. februar døde sagfører F. Kloch, Hjørring.

Telefon: Fattiggården, Kr. Kristiansen, Kristensen, Træholt.

Modtog brev fra Janus Andreasen, Hjortsballe, Ringsted.

Fredag den 11. februar.

Mildt, lidt tø.

Vilhelm og Karl tærskede havre. Der er tærsket 10 trave. Jeg var til ligningsmøde i fattiggården, Kristiansen kørte derop. Da vi tog fra fattiggården, kørte han ned til Peter Nørskov og ønskede ham og Mille tillykke med deres sølvbryllup. Han fik et glas vin og småkager, og så kørte han igen. Jeg biede der og deltog i et samtalemøde. Ingeborg kom også derop, foruden dem var mødt: Knud Jensen og Lars Møller fra Horne, Marie og Knud Ørnø, Vilhelm Kringelhede, Rikke, deres søn Hans Frederiksen, hans kone, Jens Præstegaard, Tine, Senius, hans kone, Knud Møller, Nikatius Kristiansen, Thomas Mortensen, hans søn, Niels Pedersen, Kabbeltved, Peter Mortensen.

Vi sang et par salmer, hvorefter Peter bad en bøn og læste et par vers i bibelen og derefter et stykke af Asschenfeldt Hansen, derefter blev talt og forklaret en del af Peter og Knud Jensen, Lars Møller havde også ordet lidt og sluttede med bøn. Jeg fungerede efter Peters opfordring som forsanger.

Bagefter drak vi chokolade og sad derefter en stund og samtalede og så på gaverne. Jens Præstegaard havde købt 2 sølv-spiseskeer til 62 kr og leveret dem som gave fra samfundet i Mygdal. Jeg og Kristen Rams gav hver Jens 10 kr til gaven. Der var nogle telegrammer. Familien havde givet dem 1 kurvestol, Laurids Dalsgaard 1 sølv-frugtskål til 19 kr. Den aften, der var sølvbryllupsdagen, var der i alt 10 mennesker samlet hos dem. Mille havde været oppe hos Laurids Dalsgaard om formiddagen og meddelt dem, hvad dag det var. Laurids og hans kone,

Jens Præstegaard og hans kone og så nogle af familien var samlet hos dem om aftenen. De var vel nok kede af at der ikke blev gjort noget mere.

Modtog brev fra N. Chr. Jensen, Retholt.

Lørdag den 12. februar.

Let frost, smukt.

Kørt 7 læs kålrabi ind. Flyttet noget havre. Møget under svin og kalve.

I middags var oppe i Stenshede efter min vadsæk. Karl var til gymnastik i aften. Kristian Thøgersen var her i aften og spillede skak med Vilhelm.

Modtog brev fra Niels Bak og Jakob Nielsen, Sæby.

Telefon: Martin Kristiansen, Hjørring.

Søndag den 13. februar.

Tø. Blæst, vind i vest.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke, jeg og Vilhelm var i kirke. Der blev lyst til ægteskab 2. gang for Niels Vestergaard og Mary Hoven.

Da jeg gik til kirke, kom jeg ifølge med Mads Chr. Pedersen. Han fortalte, at præsten var noget umedgørlig den dag, der var begravelse i Gøggaard. Lærer Holm spurgte, om Nielsen, Stabæk måtte tale i kirken. Præsten gik så ned og spurgte Else, om hun ville have Nielsen til at tale over hendes mand, det sagde hun ja til, idet hun bemærkede at han var en ungdomsven af hendes mand. "Vil De, eller vil De ikke have ham til at tale?", sagde han derefter til hende med en skarp betoning. Hun sagde atter ja. De havde fået præsten til at gå foran liget, da det blev båret til graven, det plejer han ellers ikke at gøre.'

I eftermiddag kom Jens Præstegaard og Tine kørende herved. De var her til henad kl. 10. Om aftenen læste jeg et stykke i O. Funches: "Vejen til lykke" og lidt af J Anderassens optegnelser, og vi sang et par salmer. Jens Præstegaard fortalte, at Peter Nørskov og Alfred Knudsen en blevet uenige. Alfred Knudsen, der er i bestyrelsen for Bjergby Mejeri, havde fået den skik til at ophøre, at mælkekusken ikke tog mælkepengene med fra mejeriet, skønt den som tog mælketuren havde påtaget sig denne forpligtelse, dette havde Peter talt med ham om, men Alfred havde kun gjort nar af ham derfor.

Høker Kristen Pedersens næststingste datter er blevet besvangret ved Marie Nielsens bestyrer og har født 1 barn.

Holger var ovre i Holtegaard med 14 breve.

Mandag den 14. februar.

Let frost.

Vilhelm kørte mælk, bundet havre sammen i knipper (4 neg i hvert) og lagt 110 sådanne knipper op på loranen, lagt 105 havrebrådder op i gulvet ved østre side af loranen. Skåret hakkelse, malet en sæk grut.

Kreaturhandler Brogaard fra Sindal var kørende her og ville købe kreaturer. Søren Larsen, Klodske, Martin Sørensen Grøntved og Martin Andersen, Kabbeltved var her og kårede 4 køer til kvægavlsforeningen. Aksel Bertelsen var her og ville have haft en giftermålsattest, men da han er født Sct. Olai, fik han ingen.

Afsendt brev til Vendsyssel Tideende (meddelelse om Peter Nørskovs sølvbryllup).

Tirsdag den 15. februar.

Stille vejr først på dagen, sne om eftermiddagen, regn om aftenen.

Færdig med at rense havre af 10 trave, der blev 9 td. 1 skp. forrest havre og lidt agterst havre, flyttet noget rughalm.

Jeg og Ingeborg kørte til Hjørring med den store røde for fjedervognen. Jeg indleverede 4 stykker til røgning hos bødker Kjærsgaard, et seletøj til reparation hos sadelmager Jens Hansen, en sæk uld til farver Beck. Spændte fra hos L. Kraglund. Hos blikkenslageren gik jeg en spand, 1 flødebøtte og et krus loddet for 1 kr. I Andelsbanken hævede jeg 416,02 på en rugcheck.

Vi var oppe hos Maria og Anna og spiste til middag, og vi var også deroppe og drak chokolade før vi tog hjem. Det er ikke godt med Annas øjne, hun må ikke sy endnu. Ingeborg fik 30 kr af mig.

Jeg var nede på postkontoret med en pakke til Julius. Oppe hos lærer N.P. Petersen med 4 bøger, som jeg fik ham til at følge med hen i bogsamlingen for at bytte for mig. Han sagde, at Centralbiblioteket skal begynde til 1. april i år, og så skal der en uddannet bibliotekar antages for en adjunkt-løn (4000 kr årligt) Det første år bliver han konstitueret. Statens bidrag, 20.000 kr bliver først betalt bagud.

Købt et bryllupstelegram, 50 øre, 2 blyanter, 40 øre. Købt varer hos Kraglund for 11,40 kr.

Drikkepenge 1 kr. Jeg var oppe på Vendsyssel Tidendes ekspedition og fik den nye avis. Talt med tømrer Martin Andreasen, han sagde, at grunden til at hans broder var heroppe for en tid siden var den, at han ville tale med biskoppen om et præsteembede i Ulsted, og også om et oppe i Thy. Afsendt brev til Julius.

Onsdag den 16. februar.

Smukt, let frost.

Skåret hakkelse. Vilhelm smurte motoren, møget under svin og kalve. Sorteret resten af fodergulerødderne.

En dreng fra Odden var her i morges efter en transgattest. Vilhelm var henne til Martin Thøgersens i aften.

Afsendt brev til lærer N.P. Petersen (sukkerkort)

Telefon: Jens Kristiansen (Sygekassen vil have generalforsamling i Fattiggaarden den 28. maj), boghandler Petersen (bestilt folketingsvalglist), Ottenius Sørensen.

Torsdag den 17. februar.

Regn det meste af dagen

Tærsket 4 trave 2-radet byg, rensed det, der blev 3 td. byg, der blev lagt op på mølleloftet.

Tærsket 3½ trave rug. Malet grut, 2 sække. Kørt til mølle med 3 skp. rug og 3 skp. hvede til mel.

I eftermiddag kl. 4 var der pigemøde her, der var mødt 8 piger foruden Petrea Mortensen, nemlig Martin Thøgersens pige, Martin Pedersens pige, Martin Andersens pige, Martin Andersens datter fra Holtegaards Mark, Degnbøls pige, Kathrine Degnbøl, Jens Præstegaards pige, Alfred Knudsens pige, Laurids Grimmeshavs datter.

Karl var til ungdomsmøde i aften.

Modtog en regning fra Hejdemann i aften, 30 kr.

Fredag den 18. februar.

Let frost, stille vejr.

Vilhelm og Karl savede brænde. Hentet 1 sæk bomuldsfrøkager i brugsen.

Martha Degnbøl fortæller at hendes broder, Hans Degnbøl døde i morges, han havde været ude at malke, han følte sig noget dårlig tilpas og gik ind. Da han kom ind i dagligstuen faldt han om og var død.

I eftermiddags gik jeg op til Ottenius Sørensen. Jeg var inde ved Marie Menholt og ville have betalt Andrea for at passe mine svigerforældres gravsted, men hun var ikke hjemme, hun syr hos skrædder Isaksen. Marie fortalte, at Lars Bæk havde skåret den ene hæk af ved gravstedet for at få plads til at komme med liget af Peder Molsen, Andrea mente, at det var for at fortrædige hende.

Jeg var en tur oppe i præstegården og bestilte en dåbsattest for Niels Martinussen. Søren Nørmark og lærer Rasmussen var også hos Ottenius.

Ingeborg var henne i Astrup kirke i aften til møde kl. 7. Pastor Karl Hansen fra Frederikshavn prædikede. Hun gik op til Jens Præstegaards og fik kørende med ham. Vilhelm var cyklende derhen.

Karl var til gymnastik i aften.

Modtog mejeripenge, 134,78 kr.

Telefon: Ottenius Sørensen, Martin Degnbøl.

Lørdag den 19. februar.

Smukt, stille vejr.

Tærsket 2½ trave rug med maskinen. Kastet noget af jorden af kålrabiene. I aften cyklede Vilhelm til Astrup missionshus, hvor der var møde ved sekretær Blicher Hansen.

Telefon: Boghandler Petersen (han meddelte at valglisterne kom med Retholt-Posten i formiddag), C. Hejlesen, Hjørring (talt om præstegårdsparcellerne vurdering til ejendomsskyld, han er af ministeriet beskikket til at bistå med vurderingerne nede i Sønderjylland).

Søndag den 20. februar.

Tåge, stille vejr.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Peter Nielsens datter blev døbt. Der blev udlyst for Niels Vestergaard og Mary Houen.

Lærer Vinther fortalte, at venstrevælgerforeningen holder prøvevalg i forsamlingshuset på torsdag aften kl. 6. Vi talte en del om det, jeg sagde, at jeg var imod at sognerådvalget skulle foregå efter politiske skillelinjer og havde helst set at alle sognets vælgere var blevet indbudt.

Jeg var henne i Degnbøl; Andreas havde dyrlægen, der var ved at tage kalven fra en ko.

Helene var henne i Solbjerggaard i dag. En karl fra Jens Pedersens i Sakstrup var her i formiddags. Niels Grøntved var her i formiddags, han fortalte, at Kristensen, Træholt havde for et års tid siden taget 10.000 kr på en veksel, de 3.000 lånte han i Bjergby sparekasse og for dem kautionerede Niels. Forholdet mellem familierne i Træholt og S. Gøggaard er meget spændt. Konen i Træholt kan ikke lide Else Gøggaard, hun må ikke røre ved hendes barn. Kristensens broder i København havde skrevet et brev til Kristensen, Træholt og deri omtalt hans svigermoder mindre pænt, dette havde hun læst, hvilket jo ikke gjorde hende mildere stemt. Jens Broen skal være bestyrer i S. Gøggaard, de har megen klatgæld, sædekorn har de intet af. Avlen var dårlig og umoden sidste år. Jensen, Odden, står meget højt i gunst i Sønder Gøggaard.

Telefon: Jensen, Odden (spurgt om ejendomsskylden på Odden).

Mandag den 21. februar.

Stille vejr, let frost.

Vilhelm kørte mælk. Tærsket 2 trave rug med maskinen, Vilhelm huggede brænde i eftermiddag. Mine Stenshede var her og forlangte bidrag til en mindetavle til Hans Degnbøls grav. Jeg gav 5 kr. Købt sild af Niels Smeds søn fra Uggerby for 1,20 kr.

I aften var Karl oppe i ungdomsskolen for sidste gang. Eleverne har købt en sølv frugtskål til 39 kr og foræret Jensen. Karl fik 4,50 kr af mig, han gav 4,30 kr til gaven.

Den sorte ko 4. søndre på vestre side var til tyr nede hos Martin Pedersens i Kabbeltved.

Marked i Sindal.

Kristian Thøgersen var her i aften og sad og spillede skak med Vilhelm.

Afsendt brev til Janus Andreassen, Ringsted. Jeg sendte ham udklip af mine artikler om "Fra sogneforstanderskabets dage", "Bjergby kirke" og "Mygdal kirke".

Telefon: Fattiggården, pastor Thaarup (han fortalte, at ministeriets tillidsmand, Cortsen, i morgen kommer til Bjergby præstegård for at se på den parcel, som ikke er solgt; præsten har fået frihed til at sælge den. Anton Jakobsen og Hans Svendsen har budt 5000 kr for parcellen, der er på 16 á 17 td. land. Menighedsrådet har udtalt sig for at sælge jorden for 6000 kr. Hvis Cortsen synes at 5000 kr er nok for jorden, så sælger præsten den. Han havde fået at vide, at jordlovsudvalget havde skrevet til mig og han ville vide hvad det var om. Jeg fortalte ham det)

Tirsdag den 22. februar.

Let frost, stille.

Skåret hakkelse.

Jeg var i Fattiggården hele dagen til afskrivning af valglisterne til Folketinget. Peter Nielsen fortalte, at det var Julius Steen, der affattet den notits, som stod i aviserne om strejken i Mygdal nordre skole. Kristian Olesen, Bjergby, er nok ved at være færdig med at forbruge sine midler. Dyrslægen har sagt, at familien lever meget tarveligt, og Kristian er meget slem til at spille kort.

Onsdag den 23. februar.

Stille, let frost.

Tærsket 2 trave rug med maskinen, gjort rug op af 8 trave.

Købt en børste af en bissekremmer for 50 øre. Betalt posten 70 øre for porto til Peter. Afsendt pakke og brev til Peter. Modtog brev fra blikkenslager Jørgensen, Hjørring (reklamebog)

Vilhelm og Karl var henne til Martin Thøgersens i aften, Edvard Knudsens børn og mejeriet Houbaks folk var dernede.

Telefon: Uddeler Nielsen, Steffensen, Hans Nielsen, Bakkegaard, Vendsyssel Tidende, Vendsyssel Venstreblad.

Torsdag den 24. februar.

Stille, smukt.

Renset rug af 8 trave, der blev 4 td. 4 skp. forrest rug, 6 skp. agterst rug. Hugget brænde. Den brogede kvie, 1. søndre på vestre side til tyr hos Martin Pedersen.

I eftermiddag blev Hans Degnbøl begravet på Mygdal kirkegård. Ingeborg var deroppe, der var mødt mange folk. Kristiansen havde købt en granittavle til 160 kr for penge, som var indsamlet blandt beboerne.

Jef kørte til Fattiggården i eftermiddag. Kristiansen var med. Drikkepenge 75 øre. Fra Fattiggården kørte jeg ned til forsamlingshuset til prøvevalg, Holger var mødt deroppe og tog den røde og kørte hjem med.

Vilhelm og Karl var oppe til Hans Jensens, Odden Mølle, til ungdomsmøde i aften.

Modtog brev fra Peter.

Telefon: Andreas Kristensen, Ilbro (han ville have en giftermålsattest), uddeler Nielsen, Grønbæk, Ellelund, Laurids Dalsgaard.

Fredag den 25. februar.

Meget smukt, lidt blæst.

Tærsket resten af rugen, 4 trave 20 neg. Gjort op af 4 tave 20 neg. Renset rugen over første gang. Skåret hakkelse, malet 2 sække grut.

Karl var ovre ved Krøgskrædderen for at høre om mine klæder.

I dag blev Niels Vestergaard og Mary Sørensen viet i Mygdal kirke. Vi havde sendt dem et telegram.

Telefon: Købmand Ejnar Jensen (han ville nok have sit skatteskema udfyldt, men havde intet skema fået, han ville vide, om det kunne lade sig gøre nu, jeg sagde til ham at han kunne henvende sig til Ottenius Sørensen derom); Søren Nørmark (han ville have besked om valgmødet aftes; jeg meddelte ham besked om mødets forløb), Ottenius Sørensen (spurgte om han kunne ordne Ejnar Jensens skema, det mente jeg nok at han kunne, hvis han mente hans opgivelser passede), Kristen Lønsmann (han fortalte at Maria har været meget syg siden søndag, det er måske gulsot hun lider af; læge Mogensen havde været hos hende sidste nat), Andreas Degnbøl.

I formiddags var Kristiansen hernede efter sine kort. Foss var hernede med et flyttebevis fra Agnes Petersen og fik et til Viktoria Olesen.

Lørdag den 26. februar.

Blæst, vind i sydvest.

Renset det sidste rug af 4 trave 20 neg. Det blev 1 td. 6 skp. forrest rug. 4 skp. agterst og 4 skp. afrensning. Vilhelm kørte til brugsen med 7½ td. rug, der vejede 740 kg, hollandsk vægt 112 pund. Pris 44 kr pr. 100 kg = 325,60 kr som han modtog en check på. Han fik en sæk bomuldsfrøkager på hjem. Kørt 7 læs kålrabi ind i eftermiddag. Møget under svin og kalve.

Telefon: Uddeler Nielsen, Valdemar Søndergaards kone (hun spurgte om Kristian var hjemme, for så ville de have haft ham til at komme derned i aften, da de skulle have nogle unge samlet hos sig), Vendsyssel Tidende, Kristen Lønsmann.

Søndag den 27. februar.

Blæst, vind i vest.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Fra kirken var jeg henne i Degnbøl med folketingsvalglisterne.

Hen på eftermiddag kom Andreas og Alfred Birkbak her. Alfred blev her til aften. Han er elev på Horne Højskole i vinter. Han fortalte at han har været hestepasser i Århus i 17 måneder. I fjor

deltog han i at 14-dages kursus på Kærehave Skole ved Ringsted. Alfred gav indtryk af at være en stabil karl. Hans broder Kristian har solgt sin ejendom på Birkbakken og købt en gård i Faurholt i Åsted ved siden af Birkbakken. Jens Birkbaks søn Kristian har solgt sin ejendom i Flade og er bestyrer på Nejest i Hørmested. Jens Birkbak har både en søn og en datter, det er blevet gift i vinter. På Horne er det 27 elever i vinter, de har en lærer Raft fra Sjælland. Alfred indmeldte sig i Historisk Samfund og betalte mig 3 kr samt modtog årbogen for 1920.

Mandag den 28. februar.

Blæst, vind i vest.

Vilhelm kørte mælk. Flyttet en del halm i laden. Tærsket bygrivelse. Malet 2 sæk grut. Hentet mel fra møllen Jeg var i Fattiggården til møde kl. 4. Kristiansen kørte.

Grethe Kabbeltved er syg, lægen var hos hende i dag.

Telefon: O. Sørensen, Fattiggården, Kr. Kristiansen, Hans Svendsen, Hedevig Thomsen (jeg spurgte om sognerådet kunne leje forsamlingshuset til et prøvevalg fredag aften, det var hun meget villig til og mente at det var meget heldigt), Kr. Lønsmann.

Tirsdag den 1. marts.

Blæst. Gråt, vind i vest.

Tærsket 7 trave 2-radet byg og en dragt bygrivelse med maskinen. Renset noget af byggen. Bagt brød.

I eftermiddag var Ingeborg oppe til Hans Jensens til kvindemøde.

Lærer Jensen var hernede og inviterede mig og Ingeborg til at komme op på skolen på torsdag aften, de ville have de unge, der har søgt aftenskolen til at komme derop den aften.

Telefon: Ottenius Sørensen, Vendsyssel Tidende, Vendsyssel Venstreblad, Nordjysk Dagblad, lærer Jensen, bortrykker Jørgensen, Hjørring, Peder Thirup.

Andreas Kabbeltved var her i aften, han betalte mig 45 øre som han skyldte mig og fik sine ernæringskort.

Onsdag den 2. marts.

Blæst. Lidt regn og haglbyger.

Renset byg af 7 trave og noget rivelse. Der blev 9 td. 2 skp. byg foruden 1 sæk afrensning. Repareret møgbøren. Møget under svin og kalve.

I eftermiddag var Karl ude med ernæringskort til Martin Thøgersens, Martin Andersens, Th. Steffensens og Martin Pedersens. I aften var han oppe i brugsforeningen og blev klippet. Grønbeck var her i aften med et andragende om at få bakken ved Kristianshede eng reguleret. Helene var oppe i Mygdal, hun var den vej ad Kristen Jespersen med en årbog og modtog 3 kr derfor. Hun modtog 10 kr af sin løn.

Modtog opkrævning fra telefonselskabet, 23,40 kr. Modtog brev fra brugsforeningen (check på 20 kr) Brev fra Kristian. Modtog en protokol af posten.

Telefon: Ottenius Sørensen, Kr. Kristiansen.

Torsdag den 3. marts.

Lidt frost, blæst, vind i vest.

Skåret hakkelse. Flyttet pinde og stakket dem. Karl var henne til Niels Grøntveds efter mediciner.

I eftermiddag var jeg til sognerådsmøde i Fattiggården kl. 2. Kristiansen kørte. Han fortalte, at nordmændene er i færd med at sælge Odden til en skibsreder fra Ålborg. Inspektør Jensen og en sagfører Olesen skal ordne salget.

I aften var der fest oppe i nordre skole for ungdomsskolens elever. Da jeg kom fra Fattiggården gik jeg og Ingeborg derop, senere kom Peder Brogaard og hans kone. Da vi kom derop var frk. Nielsen ved at læse en fortælling fra 1864 af Bone Falck Rønne, derefter kom de unge i skolestuen og legede sangleg, der var 9 karle og 9 piger, medens vi ældre sad og samtalede. De unge karle har foræret Jensen en smuk frugtskål af nysølv. Senere hen blev der drukket chokolade og kaffe, og de unge kom ind at lege.

Vi ældre var med lærerinden inde at se hendes gave, "Istedløven" og et billede af Grundtvig i Udby kirke, samt så kjolerne, som pigerne havde syet, hver af pigerne har syet en sådan, samt så stilebøgerne.

Derefter gik vi atter ind i Jensens stuer, hvor vi fik musik og sang i stor stil. Jensen og Jens spillede violin, medens Karen og Alma spillede på fortepiano og orgel. Til slut bragte lærer Jensen en tak til eleverne for den tid, de havde arbejdet sammen. Jeg udtalte min tak til Jensen og frk. Nielsen, fordi de ville tage sig af de unge og hjælpe dem til en god anvendelse af deres fritid.

Klokken var et kvarter over 1, da jeg og Ingeborg kom hjem.

Fredag den 4. marts.

Let frost. Blæst, vind i sydvest.

Tærsket 5 trave 2-radet byg med maskinen, sorterede spisegulerødderne.

Modtog mejeripenge af Niels Pedersen, 124,97 kr. Betalt ulykkesforsikring 18,06 kr.

I aften var jeg oppe i forsamlingshuset til prøvevalg. Højskoleforstander Sandbæks kone i Tommerup er død for 3 uger siden.

Telefon: Andreas Degnbøl, Ottenius Sørensen.

Lørdag den 5. marts.

Klart vejr, frost.

Vilhelm kørte mælk (Steffensen byttede med mig). Tærsket godt 10 trave 2-radet byg med maskinen. Skåret hakkelse, møget under svin, kalve og høns, malet 2 sække grut. Købt 1 sæk bomuldsfrøkager.

Ingeborg var oppe at besøge Kristian Poulsens kone i dag. Marked i Hjørring.

Telefon: Nordjysk Dagblad.

Søndag den 6. marts.

Ret stærkt snefog hele dagen og om aftenen.

Vi holdt os hjemme hele dagen, jeg skrev et længere brev til pastor Asmussen, Hirsholmene, skrev et stykke om ungdomsskolen til Vendsyssel Tidende, jeg og Karl skrev til Peter, Vilhelm skrev til Kristian og Julius.

Der skulle have været møde i missionshuset ved Sørensen Egtved, han skulle så have været herved i aften, men det blev jo ikke til noget.

Telefon: Andreas Degnbøl.

Mandag den 7. marts.

Blæst

Tærsket 4 trave 2-radet byg, nu har vi optærsket. Steffensens sønner kørte mælk med 2 vogne i dag. Vi bar mælken hen på vejen norden for Niels Jakobsens. Vilhelm fulgte med Ejnar Steffensen op forbi skolen. Der havde de kastet i sne siden i morges. I eftermiddag var Vilhelm nede ved Røde Mølle at kaste i sne, det er første gang, vi har kastet i sne i år. Holger var henne at byde Martin Thøgersen til at kaste i sne.

Jensen, Odden var kørende herved i slæde i formiddags, han ville sælge kommunen 60 bunker fyrrekvas.

I eftermiddag var jeg til valgmøde i Fattiggården, jeg og Kristiansen fulgtes ad derop, vi fik kørende med Søren Houen i slæde. Der mødte mange folk, sognerådsstuen og gangen var helt fuld af folk, vi sad og ventede til klokken 4 før vi begyndte, da folk blev ved med at strømme til. Selve valget kom vi let over og vedtog en fællesliste både til sogneråd og hjælpekasse. Kl. 7½ tog vi hjem.

Betalt posten 10 kr for frimærker. Afsendt brev til pastor J. Asmussen, Hirsholmene, Vendsyssel Tidende (referat af ungdomsmødet i skolen torsdag aften), Kristian (skrevet af Vilhelm), Peter (Karl og jeg), Julius (Vilhelm), Maria (Ingeborg).

Telefon: Kr. Kristiansen, Steffensen, Kristen Rødemølle (budt til snekastning), Søren Houen, Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl.

Tirsdag den 8. marts.

Gråt, lidt sne.

Kastet i sne sønden for gården. Jeg var oppe i Fattiggården hele dagen til ligningsmøde.

Telefon: Vendsyssel Tidende (kandidatlisterne til sogneråd og hjælpekasse indrykket), provst Sevaldsen (der er kun ansøgning fra 1 lærerinde til embedet i Snevre), Andreas Kabbeltved, Andreas Degnbøl.

Onsdag den 9. marts.

Blæst, vind i syd.

Renset resten af den 2-radede byg. Der blev 12 td. 6 skp. forrest og 3 td. agterst byg.

Møget under svin og kalve.

Telefon: Hans Jensen, Mejeribyen (han ville vide hvordan han skulle bære sig ad over for Jysk Telefonselskab, der ville have en kontrakt med ham, skønt den gamle ikke er udløbet).

Torsdag den 10. marts.

Smukt vejr.

Jeg og Karl kørte til Hjørring med den gamle for fjedervognen. Jeg havde øltønden med op til Kristian Degnbøl for at få den repareret. Jeg havde 2 sække pinde med op til Maria.

Hos Bødker Kærsgaard modtog jeg røgede varer, som jeg betalte med 4,25 kr. På slagterisalget købte jeg 1 svinehoved, 1½ pund fars og 2 rygge for 11,90 kr. Jeg spændte fra hos Kraglund, jeg fik unge Kraglund til at tage 2 checks, som han betalte med 346,40 kr. Købt varer hos Kraglund for 20,80 kr. Jeg hørte hos farver Beck om noget garn, men det var ikke færdigt. Betalt en krans, 4 kr. Betalt en regning hos Hejdemann, 30 kr. Sadelmager Hansen fik 3,75 kr for at reparere seletøj og en pisk. Købt 2 lagner, 1kr.

Karl og jeg var oppe hos Maria og Anna og spiste til middag, Maria har holdt sengen, men var dog noget bedre, Anna har ikke begyndt at sy endnu. Maria fortalte, at Laurids Nyeng ligger på sygehuset, hvor han er blevet opereret for brok og kræft i underlæben. Andrea Andersens datter Helga er også syg. Jeg gav Maria 20 kr til at betale lægen med. Karl fik 5 kr.

Jeg var oppe hos lærer N.P. Petersen, hvor jeg drak kaffe. Petersen fulgte mig op i bogsamlingen og byttede nogle bøger, vi var inde hos en bogbinder, hvor jeg købte 2 tavler pap, 1,90 kr og 4 ark beklædningspapir, 1,60 kr. Petersen fortalte at sagfører Schmidt ville have haft ham på de radikales liste til byrådsvalget i dag som nr. 2, det ville Petersen ikke, og han havde så foreslået en håndværker (Martin Andreasen) i stedet.

Der var jo byrådsvalg i dag på hotel Du Nord, og udenfor holdt der en del biler, og på gaderne færdedes byens borgere og borgerinder til og fra valgstedet. Jeg talte med radaktør Borgstrup, han var ikke klar over udfaldet af valgene. På Forsamlingsbygningen holdt St. Hans og St. Olai sognerådsvalg.

Jeg var oppe på Nordjyske Dagblads redaktionskontor og fik de numre af bladet, som sognerådet har averteret i. Købt skolæder og søm, 2,65 kr, 2 pund svesker 1,50 kr. Købt en regnfrakke i Engelsk Beklædningsmagasin for 38 kr. Drikkepenge 1 kr.

I aften var der møde for unge karle oppe til Edvard Knudsens i Ørnbøl. Karl gik den vej fra Hjørring og Vilhelm fik kørende med Kristian Thøgersen derop. Edvard Knudsens søn Knud skal ned til Martin Thøgersen at tjene til sommer.

Modtog en pakke vasketøj og brev fra Julius.

Niels Kr. Klitholms søn Alfred, 13 år gammel døde den 7. marts. Jens Kristian Kabbeltveds kone Margrethe f. Andersen døde den 8. marts, 84 år gammel. Niels Andersens enke fra Stabæk, Ane Marie f. Jensen, døde den 9. marts, 70 år.

Købt en kurv strandskaller af en mand fra Ålbæk for 2 kr.

Fredag den 11. marts.

Meget smukt.

Kørt 2 læs kålrabi ind. Tyndet ud blandt granerne og fyrrene i Østermarken. Kristiansen var her og indsamlede bidrag til en mindetavle til Grethe Kabbeltved, jeg gav 4 kr. Jens Pedersen, Degnbøl var her og modtog sygekassepenge for Helene, 6,45 kr. For Vilhelm fik han 4 kr. Andreas var her efter et højskoleskema. Modtog et takkekort fra Niels Vestergaard og Mary Houen.

Telefon: Jensen, Odden, Kristen Hansen, lærer Jensen, Andreas Degnbøl.

Lørdag den 12. marts.

Meget smukt.

Vilhelm fældede nogle træer henne i plantagen, i eftermiddag hentede han en sæk bomuldsfrøkager i brugsen. Han fik en bagsko lagt under den store røde. Flyttet nogle havreneg. Møget under svin og kalve. Den røde ko var til tyr nede ved Steffensens. Den brogede ko 1. søndre på østre side fødte en sortbroget kviekalv i middags.

Telefon: Jensen, Lundergaard (jeg ønskede ham tillykke med valget til sognerådet; han sagde at Kristen Madsen, Høngaard bliver formand; Laurids Kristensen, Gjurup ville have haft Jensens plads på liste B, ellers ville han ikke optages på den, dette kunne man ikke indrømme ham, da nr. 1 også er radikal, derfor fremkom en særskilt liste med ham som nr. 1. Sine er syg af årebetændelse i det ene ben, hendes broder i Hørby ligger dødelig syg af kræft).

Søndag den 13. marts.

Smukt forårsvejr.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Ingeborg, Vilhelm og Karl var i kirke. Jeg og Ingeborg gik til alters.

I eftermiddag var Karl oppe i forsamlingshuset at se på gymnastikopvisningen. Vilhelm var henne til Martin Thøgersens i aften. Helene var i byen i eftermiddag.

Mandag den 14. marts.

Vind i sydøst, lidt regn om eftermiddagen.

Kørt resten af den østre kålrabikule, 4 læs ind. Skåret hakkelse, malet 3 sække grut. Kørt til mølle med 4 skp. rug og 2 skp. hvede til mel.

Modtog brev fra Andelsslagteriet (2 checks og et regnskab). Brev fra Marie, Brüels Maskinfabrik. Afsendt brev og pakke til Peter og brev til Johannes.

Telefon: Jens Kristiansen, Mygdal, Martin Pedersen, Kabbeltved

Tirsdag den 15. marts.

Smukt. Enkelte regnbyger.

Kørt 2 læs udhugst hjem af Østermarken. Savet brænde. Jeg satte en ny snor på flagstangen.

I eftermiddag blev gamle Grethe Kabbeltved begravet på Mygdal kirkegård. Jeg var til begravelse. I forsamlingshuset blev gæsterne trakteret med vin og cigarer samt chokolade og kaffe. Henad kl. 3 drog ligskaren til Mygdal kirke, kisten blev båret ind i kirken, hvor pastor Thaarup holdt en god tale, hvori han udtalte, at vore dage er som Jakob siger, som en røg der er til syne en liden tid og derefter forsvinder og det næste slægtled er allerede højt oppe i årene og dem som skal afløse dem står bagved. Hun har alle dage boet her på egnen, og der er folk til stede her, som kendte dem, som hørte til det slægtled, som hendes forældre tilhørte. Der er noget vemodigt ved at betragte slægterne gang mens graven kastes, vuggen gynger, og har vi sat vor tillid til Gud, så er enden ikke fordi jordelivet er afsluttet, Gud give os at leve sådan, at vi kan sætte spor.

Gamle Grethe blev begravet på den nye kirkegård. Af slægt og venner sattes en sort, poleret granittavle på graven. Lærer Jensen takkede på Jens Kristians vegne følget for udvist deltagelse. Ja, gamle Grethe var en stille, enfoldig kvinde, hun har ikke haft mange solskinsdage, hendes mand har ikke vist hende meget hensyn, men hun fandt sig deri, og det er ikke let at vide på hvad måde hun egentlig tog det. Jeg tror hun var en ærlig og oprigtig sjæl, hun var ikke af dem, det var givet meget, og jeg tror helle ikke, der vil blev krævet meget af hende. Kristen Holtegaard var flink til at se til ind til hende, han så vist til hende hver dag, de to sidste dage, hun levede, kunne hun ikke kende ham.

Niels Chr. Pedersen, Grøntved fyldte 62 år i dag. Han havde bedt mig og Ingeborg om at komme derhen. I dagens højtidelige anledning havde han flaget hejst. Martin Thøgersen og Kristian Mortensen havde også hejst flag. I aften kl. 7½ gik jeg og Ingeborg derhen. Da vi kom ind, var dagligstuebordet besat af spisende gæster, og i den anden stue var der også en hel del, der var ca. 50 gæster. Jeg blev placeret på en bænk i den østre stue, der sad jeg så i ca. halvtredje time og kedede mig ganske gebommerligt, nu og da afbrudt af en samtale med Martin Tronsmark om sognerådssager og lignende. Rundt omkring i stuen langs med væggene sad der gæster, der for de allerflestes vedkommende vist morede sig lige så godt som jeg. Ingeborg var i den anden

stue, der havde de det vist ligeså rart. Damerne var næsten alle mødt i deres stiveste stads med silkeliv og andet flitterstads, de fleste af herrerne mødte selvfølgelig med hvid krave og blanke støvler, jeg mødte med fedtlæderstøvler, de var ikke blankpudsede. Sådan gik tiden til henad halv tolv med triviell tale om kartoffelmelsfabrik, eksport af fisk, de dårlige tider, og så drak vi kaffe og chokolade og så luskede vi af hjem. Jeg vil nævne gæsterne, der var foruden mig og Ingeborg: Niels Jakobsen, Agnes, Martin Thøgersen, Karen Marie, Jens, Kristian, Kristian Mortensen, Petrea, Anders Kabbeltved, Sine, Niels Pedersen, Martin Pedersen, Jørgen Holtegaard, Stine, Maren Holtegaard, Thomas Peter Højtved, hans kone og datter Agnes, Else Gøggaard, hendes datter, Kristian Frederiksen, Johanne, Søren Højer, Magnus Højer, lokomotivfører Møller, hans fader og hustru Mine, Johannes og hans kone fra Lyssighaven, Ane Marie og Stine, samt et par karle fra Raasig, Janus Raasig og hans kone, Martin Tronsmark og hans kone, Peter Sortkær, Mine Kiel og et par af hendes sønner. Ja så husker jeg ikke flere for tiden.

Jeg og Ingeborg var rørende enige om, at sådanne selskaber vil vi så vidt muligt holde os borte fra. De er slet ikke opbyggelige, de er en god illustration til rimet: Fjenden fra sin slangekrog, en blandet gudsfrygt foreslog.

Telefon: Peder Thirup (han tilbød skolerne tørv af dem som mejeriet har købt) Jensen, Odden vil nok sælge nogle rummeter brænde til sognerådet) Kristen Bæk (forlangt en giftermålsattest), Søren Nørmark (bedt om at skaffe Kristen Bæks dåbsattest) Brugsforeningen (spurgt om de mente, der blev leveret stort mere rug i år, det mente han ikke).

Onsdag den 16. marts.

Blæst. Tørt vejr.

Vilhelm huggede brænde. Møget under svin og kalve. Jeg stak for en grøft mellem nr. 17 og 18. Møde i missionshuset kl. 6 ved sømandsmissionær Ole Pedersen, Bangsbostrand. Jeg kørte derop med Ingeborg og Karl. Der var mødt en del folk, vel nok en par sne. Han talte over evangeliet om Jesus, der stillede stormen på søen, og han er en ret god taler, han lagde megen vægt på at få folk til at høre Ordet og fortalte om engang han havde været på Thyborøn, mens Kirkegaard var præst der, det var før de fik kirke bygget. De holdt møde i skolen og mødte alle sammen fra hele Øen med undtagelse af en syg kone og en halvfemsindstyve årig mand, og på hans spørgsmål, om der var mange troende mennesker der, blev der svaret, at der var kun to, men nu er der et ikke så lille samfund. Han fortalte en del om sømandsmissionen og fortalte et træk om en barnepige, der tjente på Gæstgivergaarden i Hals, hvor fiskerne fra Skagen og Bangsbostrand kom og opholdt sig der, når der ikke var fiskevejr, de var tit ryggesløse, men når de var slemme, gik hun op på sit kammer og bad for dem, dette træk havde missionær Emil Jensen engang fortalt i Skagens missionshus, hvor det vakte en del bevægelse, da det var de fiskere fra Skagen og Bangsbostrand, som plejede at opholde sig i Hals, som først var blevet omvendt. Han bad om en gave til sømandsmissionen. Jeg gav 1 kr.

Petrea fik kørende med os hjem, hun fortalte at Peter Sort havde besøgt dem i dag.

Telefon: Peder Thirup, Ottenius Sørensen.

Torsdag den 17. marts.

Smukt.

Vilhelm og Karl savede og huggede brænde, grøftede lidt i brakmarken mellem nr. 17 og 18.

Malet en sæk grut.

Anders Andersen og Martin Andersens piger var her og bad om en skærv til kongens sølvbryllup om 2 år, det var blandt kvinder, der skulle indsamles. Jeg gav 1 kr for Ingeborg.

I eftermiddag var der pigemøde hos Kristian Mortensen. Helene var deroppe, og i aften var der samtalemøde sammesteds. Jeg og Ingeborg gik derop, Kristen Skoven og hans kone Laura var kørende dertil, ellers var mødt foruden os Karen Marie og Kristian Thøgersen, Niels Pedersen og Mariane Kabbeltved, Laura og Peter Degnbøl, Peter Nørskov og Mille, Hans Jensen og Lise, Kristen Lyngsig, Laurids Grimmeshav, 2 af hans døtre, Martin Andersens datter, Degnbøl Mark, Anna Mortensen, Uggerby. Kristen Skoven indledte med bøn og læste et stykke af Filipperbrevets 4. kapitel. Der blev talt en del derom, og tiden gik ret godt. Kristen Skoven er en livlig mand trods sine 72 år. Han kan fortælle en hel del træk, som han har oplevet. Kr.

Mortensen sluttede. Bagefter drak vi kaffe.

Jeg modtog et langt og interessant brev fra pastor Asmussen, Hirsholmene.

Telefon: Kristiansen, uddeler Nielsen.

Fredag den 18. marts.

Lidt regn og blæst.

Møde i Hjørring med basar til fordel for et hjem for KFUK i Hjørring. Jeg og Ingeborg kørte derop, og Vilhelm cyklede derop. Jeg spændte fra i Foderstofforeningens gård.

Jeg hævede mit slagterioverskud i Andelsbanken, 206,23 kr. Jeg var nede på Amtskontoret, om middagen var nede ved Kristen Lønsmann og fik min middagsmad. Jeg købte en shagpipe for 3 kr. Vilhelm fik 20 kr til et par træskostøvler.

Jeg talte med Jens Nørum, han sagde at han søgte pladsen som amtsrevisor, men han ville kun have sognekommunernes regnskab at revidere.

Kl. 3 var jeg henne i teatersalen og hørte en tale af pastor Asschenfeldt Hansen, entre 35 øre, en lodseddel 25 øre.

Jeg var nede på Dommerkontoret og ville have studeret de gamle panteprotokoller, men kontorist Hein sagde, at de fra tiden før 1848 var afleveret til Landsarkivet i Viborg. Købt 4 stabler, 1 kr, lim 1,13 kr. 1 bibelsk historie, 1,30 kr. Drikkepenge 1 kr.

Før vi kørte hjem var vi oppe hos Maria og drak kaffe. Jeg fik en harvetand hos smed Bertelsen.

På vejen talte jeg med Kristen Hansen, han fortalte, at han sidste nat havde været til selskab hos Kristiansen, Stenshede, det var som efterslet fra sølvbrylluppet, der havde været en snes mennesker samlet der.

Modtog mejeripenge, 143,80 kr. Modtog brev fra Krøgskrædderen.

Telefon: Ottenius Sørensen, Harald Kvistgaard.

Lørdag den 19. marts.

Blæst, vind i sydvest.

Grøftet i brakmarken på Blaashede. Sorteret kartoflerne i tørvehuset. Skåret hakkelse. Møget under svin og kalve. Vilhelm kærte op til brugsen efter en sæk bomuldsfrøkager. Han betalte 250 kr, hvoraf de 205 kr var min skyld til dato for kraftfoder. De 45 kr blev betalt på kontrabogen. Han fik det af mig bestilte mark- og roefrø på hjem, han var den vej ad møllen efter melet.

Sidst på dagen gik jeg over til Krøgskrædderen og prøvede mit nye tøj. Jeg betalte 250 kr (200 kr for Peters tøj og 50 kr for mit tøj). Jeg sad og talte noget med skrædderen. Han har lånt en prædikenbog af I.C. Christensen af Vilhelm Raasig, den syntes han meget godt om. Både Holger og Otto fik hver et fotografi af skolebørnene. Holger fik et til 1,25 kr og Otto et prospektkort til 40 øre.

Modtog brev fra Kr. H. Nielsen, Hjørring.

Telefon: Politibetjenten i Horns Herred (han meddelte at Ussel-Anton og hans familie var anbragt på Aasted Fattiggård som subsistensløse, men nu forlangte de at blive skilt ved dem snarest muligt, vi aftalte at de skulle transportere dem herop straks efter påske), Fattigårdsbestyrerens kone (jeg talte med hende om at skaffe plads til førnævnte familie), Andreas Degnbøl.

Anders Kabbeltved var her i eftermiddag og betalte kommuneskat.

Søndag den 20. marts.

Blæst, vind i vest.

Niels Pedersen, Grøntved var her i formiddags og betalte kommuneskat.

I eftermiddag var Vilhelm cyklende op til Bjergby forsamlingshus, hvor der var møde med missionær Jørgensen, Troldhede som taler. Om aftenen var han i Hjørring og hørte en koncert i Sct. Katrine kirke af de kristelige sangforeninger i Vendsyssel. Han fik 2 kr af mig. Helene var oppe til Peter Sandager i dag.

I dag blev landpost Harald Florinus Kvistgaard og Hans Svendsens datter viet i Bjergby kirke. Jeg skrev til Kristian og Ingeborg, skrev til Tine.

Mandag den 21. marts.

Blæst, vind i vest.

Vilhelm kørte mælk, kørt 8 læs kålrabi ind. Møget i latrinhuset og lagt nyt gulv derinde. Slagtet kalven, der var født den 12. marts. Holger var oppe til Kristian Poulsen med et stykke kød.

I eftermiddag var jeg oppe til Kristiansens og betalte kommunepenge til Ottenius. Jeg betalte for mig selv og Vilhelm, 116,53 kr. Betalt en postoprævning fra Importøren med 76,50 kr.

Bladpenge, 11 kr. Porto 60 øre. Afsendt brev til Kristian og Ottine.

Telefon: Uddeler Nielsen, Kr. Kristiansen, Anders Kabbeltved (han meddelte at vi kunne låne Oddens Triøre(?)), Th. Steffensen, Martin Pedersen, Kabbeltved. Niels Jakobsen var her med kommunepenge. I aften var Karl til gymnastik.

Tirsdag den 22. marts.

Blæst. Gråvejr, lidt regn.

Vilhelm var oppe ved vejen hele dagen at køre sten. Grøftet lidt i brakmarken. Skåret hakkelse.

Onsdag den 23. marts.

Blæst. Gråvejr, lidt regn.

Kørt 14 td. ajle på nr. 52-56, 73-76. Renset rendestenen op vesten og sønden for tørvehuset.

Skåret hakkelse, rensede affaldskorn.

I formiddags kørte jeg ned til Retholt med kommuneregnskabet, jeg var den vej ad brugsen efter en sæk kager og nogle cykeldæk mm. fra Importøren. I eftermiddag hentede Karl et anker øl i

brugsen. Den brogede kvie 1 søndre på vestre side til tyr hos Martin Pedersen, Kabbeltved anden gang.

I eftermiddag kom Julius kørende hjem med en brun russer for en gammel fjedervogn.

Aksel Lang var her.

Modtog brev fra Peter, Vilhelm modtog brev fra Kristian.

Telefon: Brugsen, Ottenius Sørensen.

Skærtorsdag den 24. marts.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Julius, Vilhelm og Karl var i kirke. I formiddags kom Kristen Lønsmann og Marie her, de havde været kørende med posten.

Telefon: Andreas.

Langfredag den 25. marts.

Smukt.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke, der var mange folk i kirken. Kristian Degnbøl var med hjem fra kirken og fik sin bælgræderløn, vi var inde i Stenshede, hvor vi drak kaffe.

Sidst på eftermiddagen kørte Julius til Hjørring med Kristen Lønsmann og Maria, han havde sin egen hest for jumben og vil blive i Hjørring til i morgen. Smedelærling Niels Jensen var her. I aften kom Jens og Kristian Thøgersen her. De sad her til midnat og spillede skak med Vilhelm. Jeg sendte Peter 125 kr med Julius, som han skal have for april måned. Jeg byttede med Julius, han fik Hagerups Leksikon for "Dagligt liv i Norden".

I dag blev Kristen Bæk, Bjergby og Kristen Hansens datter viet i Bjergby kirke.

Lørdag den 26. marts.

Stille, meget smukt.

Vilhelm kørte til mejeriet med vor og Martin Thøgersens mælk. Møget under svin og kalve.

Vilhelm satte gummislange og dæk på Peters og Karls cykler. Sidste nat fødte et får 2 lam. Karl hentede en støvle oppe hos Snar- Jens Peter. Holger var oppe ved høkeren med æg. Niels smeds søn var her med torsk, købt for 1,65 kr (28 øre pr. pund). Julius kom fra Hjørring ved aftenstide. Telefon: Kr. Kristiansen, Hans Jensen (han bad mig bekendtgøre om et møde, som skal holdes i hans værksted den 1. april kl. 7 af pastor Høher), Vendsyssel Tidende, Ottenius Sørensen, lærer Jensen, købmand Jepsen, Aagaard.

Første påskedag 27. marts.

Blæst, koldt sidst på dagen.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Ingeborg, Julius, Vilhelm og Karl var i kirke. Der var mødt mange folk.

Kristiansen klagede over at Nissen havde været næsvis over for ham i Hjørring i går fordi Kristian havde budt ham til vejarbejde, han har været budt flere gange og ikke mødt. Jeg sagde til Kristian, at han kunne leje for ham.

Ingeman Andersen kom herved i formiddags og bliver her til i morgen.

I eftermiddag kl. 2 var der børnegudstjeneste i missionshuset ved sekretær for sudanmissionen, frk. Nielsen, Aalborg. Holger var deroppe. I eftermiddag kl. 6 holdt hun atter møde i missionshuset. Jeg og Ingeborg kørte derop. Julius og Vilhelm var også deroppe. Hun talte over ordet: Vort borgerskab er i himlen...osv. Hun talte ret godt og til sidst fortalte hun en del om

missionen i Afrika, særlig sudanmissionen og fortalte, hvorledes de havde døjet med at komme ind der. Hun fortalte om en missionær Uhrenholt, der i sin tid var kommet hos Martin Olsen i Hjørring. Han følte kald til at drage ud som missionær til Afrika i sine unge dage, men sad kaldet overhørig, han giftede sig og startede en forretning i Aalborg. Der gik han fallit, han rejste så til Amerika og studerede lægevidenskaben og var en tid derefter i arbejde på Aalborg hospital, hvor han var meget afholdt og anset for at være dygtig. Hans kone og 2 børn var imidlertid døde, han giftede sig med en lærerinde efter at hun havde lært sygepleje. De rejste så til Sudan, hvor de virkede til megen velsignelse til de begge døde af en tropesygdom. Hun modtog en gave til Sudanmissionen, jeg gav 1 kr.

Anden påskedag den 28. marts.

Blæst, lidt sne.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Julius, Wilhelm og Otto var i kirke. Frederik Steen fra Bjergby havde en lille søn, der blev begravet. I eftermiddag kl. 4 var der pigemøde i missionshuset ved sekretær fr. Nielsen. Helene var deroppe. I eftermiddag kom Edvard Knudsens sønner Hans og Knud cyklende herved, og om aftenen kom Martin Thøgersens sønner Jens, Kristian og Kristen herhen. Ingeman rejste herfra i eftermiddag. Foss var herhenne i eftermiddag.

Afsendt brev til Ole Krogh, Ø. Brønderslev.

Telefon: Lærer Jensen, Kathrine Degnbøl (hendes søster Lise er nedkommen med en datter).

Julius afsendte brev til Peter.

Tirsdag den 29 marts.

Regnbyger og blæst.

Vilhelm kørte mælk. Martin Pedersen kørte sin og Martin Thøgersens mælk. Grøftet lidt i brakmarken. Malet grut, Skåret hakkelse. Stine Larsen var her i dag. Hun havde været med Helene hjem i aftes.

Telefon: Jens Kristiansen, Laurids Dalsgaard.

1 får fik 1 lam sidste nat.

Onsdag den 30. marts.

Blæst, vind i vest. Lidt regn først på dagen.

I formiddag kørte Wilhelm og Karl op til Odden og hentede en triør. Vi fik den stillet op østerhusets loft, og efter en del arbejde med den, gav vi os til at triøre havren. Vi fik opmålt 4 td. 2skp. triøret havre. Skåret hakkelse. Møget under svin og kalve. Karl var nede i engen at jævne muldvarpeskud ud.

Så snart vi havde spist middagsmad, kørte Julius til Skæve, han tog Peters cykel med til Sindal og afsendte den derfra til Peter. Jeg betalte ham 5 kr, de 3.45 kr var for bogbinderlærred og resten porto til cyklen. Jeg lånte en remsamler af Niels Jakobsen,

Telefon: Odden, Købmand Alfred Pedersen, lærer N.P. Petersen (han fortalte mig, at han havde en pige, som han ville anbefale mig til lærerinde i Snevre; hun hedder Dagmar Kristensen og er en datter af arrestforvarer Kristensen, Hjørring. Hun blev i sin tid forberedt på Hjørring Seminarium, men opgav at læse videre på grund af sygdom. Hun tager forskolelærereksamen om kort tid, så betids, at hun nok kan blive færdig med sin eksamen inden ansøgningsfristen udløber. Han sagde, at hun var en meget rar pige og hun ville blive meget lykkelig over at få embedet, han var også vis på at provsten ville anbefale hende. Embedet i Snevre er først for

nylig blevet opslået ledigt for anden gang. Jeg lovede at komme ind til Petersen for at tale nærmere med ham derom).

Torsdag den 31. marts.

Stærk blæst.

Grøftet i brakmarken på Blaashede. Triører 4. td. 2-skp havre. Malet 2 sække grut. Kabbeltved-fåret fødte 2 lam. Holger var ovre hos Krøgskrædderen og hentede mine klæder, han betalte ham 10 kr, som jeg skyldte ham på dem.

Natten til i går nedbrændte udhusene på Sønder Taagholt i Sindal tilhørende Kristian Andersen (forhen Højtved). 4 heste og fjerkræet indebrændte.

Telefon: Niels Larsen Nørhede, Astrup Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl, Krøgskrædderen, Sine Andersen, Kabbeltved (hun sendte bud efter 4 andeæg, som hun gav 5 hønseæg for).

Fredag den 1. april.

Meget smukt først på dagen. Tåge sidst på dagen. Vind i vest, nordvest.

Kørt 7 læs kålrabi ind først på dagen. Tog en kartoffelkule ind fra haven, der var 12 kurve friske og 2 kurve bedærvede. Vilhelm kørte op til brugsen efter en tønne sirup, 1 sæk bomuldsfrøkager og 32 pund rugsigtemel. Harvet nr. 118-121. Skåret hakkelse. Kristian Larsen, Fuglebakken var her i formiddags.

I aften kl. 7 var der møde hos Hans Jensen i Mejeriby. Jeg og Ingeborg gik derop og Karl cyklede derop, det var averteret at pastor Høher skulle tale, men han var syg, og så havde han fået Nielsen, Stabæk til at møde i stedet for sig. Nielsen talte over et ord hos profeten Esajas, og bagefter havde Hans Lundgaard, Niels Eskildsen og Kristen Skoven også ordet. Der blev sunget og talt en hel del, og der var mødt mange folk.

Da vi gik hjem kom vi ifølge med Niels Grøntveds husholderske, Agnes. Hun lader til at være ked af at være hos Niels. Hun klager over, at hun må ingen steder gå og at Mads Kristian og tjenestepigen stikker hovederne sammen. Foss er ganske slem, 2. påskedag var han gået bort uden tilladelse, han var herhenne, og da han kom hjem tog han og Niels en tårn med hverandre. Foss stod ude i gården i sit undertøj og Niels stod inde, og de parlementerede og skældte hinanden ud, Foss bandede over at han måtte ingen steder gå. Hun er meget meddelsom, men det vist ikke alt pålideligt, hvad hun fortæller.

Martin Thøgersen var her og ville låne Oddens triøre.

Modtog mejeripenge, 139,67 kr.

Telefon: Uddeler Nielsen.

Lørdag den 2. april,

Smukt, havgus.

Harvet i krog 118-121. Grøftet i brakmarken. Gravet plænen i haven. Møget under svin og kalve. Jeg kørte til Hjørring med den gamle for fjedervognen. Jeg betalte høker Alfred Pedersen min skyld til dato med 15 kr og bestilte 3 td. norgessalpeter hos ham. Nissens husholderske, Martine fik kørende med mig til Hjørring. Jeg havde 7 skp. kartofler med op til Maria og Anna. Det var meningen at lærer Petersen skulle have haft den halve tønne, men da de var forsynet med kartofler, så gav jeg Maria dem.

Jeg havde en årgang af Vendsyssel Tidende med til Museums-Frederik, spændt fra hos L. Kraglund. Jeg var oppe hos Maria og Anna og spiste til middag. Maria har været noget bedre de

sidste dage og har været oppe et par timer i dag. Provst Sevaldsen havde været oppe hos hende for nogle dage siden og meddelt hende nadverens sakramente. Han havde sagt, at han ikke gik ud i sit ornat, det havde han lov til at gøre nu, forhen måtte de ikke gøre det; når han undlod det, så var det fordi han vidste, at folk sagde, når de så præsten i ornat "hvem mon der nu skal til at dø?"

Jeg var oppe hos lærer N.P. Petersen, han var ved at undervise en lille pige, så jeg fik ikke talt videre med ham. Jeg var henne i bogsamlingen og fik bøger byttet.

Købt 2 pund fars, 2 rygge, 2½ alen bomuldstøj, 6 konfirmationstelegrammer. Jeg var inde hos boghandler Petersen og fik ham til at se på min fyldepen. Jeg afsendte Janus Andreassens manuskript, 75 øre. Modtog et par strømper hos uldhandler Hansen, Stokbrogade, 2,50 kr. Hos Kraglund købte jeg varer for 11,45 kr. Drikkepenge 1 kr. Betalte smed Bertelsen for en harvetand og en skrue, 1,50 kr.

Der var hestemarked i Hjørring i dag, men der var vist ingen videre handel. Jeg talte med Kristian Birkbak, han var rejst til Hjørring for at købe smågrise, men han syntes de var for dyre, 60 á 70 kr kostede de, sagde han. Om pastor Asmussen, Hirsholmene sagde han, at han var en mærkelig mand, når nogen kom over for at besøge ham, selv om det var præster, kunne han godt skælde dem ud, han var ved at være umulig som præst derovre, og Kristian havde set af aviserne, at han skulle til udlandet for at foretage studier over Hirsholmenes historie. Der er kun en snes mennesker ovre på øen.

Kristen Hansen fortalte, at de i går havde valgt lærer Jensen til formand for hjælpekasen. Kristiansen fortalte at Karl Jensen havde byttet Degnbøl Mølle bort til Karl Løth for en ejendom i Tornby, hvortil der er ca. 15 td. land. Karl Jensen skal give over 16.000 kr i bytte. Brogaard sagde, at Karl Løth i vinter havde udbudt ejendommen for 18.000 kr. Kristiansen havde budt Karl Løth 5000 kr for møllen, men havde forlangt først 8000 kr og sat prisen ned til 6000 kr. Karl Jensen flytter på torsdag.

I dag hentede Andreas Degnbøl sin datter Maris og hendes mand Bartholdy i Hjørring. Bartholdy rejse igen på mandag, medens Maria bliver hjemme en halv snes dage. Hun havde været oppe at besøge Maria i går. Ingeborg var oppe på kirkegården i dag at pynte ved Florines gravsted.

Telefon: Lærer N. P. Petersen, lærer Jensen.

Søndag den 3. april.

Smukt vejr.

Konfirmation i Mygdal kirke. Vilhelm, Karl, Holger og Helene var i kirke. Der blev 30 børn konfirmeret, deraf 13 fra Mygdal nordre skole. Jeg skrev på 8 telegrammer, nemlig til Kristian Mortensens datter Marie, Jens Pedersens datter, Degnbøl, Søren Houens søn, Peder Brogaards søn, Kristen Møllers søn og Julius Steens søn. Jeg og Ingeborg var bedt op til skomagerens, men vi gik ikke derop, da Vilhelm blev syg hen på eftermiddagen, han havde høj feber i aften, 40,4. Helene var i byen i eftermiddag, hun fik 20 kr. af sin løn.

Mads Chr. Pedersen var her i formiddags med en resolution.

Telefon: Andreas Degnbøl.

Mandag den 4. april

Smukt.

Karl kørte mælk i dag for første gang. I middags var jeg og Karl oppe i Stenshede til hestesyn, jeg var inde og drak kaffe. Kristiansen har købt Degnbøl Mølle af Karl Løth for 5500 kr og overtager den med det samme. Det er meningen at Ottenius skal overtage den.

Harvet på langs nr. 74-80. Triøret 2 td. 5 skp. Havre. Malet 3 skp. havre til hestene og 2 sække svinegrut.

Agnes Petersen var her i aften og fik børnepenge, 23,33 kr.

Telefon: Aage Jensen, Brønderslev, Andreas Nielsen, Bagterp, købmand L. Kraglund, Andreas Degnbøl.

Modtog brev fra Det hvide Bånd, Andreas Nielsen, Bagterp. Afsendt brev og pakke til Peter.

Tirsdag den 5. april

Smukt, lidt fugtigt sidst på dagen.

Harvet i krog nr. 74-76, pløjet 22-34. Triøret resten af havren, 1 td. 2 skp. Der er i alt triøret 12 td. 3 skp. havre og 2 td. ærter og vikker. Triøret i td. ærter og lidt hvede.

Vædderen døde sidste nat, han var noget døsig i går, men jeg har ellers ikke mærket, at han fejlede noget.

Ingeborg var oppe i missionshuset til kvindemøde kl. 3, frk. Nielsen fra Aalborg var mødt. Niels Jakobsen fortalte at Anders Kabbeltved er meget syg og har været syg siden fredag, han kan ikke spise noget. Lægen, Sporan Fiedler var hos Anders Mølgaard i går, han kløvede hans ene knæskal og gjorde noget ved benet indenfor denne. Hans sygdom skal stamme fra en blodforgiftning i den ene fod.

Modtog brev fra Peter og Ole Krogh, Ø. Brønderslev.

Telefon: Byrådssekretæren (han forlangte valglisterne til folketinget med det første, jeg lovede at sende dem i morgen), Aksel Lang (han har købt 3 rm brænde i Baggessvogn skov).

Onsdag den 6. april.

Blæst, koldt. Vind i nordøst.

Harvet på 92-94, 156-161, 136-144 i krog. Møget under svin og kalve, skåret hakkelse.

Lærer Jensen var her sidst på dagen. Martin Thøgersens datter var her og telefonerede til sin broder Jens i N. Gøggaard, 25 øre. Betalt posten 1,02 kr for porto til en pakke til Peter.

Telefon: Ottenius Sørensen, Frk. Nielsen.

Torsdag den 7. april.

Harvet i krog 141-144. Knivtromlet 8-10 samt fylden fra grøfterne mellem 15-18. Harvet ageren i haven. Den sorte ko 3 søndre på vestre side blev bedækket ved præmietyren.

Jeg var til sognerådsmøde i eftermiddag. Kristiansen kørte. Jeg betalte Søren Houens søn 5 kr i bedækningspenge for 3 kvier. Betalt 3 kr for vin.

I eftermiddag var der gudstjeneste i kirken kl. 1½ og møde i forsamlingshuset kl. 5 ved præsterne Rubak, Vrejlev og Dahl, Brønderslev.

Ottenius Larsen var her først på dagen efter en giftermålsattest.

Afsendt brev og pakke til Julius. I dag begyndte Vilhelm at arbejde igen.

Telefon: Kr. Kristiansen.

Fredag den 8. april.

Smukt. Lidt koldt. I formiddags var der solformørkelse, det varede ikke ret længe.

Kørt 28 læs møg ud på nr. 121,120,119,118. Vilhelm læssede og Karl spredte. Malet en sæk havre til hestene.

I dag flyttede Karl Jensen fra Degnbøl Mølle og op til Tornby.

Kaj Ernst fra Jens Præstegaards var her efter et højskoleskema. Modtog brev fra frk. Nielsen, missionær.

Telefon: Høker Alfred Pedersen.

Lørdag den 9. april.

Smukt, lidt koldt. Vind i øst.

Kørt møg på 118, 119 og noget af 120. I formiddags kørte Vilhelm op til brugsen efter en sæk bomuldsfrøkager og til høker Alfred Pedersen efter 3 td. norgessalpeter. Møget under svin og kalve. Malet en sæk grut. Triøret 3 td. 1½ skp. byg.

Modtog brev fra Samvirkende Menighedsplejer.

Telefon: Andreas Degnbøl, Anders Kabbeltved, Fattiggården.

Søndag den 10. april.

I eftermiddag kl. 3 var der gudstjeneste i Bindslev kirke ved pastor Asschenfeldt Hansen. Jeg, Ingeborg og Karl var dernede. Der var mødt mange folk. Efter gudstjenesten blev der ofret på alteret til diakonsagen, jeg gav 50 øre. Efter tjenesten var vi en runde ude på kirkegården og så denne ifølge med Jens Præstegaard og hans kone.

I formiddags var der en karl fra Odden her. Kristian Thøgersen var her i eftermiddag. Vilhelm blev syg sidst på dagen.

Telefon: Ottenius Sørensen, Degnbøl.

Mandag den 11. april.

Smukt. Rim sidste nat.

Karl kørte mælk i formiddags. Pløjet resten af nr. 120-121. Furet op og pløjet hovedagrene på nr. 118-121. Kørt 5 læs møg på nr. 74. Købt fisk af en fiskekrejler for 2,80 kr.

Peder Brogaards datter var her med radiumsmærker, vi købte 1 af hende for 1 kr.

I aften kl. 7 var der møde i forsamlingshuset ved lærer Hjelt fra Asdal. Helene og Holger var deroppe. Vilhelm holdt sengen det meste af dagen.

Telefon: Lærer Holm, Snevre (han spurgte om jeg havde modtaget ansøgningerne til embedet i Snevre), Amtskontoret (der blev spurgt om hvem der er valgt til formand i sognerådet).

Anders Kabbeltved er atter blevet lagt ned, han har talt med læge Evertsen om sin sygdom, han mener nok det er underlivsbetændelse, og han skal have varme omslag skifte 4 gange dagligt i 4 dage, og så vil læge Evertsen atter tale med ham.

Tirsdag den 12. april.

Kørt møg på nr. 74-76. I formiddags læssede Karl, i eftermiddag læssede Vilhelm og Karl spredte.

Kørt 1 læs kålrabi hjem. Malet 3 sække grut.

Charles Poulsen var her og fik bøger byttet.

Afsendt brev til Vendsyssel Tidende (sendt bladet et referat af sognerådsmødet den 7. april med anmodning om at bestille Venstrebladet).

Modtog brev fra Ole Krogh (brevet var afsendt fra Skagen og meddelte mig at Frederik Krogh, Ø. Brønderslev døde lørdag den 9. april, lægen sagde at han var ramt af et hjerteslag, han skal bisættes fra Ø. Brønderslev på torsdag formiddag kl. 11 og begravnes på Skagens gamle kirkegård på fredag kl. 1).

Ane Tomine Andreasen, enke efter murer Niels Mejling døde den 9. april.

Telefon: Lærer Holm, Snevre (han spurgte, om jeg har modtaget ansøgningerne til lærerindeembedet der, det har jeg ikke), provst Sevaldsen (han meddelte på min forespørgsel at der var 4 ansøgninger til Snevre lærerindeembede, nemlig 1 kvalificeret lærerinde, der er gift, 2 forskolelærerinder og Niels Ørnboel, han sendte i dag ansøgningerne til ministeriet), lærer Holm (jeg meddelte ham foranstående), pastor Thaarup (han meddelte at der holdes eksamen i Mygdal n. skole på fredag kl. 9).

I aften var der møde i forsamlingshuset ved lærer Fischer. Jeg, Ingeborg, Karl og Otto var deroppe. Der var mødt hen ved 50 mennesker. Fischer talte over evangeliet om kongesønnens bryllup.

Ja, så er min gode gamle ven Frederik Krogh gået bag dødens forhæng. Det er vemodigt for mig, når jeg tænker på ham, vi havde ikke kendt hinanden i mere end godt 4 år, det var ham der indledte bekendtskabet, og han var en god mand at gæste, godgørende over for slægt og venner.

Onsdag den 13. april.

Vind i sydvest. Det regnede en del.

Spredt møg, pløjet. Møget under svin og kalve. Skåret hakkelse, et får fødte 2 lam. Niels Smeds søn var her med fisk, vi købte intet.

I aften var der møde i forsamlingshuset ved højskoleforstander Olsen, Horne. Ingeborg og Karl var deroppe. Kristian Thøgersen hentede triøren i formiddags.

Telefon: Kristensen, Stejlbjerg (han vil bile til Skagen på fredag for at overvære Frederik Kroghs begravelse), Niels Hjort, Bindslev (han vil ud til Brønderslev i morgen og bød mig kørende med), Amtskontoret, lærer Jensen.

Torsdag den 14. april.

Smukt først på dagen, om eftermiddagen og aftenen sne og regn.

Pløjet, furet op. Kørt 5 læs kålrabi ind.

I dag blev Frederik Krogh bisat fra Ø. Brønderslev. Jeg rejste derud og gik op til brugsen, der betalte jeg min skyld på kontrabogen med 294,84 kr. Da jeg havde ventet en tid, kom Niels Hjort fra Bindslev kørende i sin bil og tog mig på til Brønderslev. Vi holdt lidt ved en cykelhandler, som Niels Hjort var inde hos.

Vi kørte ind hos skatterådsformand Isak Svendsen, der bor i en lille gård omgivet af granplantning. På vejen fortalte Niels Hjort mig, at han var født i et hus tæt ved Ø. Brønderslev, som nu er nedreven. Hans fader faldt ned af et loft og slog sig ihjel, mens han var dreng. Han kom ud at tjene som 7 års dreng og havde tjent siden til han blev gift. Han boede til at begynde med i St. Ryet i Astrup, før han kom til Bindslev.

Niels Hjort er noget lige ud ad landevejen, han havde været oppe i Tornby til fru Kirkegaards auktion, der lå mange ting og svømmede der, breve, præstekrave og lignende ting, som han

mente ikke havde ligget der, hvis fru Kirkegaard ikke havde været skør i hovedet. ”Enten er hun tåbelig eller også er hun et spøgelse”, sagde Niels Hjort om hende. Hun er i København, hvor hun har en tjeneste ved en ting.

Hos Isak Svendsen drak vi en kop kaffe, og derefter kørte Niels Hjort hen til Frederik Kroghs gård med mig, Isak Svendsen og hans husbestyrerinde. Niels Hjort satte bilen bag ved laden, og vi gik så ind i gården, hvor folk var forsamlet. Ole Kroghs kone kom hen og hilste på mig og bad mig følge med ind og hilse på Ole Krogh, Jeg fulgte med hende ind og så Frederik Krogh på båren, han lignede sig selv, han var dog blevet noget udtæret. Jeg kom ind og hilste på Ole Krogh, der er en lille rødhåret mand, han ligner Fr. Krogh noget. Niels Hjort sagde om ham, at han ikke havde Frederiks forstand. Jeg hilste på Oles fader, Jens Krogh, der er 83 år og en datter af ham, hende der sendte mig Bjergby-sangen, hun hilste mig fra sin søster Mette på Viborg Mark. Jeg gik atter ind i stuen, hvor båren stod. Pastor Nielsen spurgte mig, om jeg ville tale ved båren, jeg sagde nej. Han spurgte, om der var nogen der ville tale. Niels Hjort og kantor Nielsen meldte sig. Vi sang ”Udrust dig, helt fra Golgatha” og ”Lyksalig, lyksalig hver sjæl som har fred”, hvorefter pastor Nielsen trådte hen til båren og holdt en god tale over ordet: ”Til sandhed i hjertets dyb har du lyst, o Gud”. Han omtalte Frederik Krogh som en mand der var af sandhed i hele sin færd. Når han undertiden kunne synes at være noget kantet, så hang dette sammen med at han altid ville have sandheden frem i alle forhold. Når han var kommet ind i store anfægtelser, så delte han kår med mange af Guds Riges stormænd, bl. a. Luther. Det er blevet mig fortalt, at da han for en del år siden havde været meget anfægtet, havde han sagt bagefter: ”Jeg har været i helvede, men der kommer jeg aldrig mere”. Frederik Krogh var en enspændernatur, og derfor blev han så tit misforstået af andre, og han var en ensom mand. Det slog mig meget, da en af hans slægtninge sagde til mig: ”Vi burde have sluttet kreds om ham med vore bønner”. Hvor Guds børn slutter sig sammen i et helligt samfund, der kan de være til stor hjælp for den enkelte, dette tror jeg vi kender mere til indenfor den retning, jeg hører til, end indenfor den grundtvigske retning. Præsten sagde også, at Frederik Krogh havde svært ved at åbne sig og være fortrolig overfor andre. Han var meget godgørende mod andre og gav ofte så meget bort, at de selv kunne lide mangel derved. Pastor Nielsen sluttede med trosbekendelsen.

Derefter sang vi ”Jeg så ham som barn med det solrige øje”, hvorefter Niels Hjort trådte frem til båren og bragte Frederik Krogh en hjertelig tak for hvad han havde været for ham og mange andre, unge, som havde gået i skole hos ham. Dem som var hos ham, blev præget af ham og glemte ikke let, hvad de lærte hos ham. Han kunne skælde sine folk ud uden at de blev vrede på ham, det var ikke alle, der kunne det. Det var vemodigt at se en efter anden af de gamle her i Øster Brønderslev gå bort, dem som vi havde så megen støtte af.

Derefter talte kantor Nielsen, Brønderslev over Frederik Krogh som den arbejdsomme og dygtige bonde, der dog ikke gik så meget op i sine jordiske arbejder, at han glemte at fæste blikket opad.

Derefter blev sangen ”Det vi ved, at siden Slangens gift på jord har plettet glæden” sunget. Pastor Nielsen sluttede højtideligheden, hvorefter vi sang ”Rejs op dit hoved al kristenhed”. Derefter blev kisten lukket og båret ud på lastbilen medens vi sang ”Så rejse vi til vort fædreland”. Kort efter kørte bilen mens kirkeklokken ringede og regnen strømmede ned. Ole Krog, Jens Krogh og sidstnævntes datter fulgte med bilen til Skagen.

Gæsterne kom ind og fik noget at spise. Da vi var færdige dermed, fulgtes jeg med Niels Hjort og Isak Svendsen op på kirkegården, den er meget pyntelig og vel vedligeholdt, dette har lærer

Petersen, hvis skole ligger tæt op ved kirkegården æren for. ”Det er også det eneste, han fortjener ros for”. Niels Hjort forlod os, og så gik jeg og Isak Svendsen ned i skolen og lånte nøglen til kirken, hvorefter vi besøgte denne.

Det er en stor kirke, der er et par store mindetavler over Kjærulfer. På hver af stolestadernes forside er indgraveret en medaljon med et billede af en kendt mand, det er en karetmager fra Ø. Brønderslev, der har gjort det. Han lavede også et krucifiks til alteret, men det ville arkitekten ikke have opstillet. Der er så opstillet et andet stort krucifiks, som jeg ikke syntes var kønt. Der er intet alterbillede. Kirken gør et lyst og storslået indtryk.

Jeg spurgte Isak Svendsen hvem der skulle ordne Frederik Kroghs optegnelser om hans slægt. Isak mente at han var nærmest til det, men havde ingen lyst dertil. Jeg tilbød ham at ordne det, hvilket han var glad for. Vi gik så ned til Frederik Kroghs gård igen, og efter at have budt farvel, kørte Niels Hjort, Isak Svendsen og jeg til Hjørring. Da vi kom dertil steg jeg ud. Niels Hjort lovede at skaffe en krans til Frederik Kroghs kiste fra mig.

Jeg var oppe på politistationen og betalte 60 kr. Købt kamfer for 1 kr hos farveren. Jeg fik kørende med Johan Fjerritslev til Bjergby brugsforening og gik derfra og hjem.

Lærer Jensen var her i morges.

I aften var Karl, Holger og Helene oppe i forsamlingshuset, hvor lærer Hansen, Horne talte.

Fredag den 15. april.

Smukt, tørt vejr.

Pløjet nr. 22-27. Karl var cyklende op til Skomager Jens Peter Andersen med et par støvler, betalt ham 25 øre for reparationen. Han var cyklende op til Frode Bertelsen og fik noget af pedalerne på sin cykel.

Eksamen i Mygdal nordre skole. Jeg gik derop. Laurids Dalsgaard og præsten var også mødt. Der var eksamen i øverste klasse om formiddagen og mellemste klasse om eftermiddagen, og det gik i det hele ret tilfredsstillende.

Da eksamen var forbi, kom vi i værre disput med præsten. Anledningen dertil var denne, at Anders Godsk har et barn, Ingeborg Andersen, som præsten har taget til konfirmationsforberedelse i vinter til trods for at hun først fylder 14 år i sommerhalvåret. Dette er nu ikke det værste, men dagen før konfirmationen kom pigen hen til Jensen og bød ham farvel. Jensen sagde da til hende, at hun ikke var færdig med skolen, men skulle søge den i sommerhalvåret, hvortil pigen svarede, at præsten havde sagt at hun nok måtte være fri for at søge skolen mere. Dette blev foreholdt præsten, der sagde, at det havde der ikke været tale om nu, måske nok han havde sagt sådan noget, da barnets fader, der er en fattig mand, kom til ham og forlangte at få hende antaget til konfirmationsforberedelse, da han foregav at hun skulle ud at tjene, og når hun skulle gå til præsten to dage om ugen, kunne hun ikke få så stor løn, og så mente præsten at rimelighed talte for at føje manden.

Jeg protesterede derimod, idet jeg hævdede at det var en uret at gøre mod et barn fra et fattigt hjem, at berøve det noget af den kundskab, hun fik i skolen, hun fik muligvis ikke senere lejlighed til at få sine kundskaber forøget, og i så fald ville det blive en meget dyrere historie for hende.

Lærer Jensen protesterede også meget imod at børnene blev berøvet noget af deres skolegang. Præsten lod Jensen vide, at han havde båret sig ulovligt ad over for Julius Steens datter, der blev konfirmeret om efteråret, og som skulle søge skolen vinteren efter, idet han havde givet hende

fri, når blot hun søgte skolen en gang imellem. Dette sagde Jensen var ikke sandt, men præsten sagde at Julius' kone havde sagt det til ham.

Præsten foreslog nu, at vi skulle lade det passere for denne gang, men jeg sagde nej, når præsten ikke ville gå ind på at love at han ville høre op med at børnene til konfirmationsforberedelse før i det halvår, de fyldte deres 14. år, så ville jeg bestemt protestere mod at pigen i dette tilfælde blev udskrevet af skolen. Præsten sagde dertil, at så forlangte han at børnene skulle gå til konfirmationsforberedelse om sommeren et par dage udenfor de dage, de skulle søge skolen, ligesom han også truede med at kalde skolekommissionen sammen, for at denne kunne afgøre spørgsmålet. Dette kunne jeg med sindsro se på.

Laurids Dalsgaard mente, at vi kunne lade det passere for denne gang mod at det ikke hændte tiere, han var meget ked af den megen strid, han havde i sine unge dage været pint så meget af at hans fader lå i strid med sine naboer, at han fået afsky derfor.

Vi kom efter flere opfordringer ind i lærerindens lejlighed og drak chokolade og kaffe, der fortsattes striden under skarpere former. Jensen lod præsten vide, at det var ulovligt på den måde, som kirkebøgerne blev ført, idet han kun afskrev præstens kirkebog. Han havde spurgt departementschef Holbøl til råds i den anledning, og han havde sagt, at de 2 bøger skulle føres uafhængigt af hinanden; han førte også en udtalelse af biskoppen i marken som bevis derpå. Præsten sagde, at provst Sevaldsen brugte samme fremgangsmåde som ham.

Præsten lod lærer Jensen høre af, at han undertiden var krakilsk over for ham i kirken. Dette bragte Jensen i harnisk, og han lod præsten høre af at han havde været ubehagelig mod ham kort efter at han var blevet præst her, og han opfordrede præsten til at sige ved hvilken lejlighed han havde vist krakileri. Præsten nævnede ikke nogen sådan.

Efter en længere disput frem og tilbage sluttede jeg og præsten forlig på den betingelse, at præsten lovede at han ikke skulle tage børnene til konfirmationsforberedelse før i det halvår de fylder 14 år, medmindre den samlede skolekommission går med dertil. Jeg lovede så at give mit samtykke til at Ingeborg Andersen udskrives af skolen.

Præsten fortalte at han ville ned på Frydenstrand Sanatorium og tage ophold en månedstid. Han var plaget af nervøsitet, og så mente han at det muligvis kunne hjælpe at være fri for alt en kort tid.

Pastor Sanne, Tornby, skal så besørge de præstelige forretninger i denne tid. Jeg sagde, om vi ikke kunne få en anden præst i Mygdal end Sanne, hvortil han svarede at det var provsten, der bestemte dette.

Han fortalte at min skrivelse til jordlovsudvalget vedrørende en usolgte parcel af Bjergby præstegårdsjorder var sendt menighedsrådet til erklæring samtidig med en opfordring om annullere salget af parcellen til Hans Svendsen og Anton Jakobsen, som præsten havde foretaget med bifald af ministeriets befuldmægtige, Cortsen. Menighedsrådet havde så overladt sagen til jordlovsudvalget og ville ikke have mere med den at gøre, og Alfred Larsen får nok parcellen, sagde præsten

Modtog mejeripenge, 173,48 kr.

I dag blev Fr. Krogh begravet på Skagen kirkegård, og Mine Meyling blev begravet på Bjergby kirkegård.

Telefon: Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl (han fortalte at der skal være bryllup i Stenshede tirsdag den 26. april).

Lørdag den 16. april.

Lidt koldt

Kørt 4 td. vand af møddingen og 4 td. ajle på rugen på 81-83, samt 2 td. ajle på hveden på nr. 122. Skåret hakkelse. Tog rosenkartoflerne ind af kulen i haven. Karl kørte op til brugsen og hentede 1 sæk bomuldsfrøkager, 1 sæk majs og ½ pund kaffe. Sidst på dagen cyklede han ned til Thomas Mikkelsen og forhørte om han ville grave vore tørv i år, ca. 12.000 stk., det ville han nok.

Den ringede ko, 5. søndre på østre side til tyr hos Martin Pedersen, Kabbeltved. Malet 3 skp. havre til hestene. Renset ½ td. affaldskorn. Tog liggebrættet bort under de to nordre kalve på østre side.

Telefon: Kristian Boelt (han ville vide besked om ansøgningerne til lærerindeembedet i Snevre).

Søndag den 17. april.

Lidt sne om eftermiddagen.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Jeg havde en samtale med Søren Peter Nielsen, han fortalte mig, at der kun kom ganske få mennesker i Bjergby kirke, skærtorsdag havde der kun været 5 mennesker i kirken. Jeg talte med lærer Vinther. Jeg var den vej ad Degnbøl efter skatteligningen.

I eftermiddag kl. 3 var der møde i forsamlingshuset ved lærer Klarup, Sindal. Ingeborg, Vilhelm og Helene var deroppe. Søster Mine var med Ingeborg hjemme. Mine fra Stenshede var her med en bog, hun har lånt.

Thomas Mikkelsen fylder 64 år i dag.

Mandag den 18. april.

Smukt, lidt koldt. Vind i nord.

Vilhelm kørte mælk. Kørt 12 læs møg. Vilhelm læssede og Karl spredte. Møget i fårestien, malet e sække grut.

Kr. Kristiansen var her og bad os til bryllup tirsdag den 26. april kl. 1 eftermiddag.

Afsendt brev til pastor Asmussen, Hirsholmene og Julius Grøntved. Modtog brev fra Myhrman, Sæby.

Telefon: Andreas Degnbøl, uddeler Nielsen, Martin Kristensen (fh. Sakstrup).

Købt rødspætter af fiskekrejleren fra Sindal, 4 pund á 60 øre, 2,40 kr. Købt 56 pund torsk af Niels Smeds søn for 13 kr.

Tirsdag den 19. april.

Koldt, meget smukt sidst på dagen.

Kært 21 læs møg. Vilhelm læssede og Karl spredte. Den hvide ko, 2. søndre på østre side fødte en sortbroget kviekalv i morges.

2 piger var her med forårsblomster. 1 karl fra Odden var her med et højskoleskema. Holger modtog brev fra Peter.

Telefon: Nielsen, Bagterp.

Onsdag den 20. april.

Smukt.

Kørt 4 læs møg, pløjet. Vi tog den største kartoffelkule ind af haven. Møget under svin og kalve. 1 dreng fra Odden var her efter en trangsattest.

Telefon: Kristiansen, Stenshede.

Torsdag den 21. april.

Smukt, stille vejr.

Pløjet. Vi tog den sidste kartoffelkule ind fra haven. Den brogede ko, 1. søndre på østre side til tyr hos Martin Pedersen i Kabbeltved.

I eftermiddag kørte jeg og Ingeborg op til Bjergby, jeg kørte ind til Ottenius Sørensen, mens Ingeborg gik op på Kirkegården og derfra op til Edvard Knudsens i Ørnø.

Jeg gjorde op med Ottenius Sørensen og modtog min løn af ham 350 kr + procent af statskat og kirkeskat, 134,61 kr.

Da jeg var færdig hos Ottenius, kørte jeg op til Edvard Knudsens, jeg havde 1½ td. byg, 315 pund med, som jeg byttede med Edvard og modtog af ham 390 pund seger havre, altså 75 pund mere, som jeg skylder Edvard for.

Vi drak kaffe, da jeg kom og sad og samtalede en stund. Edvard er ikke meget stærk af helbred og er vist træt og oplidt. Han sagde, at han havde tænkt på at lade sin søn, Hans få hjemmet i forpagtning. Hans er en karl, der har megen lyst og interesse af arbejdet med gården. Edvard har svært ved at følge med i de nye skikke, som indføres alle vegne, han har dog fået sig en mejemaskine. Deres søn, Knud flyttede ned til Martin Thøgersen i går, han skal være der i sommer. Han ville ud at tjene og havde først bestemt sig til at tage en plads som elev på en større gård og havde forhørt sig om en plads efter Kristeligt Dagblad, men dette havde de opgivet, da de havde fået at vide, pladsen ikke var så meget attråværdig.

Før vi rejste spiste vi mellemmad. Drikkepenge, 1 kr. Jeg tog Knuds skrin på hjem. Jeg fik en harvetand repareret hos smed Bertelsen.

Modtog en erklæring fra konsulent Lyager angående undersøgelse af en jordprøve.

Telefon: Brugsforeningen, Ottenius Sørensen.

Otto var ikke i skole i dag, da han sidste nat var syg af tandpine.

Fredag den 22. april. Bededag

Smukt vejr.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Karl var i kirke.. Præsten indsamlede gaver til Københavns kirkesag, jeg gav 1 kr. Jeg havde en samtale med lærer Vinther om børnebogsamlingen. Han sagde at det gik meget fredeligt til ved eksamen i søndre skole i onsdags. Præsten var yderst flink, og angående udskrivning af skolen, så mindede lærer Vinther præsten om at udskrive Jens Peter Fynboes søn af skolen.

I formiddags kom Kristian Lyngsig her og hans søster Anna kom her efter middag, hun havde været i Uggerby kirke i formiddags. Vi bestemte os til i forening at købe en brudegave til brylluppet i Stenshede på tirsdag.

Janus Jørgensen, Kobbersholt var her efter en trangsattest.

Knud og Kristian Thøgersen var her efter Knuds skrin i formiddags.

Telefon: Niels Kr. Kristensen, Aaholm.

Lørdag den 23. april.

Smukt vejr.

Pløjet og harvet. Malet 2 sække grut, skåret hakkelse. Møget under svin og kalve.

Efter middag kørte jeg og Ingeborg samt Holger til Hjørring med den røde for fjedervognen. Jeg spændte fra hos Kraglund, hvor jeg købte 1 sæk bomuldsfrøkager, 30 kr., 1 sæk majs, 25 kr, 1 pund kaffe, 2 kr og 1½ pund tørre æbler 1,13. Jeg havde 28 pund sigtemel tilbage af de 55 pund som jeg modtog ved en fejltagelse, det sidste jeg var i Hjørring.

På posthuset afleverede jeg 110 kr samt en postanvisning og et brev til Peter.

Vi var oppe hos Maria og Anna og drak kaffe, Holger modtog 10 kr. Maria kan ikke være oppe endnu.

Hos Stenberg købte jeg 2 pund svesker, 1,30 kr. Jeg, Ingeborg og Andreas var inde hos Hans Kaas og købte en gave til brylluppet i Stenshede, vi købte 1 dusin knive og gafler til en pris af 1,85 parret, samt 1 forskærerkniv og gaffel til 8,80 kr. Andreas og jeg betalte hver halvdelen med 15,50 kr. Ingeborg købte nogle tallerkner og en lampebrænder for 9,50 kr. Hos Becker købte jeg 4 pund mellem kyperblåt farve for 9,50 kr. Jeg modtog garn hos farveren for 4,80 kr, men betalte det ikke. Holger fik bøger byttet i Centralbiblioteket.

Peter Degnbøl og Peter Mortensen købte et sybord for 30 kr til brylluppet på tirsdag, jeg fik det på hjem.

Før vi tog hjem, var vi inde ved Anna og Maria og spiste mellemmad. Der var en kone, Magda fra Harritslev, der i sin tid har tjent hos frk. Olesen.

Jeg talte med Kristiansen, Stenshede, han havde været nede hos Kristian Birkbak og set på en mølleaksel, men den var for kort. Talt med Kristen Lønsmann, Ottenius Sørensen, Martin Vestergaard. Drikkepenge 1 kr.

Niels Chr. Nielsen, Sønderhede var her i formiddags. I aften var Peter Mortensen her efter sybordet og havde en pakke til mig, som var lagt i en fejl vogn.

Modtog brev fra Julius og pastor Asmussen, Hirsholmene.

Telefon: Vendsyssel Tidende og Vendsyssel Venstreblad (indrykket en annonce)

Søndag den 24. april

Smukt, lidt blæst.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Helene var i kirke. Hans Nielsens datter blev konfirmeret. Der blev lyst til ægteskab 3. gang for Ottenius Larsen og Julie Kristiansen, Stenshede, samt første gang for Laurids Jensen, København og Viktoria Poulsen, Klodske Mark. Præsten meddelte at han rejste bort på onsdag og blev borte hele maj måned; i denne tid skal pastor Schøth, Sindal så besøge de præstelige forretninger her i sognet.

I eftermiddag kl. 6 var der møde i missionshuset ved Ole Jensen, Bindslev. Jeg og Ingeborg gik derop, vi var den vej ad skomagerens, der var Nikoline Poulsen. Jeg gav 1 kr til Indre Mission. Jeg talte med Peter Nørskov og Hans Jensen om at få præster i kirken de helligdage, som pastor Schøth ikke kommer.

Telefon: Peder Thirup.

Skomageren fortalte, at Kristiansen havde budt de unge folk 500 kr for at blive fri for at holde et større bryllup, men det ville de ikke gå ind på.

Mandag den 25. april.

Lidt gråt, blæst.

Vilhelm kørte mælk. Harvet og pløjet. Tærsket 1½ trave rajgræs og rensede det, der blev omtrent ½ td. frø. Gåsen har udrugget 6 gæslinger.

Helene rejste til Hjørring i eftermiddag, hun modtog 40 kr af sin løn.

Modtog brev fra Kristian.

Telefon: Lærer Jensen, inspektør Ørntoft, Ottenius Sørensen, pastor Thaarup.

Tirsdag den 26. april.

Meget smukt.

Pløjet. Revet pinde sammen i plantagen. Skåret hakkelse, malet 3 sække grut. 1 får fødte 1 lam sidste nat.

I eftermiddag var der bryllup i Stenshede, jeg og Ingeborg gik derop kl. 2½. Vi kom ind og fik kaffe.

Henad kl. 4 marcherede man hen ved 100 i tallet til Mygdal kirke, hvor vielsen foretoges af pastor Taarup. Kirken var ret smukt pyntet. Da højtideligheden var forbi gik toget tilbage til Stenshede, hvor man fordrev tiden med samtale gruppevis til man kl. 6½ blev bænket ude i vognskuret og i et telt, som var tilbygget dette. Der sad vi så og spiste i et par timer.

Da den værste sult var stillet, begyndte talerne. Kristiansen bød allerførst velkommen og takkede for den opmærksomhed der vist ham og hans hus. Der blev holdt tale af pastor Thaarup, lærer Jensen og Kristiansens broder, der er baptist og købmand i Vrå, denne sidste holdt en lang tale. Lærer Jensen oplæste en lang bunke telegrammer.

Efter at vi havde spist, fordrev vi tiden med samtale, ryge cigarer osv. til henad midnat, da vi drak kaffe og så listede vi af hjem.

Der var nok ca. 100 gæster, og til trods for at der hverken blev danset eller leget, lod det dog til at man morede sig ypperligt. Mads Chr. Pedersen fungerede som skaffer og havde som sædvanlig haft et stort arbejde med at pynte lokalet, hvor man spiste.

Foruden Kristiansen moder og hans søskende, var der mødt alle naboerne og flere af sognets mænd og kvinder. Jeg vil nævne: Niels Jakobsen, Agnes, Krista, Niels Grøntved, Mads Chr. Pedersen, Anders Kabbeltved, Sine, Karen, Th. Steffensen, Martha, Sigrid, Martin Andersen, hans kone, Martin Sørensen, Kristiane, Kristian Mortensen, Petra, Peter Degnbøl, Laura Degnbøl, Martha, Kathrine, Marie Degnbøl, Niels Bæk, hans kone, Villads Klodske, Sventine, Søren Larsen, hans kone, Kornbeck, Lilholt, Frk. Vinther, Hedevig Dalsgaard, Laurids Dalsgaard, Jakobi, Kristen Jespersen, Bine, lærer Vinther, hans kone, lærer Jensen, Johanne, frk. Nielsen, Jens Nørgaard, hans kone, Kristian Degnbøl, Hanne, Ejnar Pedersen, hans kone, uddeler Nielsen, mejeribestyrer Storgaard, Nina, Martinus Krøgholt, Stine, Kristen Holtegaard, Maren, høker Alfred Pedersen, hans kone, Anton Jakobsen, hans kone, Anders Mølgaard, Annine, høker Martha, pastor Thaarup, hans frue, Kristian Larsen, Trine, deres datter.

Telefon: Jens Kristiansen, Niels Ørnbøl.

Onsdag den 27. april.

Blæst, vind i øst.

Harvet, sået havre, sået norgessalpeter.

Karl rensede på grøfter i brakmarken. Møget under svin og kalve. Det sortbrogede får fødte 2 lam sidste nat, nu har alle fårene læmmet, vi har 10 lam.

1 sognerådsmedlem fra Mosbjerg var her og opkrævede bidrag til en vej, 5,30 kr. Lars Isaks søn Marius var her efter et højskoleskema. Vilhelm var med Knus hjemme i Ørnø i aften, det var Knuds fødselsdag.

Telefon: Karen Marie Thøgersen var her og telefonerede til sin søn Jens, montør Thomsen, Jens Houbak, Ottenius Sørensen, lærer Jensen, Martha Degnbøl.

Torsdag den 28. april.

Meget smukt.

Harvet og sået havre og græsfrø. Vilhelm såede 2 td. norgessalpeter på hveden og rugen. Bagt brød.

Dagmar Kristensen, der er ansøger til lærerindeembedet i Snevre var her i formiddags.

Telefon: Provst Sevaldsen, Anders Mølgaard, Kristian Boelt, Jens Chr. Moltsen, Laurids Dalsgaard, Peder Jakobsen, Kr. Kristiansen.

Købt rødspætter af Alfred for 2 kr.

Fredag den 29. april.

Blæst, stille om aftenen.

Harvet, sået byg og græsfrø, tromlet, grøftet i brakmarken.

Agnes Pedersen var her i aften, hun flytter op til Vidstrup til maj.

Telefon: Ottenius Sørensen.

Lørdag den 30. april.

Varmt, smukt.

Harvet og tromlet. Vi har lånt Niels Grøntveds tromle i går og i dag. Pløjet og sat kartofler.

I eftermiddag kørte jeg op til Kristian Degnbøl efter en øltønde, derfra til brugsforeningen, hvor jeg købte en sæk kager, græsfrø, havefrø mm. Jeg betalte min skyld til dato, 104,45 kr. Skåret hakkelse. Niels Jakobsen lånte min møghakke.

Knud Knudsen var her i aften. I går hentede Helene mejeripenge, jeg modtog mælkepenge 161,17 og kørepenge 61,50 kr. Martin Thøgersens datter var her at telefonere, hun modtog hans penge og jeg flyede Lars Degnbøl pengene med til Kabbeltvedmændene.

Søndag den 1. maj.

Meget smukt, varme

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke. Helene modtog 30 kr af sin løn. Kathrine Degnbøl var hernede i formiddags, på tirsdag rejser hun til Børkop Højskole. Hen på formiddagen kom min svoger Kristen Lønsmann, samt Johanne og Tinus' datter cyklende hened, de var her til hened aften. I eftermiddag var Helene cyklende til Hjørring.

Jeg skrev breve til Kristian, pastor Asmussen, Hirsholmene og pastor Hansen, Frederikshavn, jeg fik Kristian til at tage brevene med til Hjørring.

Telefon: Jens Chr. Moltsen, Kristian Boelt, Niels Larsen, Nørhede, Astrup.

Mandag den 2. maj.

Koldt, blæst.

Vilhelm kørte mælk. Kørt møg ud, pløjet. Kørt resten af pindene hjem fra plantagen, gravet stykket sønden for tørvehuset i plantagen. Kørt 1 læs kålrabi hjem.

I eftermiddag kørte jeg op til fattiggården til sognerådsmøde. Peter Hansens datter var her. I eftermiddag var Ingeborg og Otto oppe i Degnbøl at besøge Lise, der var hjemme med sin lille pige.

Den 27. april døde Martin Nedergaards enke Martha Marie, født Sørensen 72½ år gammel. Den 28. april døde fhv. købmand N.C. Petersen af Langlykken i Bindslev, 72 år gammel. Johannes Peter Rasmussen, Volhøj Mølle er død 72 år gammel.

Telefon: Niels Larsen, Nørhede, Astrup (han fortalte at den lærerinde, Camilla f. Jensen, der søger embedet i Snevre, blev gift med en lærer. Han har et embede ovre på Fyn, hjemmet er opløst. Hun er en lærerdatter og er viet i sit hjem i Sandager skole på Fyn, de har 3 á 4 børn, som er ude blandt fremmede. Hun var afholdt som lærer i Astrup), Vendsyssel Tidende, Lise Degnbøl, Kr. Kristiansen, Fattiggården, fru Thaarup, lærer Holm.

Tirsdag den 3. maj.

Meget smukt.

Pløjet og harvet. Sået havre, byg, blandsæd og græsfrø. Sat kartofler i stykket sønden for tørvehuset i haven. Kørt resten af kålrabiene, 3 læs, ind. Skåret hakkelse.

Modtog en pakke og brev fra Peter. Brev fra Tine til Ingeborg.

Telefon: Dagmar Kristensen (jeg meddelte hende, at sognerådet havde bestemt at forlange Niels Ørnboel konstitueret for 1 år, hun svarede dertil, at så måtte hun til at søge et andet embede), Rasmussen, Kobbersholt (han spurgte om vi ikke kunne ønske, at Aksel Lang fik en fast plads, det sagde jeg jo til; han kunne få plads på hans gård Gunderup ude mellem Nibe og Løgstør som fodermester, der kunne han få 35 kr om ugen foruden huslejlighed mm. Han ville tale med Aksel om det, når vi (sognerådet) ville betale deres rejse derud, det sagde jeg ja til), Hans Jensen (han vil forsøge at få pastor Høher til at prædike i Mygdal kirke på søndag), Lise Degnbøl (hun ville købe noget halm af mig, jeg lovede hende et halvt læs halm), lærer Jensen, Andreas Degnbøl, Ole Frederiksen.

I eftermiddag kl. 3 var der kvindemøde her. Mødte var Karen Marie Thøgersen, Mariane Kabbeltved, Petrea Mortensen, Martha Degnbøl, Tine Præstegaard, Mille Nørskov, Alfred Knudsens kone, Sofie Slettingen.

Brandsynsmændene var ude i brandsyn i formiddags.

Onsdag den 3. maj.

Lidt regn, koldt.

Harvet, sået græsfrø, tromlet. Sået blandsæd. Holger hentede 14 pund græsfrø oppe i Degnbøl. Jeg kørte op til Houen efter 200 pund seger havre. Julius fra Uggerby var kørende herop efter 1 lille læs rughalm. Møget bunder svin og kalve, malet 1 sæk grut.

Fiskekrejleren fra Sindal og en agent fra Nørresundby var her og ville sælge henholdsvis rædspætter og sild. Jeg var henne til Niels Grøntved og fik lov at låne hans tromle.

Den ringede ko 9. s. på v. side var syg i går og i dag sidst på dagen var hun i bedring.

Modtog brev fra Kornbeck, Lilholt (hestepremie)

Telefon: Andreas Degnbøl, Søren Houen, Martin Pedersen, Kaultved (dem som vil have ost skal hente det i denne uge). Martin Thøgersens pige var her og telefonerede.

Kristi Himmelfartsdag den 5. maj.

Lidt koldt, sidste nat var der kommet en del haglbyger.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Schøtt fra Sindal. Jeg, Ingeborg, Vilhelm og Karl var i kirke. Kirken var helt fuld af folk, våbenhusbænkene var også taget i brug.

Pastor Schøtt holdt en god prædiken over dagens evangelium, hvori han viste at kun troen på Jesus som vor frelser kan frelse os, og den som ikke tror, bliver fordømt. Gud lader ikke noget middel uforsøgt for at frelse os, og han sluttede med at sige, at endnu er det nådens tid for dem, som vil omvende sig.

Efter gudstjenesten blev der ofret til Ydre Mission. Jeg deltog ikke deri, da jeg ingen penge havde med. Da dette var forbi, holdt pastor Schøtt en skriftetale over ordet: "Giver ikke djævelen rum", han viste hvorledes vi, når vi bliver vrede og gnavne giver djævelen rum og ødelægger det gode forhold. Det kan styrke et Guds barn til at tage kampen op mod djævelen, at søge til Herrens bord. Der var mange, der gik til alters, jeg og Ingeborg gik også.

I eftermiddag var Karl og Holger cyklende op til Hirtshals. Helene var også i byen i eftermiddag. Natten mellem mandag og tirsdag nedkom Martin Sørensen's kone med en dreng.

Jeg modtog brev fra pastor Hansen, Frederikshavn og Kristian (han sendte en check på 400 kr, som jeg skal indsætte i Sparekassen for ham).

Telefon: Ottenius Sørnsen.

Ingeborg skrev til Peter i dag.

Fredag den 6. maj.

Smukt, lidt blæst.

Kørt møg, spredt det og pløjet. Sået havefrugt.

I eftermiddag var jeg til sognerådsmøde i Fattiggården kl. 3. Kristiansen kørte.

Købt rødspætter, 60 øre pr. pund, 1,95.

Telefon: Kr. Kristiansen.

Lørdag den 7. maj.

Regn det meste af dagen.

Pløjet og harvet. Skåret hakkelse, gjort til side i laden, rensede affaldskorn, malet grut. Karl hentede en sæk kager og en sæk majs i brugsen. Soen fødte 10 grise sidste nat. Jeg tog hugtænderne af dem i morges. Karl og Holger sad ved soen sidste nat til kl. 1, da havde soen født 2 grise, jeg sad ved hende resten af natten.

Telefon: Uddeler Nielsen, fru Thaarup.

Søndag den 8. maj.

Lidt koldt.

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke. I eftermiddag kørte jeg og Ingeborg op til Kristen Lyngsig, jeg købte 96 pund spergel af Kristen Lyngsig for 10 kr.. Jeg betalte 10 kr til missionshuset og 4,20 til øre for blade, jeg har så betalt min skyld for blade til juli 1921, Vi var til møde i missionshuset, der var mødt 12 mennesker, 6 mænd og 6 kvinder. Laurits Grimmeslav læste en prædiken, og Kristen Lyngsig sluttede. Jeg lovede at forsøge at få en taler til grundlovsdagen i Odden Skov. Telefon: Kristiansen (han har fundet et oplag af mælkemærker og ville vide, hvad de skulle gøre ved).

Mandag den 9. maj.

Meget smukt.

Vilhelm kørte mælk. Harvet, sået blandsæd, byg, gulerødder, kålrabi.

Karl hentede roesåmaskinen i Degnbøl i formiddags. I formiddags lavede jeg tøj til køerne, og i eftermiddag satte vi 14 køer og 4 kvier ud på græs. Vasket klæder. Holger hentede 12 S oppe ved høkeren.

Modtog en pakke vasketøj og brev fra Julius. Betalt posten 2,60 for en pakke til Peter.

Telefon: Høker Alfred Pedersen, Jensen, Odden (jeg spurgte, om vi måtte få Odden Skov til et møde Grundlovsdagen, det sagde han resolut ja til), Laurids Dalsgaard, Andreas Degnbøl.

Tirsdag den 10. maj.

Varme, meget smukt.

Kommet op på nr. 118,119. Sået kålrabi, tromlet.

I eftermiddag kørte jeg og Otto til Hjørring, jeg havde et børhjul med til Kristian Degnbøl og fik ham til at sætte et nyt nav i. Jeg var den vej ad Ottenius Sørensen med ligningen og et par regninger. Jeg havde en slump kartofler med til lærer N.P. Petersen. Spændt fra hos L. Kraglund.

Vi var oppe hos Maria og Anna og spiste mellemmad og drak kaffe. Jeg var nede på Diskontobanken og indsatte 400 kr på Kristians konto og 1700 kr å min egen konto. På bryggeriet købte jeg gær for 20 øre. Købte borvaselin, trageut og sakkarin på apoteket for 1,05 kr. Jeg var med Otto nede hos tandlæge Friis og fik ham til at tage 2 tandstumper af Otto, det kostede 4 kr. Hos L. Kraglund købte jeg varer for 46,70 kr, deraf en sæk majs for 24 kr. Hos J. Andersen købte jeg 3 tøjrepæle, 1,80 kr, 4 grimer, 2,60 kr, vasketøj, 0,88 kr.

Jeg var henne i bogsamlingen med bøger og hos lærer N.P. Petersen, men han var ikke hjemme. Drikkepenge 1,00 kr. Indleveret en del blik-sager til lodning.

Telefon: pastor Sanne.

Onsdag den 11. maj.

Regn i formiddags, smukt og varme i eftermiddag. Stille vejr.

Vilhelm lavede lidt tag i formiddags. Knivtromlet på brakmarken, begyndt at harve derpå. Møget under får, svin og kalve. Båret vand af møddingen. De 4 yngste årskalve kom ud på græs.

Modtaget takkekort fra Ottenius Larsen og Julie.

Telefon: lærer Klarup, Sindal (jeg bad ham komme op til Odden skov grundlovsdagen som taler, det lovede han efter lidt betænkningstid, han ville nok have været i Slotved skov denne dag, da pastor Fibiger kommer der), lærer Jensen, Hans Jensen (han lovede at sørge for en talerstol til Odden skov grundlovsdagen), Peder Jakobsen, Martha Degnbøl.

Købt fisk for 2 kr.

Torsdag den 12. maj.

Stille, smukt vejr.

Harvet, kørt 14 læs møg, Karl spredte. Skåret hakkelse. Den sorte ko 1 s. på vestre side fødte en tyr.

Fredag den 13. maj.

Smukt, varme.

Kørt resten af møddingen, 3 læs ud. Spredt møget, furet, pløjet ned med den tofurede plov. Renset grøfter. Malet 1 sæk grut. Slagtet kalven af den sorte ko. Brygget øl. Jens Thøgersen var her med mejeripenge, 86,30 kr.

Telefon: Ottenius Sørensen (forlangte en giftermålsattest til Kristen Steffensens søn Steffen, han skal nok have bryllup på søndag med Ottenius' datter), høker Alfred Pedersen, Andreas Degnbøl.

Fredag den 14. maj.

Varme. Blæst i eftermiddag.

Furet, pløjet og harvet. Sået byg og havre. Møget under svin og kalve. Skåret hakkelse, malet 4 sække grut. Bagt brød.

I formiddags kom Thomas Mikkelsen kørende herop. Han har gravet 12.000 tørv (5000 i det gamle og 7000 i det nye) Han fik 36 kr derfor, han fik 5 knipper rughalm med sig hjem, hans broder Jens har solgt sit hus i Mosbjerg for 6000 kr og er flyttet ned til en datter der bor ved Frederikshavn. Thomas sagde at hans søster Gertrud er ejer af 28.000 kr, hvoraf han skylder hende de 1600 kr for huset.

Kristian Thaagaards kone Gitte var noget sindsforvirret i fjor, hun blev det over en søn, som blev sindssyg og kom ud på en anstalt. Hun prøvede at berøve sig selv livet ved at drikke petroleum, lægen blev hentet og fik hende udpumpet, nu er hun blevet mere rolig.

I eftermiddag cyklede Vilhelm til Hjørring, han modtog 50 kr. Holger var oppe i Degnbøl først på dagen med noget kød til Maria, som Andreas lovede at besøge.

Lidt over middag kom Julius kørende hjem. Han fortalte at Arnold Grøntved har købt gården Tveden i Karup, der forhen ejedes af Busch, for 150.000 kr. Det er en gård på 125 td. land, hvoraf 25 td. er gammel skov. Julius var en tur ude i Vildmosen i går. I aften var han oppe i Degnbøl efter nogle blyksager.

Hans Sandagers datter var her i eftermiddags og spurgte om vej til sin søster Kristiane.

Telefon: Kristian Ugilt (han fortalte mig at de sogneråd som har ydet bidrag til Centralbiblioteket i Hjørring i alt 11, havde ret til at vælge et medlem til bestyrelsen; han havde talt med flere af formændene for de sogneråd som har ydet bidrag, og de var blevet enige om at vælge mig til medlem af bestyrelsen foreløbig, så kunne vi jo foretage valget proforma, når sognerådsforeningen holder generalforsamling sidst i juni eller først i juli. Han syntes ikke, det var værd at kalde sammen til møde for denne sag alene, han spurgte, om jeg ville overtage hvervet, jeg svarede ja og takkede dertil, han ville så meddele adjunkt Vinther det), fuldmægtig Jørgensen (han forlangte indberetning af kommunens udgifter til alderdomsunderstøttelse og hjælpekasseunderstøttelse) Jens Kristiansen, Ottenius Sørensen, Kristen Steffensen, Snevre. En dreng fra Bjergby præstegård var her efter en giftermålsattest til Kristen Steffensens søn Steffen, han skal have bryllup i morgen med Ottenius Sørensens datter Inger; pastor Thaarup er kommet hjem og skal foretage vielsen, Steffen har nok købt sit hjem i Snevre), Hving Mølle.

Pinsedag den 15. maj.

Meget smukt og varmt.

I formiddags kom en mand fra Helligum cyklende her for at besøge Julius, han hedder Peter Mikkelsen og har for en del år tilbage tjent i gårde sammen med Arnold Grøntved i Krogsdam.

Han har en svoger, der er bestyrer i Langlykken, som han havde besøgt i dag. Han fortalte at Karl Sõttrup har købt Langlykken for 40.000 kr.

I Mygdal kirke var der gudstjeneste kl. 2 ved pastor Schøtt, Sindal. Jeg, Ingeborg, Vilhelm, Holger, Otto og Helene var i kirke. Der var fuldt hus. Efter gudstjenesten var der bryllup med Kristian Poulsens datter Viktoria og en soldat.

Knud Knudsen var her i middags og ville have Julius og Vilhelm til at komme op til Ørnbøl i eftermiddag; da de kom fra kirke, cyklede de derop.

I dag er der bryllup i Bjergby kirke med Ottenius Sørensens datter Inger og Kristen Steffensens søn Steffen.

Telefon: Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl (han frarådede at holde møde i Odden skov grundlovsdagen på grund af mødet i Slotved skov samme dag).

Anden pinsedag den 16. maj.

Varme. Meget smukt.

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke. I eftermiddag kl. 3½ var der møde ved de hellige bøger ved Sindal præstegård ved pastor Hansen fra Frederikshavn. Julius kørte derhen med sin moder, og Otto, Vilhelm og Karl cyklede derhen. Helene rejste i byen i formiddags, hun var borte hele dagen. Jens Thøgersen var herhenne i formiddags, Hans Knudsen fra Ørnbøl var den her vej fra mødet. Petrea var hernede i eftermiddags, hun fortalte at Peter, hendes søn og Ole Frederiksen's karl, Nikolaj vil til at grave tørv på akkord for Hans Hvims i Astrup, de skal have 2 kr pr. 1000. og skal de røgte dem, skal de have 3 kr.

Petrea fortalte, at der er et stærkt røre blandt de unge i Astrup, Stine i Solbjerggaard skal også være blevet til et nyt menneske. Skomagerens datter, der er hos Jens Præstegaard, skal til Peter Degnbøl, når hun kommer derfra.

Jeg har modtaget 358 kr af Julius, som jeg skal sætte i sparekassen for ham.

Modtog brev fra Kr. H. Nielsen, Hjørring.

Telefon: Lærer Klarup (jeg meddelte ham at der var nogen misfornøjelse med at der skulle være møde i Odden skov samme dag som det årlige Slotvedmøde holdes, hvorfor jeg mente at det ville være heldigere at undlade at holde møde den nævnte dag, det ville han gerne gå ind på og lovede at holde møde for os en anden gang), Andreas Degnbøl, Martin Pedersen, Kabbeltved. Jens Præstegaards kone er ikke så meget godt fornøjet skomagerens datter, hun kaldte hende en gris, hun kunne ikke tåle at hun sagde på hendes arbejde, og tøsen havde tilbudt at ville rejse.

Ingeborg havde talt med pastor Hansen og hans kone.

Tirsdag den 17. maj.

Meget smukt, varme

Vilhelm kørte mælk. Harvet, sået blandsæd og spergel, tromlet.

I formiddags kørte Julius herfra kl. 10 og ud til Hellum. Helene var cyklende ned til sin søster Nora i eftermiddags.

Kristiansen hentede roemaskinen i eftermiddag. 1 fisker fra Sindal var her. Martin Thøgersens datter var her at telefonere.

Telefon: Brugsen, Ottenius Sørensen, Kr. Kristiansen.

Den gamle drænmester, Oskar Kristensen, Nørskov i Astrup døde den 14. maj. Han har for nogle år tilbage arbejdet her og har som ung tjent hos den gamle Niels Kristensen, Grøntved og hos Peder Sandager. Han var opfødt hos Søren Krattet i Bjergby.

Onsdag den 18. maj.

Mildt vejr, lidt regn.

Harvet og pløjet. Karl hentede roemaskinen i Stenshede. Sået kålrabi. Møget under svin og kalve, den sorte ko 4 s. p. ø. side fødte en sort tyrekalv.

Telefon: Brugsen, Kristiansen, Kristian Boelt.

Fredag den 19. maj.

Smukt vejr.

Sået kålrabi. Ejnar Kristiansen hentede roesåmaskinen i eftermiddag. Pløjet, harvet og sået spergel. Kørt 2 læs møg ind på den søndre ager i haven. Møget under svin og kalve, malet grut, skåret hakkelse.

I middag kom Klitten, Ulstedbo og Kristen Møller ridende. Klitten købte 3 tyrekalve af mig for 375 kr. Jeg skal levere dem i Sindal på lørdag. Jørgen Jensen, Gøggaards mark var her, han fortalte mig, at hans tilkommende svigersøn, Niels Thomsen, har købt et hus for 15.000 kr, der står 5000 kr i kreditforeningen og så skal han skylde Jørgen 10.000 kr. Jørgen vil foreløbig være hos ham og skal så betale 1 kr daglig for kosten.

Fiskekrejleren Alfred var her, købt 2 pund fjordsild for 1 kr. Betalt posten 2,30 til Kirkeligt Landsforbund.

Telefon: Martin Pedersen, Kabbeltved (jeg sagde at vi ikke blev ved med at kunne have mælken på vognen om mandagen, han tilbød at ville køre med i et par måneder om mandagen).

Martin Pedersen, Kabbeltved var heroppe i aften, han krævede for penge til sygeplejeforeningen, jeg plejer at give et årligt bidrag af 5 kr, men frk. Nielsen havde bedt ham om at henstille til medlemmerne at forhøje bidraget, for at de kunne blive fri for at opkræve dagpenge, disse andrager 400 kr årligt. Sygeplejersken vil helst være fri for at opkræve dem. Jeg svarede dertil, at jeg syntes ikke det var urimeligt, at de som havde hjælp af sygeplejersken betalte en smule dagpenge, og jeg syntes ikke at jeg fandt mig beføjet til at hæve mit bidrag. Jeg betalte så 5 kr.

Han ville vide, om jeg ville levere mælk til ost. I år er regnskabet til ostelavningen skilt fra det øvrige regnskab. Den, som leverer mælk til ost, skal betale det mælk, som de leverer, og så får de pengene tilbage, når osten bliver solgt. Jeg lovede at levere 40 td. mælk til ost indtil videre.

Fredag den 20. maj.

Smukt, vind i vest, blæst.

Harvet og tromlet. Sat kartofler. Pløjet den søndre ager i haven og sat 20 rader kartofler i den. Karl og Holger gravede enderne af den. Renset grøfter. Nu er vi færdige med kornsåning og rodfrugtlægning for i år.

I eftermiddag kørte Vilhelm op til smed Ejnar Pedersen med knivtromlen, og så hentede han et læs sand ved stranden, Den brune hest kom ud på græs i dag.

Telefon: Fuldmægtig Jørgensen (han sagde, at jeg havde opgivet udgifterne til alderdomsunderstøttelse i 1920-21 til 26.000 kr, medens den det foregående år kun havde udgjort 16.000 kr; jeg mente at det var for højt ansat og bad ham reducere det til 26.000?. Det

har jo betydning for udbetaling af forskud fra staten), Martinus Krøgholt (han forlangte at låne kommuneligningen for indeværende år), Ottenius Sørensen (jeg bad ham om at sende Martinus Krøgholt ligningen), lærer N.P. Petersen (han ønskede mig tillykke som bestyrelsesmedlem for Centralbiblioteket, han mente at dette holdt konstituerende generalforsamling med det første; den 4. juni eftermiddag kl. 2 holder Historisk Samfund generalforsamling i Folkebogsamlingen. Fru Petersen fortalte at hendes søn holder fødselsdag, hun ville gerne have nogle suktermærker, jeg lovede at sende hende nogle), Andreas Degnbøl (han fortalte at der havde været en kontrollør kørende pr. bil i Degnbøl Mølle). Skomagerens søn Peter var her i aften med sin skatteanmeldelse. Han mente at han var for højt sat i skat.

Lørdag den 21. maj.

Smukt, tørt vejr, blæst.

I dag leverede jeg 3 kalve ved Sindal station til Klitten, Ulstedbo. Jeg ville have kørt dem derud, og vi havde også fået de to største læsset, men så fik de den ene gaffel ved hækkene i stykker og noget efter knækkede de baggavlen på vognen. Vi læssede dem så af igen, og jeg gik hen til Niels Grøntved for at låne en vogn af ham, men så var han kørt til Sindal. Jeg besluttede mig så til at trække med dem. Holger og Karl begyndte at trække med dem, og efter at jeg havde skiftet tøj, gav jeg mig på vej og nåede dem norden for Søttrup, og så gik Karl hjem igen. Holger og jeg trak så med kalvene og kom ind til Sindal lidt før middag og afleverede kalvene ved folden og modtog betalingen, 325 kr af Klitten.

Vi var henne på Afholdshotellet og fik en kop kaffe, 1,40 kr. I tøjhuset købte jeg en stråhat til Holger for 5,50 kr. Købt en rulle skrå, 25 øre. Kristen Møller, Højtved havde lejet Jensen, Odden til at køre derud i bilen.

Da vi gik hjem, var vi inde på Sindal kirkegård og så denne.

Vilhelm hentede et læs ler i Hedvigs bakke og murede noget om på kalkgraven. Møget under svin og kalve, bundet et par kalve. De to hvide hopper kom ud på græs. 1 mand var kørende her i dag med tørfisk. Vi købte intet.

Telefon: Kristian Boelt. I går: bogbinder Jensen, Hjørring.

Søndag den 22. maj.

Smukt, tørt vejr, lidt blæst.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke kl. 10 ved pastor Schøtt fra Sindal. Jeg, Ingeborg og Karl var i kirke, der var mødt mange folk. Schøtt havde glemt sin præstekjole og krave, men hans kusk telefonerede hjem efter den, og den kom så inden han holdt altergang.

I eftermiddag kl. 6 var der atter gudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Høher, Tversted.

Ingeborg, Helene og Holger var i kirke. Kristen Lyngsigs søn, Kristian kom herved i middags og var her til kirketid og fulgte med til kirke.

Karl var oppe i Bjergby til husflidsudstilling i eftermiddag, han fik 1 kr.

Mandag den 23. maj.

Smukt, tørt vejr.

Vilhelm kørte mælk. Han havde 12 tomme frøsække med op til brugsen. Martin Pedersen kørte med sin egen mælk. Malet grut, skåret hakkelse.

I eftermiddag lavede Vilhelm noget tag. Karl og Holger pillede spirer af nogle kartofler. Den røde og den sortbrogede kalv kom ud på græs i dag. Begyndt at slå grønt til heste og kalve. Karl var cyklende op til høkeren efter flaske maskinolie.

I eftermiddag kørte jeg ned til Nr. Bindslev med den gamle for fjedervognen. Jeg satte hesten ind hos Vilhelm Degn, og så gik jeg ned i anlægget til møde, og der samledes efterhånden en talrig forsamling.

Vi sang "Jeg elsker de grønne lunde" og "På Jerusalem der ny", hvorefter folketingsmand, missionær Krohn talte om kirkeforholdene og den bedste måde, som han mente de kunne ordnes på. Derefter talte folketingsmand Fibiger om det almindelige lovgivningsarbejde som var gjort på rigsdagen. Han omtalte særlig jordlovene, som han mente var meget godt for de unge, som havde lyst til at skabe sig en fremtid ved landbruget. Til sidst talte gdr. Rasmussen Byskov om skolevæsenet og om den store skolekommissions arbejde, han er en slagfærdig taler. Bagefter sang vi "Guds Ord det er vort arvegods".

Talerne opfordrede tilhørerne til at komme med forespørgsler, om der var noget de ønskede nærmere besked om. Den gamle lærer Bonne Pedersen vaklede op på talerstolen og stod og talte om, at der burde stræbes efter at få sandhed ind i alle forhold, der angik kirken, det kunne der ikke blive i statskirken, derfor var han en modstander af denne. Guds menighed trængte ikke til beskyttelse af politi eller konger og kejsere. Kristen Baltzer fra Tversted, Niels Heiselbæk og en anden taler rettede også forespørgsler til taleren.

Da Bonne Petersen havde været oppe og igen gik ned og satte sig på sin feltstol, gik denne i stykker og den gamle olding trimlede omkring. Pastor Høher ilede til og hjalp ham op til sæde på en bænk. Folketingsmand Krohn sluttede mødet med at udbringe et leve for Danmark og kongen.

Hos Vilhelm Jensen købte jeg en sæk cement for 13,80 kr og ½ td. kalk for 6 kr., og så kørte jeg hjem.

I aften kl. 7 cyklede Vilhelm og Helene ned til Bindslev, hvor de samme 3 talere holdt ungdomsmøde. Jeg reparerede gavlen på fjedervognen. Niels Jakobsen lånte en spade, en greb og en kratte.

Afsendt en pakke og brev til Julius, brev til lærer N.P. Petersen. Modtog brev fra børnehjemmet Godthåb.

Telefon: uddeler Nielsen, Høker Alfred Pedersen, Grønbeck, Vilhelm Jensen, Bindslev, Nielsen, Stabæk (han ville vide besked om varmeapparatet i Bjergby kirke), Søren Højer, Aagaard Central, Ottenius Sørensen, lærer N.P. Petersen (han meddelte, at Centralbibliotekets bestyrelse skulle samles på lørdag kl. 5 i Folkebogsamlingen og bad mig give møde), Kristiansen.

Tirsdag den 24. maj

Smukt, varme.

Jeg og Vilhelm lavede tag. Læsket ½ td. kalk. Karl og Holger pillede spirer af kartofler.

Hen på eftermiddagen kom min fætter, ledvogter Kristian Mikkelsen, Flade, herop og var her til i aften.

Niels Johan Henriksen var her og fik en giftermålsattest.

Afsendt brev til børnehjemmet Godthåb.

Telefon: Høker Alfred Pedersen (bestilt 5 td. norgessalpeter), Jensen, Lundergaard (han bad mig hente de 100 kr som han skylder mig, fordi der ikke er føl i den røde) Laurids Hvidegaard, Martin Pedersen, Kabbeltved, Ottenius Sørensen.

Onsdag den 25. maj.

Smukt, varme.

Vilhelm og jeg lavede resten af rugbrådderne i tag, skåret af det og bundtet 88 kærve sammen. I eftermiddag var Vilhelm ude i mosen at rande tørvane.

Modtog brev fra Peter.

Telefon: Martinus Krøgholt, Fattiggaarden, Andreas Degnbøl, Martin Sørensens kone (hun bad mig sende drengen Poul hjem).

Kristian Kristiansen var her at byde til vejarbejde i morgen. Niels Jakobsen var også herinde.

Torsdag den 26. maj.

Vilhelm var ved vejen hele dagen og kørte ler fra Peter Degnbøls (ler)grav på vejen nord for kirken.

Jeg begyndte at spække ud, spækket id på rolingen rundt om, østre side af fæhuset og søndre side af laden. Købt en kalkkost i brugsen. Malet grut.

Modtog brev fra adjunkt Vinther og Vor Frue boglade.

Telefon: Kristian Boelt, Anders Mølgaard, Jens Chr. Molsen, Ottenius Sørensen, Laurids Dalsgaard, Peder Jakobsen.

Fredag den 27. maj.

Smukt. Sidst på dagen torden og lynild med stærk regn.

Radrenset. Spækket ud på resten af laden samt begge fløjhusene.

I eftermiddag gik jeg op til brugsen og betalte min skyld der, 482,53 kr. Det var for markfrø, kraftfoder og butiksvare. Derfra gik jeg hen til forsamlingshuset til møde kl. 7, hvor missionær Ottesen fra Hjørring talte over et ord hos profeten Hoseas. Simon P. Jensen og en anden mand fra Hjørring talte også lidt i tilslutning dertil. Der blev indsamlet en gave til Indre Mission, jeg gav 1 kr og lånte skomageren 1 kr samt gav Niels Pedersen, Kabbeltved 1 kr. til sessionsbespisningen. Niels Pedersen leverede mig mælkepenge, 80,30 kr. Ingeborg og Karl var også til møde.

Telefon: Brugsforeningen.

Lørdag den 28. maj.

Smukt, tørt vejr. Det har regnet stærkt sidste nat.

Vilhelm kørte op til brugsen og tilbageleverede en sirupstønde. Hos smed Ejnar Pedersen fik han et par nye forsko lagt under den store røde hoppe. Hos Alfred Pedersen modtog han 3 td. norgessalpeter. Vilhelm kalkede noget på laden og det østre hus. Øst vandet af møddingen, møget under svin og kalve. En høne har udruget 10 kyllinger.

Så snart vi havde spist middagsmad kørte jeg og Karl til Hjørring med den gamle for jumben. Jeg spændte fra hos L. Kraglunds. Jeg gik ned på posthuset og afsendte en pakke til Peter, 60 øre, samt en postanvisning på 120 kr og et brev til Peter og et til Vor Frue boglade. I Sparekassen for Hjørring By og Omegn indsatte jeg 350 kr for Julius.

Derefter gik jeg op til Maria og Anna, der sad Karl, vi fik kaffe der. Maria er nogenlunde rask og er en tur oppe om dagen og har også været ude i haven og været en tur henne hos lægen Sporan

Fiedler. Hun synes meget godt om denne læge, han vil ingen betaling have af hende, han vil hjælpe hende med at få en kapsel til at sætte for enden af røret, da hun pines ved at afføringen vil gå ud af røret i stedet for den naturlige vej.

Jeg fik 3 bluser af Anna, som hun har syet, og betalte hende 10 kr. Karl fik 12 kr, han købte 2 hatte til 4,50 og 2,59 kr. I varehuset købte jeg en spand, 3 kr, 1 fl. gulvfernis, 3 kr. Hos J. Andersen købte jeg 2 fårelagner, 70 øre. Karl byttede bøger i Folkebogsamlingen. Jeg gav 95 øre i bytte på en bibelsk historie. På Vendsyssel Tidendes kontor købte jeg et kort over Danmark i lommeformat for 2 kr. Købt varer hos Kraglund for 34,30 kr.

Kl. 5 gik jeg hen i Folkebogsamlingens læsestue til bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Mødte var: adjunkt Vinther, lærer N.P. Petersen, lærer Horn, redaktør Borgstrup, Kristian Ugilt, Jens Nørum, arkitekt Jakobsen og jeg.

Adjunkt Vinter åbnede mødet med at gøre rede for valget af bestyrelsen, og som første punkt på dagsordenen var sat bestyrelsens konstituering. Til formand valgtes adjunkt Vinther enstemmigt, til næstformand valgtes Jens Nørum, han ville have lærer Petersen valgt dertil, men lærer Horn syntes at der skulle en mand af Amsrådet til denne post. J. Nørum frabad sig valget og lovede at bistå forretningsudvalget ved de byggeforetagender, som skal foretages. Der var også tale om at vælge ham til kasserer, men dette frarådede han med den begrundelse, at han var så meget ude. Til kasserer valgtes redaktør Borgstrup. Disse 3 danner forretningsudvalget, jeg foreslog at vælge lærer Petersen til fjerde medlem af forretningsudvalget, dette vedtoges. Derefter foretoges valg af bogudvalg, til dette er bibliotekaren selvskreven. Der foresloges adjunkt Vinther og N.P. Petersen. Jens Nørum foreslog mig, og vi 3 valgtes så. N.P. Petersen syntes nok at det var uheldigt med mig, da jeg var så langt fra byen og der tit skulle handles hurtigt med anskaffelse af nye bøger, men der blev sagt, at det kunne der nok tages bestemmelse om med hensyn til hvilke forfattere vi skulle anskaffe bøger af.

Adjunkt Vinther gav nogle oplysninger om budgettet for i år. Statstilskuddet retter sig efter det stedlige tilskud sidste år, dette var 4090 kr. Der er et overskud på 100 kr. Af det beløb betaler staten først halvdelen og derefter 3/8, nemlig for gratis udlån 1/8, for håndbogsamlingen 1/8 og for udlån til egnen 1/8. Staten betaler altså 7/8 af det beløb, som er indkommet i stedligt tilskud, altså 3577 kr. Budgettet i år bliver på 16.000 kr, og bibliotekar Banke har regnet med et budget på 32.000 kr årligt, når biblioteket kommer i normal gænge.

Arkitekt Jakobsen fremlagde en tegning til omforandring og montering af lokalerne. Derefter ville omforandringen med flytning af væggene mm. koste 7000 kr, og inventar til lokalerne noget over 6000 kr. Vinther havde fået et tilbud på inventar til 4400 kr, men så mente Jakobsen ikke det blev så smukt.

Det besluttedes at benytte minimumsgrænsen til bibliotekarens løn eller 5600 kr årligt og at få en bibliotekar konstitueret til 1. juli. Det bliver så 4200 kr i år. Han skal have 2 assistenter og en elev. Deres løn vil komme op på 8200 kr om året, men for i år bestemte vi at lade Vinther og N.P. Petersen fungere som assistenter for en månedlig løn af 100 kr til hver, eller i alt 2400 kr. Jeg foreslog dette som det bedste og billigste og det mente de andre også.

Der var indkommet 2 ansøgninger om bibliotekarpladsen, nemlig fra bibliotekar Faurskov, København og fra lærer Rømer, Hjørring. Lærer Rømer mente man ikke der kunne være tale om, da staten forlangte pladsen besat med en uddannet bibliotekar. Faurskov har ført en ret omtumlet tilværelse. Han er cand. Phil. Og har blandt andet forsøgt sig som højskolelærer på Testrup, han har rejst en del i udlandet. Vinther syntes han var for lidt repræsentativ, han havde

en noget vansirende fejl i underansigtet, men skal ellers være en rar mand. Da der ikke godt kunne være tale om andre, vedtoges det at forsøge at få ham konstitueret fra 1. juli.

Vi sad længe og talte om, hvordan vi skulle skaffe penge til omforandring og montering af lokalerne, men dette kom vi ikke til noget endeligt resultat med; der blev talt om at få byrådet til at låne pengene mod at bestyrelsen forrentede og afdrog pengene, og der blev talt om at forhøre hvordan de enkelte byrådsmedlemmer stiller sig dertil, jeg foreslog at holde et møde igen på næste lørdag og så til den tid søge at skaffe oplysninger, det blev så bestemt at holde møde lørdag kl. 5. Redaktør Borgstrup skrev i forhandlingsprotokollen som vi andre underskrev, og så skiltes vi, klokken var da henad 8.

Jeg talte med Andrea Portgaard, hun fortalte at det er Janus Portgaards yngste datter, der er død. Andreas datter, der er lærerinde, har en god plads som vikar ved Århus skolevæsen.

Petrea var hernede efter andeæg i dag.

Ludvig Olsen, forhen af Kammer i Lendum, er død i Hjørring.

Søndag den 29. maj.

Lidt koldt.

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke. I eftermiddag var der møde i Edvard Knudsens plantage. Sekretær Blicher Hansen talte, og der var en del KFUM fra Hjørring med derude. Vilhelm, Karl og Helene var med deroppe. Andreas var hernede i formiddag og skar 5 ornegrise, deraf en brokgris. I dag holdt Kristian Isbak og hustru deres sølvbryllup. Jeg skrev et brev til Tine og til Jensen, Odden.

Mandag den 30. maj.

Lidt koldt, enkelte regnbyger.

Vilhelm kærte mælk. Kalket rolingen rundt om. Sået salpeter.

I eftermiddag var jeg til sognerådsmøde i Fattiggården kl. 5. Jeg kørte.

Fiskehandleren fra Sindal var her med torsk til 25 øre pr. pund. Hanne Degnbøl var her og opkrævede betaling for at kalke skolen, 70 kr.

Afsendt brev til Tine og Jensen, Odden (jeg meddelte ham, at jeg ikke ønskede Odden Skov til møde grundlovsdagen).

Telefon: Vendsyssel Tidende, Vendsyssel Venstreblad, Kristiansen.

Jens Kristian Molsen tingede 4 grise af mig. Drikkepenge 75 øre. Kristiansen fortæller at Anders Kabbeltved vil have en karnap bygget til søndre side af sin roling og lagt cementsten på den.

Ved sølvbrylluppet i går var der mødt ca. 100 mennesker. Det var nok småt med talere. Lærer Jensen havde været deroppe om middagen og overbragt sin lykønskning og bedt undskylde at han ikke kunne komme om aftenen, da han var forhindret. Forhindringen bestod i at han var henne til Søren Larsens i Klodske om aftenen, dette vakte nok lidt mishag. Kristiansen og Storgaard havde forsøgt sig som talere.

Tirsdag den 31. maj.

Lidt gråt og koldt.

Kalket skorstenen, søndre ende af det østre hus, østre ende af laden samt nordre side af laden.

Gravet søndre ende af nr. 35, revet det og sat 200 hvidkåls- og 200 grønkålsplanter der. Karl var cyklende ned til Retholt efter planterne, som kostede 3 kr. Vasket de 6 gamle får. Vasket klæder. Malet 2 sække grut.

Niels Grøntved var herhenne og lånte radrenseren.
Telefon: Kristian Dam, Retholt.

Onsdag den 1. juni.

Meget smukt. Varme.

Vilhelm såede 3 td. norgessalpeter. Spækket ud og kalket i gæstekammeret, nordøstre stue, drengenes kammer, mælkestuen og spisekammeret samt vestre ende af laden. Klippet 6 får. Møget under svin og kalve.

Martin Thøgersens datter var her med 24 hønseæg og fik 24 andeæg i stedet for.

I dag er der marked i Hjallerup.

Vi vejede køernes mælk i dag

Telefon: Andreas Degnbøl (han fortalte at Ottenius Larsen havde været for retten i dag i anledning af det beslaglagte brødkorn, han skal skaffe kornet til Hjørring; politibetjent Kristensen vil komme ned til Degnbøl en dag og forhandle med lovovertræderne).

Torsdag den 2. juni.

Varme, smukt vejr.

Spækket ud og kalket i sovekammeret, mælkestuen og tørvehuset, udenom. Spækket ud i bryggerset. Rullet tøj. Karl var oppe ved høkeren med æg og hentede en kalkkost. Niels Grøntved var her efter ernæringskort.

Telefon: høker Alfred Pedersen, Jensen, Odden (talt med ham om indhegning af skolestien over møllemarken, han lovede at komme til stede ved sognerådsmødet i morgen).

Fredag den 3. juni.

Varmt, smukt.

Vilhelm og Karl tyndede kålrabi ud. Kalket i bryggerset.

I eftermiddag var jeg til sognerådsmøde i Fattiggården kl. 3. Jeg kørte, da Kristiansen havde begge spand heste i mosen.

Ingeborg og Helene var oppe på kirkegården i eftermiddag og pyntede og gjorde rent ved gravstederne. I aften var Ingeborg nede til Niels Jakobsens og hjalp til med at bebinde barnet, som har skåret sit ene ben.

Kristiansen fortalte, at Niels Vestergaard og Mary Houen havde været oppe at se på Oskars hus, som de kunne købe for 8000 kr. Der var dem 500 kr imellem, men dem var enken blevet sindet til at slå af, men så kan de vel ikke skaffe penge. Søren Houen vidste intet derom, før Kristiansen fortalte ham det. Forholdene i Houen er nok ikke så gode, som de kunne være.

Modtog brev fra adjunkt Vinther og Niels Bak.

Telefon: Kr. Kristiansen, Ottenius Sørensen, Anders Andersen, Martin Pedersen, Kabbeltved.

Lørdag den 4. juni.

Meget varmt.

Vilhelm og Karl tyndede kålrabi ud i formiddags. I eftermiddags var de ude i mosen at røngle tørvne. Møget under svin og kalve.

Jeg kørte til Hjørring med den gamle for fjedervognen. Jeg betalte Hanne Degnbøl 10 kr for at reparere en øltønde samt 5 kr for Nordre skoles kalkning. Hos smed Bertelsen fik jeg nye forsko

lagt under den gamle, det kostede 4,50 kr, jeg betalte 50 øre for reparation af en harvetand. Jeg havde slåmaskineknivene og en slibemaskine med op til Bertelsen, som han lovede at reparere. Jeg spændte fra hos L. Kraglund, hvor jeg købte varer for 33,30 kr. Hos Sofus Thomsen indleverede jeg 2 sække uld og betalte noget garn, som jeg modtog den 23/4 med 22,44 kr. Købt 2 pund fars til Petrea, 3 kr.

Jeg var oppe hos Maria og Anna med en kurv og modtog noget blusetøj og spiste middagsmad der.

Kl. 2 var jeg til generalforsamling i Historisk Samfund henne i Folkebogsamlingens læsestue. Mødte var hele bestyrelsen, Postmester Klitgaard, Vrå, redaktør Anton Jakobsen, Sæby, Jens Iversen, Jens Thise, lærer N.P. Petersen, lærer Rørsig og jeg, revisorerne lærer Gertsen, Emb og brandkasserer Thomsen. Af andre medlemmer var kun mødt den unge læge Friis. Senere kom redaktør Mikkelsen.

Postmester Klitgaard aflagde beretning om selskabets virksomhed i året 1920. Kassereren oplæste regnskabet, men da dette kommer i bladene, gjorde jeg ingen optegnelser. Der foretoges valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i stedet for N.P. Petersen, Anton Jakobsen og Jens Thise, disse genvalgte. Jeg betalte brandkasserer Thomsen det årlige bidrag til museet med 2 kr.

Efter generalforsamlingen vandrede vi ned til Lundergaard til lærer N. P. Petersens villa og have, han har købt ½ td. land have med villa for 4250 kr tæt østen for Jens Nørums. Han har en dejlig have med en del frugttræer i; derude lå vi på græsplænen og talte om dit og dat. Rørsig fortalte mig at Ole Krogh har købt Frederik Kroghs gård for 65.000 kr. Rørsig var til stede ved auktionen, da han havde set, at der var averteret bøger til salg, men der var ingen bøger, sagde han. Kristi Himmelfartsdag havde Rørsig været i Mygdal kirke. Vi var inde i Petersens villa og drak kaffe og talte om forskellige ting, bl.a. om at yde lærer Sortfeldt et bidrag af 200 kr til at udgive en beskrivelse af Rubjerg sogn. 1. del af TH. Larsens bog vil kunne udsendes om et par måneder. Det vedtoges at yde abonnentsamlere 1 kr pr. eksemplar, de afsætter. Jens Thise har forpagtet sin gård bort til sin søn og har købt et hus i Thise, hvor han og hans kone vil bo. Klitgaard vil søge postmester embedet i Brønderslev.

Noget før kl. 5 gik vi atter ind til byen. Jeg gik op til Maria og Anna og spiste en ret rabarbergrød.

Kl. 5 var jeg til bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Mødte var hele bestyrelsen. Redaktør Borgstrøm meddelte at han i et lukket byrådsmøde torsdag aften havde spurgt, om byrådet ville kautionere for et lån til omforandringen af bygningen, og dette havde man stillet sig velvilligt til, ligesom Sparekassen også var villig til at låne os pengene. Det bestemtes at låne 12.000 kr, som forrentes og afdrages med 2000 kr årligt, dog betales intet afdrag det første år. Det bestemtes at søge at få arbejdet udbudt ved licitation, og når der var indkommet tilbud, da at afholde et nyt bestyrelsesmøde.

Læreren, frk. Jensen (adjunkt Jensens datter) skal have 600 kr i løn det første år. Der arbejdes på at få dannet en biblioteksforening, når denne har 100 medlemmer har den ret til at vælge 2 medlemmer til bestyrelsen. Borgstrup udtalte, at den konservative del af byen burde være repræsenteret ved et medlem, der blev talt om Sofus Thomsen og Kr. Holmen, Jens Nørum ville have Kandidat Thomassen i bestyrelsen.

Jeg indmeldte mig i biblioteksforeningen, der har nogle og 30 medlemmer. Kontingenter er 2 kr årligt, og så modtager medlemmerne bogsamlingsbladet. Adjunkt Vinther sagde til mig, at jeg kunne nok bestille dansk bogfortegnelse hos en boghandler på Centralbibliotekets konto, jeg betalte adjunkt Vinther 100 kr til Centralbiblioteket fra sognerådet og modtog kvittering derfor.

Jeg talte med apoteker Hørlyck og sagde til ham, at vi ville nok modtage Albert Ejser et par måneder i sommer, hvis han ville skaffe ham herop.

Jeg var med lærer N.P. Petersen hjemme og lånte en pakke af kirkehistoriske skrifter. Hos boghandler Beck bestilte jeg Dansk Bogfortegnelse, købte en bog til Vilhelm, hvis 19-års fødselsdag er i dag, for 3 kr samt modtog 5. og 6. hefte af Hansens litteraturhistorie for 3 kr. Jeg modtog mit ur hos urmager Madsen, det kostede 16 kr og indleverede Karls ur. Drikkepenge 1 kr. Peter Poulsen og Kristen Bastholms kone fra Bjergby fik kørende med mig fra Hjørring. Telefon: inspektør Jensen, Odden, Peter Nielsen, Retholt, Søren Træholt, Kristiansen. Knud Ørnbo var herhenne i aften.

Søndag den 5. juni.

Blæst, lidt koldt.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Grundlovsdag.

Det årlige Indre missionsmøde afholdtes i Slotved skov i eftermiddag kl. 2½. Jeg kørte derhen med Ingeborg, Holger og Otto. Helene cyklede derhen, hun modtog 10 kr af sin løn. Jeg spændte fra i Sindal præstegård og så gik vi ud i Slotved skov.

Der var mødt mange mennesker. Pastor Fibiger talte over ordene: "Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden osv." Han er en god taler, der indsamledes en gave til Indre mission bagefter, jeg gav 1 kr. Kort efter mødets slutning kørte vi hjem. Drikkepenge 50 øre.

Jeg talte med Martin Dybro, der lod til at have travlt med at reparere vindmotorer for folk. Smed Lars lovede at komme sidst i næste uge og takke for mig.

I aften var vor gamle pige, Stine, cyklende hertil fra Skoven, hun er kommet med i den vækkelse, som er gået over Astrup, hun så meget glad ud.

Søren Træholt var kørende herved i formiddags efter et flyttebevis til sin datter Else. Otto var oppe til Kristian Mortensen med noget fars.

Telefon: Ottenius Sørensen.

Mandag den 6. juni.

Varme.

Vilhelm kørte mælk, han betalte Jens Peter Andersen 9 kr for at forsåle hans støvler. Radrenset, luget køkkenfrugter. Læsket 2 skp. kalk. Kalket østre side af fæhuset rødt. Holger var oppe hos skomageren med en støvle.

Telefon: Niels Hjort, Bindslev (han fortalte at Anders Peter Olesens søn, Kristian Olesen har købt Ole Kroghs ejendom), apoteket Hørlyck, Søren Træholt, Kristian Kristiansen, fattiggården, Edvard Knudsen, lærer Jensen. Lærer Jensen var her sidst på dagen og talte med mig om Aksel Langs familie.

Tirsdag den 7. juni.

Varme.

Radrenset, luget resten af køkkenfrugten, tyndet kålrabi ud. Kalket søndre ende og vestre side af fæhuset, latrinhuset indvendigt samt gruekedlen.

I formiddags var Kr. Kristiansen og jeg oppe og talte med Ole Frederiksen, købmand Alfred Pedersen, Aksel Langs kone samt lærer Jensen og hans kone. Købt cigarer, 60 øre. Brygget øl.

Holger var hos præsten i dag for første gang, der var 26 konfirmander.

Ingeborg var henne til Martin Thøgersens til kvindemøde i eftermiddag.

Sidst på dagen kom Jens Chr. Moltsen, Kærgaard herved og hentede 6 grise, som han betalte med 300 kr (50 kr pr. stk.) Han havde talt med Jensen, Odden, han havde fortalt ham at Martinus Krøgholt havde skældt ham så læsterligt ud, det var et hegn, som de var blevet uenige om. Martinus havde ladet Jensen vide, at han var en dårlig karl til at drive gården og mere til af samme tønde. Jensen mente også at Peter Nielsen var på nakken af ham, han og Karl Kristensen, Gøggaard, havde vist sig uvenlige over for ham i mejeriet.

Modtog brev fra Peter og Kristian (Kristian sendte sit fotografi).

Telefon: Kristiansen, Jens Chr. Moltsen, Simon P. Jensen, Hjørring.

I går holdt Kristen Knudsen og hustru, Agdrup, Tårs, deres sølvbryllup.

Onsdag den 8. juni.

Varme.

Radrenset og harvet. Tyndet kålrabi. Frode Bertelsen var her i eftermiddag og satte nye blikker på slåmaskinen og efterså den. Kalket foden på rolingen på begge fløjhuse sort, tøjret 4 gæslinger. Betalt telefonopkrævning 23,60 kr. Modtog brev fra Indre Missions samfund, Vedbæk.

Telefon: Ottenius Sørensen.

Torsdag den 9. juni.

Smukt. Lidt regn sidst på dagen og om aftenen.

I formiddags hentede Vilhelm et læs tørv i mosen. Muldet kartofler i haven, tyndet roer ud. Karl var cyklende op til smed Bertelsen efter knivene til slåmaskinen, han havde intet gjort ved dem, da han mente at de var alt for slidte til at kunne bruges. Tøjret 4 lam. Holger var oppe hos høkeren med æg. Kalket resten af tørvehuset.

Sidst på dagen kom Mathilde Degnbøl, hendes mand Peter, deres søn Rasmus Bent og Martha Degnbøl kørende herved i besøg.

I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i aktieteglværket i Fælledgaard.

Købt 5 pund isinger, 1,75 kr.

Modtog brev fra adjunkt Vinther.

Telefon: Vendsyssel Tidende (journalist Pedersen fortalte at Martin Sørensen Grøntveds fader, Th. Kristian Sørensen er død, han sagde, at han var med i 1864 og spurgte, om jeg mente at der burde skrives noget om ham i aviserne, om han var en mand, der havde gjort sig fortjent af samfundet; jeg svarede at det mente jeg ikke, hans levned havde ikke været meget eksemplarisk, han modtog alderdomsunderstøttelse, men det gik sognerådet kun nødtvungen med til. Han svarede at så ville han intet skrive om ham), Alfred Jensen, Fælled (han lovede at få Søren Gaarden til at få en slåmaskinekniv til mig i Hjørring i morgen), Anders Kabbeltved (han ville have mig til at komme til generalforsamling i Fælled i dag), købmand Heerfordt, Hjørring (jeg bestilte en kniv til slåmaskinen, den skal koste 20 kr), lærer Jensen (han fortalte at Laurids Hvims havde 30 kr i månedlig dyrtidshjælp, hvis denne skulle ophøre, blev han nødt til at søge om alderdomsunderstøttelse, jeg mente at det var bedst at lade ham vedblive med at få dyrtidshjælp), Martha Degnbøl (meddelte at de kom herved i dag), Ole Frederiksen (han havde betalt købmand Alfred Pedersen 15 kr af Aksel Langs ugeløn), Alfred Pedersen (han sagde at han havde modtaget de 15 kr af Ole; Aksels kone ville have pengene, men han forstod det sådan, at hun skulle have varer for dem, dette mente jeg var rigtigt).

Fredag den 10. juni.

Regn det meste af dagen.

Vilhelm kalkede i stalden og staldkammeret. Spækket ud i en del af fæhuset. Muldet resten af kartoflerne på det vestre stykke i haven. Den sorte ko, 4. søndre på østre side til tyr hos Martin Pedersen.

Holger var hos præsten i dag, han fik kørende med Anders Kabbeltveds karl.

Modtog brev fra boghandler Beck (4. nr. af Dansk Bogfortegnelse).

Telefon: Fuldmægtig Barfoed, politikontoret Hjørring, Apoteker Hørlyck, Ottenius Sørensen, Købmand Herfordt, Fælledgaard, Brugsforeningen.

Ingeborg inde til Niels Jakobsen.

Lørdag den 11. juni.

Blæst, vind i vest.

Vilhelm, Karl, Helene og Holger tyndede roer ud. Jeg blev færdig med at spække ud i fæhuset. Jeg var oppe hos Ole Frederiksen med soen, men hun var ikke ornegal. Modtog mejeripenge, 428,68 kr.

Modtog brev fra Janus Andreasen, Ringsted, han sendte mig mine familieoptegnelser og fortsættelsen af sit levnedsløb fra han kom til Sandager som karl til han kom på Horne Højskole. Jeg modtog en ny kniv til slåmaskinen fra købmand Herfordt, Hjørring.

Telefon: Fælledgaard, Kristiansen, Martin Pedersen, Kabbeltved, Andreas Degnbøl.

I går kom søster Tine til Horsens.

Søndag den 12. juni.

Blæst.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Martin Sørensens dreng blev døbt og fik i dåben navnet Kristian Holtegaard Sørensen. Lærer Rasmussen var kirkesanger, han sagde til mig, at det var en meget praktisk måde jeg havde ordnet korrespondancerne på, han havde også begyndt derpå. Vilhelm og Karl var til ungdomsmøde i Sæbygaard Skov, de cyklede til Hjørring og tog derfra med toget til Sæby. Karl fik 5 kr. Helene var i byen i eftermiddag.

Mandag den 13. juni.

Smukt vejr. Vilhelm kørte mælk. Martin Pedersen kørte sin egen mælk. Tyndet kålrabi ud.

Efter middag kørte jeg til Hjørring med 2 grise, jeg talte med smed Bertelsen om slåmaskinen.

Hos urmager Jensen købte jeg 24 svinemærker for 48 øre. Leveret grisene på Andelsslagteriet, de vejede 91 og 96 kg., og jeg modtog i forskud 350 kr. Jeg gav et par drenge, som holdt ved hestene 15 øre. Spændt fra hos Kraglund, hvor jeg købte varer, deriblandt 1 sæk majs for 38 kr. Drikkepenge 1 kr. Jeg var henne hos blikkenslageren med en spand og et krus, der skulle loddes. Derefter var jeg nede på politikontoret og talte med fuldmægtig Barfoed om den blinde Aage Jensen i Brønderslev. Talt med Simon P, Jensen.

Jeg var oppe på Vendsyssel Tidendes kontor og talte med redaktør Mikkelsen. Jensen, Lundergaard, sad der, han betalte mig de 100 kr, som han skyldte mig i bytte på hoppen.

Jeg talte med Mikkelsen om præsteembedet i Rubjerg-Lyngby og sagde til ham, at Janus Andreasen kunne nok have lyst til at søge det. Jeg spurgte ham, om han mente at der var nogen

udsigt for ham til at få det; det kunne han jo ikke sige, J. Andreasen var vel missionsmand, sagde han. Jeg svarede, at det var han måske nok, men han rettede sig ikke altid efter hvad andre mente om tingene. Jeg spurgte efter, hvem der havde sæde i menighedsrådet, det vidste Mikkelsen ikke, han mente at Alfred Jensen, Kronholm og hotelejer Fjerritslevs kone, hans kusine, havde sæde der, han tilrådede mig at rejse derop og tale med folk derom, eller skrive til hans broder, Holger Mikkelsen. Han fortalte mig en del om sit hjem og alle de lærde folk, som kom der.

Jensen fortalte, at pastor Dahl, Brønderslev havde været i København, og da han inde på missionshotellet havde set at fru Kirkegaard boede der, havde han forlangt og fået en samtale med hende. Da hun kom ind til ham, spurgte hun ham straks, om han ikke kunne sige hende, hvordan hun skulle bære sig ad for at blive gift. Så havde han tabt interessen for videre samtale med hende. Mikkelsen bragte mig en hilsen fra Julius, som han havde talt med i Pajhede Skov grundlovsdagen. Jeg talte med lærer N.P. Petersen henne i bogsamlingen. Han sagde at Centralbibliotekets bestyrelse ikke kunne modtage nogen af de tilbud, som var indkommet på byggearbejdet, da de syntes at de var for høje. Der var tilbud nok, men de var alle omtrent ens, og han mente, de havde dannet en ring. Efter disse tilbud ville omforandringen koste ca. 19.000 kr.

Talt med Anna Pedersen.

Jeg modtog Karls ur af urmager Madsen. Andreas var i Hjørring i dag med Mathilde og hendes mand, de rejste hjem til Sjælland. Han sagde, at Tine kom til Hjørring på onsdag.

Da jeg kom til Bjergby, talte jeg med dyrlæge Kellerup om den brune ko, og det blev bestemt, at han skulle komme herved i aften. Straks, jeg var kommet hjem, mødte han pr. bil. Han gav sig strakt i lag med koen, der var syg, og vi tog kalven fra hende, den var død og vendte baglæns og med bagbenene bøjet frem, den sad noget hårdt. Efterbyrden var helt opløst. Han skyllede koen godt ren og hun befandt sig ret godt efter den tur. Kristian Olsens dreng Karl Vendelbo var med ham. Han tog 25 kr for den tur. Niels Jakobsen var herinde mens han var her, han vil have Lars med ham i morgen i mosen.

Telefon: Fuldmægtig Barfoed, Hjørring, fattiginspektøren, do, Andreas Degnbøl, Kristian Holtegaard, Sønderhede. Blev begravet i dag.

Jeg lånte Niels Jakobsens svinenet.

Tirsdag den 14. juni

Meget smukt.

Vilhelm hentede 1 læs, 2200 stk. tørv i mosen og kørte til mejeriet. De blev hentet i Vaagholt mose. Niels Jakobsen, Martin Thøgersen og Andreas Degnbøls karl var i følge med ham. Jeg skulle hente 3250 tørv (250 pr. ko), men så tog Kristiansen dem, jeg havde tilbage på sin vogn, han var derude i eftermiddag.

Kalket fæhuset indeni. Tyndet kålrabi ud, nu er vi færdige med at tynde roer og kålrabi ud.

I eftermiddag var Frode Bertelsen her og reparerede lidt ved slåmaskinen. Vi slog høet på nr. 3, 4, 131 og 132. Holger hos præsten.

I formiddags var Karl oppe hos Ole Frederiksen med soen og fik hende bedækket ved aktieornen. Den sorte ko 6s.p.v. side blev bedækket af aktietyren.

Telefon: Kristiansen, Andreas Degnbøl, Ottenius Sørensen, fattiginspektøren, dyrlæge Kjellerup, smed Bertelsen.

Skorstensfejer Peter Jørgensen var her og fejede skorstenen, det kostrede 95 øre.

Onsdag den 15. juni.

Blæst, vind i vest, Valdemarsdag.

Slog baarhøet. Rykket de gamle roer op på nr. 137-140. Vilhelm og Karl prikkede tidsler på.

Møget under svin og kalve. Tøjret 2 lam.

Telefon: Forsørgelsesinspektøren, Thorvald Nielsen, fattiggården, forvalter Schøtz, Odden, Andreas Degnbøl.

I aftes da jeg var gået i seng og Ingeborg og Karl blev ene i stuen, sagde Karl til Ingeborg, at nu havde han sagt ja til Jesus, dette blev hun jo meget glad ved at høre, og de bøjede deres knæ og takkede Gud for denne store nåde.

Jeg skrev et brev til Janus Portgaard i aften.

Torsdag den 16. juni.

Smukt, tørt vejr.

I formiddags hentede Vilhelm et læs tørv i mosen. Hakket ved gulerødderne. Gjort til side i tørvehuset og lagt 32 risknipper op på tørvehusloftet.

I eftermiddag kørte jeg til Hjørring for at hente Peter, jeg smurte jumben først. Jeg spændt fra hos Kraglund, der traf jeg bestyrer Thorvald Nielsen, der var oppe at hente Marie Bechs indbo, han lod til at det var lidt besværligt at få fat i, han havde været nede i barakkerne, hvor hun boede sammen med Træff; der var kaffegilde, hvor 7 á 8 kællinger plejede råd op med hende, og Træff, der også var til stede, var noget mut. Marie Bech havde truet mig med at jeg skulle nok fortryde, at jeg havde fået hende på fattiggården, vi skulle nok komme i avisen osv.

Jeg var henne hos blikkenslageren og fik en spand og en øse, der var blevet loddet, det kostede 2 kr.

Jeg gik op til Maria og Anna; der sad Julius og Peter. Julius var kommet til Hjørring i dag, siden han fik at vide at Peter kom.

Hos Herfordt betalte jeg en maskinkniv med 20 kr. Jeg var henne i bogsamlingen og byttede bøger og fik en samtale med adjunkt Vinther. Vi talte lidt om byggearbejdet, det kniber med at få en tilfredsstillende ordning på det.

Købt varer hos Kraglund for 5,36 kr.

Jeg var nede på politistationen og talte med Schibby og Nielsen.

Købt 2 pund fars for 3 kr. Drikkepenge 1 kr.

Hos smed Bertelsen fik jeg en tøjrepæl til at skrue i jorden, den er til den store, røde hoppe.

Modtog brev fra adjunkt Vinther og Vor Frue Boglade. Afsendt brev til Janus Andreasen, Ringsted.

Telefon: Dyrlæge Kjellerup, Andreas Degnbøl.

I formiddags var der dyrskue i Mygdal oppe ved mejeriet.

Så er Peter færdig med den 1. del af sin eksamen og det gik meget godt. Han var kommet med dampskib fra København til Aalborg og var rejst fra København i går aftes kl. 8. Han skal møde derude igen sidst i juli måned.

Fredag den 17. juni.

Blæst. Koldt.

Vilhelm hentede et læs tørv i mosen. Sanket og stakket samt revet baarhø. Malet 2 sække grut.

Niels J. Bech fra Tårs var her i eftermiddag. I aften var Anders Kabbeltved her og betalte skatter. Modtog brev og pakke fra Julius.

Telefon: P. Simonsen, Gammeljord, Aage Jensen, Brønderslev, brugsforeningen, mejeriet, politibetjent Nielsen, Andreas Degnbøl, pastor Thaarup.

Lørdag den 18. juni.

Blæst, lidt regn, stille sidst på dagen.

Vilhelm hentede et læs tørv i mosen. Sanket, stakket og revet hø. Pyntet stakke. Møget under svin og kalve. Smurt vindmotoren.

Mine Kristiansen var hernede og hentede 3 andeæg.

Telefon: Josefine Kristiansen, Martha Degnbøl.

I går fik Holger et fotografi af præsten og konfirmanderne.

Søndag den 19. juni.

Blæst, lidt regn.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Peter, Vilhelm og Karl var i kirke, der var kun mødt få mennesker.

I eftermiddag var Peter og Vilhelm samt Karl cyklende ned til Uggerby. Da de kom lidt hen punkterede den ene cykel, som de havde lånt til Niels Jakobsens og Peter vendte tilbage med den. Der var møde i Uggerby missionshus ved en missionær Møller, mødet var kl. 6½. Helene var cyklende ned til sin søster Nora i Tversted, hun modtog 20 kr af sin løn. Kristen Thøgersen var her.

Mandag den 20. juni.

Stærk blæst hele dagen.

Vilhelm kørte mælk. I eftermiddag slog han baarhø. Muldet resten af kartoflerne sønden for tørvehuset.

Den blinde Aage Jensen og hans kæreste fra Brønderslev var her i eftermiddag. Martin Thøgersen, Niels Pedersen, Kabbeltved og Steffensens søn var her med skatter. Martin Thøgersen betalte 5 kr for 6 skp. kartofler.

Telefon: Brugsen, Ferdinand Frederiksen, Vidstrup, Martha Degnbøl (Tine var i Degnbøl i dag og kommer herned i morgen), Kr. Kristiansen.

Tirsdag den 21. juni.

Blæst, koldt. Smukt sidst på dagen.

Vilhelm og Karl hentede et læs tørv i mosen i formiddags. Slået baarhø. Martin Thøgersens pige var her efter en kurv kartofler. Martin fik ½ td. kartofler. Peter var henne til Niels Grøntved efter svinenettet og modtog Niels' statsskat. Bagt brød.

I eftermiddag var jeg oppe i Stenshede med statsskat og kommuneskat. Jeg betalte min statsskat, 72 kr, Kristians 1,51 kr, min kommuneskat 150,71 kr, Vilhelms do 10,73kr.

I eftermiddag kom søster Tine her.

Modtog brev fra Ole Krogh (der var indlagt et fotografi af Frederik Krogh, der lignede godt).

Betalt posten 11 kr for bladene for juli kvartal.

Telefon: Kristiansen.

Vilhelm fik sin ene hånd læderet.

Onsdag den 22. juni.

Smukt vejr.

I formiddags hentede Karl og jeg et læs tørv i mosen. Peter kørte til Hjørring med 2 grise og leverede dem på Andelsslagteriet, de vejede 94 og 98 kg. og jeg modtog i forskud 360 kr. Peter fik 11,35 kr til varer, drikkepenge mm. Han fik slibemaskinen hos smed Bertelsen. Møget under svin og kalve. Modtog afregning på de 2 grise, som blev leveret 13/6, 28 kr.

Telefon: Kristiansen.

Torsdag den 23. juni.

Gråt, lidt støvregn.

I formiddags hentede jeg og Holger et læs tørv i mosen, og i eftermiddag hentede Karl og jeg de sidste tørv, ½ læs, som vi tog i begge skifter. Hos købmand C. Hahn i Nr. Bindslev købte jeg 5 fjæl, 3½ alen lange for 8,93 kr, eller 51 øre pr. alen. Pilet spirer af resten af de gamle kartofler. Martin Pedersen, Kabbeltved, modtog 1 td. kartofler af mig. Hestemarked i Hjørring. Sct. Hans aften.

Afsendt brev til Ole Krogh, Ø. Brønderslev. Modtog brevkort fra missionær L. Bruun, Løkken.

Telefon: Fuldmægtig Barfod, politikontoret, Th. Steffensen.

Fredag den 24. juni. Sct. Hans dag.

Sanket, stakket og revet hø, 53 stakke. Malet 1 sæk grut.

Jeg var ude i vejsyn hele dagen. Holger hos præsten.

Peder Brogaard ligger med en dårlig fod, som er blevet overkørt ved at hestene løb løbsk. Høker Kristian Pedersen går også med en dårlig fod.

Telefon: Lærer N.P. Petersen (han havde ringet hjem og havde spurgt om jeg kunne komme til Hjørring på lørdag, da Centralbibliotekets bestyrelse skulle have møde; jeg ringede ham så op i middags i Stenshede, han sagde at der var kommet en del tilbud fra både mestre, svende og udenbys, og forretningsudvalget var kede af at afgøre det selv. Jeg sagde, at jeg var ked af at komme til Hjørring i morgen og spurgte om det ikke kunne udsættes til på onsdag, så skulle jeg til Hjørring, han lovede at prøve derpå), lærer N.P. Petersen (han meddelte at der skulle være bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket på onsdag kl. 5½), Kr. Kristiansen, Stenshede, fuldmægtig Barfod.

Lørdag den 25. juni.

Smukt, lidt blæst.

Kørt 11 læs baarhøj hjem, 10 læs kom på fæhusloftet. Møget under svin og kalve. 2 af kalvene bissede i middags og løb bort, vi fandt dem ikke i dag. Modtog mejeripenge, 175,08 kr.

Modtog brev fra Janus Andreasen, han sendte sine anbefalinger.

Telefon: Anders Kabbeltved, Kristiansen.

Søndag den 26. juni.

Smukt, regn om eftermiddagen.

I formiddags kom Julius cyklende hjem fra Hellum, han ville have været derude igen i aften, men opgav det på grund af regnen og biede her til natten. Jeg lovede ham at forhøre, om han kunne få noget beskæftigelse ved Centralbiblioteket, han vil muligvis søge at få præliminæreksamen.

Karl fandt de to kalver, der blev borte i går henne i rugen på Rødland

I eftermiddag cyklede Karl og Helene op til Edvard Knudsen i Ørnø, hvor der var møde med missionær P. Andersen fra Aalborg.

Andreas Degnbøl var hernede i eftermiddag, han fortalte at Martin Sørensens kone var blevet kørt på sygehuset i dag, det er en underlivssygdom, hun lider af.

Telefon: Steffensen, Andreas Degnbøl.

Mandag den 27. juni.

Smukt vejr.

Karl kørte mælk. Jeg slog baarhø, men da jeg så opdagede at knivholderen, der sad næst ved maskinen, var borte, så holdt jeg op og kørte hjem.

Karl radrensede kartoflerne og kålrabierne. I eftermiddag tyndede Helene, Vilhelm og Holger gulerødder og havefrugt. Gjort til side i laden. Malet 1 sæk grut.

I middags cyklede Julius herfra og ud til Hellum.

I aften kl. 7½ var der møde i forsamlingshuset ved missionær Ottosen og Simon P. Jensen.

Ingeborg, Peter, Vilhelm og Karl var deroppe.

I eftermiddag havde jeg besøg af Karl Træff. Han ville tale med mig om, hvorvidt det kunne lade sig gøre at få hende og børnene ud af Fattiggaarden, han gjorde indtryk af være en ret fornuftig mand.

Martin Sørensens kone er blevet opereret for blindtarmsbetændelse i dag på Hjørring Sygehus.

Jeg sendte mine renter, 100 kr ud til Kreditforeningen i Viborg.

Telefon: Sindal Cementstøberi (de mindste cementrør de har, er 3 tommers, de koster 1,05 kr pr. stk.) brugsen, Karl Træff, Ottenius Sørensen.

Tirsdag den 28. juni.

Smukt, lidt blæst.

Jeg slog hø og grøfter. Karl radrensede. Vilhelm, Holger og Helene blev færdige med at tynde havefrugt. Malet en sæk grut. Købt fisk af Sindal-krejleren for 2,30 kr. Otto var oppe i Stenshede efter en bog og min kæp. Holger hos præsten.

Modtog afregning på 2 grise, 63,40 kr.

Telefon: Lærer N.P. Petersen (han meddelte at bestyrelsesmødet skulle holdes i morgen kl. 11, senere meddelte ham, at det blev ikke før kl. 4, da Kr Ugilt ikke kunne komme før), fuldmægtig Barfod (han havde talt med fuldmægtig Jørgensen på Amtskontoret, denne var godt inde i sådanne sager og han havde udtalt, at den understøttelse, vi havde ydet den blinde Aage Jensen ikke var fattigunderstøttelse; jeg svarede at jeg mente det samme, men da jeg ikke var vis derpå, havde jeg formet attesten, som jeg gjorde. Han sagde, at attesten var formet på en måde, som fralagde kommunen ansvaret, det indrømmede jeg og lovede at komme ind til fuldmægtigen i morgen og affatte en attest, som han ønskede den), Jørgen Jensen, Mølskov (jeg spurgte ham om den dåbsattest som jeg sendte ham først i maj til notering i Astrup Kirkebog var blevet brugt

efter sin bestemmelse, han troede at pastor Schøtt havde sendt mig den: jeg bad ham ved lejlighed minde pastor Schøtt derom), Kristian Boelt.
Sidste lørdag blev Andrea Træholt og hendes bestyrer viet i Hjørring.

Onsdag den 29. juni.

Vilhelm og Karl tyndede de fleste af gulerødderne ude på nr. 121.

Jeg og Ingeborg kørte til Hjørring knap på formiddagen. Jeg var den vej ad smed Bertelsen med en jerntøjrehæl, som jeg ville have sat en ring i. Jeg havde også et slidblik med til maskinkniven. Jeg spændte fra hos Kraglund, jeg lagde ligningen ind i Bjergby brugs Kristian Boelt. Jeg var nede hos farver Thomsen og betalte for noget garn.

Jeg var nede på politistationen og talte med fuldmægtigen, jeg skrev en attest for Aage Jensen, som han erklærede sig tilfreds med. Jeg var nede på amtstuen og betalte mine skatter, 176,32 kr. Ingeborg modtog 20 kr. Vi var oppe hos Maria og Anna og spiste til middag.

Derefter var jeg til sognerådsforeningens generalforsamling som holdtes på forsamlingsbygningen kl. 12½. Der var jeg til kl. 4, så gik jeg og Jens Nørum hen i folkebogsamlingen til bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Foruden os mødte adjunkt Vinther, lærer N.P. Petersen og redaktør Borgstrup. Vi så på tilbuddene og talte om, hvad der var at gøre. Mestrene, der har givet tilbud har beregnet sig en fortjeneste af 25 %; vi var enige om at forlange at de skulle nøjes med 10 %, ville de ikke det, ville vi tage mod et tilbud fra svendene, der er 25 % lavere end mestrenes. Petersen og Vinther skulle ud og tale med dem i aften. Jeg talte med lærer Petersen om at Julius havde lyst til at gå biblioteksvejen. Han sagde, at for at komme frem ad denne, var det nødvendigt med en præliminæreksamen og også helst en studentereksamen. Jeg skrev så til Julius derom. Jeg indleverede Vilhelms ur til urmager Madsen, Torvet, til reparation. Købt varer hos Kraglund for 103,83 kr. Jeg var inde hos Martin A. Kristiansen og købte papir og konvolutter.

Før vi tog hjem, var vi oppe hos Maria og spiste mellemmad. Drikkepenge 1 kr.

Peter var oppe hos sin kollega Olsen i Bjørnsbølle i eftermiddag.

Torsdag den 30. juni.

Varme. Sidste nat kom der en stor hagl- og regnbyge.

I formiddags hakkede Vilhelm, Karl og Helene ved kålrabierne. Jeg såede 1 td. salpeter. Sanket stakke, revet og gjort stakke op.

En mand fra Hjørring kørte med kød (købt 5 pund for 5 kr)

Telefon: Fuldmægtig Jørgensen, Amtskontoret (han forstod ikke rigtig hvordan det hang sammen med Niels Martinussens alderdomsunderstøttelse, jeg lovede at komme ind til ham i næste uge og klare denne sag), provst Sevaldsen (jeg spurgte ham om embedet i Rubjerg-Lyngby var opslået ledigt, han vidste det ikke, han antog det ikke, da han fra stiftsøvrigheden havde fået meddelelse om, at præstegården skulle ombygges, og det var nok meningen, at det skulle anføres i opslaget; jeg sagde, at jeg havde en fætter, der agtede at søge det), Valdemar Nielsen, Skæve (han ønskede en giftemålsattest, han er født i Torslev 28. september 1895), Skibsby central (hørt om tægteren (?) Lars Mikkelsen)

Fredag den 1. juli.

Meget smukt.

Kørt 14 læs hø hjem. Holger var hos præsten i formiddags, i eftermiddag var han oppe hos høkeren med æg. Niels Grøntved var her at telefonere til Degnbøl. I aften kommer feriebornene fra "Godthåb". Drænmester P. Dieth var her efter en giftermålsattest.

Telefon: P. Dieth, Andreas Degnbøl (han ville have 2 skp. kartofler i aften), Kristian Lønsmann (han kommer ikke herved på søndag).

Lørdag den 2. juli.

Meget smukt.

Kørt ½ læs hø hjem (bundstederne af stakkene). Tyndet resten af gulerødderne. Hakket 2. gang ved kålrabierne og roerne. Møget under svin og kalve.

Holger var ovre ved Krøgskrædderen med tøj til et par bukser, som han lovede at sy til ham. Han vil også nok sy hans konfirmationsklæder.

Sendt Nielsen, Odensegade 16 lejen af Peters værelse for juli måned, 50 kr. Modtog brev fra kreditforeningen, Viborg, Chr. R. Andersens eftf., Hjørring.

Telefon: Jens Chr. Molsen (jeg spurgte om jeg kunne anbefale Albert Pedersen, Snevre til at drive statshusmandsbrug, det sagde han ja til), Fattiggården (jeg bad bestyrerens kone om at få Thorvald til at sende mig Fattiggårdens regnskab for 1918-1919), Thorvald Nielsen (der er blevet skrevet en artikel om ham i Social-Demokraten, han vil sende mig den), landinspektør Birk (han meddelte at Karl Poulsen har købt Anders Grøns hus til at lægge sammen med sit eget, men for at dette kan lade sig gøre, må det anføres på andragenet, at det er vedtaget i et sognerådsmøde at anbefale det), smed Lars (han vil komme her at takke enten næste torsdag eller på mandag otte dage).

Søndag den 3. juli.

Smukt vejr.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Ingeborg, Peter, Vilhelm og Karl var i kirke. Jeg og Ingeborg gik til alters. Lærer Vinther får kun 75 kr som vederlag for akcsidenser, det var kommet på tanke, om det var for lidt, da han gjorde tjeneste for hele sognet som organist. Jeg sagde, at så kunne han og Jensen jo hver for sig få efter sognets indbyggertal, 15 kr for hver påbegyndt 100

mennesker.

I eftermiddag var Peter oppe i Degnbøl og hos Johannes og Stine Vestergaard. Karl var oppe i missionshuset sidst på dagen, han fik Dansk Missionsselskabs årsberetning for 1920 af Laurids Grimmeshav.

Feriedrengen, vi havde i fjor, Johannes, er hos Peter Degnbøl i år, han var hernede i eftermiddag. I dag er det 200 år siden Hans Egede landede i Grønland, pastor Thaarup dvælede lidt ved hans gerning i sin prædiken, og kirken var pyntet lidt.

Mandag den 4. juli.

Blæst, vind i vest.

Vilhelm kørte mælk. Hakket ved resten af rodfrugterne. Malet 3 sække grut. Brygget øl. Peter afsendte brev til Lars Meldgaard.

Telefon: Lærer Jensen (en hjælpepekassesag), Laurids Dalsgaard (Peter Hansen har rekvireret lægen 3 gange skønt han vist ikke er videre syg).

Tirsdag den 5. juli.

Varme.

Hakket ved kartoflerne. Radrenset kartoflerne på den søndre ager i haven. Mejet rajgræs. Malet en sæk avner til soen.

I eftermiddag var Ingeborg kørende op til Alfred Knudsen i Uslev med den gamle for jumben, der var kvindemøde der kl. 3.

Købt torsk af Sindal krejleren, 2 kr.

Holger hos præsten.

Onsdag den 6. juli.

Varme.

Laurids Larsen, Fælled Mark var her i dag og arbejdede med at kaste en grøft til kloakrør og arbejdede på en kloak uden for bryggerset. Jeg kørte til Hjørring med 2 grise og leverede dem på Andelsslagteriet, de vejede 96 og 98 kg. Jeg modtog i forskud 400 kr – drikkepenge, 25 øre.

Jeg spændte fra hos Kraglund, hvor jeg købte varer for 4,50 kr. På apoteket købte jeg medicin for 1,45 kr. I Vendsyssel Bank indsatte jeg 1000 kr.

Jeg var nede på Amtskontoret og talte med fuldmægtig Jürgensen. Hos J. Andersens enke modtog jeg kraver og flipper, 73 øre. Købt 2 lagner, 70 øre. 1 kølle 1,35 kr.

Jeg var oppe hos Maria og Anna. Maria var en tur ude i plantagen. Købt en knivholder, 2,60 kr, 2 bolte, 70 øre, 20 nittenagler, 20 øre hos Kærsgaard.

På cementstøberiet Godthaab købte jeg 35 stk. 3 tommers cementrør á 1 kr = 35 kr og 1 lås, 2,50 kr.

Jeg var oppe i bogsamlingen og fik bøger byttet og hilste på den nye bibliotekar. Han gør indtryk af at være rar mand. Mens jeg var der kom lærer Petersen der. Vi fulgtes ad derfra, Petersen sagde, at (bibliotekaren) var ikke meget rask, og han er noget nervøs.

Jeg talte med tømrermester Martin Andreasen, han sagde, at arkitekten havde glemt et gulv til 1000 kr, og han havde sendt tømrernes forening et næsvist brev, hvori han skrev, at deres tilbud var vel nok bureaumæssigt affattet, dette brev fik arkitekten sendt tilbage.

Jeg var oppe på Vendsyssel Tidendes kontor og talte med journalist Petersen om artiklen i Socialdemokraten, han mente at jeg burde svare derpå.

Betalt drikkepenge, 1 kr.

Telefon: Kristian Dam, Retholt.

Karl var oppe i brugsforeningen i aften og blev klippet.

Torsdag den 7. juli.

Varme.

Laurids Larsen var her og murede en kloak færdig uden for bryggersdøren, han lavede en lille kloak henne ved sydvestre ende af tørvehuset og lagde 39 cementrør ned henne fra bryggerset og hen til diget vesten for tørvehuset.

I dag holdtes det årlige ungdomsmøde i Tolne skov. Peter, Vilhelm, Karl og Helene var cyklende derned. Peter fik 5 kr og Karl fik 2 kr.

Frode Bertelsen var her i eftermiddag og satte knivholder på slåmaskinen.

Jeg var til sognerådsmøde i eftermiddag, Kristiansen kørte.
Kristen Lyngsigs dreng, Kristian var cyklende herved efter nogle rør til væven.
Jeg afsendte brev til Janus Andreasen, Ringsted.
Telefon: Kr. Kristiansen.

Fredag den 8. juli.

Lidt gråt, blæst.

Kørt 14 læs hø hjem. Laurids Larsen var her i formiddags og blev færdig med rørene til rendestenen. Han tog 13 kr for de 3½ dage han arbejdede her. Modtog mejeripenge, 184,96 kr.
Telefon: Andreas Degnbøl.

Lørdag den 9. juli.

Blæst, tørt vejr.

Kørt resten af høet hjem (bundstederne), slog hø i lergravene. Jævnet pladsen ved kloakken i haven. Møget under svin og kalve.

I eftermiddag var Ingeborg oppe på kirkegården at ordne ved gravstederne. Peters kammerat, Olsen fra Bjørnsbølle, kom her i eftermiddag. Peter og han cyklede ned til havet. Andreas Degnbøl lånte svinenettet.

Telefon: Brugsforeningen, Peder Thirup, Ottenius Sørensen.

Søndag den 10. juli.

Blæst, tørt vejr.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Vilhelm, Holger og Helene var i kirke.

Jeg kørte op til missionshuset, hvor der var møde kl. 7, med Ingeborg og Otto. Peter og Karl var cyklende derop. Der var mødt en ret talrig forsamling. Missionær Jørgensen, Troldhede, talte over fortællingen om Peters fiskedræt. Bagefter talte pastor Thaarup over ordet: Herren, at dine øjne må være åbnede over dette hus. Der blev indsamlet en gave til Husets vedligeholdelse, jeg gav 2 kr og 10 øre for nogle sange, som missionæren havde, han spillede som sædvanlig violin til sangene.

Den hvide ko 2 s.p.ø. side blev bedækket ved aktietyren.

Telefon: Kr. Kristiansen.

Mandag den 11. juli.

Blæst. Tørt.

Vilhelm kørte mælk, vi fik en spand tilbage fra mejeriet. Jeg sendte et hjul fra jumben op til smed Ejnar Pedersen for at han skulle lægge en ring på det. Stakket høet i lergraven mv. I eftermiddag slog vi det meste af høet i engen. Smed Lars kom her i dag og begyndte at tække på et stykke på nordre side af laden.

Modtog brev fra Janus Andreasen.

Telefon: Ejnar Pedersen, lærer Klarup (jeg spurgte om han ville tale ved et møde i min plantage den 24. juli sammen med Janus Andreasen, det kunne han ikke ret godt, da det var hans fødselsdag og han ventede fremmede langvejs fra, han ville nok komme en anden gang), Th. Steffensen.

I dag taler landbrugsminister Madsen-Mygdal ved et møde i Hjørring plantage.
Tine kom her i aften.

Tirsdag den 12. juli

Blæst, tørt vejr.

Vi slog resten af høet i engen. Lars takkede hele dagen, han blev færdig med at takke det stykke på nordre side af laden og bødede på et par hjørner på nordøstre og sydvestre hjørne af laden. Malet 3 sække grut.

I eftermiddag var Peter henne i Baggessvogn skov sammen med Olsen fra Bjørnsbølle. Holger var hos præsten, Otto var oppe hos høkeren og bestilte et par nye træsko.

Lærer Jens Fries kone, Inger Kristine Frie, døde i lørdags, 55 år gammel. Indenrigsminister Sigurd Berg er død pludseligt.

Modtog afregning på 2 grise, 88,40 kr.

I aften kl. 7½ er der gudstjeneste i Mygdal kirke ved missionær Jørgensen. Vilhelm, Holger og Helene var deroppe.

Sognerådsformand Anders Nielsen i Poulstrup døde den 9. juli.

Telefon: Laurids Hvidegaard, Tårs.

Onsdag den 13. juli.

Smukt, tørt vejr.

Kørt hø hjem. Kørt 3 td. ajle ud. Sidst på dagen kørte jeg op til Ejnar Pedersen med de to forreste hjul af kassevognen, jeg modtog hjulet til jumben af ham i formiddags.

Jeg var til bestyrelsesmøde i foderstofforeningen sammen med Steffensen og Martinus Krøgholt. Vi efterså foderstofregnskabet og talte en del derom. Peder Thirup og Storgaard ville have haft os til sammen med dem at foretage kasseeftersyn hos uddeleren i går, det var vel nok lidt forhastet at de var kommet på disse tanker. Jeg betalte min skyld i brugsen med 98,02 kr til 1. juli og købte nogle rødspætter af uddeleren. Steffensen lod til at Kristiansen kom noget kluntet fra sin tale i mandags ude i plantagen, han kaldte de radikale for kællinger og bandede derpå. Steffensen lod til at Madsen-Mygdal talte meget godt.

I morges rejste smed Lars herfra, han fik 10 kr for de to dages arbejde.

Afsendt brev til Janus Andreasen. Peter modtog brev fra Lars Meldgaard, hvori han meldte sin ankomst på torsdag eller fredag.

Telefon: Ottenius Sørensen, lærer Jensen, Peder Jakobsen, Jens Kristiansen.

Rullet tøj.

Torsdag den 14. juli.

Varme, smukt stille vejr.

Sanket, stakket og revet hø i engen, 38 stakke. Lidt før aften cyklede Peter, Vilhelm og Knud Knudsen op til Ørnbøl.

Telefon: Kristian Boelt, Anders Mølgaard, J. Chr. Moltsen, Laurids Dalsgaard, Niels Bæk.

Fhv. vejmand Hans Nielsens kone er død, Bjergby er død den 11. juli, hun hed Johanne. Ungdyrskue i Hjørring.

Fredag den 15. juli.

Varme, stille vejr.

Radrenset.

Jeg kørte til Hjørring med de to røde for den store fjedervogn. Tine var kørende med op til Kristen Lyngsigs. Jeg betalte Alfred Pedersen 270 kr for 6 td. salpeter. Træhandler Pedersen fra Bjergby Vestermark fik kørende med mig til Hjørring, han fortalte at Søren Bak har købt Kristine Hummelkrogs hus for 8000 kr, det er nok meningen at hans søn skal have hjemmet i forpagtning.

Jeg spændte fra hos L. Kraglund. Derefter gik jeg op til Maria og Anna og spiste middagsmad. Hos urmager Madsen modtog jeg Vilhelms ur, det kostede 4 kr. Jeg var inde på Buaas' udslag for at købe en hesterivetand, men de havde ingen på lager. Jeg var nede på Amtskontoret. Derfra gik jeg ned på Diskontobanken og indsatte 10 kr på Karls bog og derfra ned på dyrskuepladsen. Billetten kostede 3 kr. Jeg gik en tur rundt og så på maskinerne og dyrene, hørte et foredrag af overplantør Pinholt om læplantning og begyndelsen af et foredrag af forsøgsleder Gommesen om malkemaskinens anvendelse. Jeg var også inde i et telt og hørte lidt af konsulent Kristensen, Skanderborg om kalktrangen i jorden og gødningens anvendelse. Jeg var inde og så Centralbibliotekets udstilling, der var godt besøg i teltet.

Da jeg gik op i byen, fik jeg en samtale med Ottenius Sørensen. Købt 2 pund fars, 3 kr. Hos Jens Andersen købte jeg et brød, 1,22 kr. Andersen fortalte at der var en dreng blevet kørt ihjel af en bil ude på dyrskuepladsen, da han var færdig med at fortælle kom en anden mand ind og fortalte, at det var løgn.

Oppe hos Kraglund traf jeg Lars Chr. Meldgaard og hans nabos søns, Kristian Thomsen. Jeg fik mine varer bragt ud og betalte dem med 19,38 kr + drikkepenge 1 kr, og så kørte jeg ned til Dronningensgade og fik Maria og Anna på samt Lars Meldgaard og Kristian Thomsen, og så kørte jeg hjem om ad Parallelvej, Filholmsvej og om ad Skibsby. Vi kom hjem lidt over kl. 7.

Julius var kørende hjem.

Telefon: Lars Meldgaard (telefonerede herved da de kom til Hjørring og talte med Peter). Jeg telefonerede også hjem.

Lars Meldgaard og Kristian Thomsen var cyklende hjemmefra i går morges, og så havde de gjort holdt i Vitten, hvor Lars har en fætter, der var de så sidste nat. I dag var de så cyklende til Hobro og tog derfra med toget til Hjørring, men så var deres cykler punkteret. I aften var vi en tur ude i marken og så os om.

Lørdag den 16. juli.

Stærk varme.

Møget under svin og kalve. Ungskue i Hjørring. Julius kørte til Hjørring med Lars Meldgaard og Kristian Thomsen. Holger, Vilhelm og Peter cyklede derop. Julius fik 5 kr, Peter 5 kr, Vilhelm 15 kr og Holger 5 kr. Jeg sled i det som hyrde.

Lars Meldgaard og Kristian Thomsen tog med toget fra Hjørring om eftermiddagen.

Telefon: Pastor Thaarup (jeg bad ham bekendtgøre om mødet her på søndag den 24. juli og bad ham selv komme til stede som taler, det ville han gerne, sagde han).

Søndag den 17. juli.

Varme.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Præsten bekendtgjorde om mødet her på søndag den 24. I formiddags kom Kristen Lønsmann kørende herved med Maria, Johanne og Brandstrups datter Kaja. Tine kom herved i eftermiddag. Julius gav mig 3 fotografier, et af Marie Grøntveds hus i Torslev, et af Jakob Grøntveds våningshus i Idskov og et af sognerådsformanden i Skæve.

Telefon: Lærer Jensen, Andreas Degnbøl (han ville nok unde mig en bisværmer, men jeg brød mig ikke om det).

Mandag den 18. juli.

Stærk varme.

Vilhelm kørte mælk. Jeg modtog 2 hjul fra smed Ejnar Pedersen. Kørt 6 læs hø hjem af engen. Julius foretog areal- og kreaturtælling i Kabbeltved og Grøntved, undtagen hos Niels Jakobsen. I eftermiddag var Jørgen Jensen her efter en transsattest til sin husholderske. Hans datter, der tjente hos købmand Svendsen i Tovbro, er blevet sindssyg og skal ud på en sindssygeanstalt. Det pinte ham, hun var den, som han havde ventet at skulle tilbringe sine alderdomsdage hos.

Telefon: Peder Jakobsen, Søndermarken, Vendsyssel Tidende, Vendsyssel Venstreblad (indrykket bekendtgørelse om mødet her på søndag).

Tirsdag den 19. juli.

Gråt, lidt blæst.

Kørt resten af enghøet, 4½ læs hjem. Malet malt og grut. I middags kørte Julius ud til Hellum, Tine var herved i eftermiddags. Holger hos præsten.

Sindal fiskeren var her, købt torsk for 2 kr.

Kristian Poulsen var her i eftermiddag. Modtog brevkort fra lærer Rørsig.

Telefon: Fuldmægtig G. Møller, Kr. Kristiansen, Jens Chr. Moltzen, Anders Mølgaard, nr. 4 Skallerup, Laurids Larsen.

Onsdag den 20. juli.

Lidt blæst, smukt.

Laurids Larsen var her i dag og hjalp os med at meje. Vi mejede rugen sønden for lergravene, det var meget slemt at meje, da det lå meget slemt.

Sidst på dagen kørte Vilhelm ned til Søren Peter Nielsens efter 2 lispund ribs. Ida gav ham nogle solbær med. Han betalte 6 kr for bærrerne. Holger var oppe ved Krøgskrædderen efter et par benklæder, 7,50 kr. Hos købmanden købte han en kardus skrå, 1,20 kr. Brygget øl.

Afsendt brev til lærer Rørsig.

Telefon: Ottenius Sørensen, Kristian Dam, Kristian Degnbøl.

Torsdag den 21. juli.

Stærk blæst.

Laurids Larsen var her og hjalp med at meje rug. Sat rug sammen. Kristian Degnbøl var her og gav sig til at kitte vinduerne. Vilhelm var cyklende til op til brugsen efter maling. Ottenius Larsen var herved efter en tagribbe. Tine rejste herfra i eftermiddag.

Modtog brev fra Janus Andreasen og Michael Vinther.

Telefon: Steffensen, Kabbeltved, brugsforeningen, Fælled.

Fredag den 22. juli.

Regnvejr. Vind i vest til sydvest.

Endelig kom den så længe ventede regn, skønt det er for sent for en stor del af kornets vedkommende, så vil den dog kunne gøre god nytte på græsmarkerne og rodfrugterne.

Laurits Larsen modtog 10 kr for 2 dages arbejde.

Sat rug sammen. Muret et par vægge op i laden. Vilhelm kørte op til brugsen med Peters kuffert og fik en sæk majs med hjem. Først på eftermiddagen rejste Peter herfra, han tog med posten til Hjørring. Jeg gav ham 150 kr til august måned.

Kristian Degnbøl var her at male. Niels Chr. Nielsen, Brønderslev var her i formiddags. Ejnar Kristensen hentede 10 tagkærver her i formiddags. Holger hos præsten.

I eftermiddag kørte jeg til Fattiggården til møde kl. 5. Drikkepenge 75 øre.

Martin Pedersen havde mejeripengene med hertil i aften fra mejeriet. Jeg skulle have 256,46 kr, men der manglede 10 kr.

Telefon: Kr. Kristiansen, Anders Mølgaard, Niels Kr. Nielsen, Brønderslev, landinspektør Birch, Hans Jensen, Mejeriby (han fortalte at lærer Fischer havde skrevet til ham, at han ville nok holde møde i Mygdal kirke den 31. august. Hans Jensen bad mig spørge præsten om tilladelse og få ham til at bekendtgøre det i kirken, det lovede jeg), brugsforeningen, Signe Fattiggården.

Lørdag den 23. juli.

Blæst, lidt koldt.

Vilhelm radrensede kartoflerne, kålrabierne og roerne. Møget under svin og kalve.

Jeg kørte til Hjørring med den gamle for fjedervognen. Kristian Degnbøl fik kørende med mig til Hjørring. Spændt fra hos Kraglund. Kristian Degnbøl fik 10 kr af mig. Jeg var nede hos Anna med 1 fl, fløde og fik en kop kaffe. Jeg var nede på stationen og afsendte Peters Cykel, det kostede 3 kr. Jeg var inde på politikontoret, men traf ikke Skibsby.

Jeg var oppe på Vendsyssel Venstreblads kontor og betalte en bekendtgørelse om mødet i morgen med 4,32 kr. Jeg var også inde på Vendsyssel Tidendes ekspedition og betalte bekendtgørelsen med 4,32 kr. Jeg talte med redaktør Mikkelsen, han sagde, at han rejste op til Lyngby i morgen, og så skulle han få at vide hvem der var i menighedsrådet deroppe og meddele mig det på mandag. Han ynder ikke præsterne, han siger, de er dovne, de arbejder bare et par timer om lørdagen, det kunne jeg ikke give ham medhold i. Han er ved at udarbejde et foredrag, hvori han appellerer til folks vilje og energi, og han vil også holde det nede i Mygdal, hvis det ønskes.

Kl. 3 var der møde henne i bogsamlingens lokaler. Det var bogudvalget, Fauerskov, N.P.

Petersen, Winther og mig, der holdt dette møde. Vi talte om affattelsen af de bestemmelser, der skulle trykkes og opklæbes foran i bøgerne. Det blev bestemt at alle der beholdt bøgerne udover 3 uger skulle betale en ugentlig bøde af 5 øre. Vi foretog en oversigt over foreningens midler, som den har at virke med i år. Vi har i år 16.000 kr at virke med, deraf kan der blive ca. 5000 kr til indkøb og indbinding af bøger. Petersen og Winther er meget kritiske over for bibliotekaren. Jeg fik nogle bøger byttet.

Jeg var nede hos landinspektør Birch og påtegnede et andragende om sammenlægning af Karl Poulsens og Anders Grøns ejendomme. Jeg så nogle gamle matrikelskort der.

Købt 3 pund fars, 4,50, et par træsko, 6,75 kr. Kraglund, 16,80 kr. Drikkepenge 1 kr. Hos boghandler Bech 2 numre af Dansk Bogfortegnelse og hos Petersen 10 store gule konvolutter. Karl var ude med mejeripenge.

På hjemvejen var jeg inde hos pastor Thaarup og fik hans tilladelse til at Fischer måtte holde møde i Mygdal kirke den 31. juli, ligesom han også lovede at bekendtgøre mødet i Mygdal kirke. Telefon: Niels Bæk, pastor Thaarup.

Søndag den 24. juli.

Smukt, lidt blæst.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Karl var i kirke.

Hen på eftermiddagen kom min fætter, Janus Andreasen her. Han var med en bil fra Hjørring til Odden, det var KFUM der var på udflugt til Tversted på 2 lastbiler.

Efter tjenesten i kirken kom pastor Thaarup og Kristian Degnbøl herved. Kristen Lyngsig kom kørende herved med Mine, Tine og datteren Anna. Kl. 5 var der møde henne i plantagen. Vi holdt mødet østen for granplantagen. Der var ikke mødt ret mange folk. Vi begyndte med at synge salmen "Et suk igennem verden går", hvorefter J. Andreasen holdt en meget god prædiken over fortællingen om syndefaldet ved Adam og Eva. Derefter talte pastor Thaarup over evangeliet om den værkbudne, og derefter skiltes folk.

Hans Knudsen var kørende herved med sin søster og en student fra "Godthåb". Blandt de mødte var: Andreas Degnbøl, Søren Houen, Spille-Niels, Martin Thøgersen, Kristen Thøgersen, Niels Pedersen, Martin Pedersen, Anna, 2 af deres børn, Kristian Mortensen, Petrea, Peter og hans søster, Albert Jensen, hans karl, Hans Jensen, Kristian, Johannes Vestergaard, Stine, Peter Stenshede, frøken Nielsen, en pige fra Sandager, Stine fra Solbjerggård og nogle flere.

Efter mødet fulgtes pastor Thaarup, frøken Nielsen og Andreas Degnbøl med os hjem og spiste, og de sad her til aften og deltog i samtalen.

I middags var der en mand fra Hjørring Bjerge, Jens Broens søn Frederik, her og meldte sig som ansøger til bestyrerpladsen på fattiggården. Han har forhen været i Vidstrup.

Telefon: Janus Andreasen (fra Hjørring, han meddelte at han kom med bilen i eftermiddag).

Mandag den 25. juli

Blæst, vind i vest.

Laurids Larsen var her, han og Vilhelm mejede rug. Vilhelm kørte mælk i formiddags. Kristian Degnbøl var her at male. Han gik op til Spille-Niels i aften. Laurids modtog 5 kr. Kristiansen var her med tællingslisterne. Janus var her hele dagen og vi drøftede forskellige sager vedrørende vor slægt. I formiddags var jeg inde til Niels Jakobsens og foretog areal- og kreaturtælling.

Telefon: Kristen Weien, Tversted (jeg fik hans tilladelse til at Janus måtte komme ned til ham i morgen og se i hans papirer), brugsen.

Tirsdag den 26. juli.

Lidt blæst, vind fra sydvest til vest. Lidt regn sidst på dagen.

Jeg og Vilhelm mejede resten af rugen på nr. 123-130. Sat sammen på 1278-126. Malet grut. Kristian Degnbøl var her at male. Janus cyklede til Tversted først på dagen og kom ikke hjem i aften, han lånte Vilhelms cykel.

Mikael Nielsen fra Astrup, forhen bestyrer på Nr. Træholt, var her og tilbød sig som bestyrer på Fattiggården. Plukket ribs.

Telefon: Købmand Kristensen, Sørig (han fortalte at Janus Andreasen ikke kom herop i aften, han var havnet hos lærer Julius Pedersen i Sørig).

Janus fortalte at pastor Asmussen for en del år tilbage var lærer i Vejle, det gik ikke godt, han ville prygle børnene, og så kom han fra embedet, han bliver undertiden noget skør i hovedet. Han har været gift 2 gange, hans første kone passede ikke til ham, og de blev separerede. Hans anden kone forstår bedre at omgås ham; når han bliver mismodig, sender hun ham ud at fælde træer eller lignende. Mens Janus boede i Hjortsballe, havde han en nabo på en større gård, der hed Bülov og var en slægtning af den berømte general, han var ungkarl. Denne Bülov havde bekendtskab med Asmussen, hvem han forærede et stykke hede tæt ved Hjortsballe. Dette stykke ønskede Janus at købe og skrev desangående til Asmussen og bød ham 200 kr for det. Asmussen svarede tilbage: det koster nu 500 kr, om 8 dage bliver prisen fordoblet.

Onsdag den 27. juli.

Tørt vejr, lidt blæst

Sat sammen på 127-130. Muret en væg færdig i laden, møget under svin og kalve. En mand fra Bagterp, Peter Larsen, var her. Kristian Degnbøl var her at male.

I eftermiddags kørte jeg til Hjørring med Maria, jeg kørte om ad Skibsby. Spændt fra hos Kraglund. Jeg var oppe hos Maria og Anna og drak kaffe. Købt varer hos Kraglund for 17,28 kr. 1 bøtte loddet, 35 øre. Købt regnehæfte, 70 øre, 1 ark kalkerpapir 10 øre. 2 pund fars, 3 kr.

Drikkepenge 1 kr.

Da jeg kørte hjem, fik en ferie pige fra brugsforeningen kørende med mig.

Janus Andreasen kom her i eftermiddag, han havde besøgt Niels Chr. Jensen og Kristian Dam, Retholt. Hos Kristen Weien, Tversted, havde han opholdt sig en tid og set en del gamle dokumenter. Kristen Weiens datter, der er lærerinde, havde lovet at undersøge faderens arkiv og sende ham nogle oplysninger.

Derefter var Janus i Tversted præstegård og søgte oplysninger om sin tipoldefar på spindesiden, og om Jens og Inger Taagaard. Derfra til Julius Pedersen, der er lærer i Sørig.

Hos lægen i Nr. Bindslev fik han en tand udtrukket, da han har været plaget af tandpine.

Han besøgte så lærer Tophøj, der tilrådede ham at søge et af embederne på Læsø, og Tophøj lovede at skrive derom til biskop Ludvigs, i hvis kridthus han mente at være, siden biskoppen havde været heroppe i anledning af striden mellem Krøgskrædderen og hans kone.

Telefon: En karl fra Saltum, Niels Bech fra Tårs, Anna Pedersen.

Torsdag den 28. juli.

Smukt, stille vejr.

Kørt 20 læs rug hjem og sat en stak østen for haven, sønden for ledet. Det første læs væltede Vilhelm med oppe ved lergraven uden at der skete nogen videre skade. Laurids Larsen, Fælled var her og lavede stak, det fik han 5 kr for. Kristian Degnbøl var her i formiddags, han blev færdig med at male, lavede et par kloakbrætter, satte bund i en vask og ben til hjulbøren. Han modtog 20,70 kr, han tager 4 kr i dagløn

I eftermiddag rejste Janus herfra, Holger kørte ham op til brugsforeningen.

Telefon: Holger Birkbak, Holger Mikkelsen (jeg spurgte ham om Janus måtte besøge ham i morgen, det sagde han ja til, og han spurgte om jeg kom med), redaktør Mikkelsen (han

meddelte mig navnene på menighedsrådsmedlemmerne i Rubjerg og Lyngby; disse er: I Rubjerg: Jens Peter Hansens hustru, Peter Sørensen, Johan Jensen, Sejlstrup, Anton Jensen, Kronholm; i Lyngby: Kristian Klausen, Peter Nielsen, Jens N. Jensen og Marie Hjerimitslev), Andreas Degnbøl.

Fredag den 29. juli

Blæst. Ved aftenstide regnede det stærkt, lidt torden.

Kørt 10 læs rug hjem, det kom i gulvet ved østre side af loen og på loranen. Revet og sanket rivelse. Kørt 2 læs rivelse hjem, det ene læs blev lagt på stakken, som vi behængte med tråd og sten.

Anna Sofie Weinkouff var her i besøg. Holger var hos præsten Torne var her.

Afsendt brev til købmand L. Kraglund.

Lørdag den 30. juli.

Smukt, blæst.

Revet, skræpløjet, furet. Møget under svin og kalve.

I formiddags var jeg oppe hos Ottenius Sørensen. På vejen derop talte jeg med Kristiansen, Peter Hansen og Peter Larsen, Krattet, og på hjemvejen med Albert Jensen.

Jeg betalte en postopkrævning for Janus Andreasen på 6,50 kr.

Telefon: Ottenius Sørensen, Hedevig Thomsen, Jens Kristiansen.

Søndag den 31. juli.

Smukt vejr.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Holger var i kirke. I eftermiddags kl. 5 var der gudstjeneste i Mygdal kirke. Ingeborg, Vilhelm, Karl og Otto var i kirke. Karl var først en tur nede ved havet. Helene var cyklende ned til Tversted til sin søster. Kristen Lyngsigs søn Kristian var cyklende herved i dag.

I middags var der to aspiranter til fattiggårdsbestyrerpladsen her, den ene var fra Skibsby og den anden fra Vester Hjerimitslev.

Søren Hansens kone er syg af lungebetændelse.

Telefon: Martin Andreasen, Hjørring (Janus Andreasen rejste over på Læsø i går) Anna Knudsen, Ørnbøl (hun spurgte til Knud, der skulle have været med sin broder i Frederikshavn i dag).

Mandag den 1. august.

Stille vejr. Regn om eftermiddagen.

Skræpløjet og furet. Karl lugede ved kålrabiene. Kørt 1 læs rug hjem.

I aften var Ingeborg og jeg oppe i Degnbøl i anledning af broder Andreas' 59-årige fødselsdag.

Foruden os var der Julius og Elisabeth fra Uggerby, Johannes Vestergaard og Stine, søster Tine og Kristen Lyngsigs datter, Marie, samt lærer Jernsen og Johanne.

I lørdags kom Kathrine hjem fra Børkop højskole, hun havde en sangbog med nogle sange i, som eleverne havde digtet til lærernes pris. Vi kom hjem kl. 11½.

Afsendt brev til Importøren. Modtog et hefter af "Fortid og Nutid" fra C. Klitgaard, Vrå. Betalt en postopkrævning på 34,70 kr for Janus Andreasen.

Telefon: J. Andreasen (han havde været i Lyngby hos Holger Mikkelsen og i Rubjerg hos Alfred Jensen, Kronholm om fredagen og var blevet der til om lørdagen, lørdag rejste han over til Sæby og var der til om søndagen. I Rubjerg og Lyngby havde de ladet sig forstå med, at de intet ville

foretage sig, før det lakkede ad indstillingen. På Læsø er hans udsigter slet ikke lyse. Det samlede menighedsråd har i biskoppens nærværelse lovet at ville indstille vikaren, Thorsen, enstemmigt til sognepræsteembedet, og kapellaniet skal menighedsrådet ikke gøre indstilling til), Alfred Pedersen, Martha Degnbøl (inviterede os til fødselsdagen), Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl.

Tirsdag den 2. august.

Lummert, varme.

I formiddag kørte Vilhelm 9 td. ajle. I eftermiddag kørte vi 15 læs rug hjem og ind i laden. Malet grut og malt. Holger hos præsten.

I middags var der 2 ansøgere til fattiggårdsbestyrerpladsen.

Andreas fortalte, at fru Kirkegaard den 10. juli skulle have bryllup med en broder til Peder, der har tjent i Degnbøl og Anton, murer Peters svigersøn.

I eftermiddag var Ingeborg oppe til Petrea til kvindemøde. Martin Thøgersens datter Kamma var her og telefonerede til Bjergby Mejeri.

Modtog brev fra Peter, lærer Rørsig og brandinspektør Møller, Hjørring.

Telefon: Lærer Jensen.

Onsdag den 3. august.

Lummert, varme, lidt regn sidst på dagen.

En mand fra Ålbæk var kørende her med tør fisk. Jeg købte 6 pund flynder for 3,20 kr. Sindal fiskeren var her også. Købt rødspætter for 4, 80 kr. En krejler var kørende her med makrel. En agent var her, jeg bestilte koste for godt 10 kr. Lærer Jensen var her.

Vilhelm var syg i eftermiddag, det var maven, der var dårlig. Brygget øl. Modtog brev fra Janus Andreasen. Karl smurte motoren.

Torsdag den 4. august.

Smukt, lidt regn.

Kørt resten af rugen (2 læs) hjem. Kørt 1 læs rugrivelse hjem. Revet rugstubbe. Pløjet baarer. Jeg var til sognerådsnøde i eftermiddag, Kristiansen kørte. Søster Tine kom herved i formiddags. Telefon: Ottenius Sørensen, bogtrykker Jensen, Kr. Kristiansen.

Fhv. ejer af Grimmeshav i Astrup, Hans Kr. Andersen, døde den 2. august, 77 år gammel.

Rubjerg-Lyngby sognekald er nu opslået ledigt. Dette embede er i henhold til lov af 4. oktober 1919 indordnet i 3. lønningsklasse. Opslået 298. juli 1921. Udløber 25. august 1921.

Fredag den 5. august.

Blæst, lidt regn.

Sanket og kørt rivelse hjem, 2 små læs. Pløjet. Malet grut.

I eftermiddag kørte Karl og Ingeborg ned til Karen Post i N. Bindslev med noget garn til vævning, de var den vej ad Krøgskrædderen. Holger var hos præsten i formiddags og hos høkeren i eftermiddag. To slagtere fra Hjørring var her og ville sælge kød, jeg købte intet. Søster Tine rejste herfra i middags. Erik Laurids kone og søn var her efter nogle ribs. Martin Thøgersens datter var her med mejeripenge, 316,28 kr. Niels Poulsen, Bjergby var her.

Telefon: Lærer NM.P. Petersen (han bad mig komme til stede ved et bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket på mandag kl. 3, han mente at vi måtte have en afgørelse i byggespørgsmålet, vi kunne ikke være andet bekendt), Martin Andreasen, Hjørring.

Lørdag den 6. august.

Regn i formiddags, blæst.

Gjort til side i laden i formiddags. Skræpløjet rugstub. I eftermiddag hentede Karl vingerne til mejeapparatet hos Kristian Degnbøl. Møget under svin og kalve. Bagt brød. Med mælkevognen modtog vi en pakke og et brev fra Kristian.

Telefon: Ottenius Sørensen, uddeler Nielsen, Martin Andreasen, Kristian Kristiansen, pastor Thaarup.

Søndag den 7. august.

Stærk blæst

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Ingen i kirke,

I eftermiddag var der møde i Alfred Knudsens have, Uslev, ved Blicher Hansen, Hjørring. Karl var deroppe. Helene var i byen i dag. I formiddags var Andreas og hans feriedreng, Johannes hernede. Andreas betalte mig 20 kr for 96 pund sæderug, han fik af mig i fjor, og jeg betalte ham 15 kr for en trøje, som Ingeborg har købt af Martha til Holger.

Telefon: Martin Andreasen, Hjørring.

Jeg skrev til Kristian og Ingeborg skrev til Peter.

Mandag den 8. august.

Stærk blæst.

Vilhelm kørte mælk. Mejet det meste af hveden på nr. 122. Mejet fra til maskinen. Karl pløjede. I eftermiddag kørte jeg til Hjørring med en gris og leverede på andelsslagteriet. Den vejede 118 kg. og jeg modtog i forskud 210 kr.

En feriedreng fra Frederikshavn, der havde ferieret hos Jens Jakobsens i Asdal fik kørende med mig til Hjørring.

Da jeg kørte til Hjørring, mødte jeg Janus Andreasen oppe ved Kristen Lyngsigs. Han kom fra Asdal og ville ned at besøge mig.

Jeg spændte fra hos L. Kraglund og gik straks til bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Da jeg kørte op til Kraglunds talte jeg med tømrer Martin Andreasen, og spurgte ham, om jeg måtte sige, når jeg kom til mødet, at han ville nok påtage sig byggearbejdet for den sum, som arkitektens overslag lød på, det sagde han ja til. Jeg meddelte det straks jeg kom derhen, og dette tilbud var man meget tilfreds med. Redaktør Borgstrup satte sig på Jens Nørums cykel og cyklede hen til Martin Andreasens, men han traf hverken Martin eller hans kone hjemme. Der blev så sendt bud efter murermester Andreas Jensen, og der blev spurgt ham, om han ville overtage murerarbejdet til den sum, som arkitektens overslag lød på, og vi sad længe og forhandlede med ham, men han mente slet ikke at det kunne lade sig gøre; han lovede imidlertid at sammenkalde dem, som har indgivet de laveste tilbud for at forelægge dem sagen. Kristian Ugilt foreslog at vi skulle tage mod tilbuddet fra bygmester Dybbro fra Ålborg, og dette vedtoges ifald Hjørring mestre ikke ville give et mere rimeligt tilbud.

Jens Nørum talte med mig om at tage en mand fra Bagterp, Frandsen, til fattiggårdsbestyrer. Jeg bad redaktør Borgstrup lægge et godt ord ind for Janus Andreasen hos sine bekendte i Rubjerg-Lyngby i anledning af at han søger præsteembedet der, dette lovede han meget beredvilligt. Jeg var oppe hos lærer N.P. Petersen med en pakke lånte bøger, jeg spiste mellemmad der, jeg var oppe hos Martin Andreasen og talte med ham om byggesituationen, han havde misforstået mig og ville nok tage arbejdet på dagleje, men han kendte ikke arkitektens overslag, og han mente at arbejdet kunne reduceres, hvis det viste sig, det blev for dyrt.

Jeg var oppe hos Maria og Anna og fik kaffe. Martinus' kone sad deroppe, hende og Anna skulle ud i bryllupsvisit. Jeg modtog garn hos farver Bech, det kostede 11,30 kr. Jeg var oppe hos redaktør Mikkelsen og fik navnene på menighedsrådet i Rubjerg-Lyngby. Købt varer hos Kraglund 39,65 kr. Drikkepenge 1 kr. Hos smed Bertelsen fik jeg en flødebøtte loddet og betalte ham min skyld med 35 kr. Vasket klæder. Janus Andreasen kom her sidst på dagen og blev her til natten. Han har været oppe i Asdal hos sin søster Thea i flere dage.

Afsendt brev til Kristian og Peter. En karl fra Skallerup, Peter Poulsen var her, han kom til at tale med mig i Hjørring.

Tirsdag den 9. august.

Blæst, vind i vest.

Mejet byg. Pløjet baarer. Vasket klæder. Købt fersk fisk for 2 kr.

Janus Andreasen var her i dag, i eftermiddag var han nede at besøge lærer Tophøj i Bindslev, han betalte mig 21,20 kr som jeg har betalt for ham.

Jeg modtog en pakke fra Importøren, mest cykeltilbehør, og betalte 17,45 kr derfor. Holger hentede pakken i brugsen.

Janus fortalte en del om sin svoger Rasmussen, Byskov, han holder meget på de gamle skikke, han spiser ved samme bord som sine folk, når han er hjemme hjælper han til med malkningen. Præsten i Horne, Benzen er ikke meget yndet i sit pastorat, han har en stor lyst til at irettesætte folk og tale om dem. En dag, han var ude at køre, kom han forbi Emil Steen og hans hund, denne gøede ad præsten, han sagde til Emil, at han skulle få hunden til at tie. Emil vendte sig til hunden og sagde med alvorlig mine: "Kan du ikke se det er den Horne præst?" Emil og lærer Fischer tager sig ofte en holmgang. Der er nogle i Horne og Asdal der tænker på at få Janus til præst, men Janus agter ikke at søge dette embede medmindre han modtager en opfordring derfra. Jens Peter Andersen, Sønderhede, Bjergby var her. Modtog brev fra Ole Krogh, Ø. Brønderslev. Telefon: Folketingsmand Vanggaard (han var ikke hjemme, Janus havde lyst til at hilse på ham).

Onsdag den 10. august.

Blæst, vind i vest.

Mejet byg, sat hvede sammen. Pløjet baarer. Møget under svin og kalve.

I formiddags rejste Janus Andreasen herfra til Hjørring, han vil op til Rubjerg og Lyngby i morgen, og så rejser han nok til Sjælland. Han har lånt nogle skriftlige optegnelser af mig.

Telefon: Kristiansen, Andreas.

Torsdag den 11. august.

Varme, regn hen på eftermiddagen.

Mejet resten af hveden, sat hvede og byg sammen. Vilhelm hentede knivtromlen hos Kristiansen, da han kørte med den gik stjerten i stykker, den var gammel og rådden. Han kørte

så op til smed Ejnar Pedersen med stjerten. Karl var cyklende op til Frode Bertelsen med en forgaffel til cyklen, men han kunne intet gøre ved den. Vi reparerede tromlen og tromlede. Rullet tøj. Inspektør Jensen, Odden var her.

Telefon: Kristiansen, Ejnar Pedersen, lærer N.P. Petersen (han fortalte at mestrene i Hjørring havde givet pure afslag på byggeriet ved Centralbiblioteket; de havde så akkorderet med bygmester Dybbro fra Ålborg, han ville nok overtage arbejdet til arkitektens priser og benytte folk fra Hjørring til arbejdet; han spurgte om jeg bifaldt denne ordning, det sagde jeg ja til).

Fredag den 12. august.

Stille, regn sidst på dagen.

Harvet. Holger hentede knivtromlestjerten hos Ejnar Pedersen. Da vi ville sætte den på, viste det sig at den var 3 tommer for lang, vi tog så det forreste beslag af og flyttede det 3 tommer ind, og det gik så helt godt. Knivtromlet. Slog resten af kornet på nr. 39, 40.

Dyrskue i Hjørring. Karl var cyklende derop i eftermiddag, han fik 5 kr. Holger var hos præsten. En mand fra Hirtshals, Møller, var her. Gjort til side i laden.

Telefon: Ejnar Pedersen, Kristen Hesselbæk, Peder Jakobsen, en ansøger til bestyrerpladsen.

Lørdag den 13. august.

Smukt.

Knivtromlet. Harvet. Møget under svin og kalve. Malet en sæk grut.

Dyrskue i Hjørring. I eftermiddag cyklede Wilhelm og Helene derop. Julius kom ridende hjem i middag. Han har fået svar fra Rønde realskole og kan blive optaget til januar.

Telefon: Lærer N.P. Petersen.

Søndag den 14. august.

Mildt vejr, regn sidst på dagen.

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke.

Midt på formiddagen kørte Julius til Hjørring med hans hest for jumben. Jeg, Ingeborg, Holger og Otto var med. Han kørte ned i Dronningensgade og tog Maria på ned til Kristen Lønsmanns og spændte hesten fra i Karl Jensens gård.

Jeg talte med Martin Andreasen, han sagde, at Janus var rejst op til Lyngby i går og så ville han derfra til Ålborg og siden sydpå, han havde været inde og talt med provsten, der var meget velvillig. Vi var så nede hos Kristen Lønsmann og spiste til middag. Foruden os var Brandstrup, hans kone og datter mødt.

Efter at have spist var vi en tur nede ved O. Jakobsens hus og derefter oppe i Brandstrups v Det er Kristen Lønsmanns 61-årige fødselsdag i dag. Efter at vi havde drukket chokolade og kaffe gik vi en tur ud i Svanelunden og op gennem byen og så igen ned til Kristen, hvor vi spiste mellemmad. Kristen fortalte at Ingvard Johansen ville have været nede hos mig og tilbudt sig til bestyrerpladsen på fattiggården, men de havde frarådet ham dette. Kl. 7½ kørte vi hjem.

Drikkepenge 1 kr.

Ingemann Andersen var cyklende herved i dag.

Simon Andersen, Krøgholts kone Magdalene døde den 12. august.

Mandag den 15. august.

Regnvejr.

Vilhelm kørte mælk. Mejet fra, revet stubbe. Slagter Pedersen var her og købte 3 sorte tyre for 360 kr og en hvid ko for 140 kr.

Telefon: Thorvald Krøgholt, Fælledgaard, Brugsforeningen, fattiginspektøren fra Hjørring, Kr. Kristiansen.

Tirsdag den 16. august.

Blæst hen på dagen.

Vilhelm pløjede baarer. Malet 2 sække grut. I eftermiddag tærskede vi 4 trave rug med maskinen. Holger var hos præsten.

Købt 5 pund isinger af fiskehandleren fra Sindal for 1,75 kr.

Julius red herfra kl. 11½ i formiddags, han skrev til forstander Herskind, Rønne og indmeldte sig til januar 1922.

Andreas var her i formiddags med mit svinenet. Kristen Bjerget, Uggerby var her, han købte 2 lam for 60 øre pr. pund. To mænd fra Karup var her, den ene er ansøger til bestyrerpladsen på Fattiggaarden. En dreng fra Odden var her. Feriedrengen Johannes hos Peter Degnbøl var her.

Telefon: Niels Møller, Skallerup, Ottenius Sørensen, lærer Rasmussen.

Onsdag den 17. august.

Smukt, varmt.

Kørt 64 rughalmknipper ud af laden og sat dem i en stak sønden for rugstakken. Mejet blandsæd og begyndt at meje havre. Møget under svin og kalve. Bundet 4 kalve.

Karl og Holger trak til Hjørring med den hvide ko og de 3 sorte tyre og leverede dem i Forsamlingsbygningens gård til slagter Pedersen, der betalte dem med 500 kr minus 1 kr. til gården. Der var 3 ansøgere her til bestyrerpladsen på Fattiggaarden.

Modtog brev fra Peter.

Telefon: Lærer N. P. Petersen, Alfred Jensen, Fælledgaard, Anders Kabbeltved.

Torsdag den 18. august.

Varme, stille vejr.

Mejet havre, sat sammen. Pløjet baarer.

Noget før middag kom amtsvejsynet, Jens Nørum og Niels Møller fra Skallerup her, og kort tid efter kom lærer Rørsig fra Hallund her, han kom fra Hjørring. Han var en tur nede ved Bindslev kirke og i Nørre Bindslev i eftermiddag.

Efter mellemmadstid fulgte jeg med ham op til Odden, sønden for skolen traf vi lærer Jensen. Vi fulgte med Jensen ind og drak et glas øl og sad og samtalede med ham en stund. Jeg leverede 2 af Th. Larsens bøger til Jensen og frk. Nielsen og modtog 10 kr for dem. Vi var inde og så skolestuen, som er blevet pyntet smukt op med panel, maling og en ny dør i østvæggen. Frk. Nielsen er ude på Liselund og deltager i et kursus.

Fra Skolen gik vi op til Odden, der traf vi forvalter Schøtt, der beredvilligt viste os om i hovedbygningen fra kælder til loft. Han fortalte os nogle historier om en grå dame, som spøjte på gården, det var nogle historier, som den gamle skovfoged Peder Chr. Larsen havde fortalt ham, han lovede at opnotere disse historier til mig. Vi var nede i laden og så mærkerne af svenskernes sabler i egestolperne og derfra inde i khusene og inde i haven øst for

hovedbygningen, hvor vi så et mærkeligt stenbord. Efter at have sagt farvel til den venlige forvalter, gik vi hjem. På hjemvejen var vi inde hos købmand A. Pedersen og hilste på Niels Bak og Johannes Pedersen, Tangsgaard, der ønskede at tale med mig om besættelsen af fattiggaarsbestyrerpladsen. Modtog brev fra Kristian, deri var indlagt et fotografi af hans forlovede. Brev fra Janus Andreasen.

Telefon: Lærer Jensen, husbestyrerinden, Odden, en mand fra Tårs, Niels Bak.
Lærer Rørsig blev her til natten.

Fredag den 19. august.

Smukt, stille vejr.

Mejet havre, sat sammen.

Lidt før middag rejste lærer Rørsig herfra, han ville ned til Tversted kirke og derfra til Råbjerg. Han lånte 3 bøger af mig, den ene var optegnelser efter Liber Daticus i Bjergby, den anden optegnelser efter kirkebøger og den tredje en lommebog med optegnelser efter Landsarkivet i Viborg. Han gav Helene og Otto hver 1 kr.

I eftermiddagen kørte jeg til Fattiggården til sognerådsmøde, leveret Jens Kristiansen en bog af Th. Larsen og modtog 5 kr. Købt cigarer 50 øre. Betalt drikkepenge 50 øre.

Telefon: Fattiggården, Kristiansen, Kristen Jakobsen, S. Graum, Tårs, N. P. Jensen, Thorshøj, nr. 11, Martin Pedersen, Kabbeltved var her med mejeripenge 228,47 kr. samt betalte en bog af Th. Larsen, 5 kr. Afsendt brev til pastor Hansen, Frederikshavn.

Lørdag den 20. august.

Meget smukt, varme.

Mejet havre, skrælpøjet. Møget under svin og kalve.

Telefon: Jens Simonsen, Thorshøj, Vendsyssel Tidende, Vendsyssel Venstreblad (jeg meddelte bladene udfaldet af indstillingen i går).

Søndag den 21. august.

Smukt.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Ingeborg og Karl var i kirke og gik til alters. Der blev indsamlet gaver til Diakonissestiftelsen. Jeg gav 1 kr. Anders Kabbeltved betalte 5 kr for Th. Larsens bog.

I eftermiddag kl. 3 talte lærer Toftemark fra Tommerup i Bjergby Forsamlingshus. Vilhelm var deroppe og var i Ørnøel efter mødet.

Jeg havde i eftermiddag besøg af 2 karle fra Falster, der bad mig hjælpe dem med rejsepenge til deres hjem, da de var subsistensløse. Jeg gav dem 60 kr. De var rejst herop til Jylland for 14 dage siden for at søge om arbejde, de havde vandret Jylland rundt og var strandet ved Hirtshals. I dag var de så gået derfra ned til Bjergby, men da de ingen penge havde og de ikke havde fået mad siden i går morges, så var det sløjt med humøret, og de meldte sig så hos sognefoged Søren Nørmark. De havde ventet at blive modtaget med mistro og strenghed, men han tog meget venlig mod dem og gav dem noget at spise, og så bad han dem henvende sig til mig. Her fik de også noget at spise og mad med på rejsen. De lovede at sende mig pengene så snart de kom hjem til Nr. Alslev og var meget taknemlige for pengene. De havde haft 100 kr i lommen da de kom her over, og deres bedste tøj havde de pantsat i Århus. Den sidste tid havde de levet af

gulerødder og kålrabi, som de tog på marken. De så ikke ud til at være et par almindelige landevejsbisser, jeg vil håbe at de ikke skuffer mig.

Karl og Holger fik hver 2 kr for at trække til Hjørring med tyrene. Helene var i Byen.

Mandag den 22. august.

Smukt vejr.

Vilhelm kørte mælk. Tærsket 6 trave rug med maskinen. Kørt 4 læs hvede og rivelse hjem. Kørt halmen af de 6 trave rug ud på halmstakken.

Afsendt brev til Kr. Gammelgaard, Dvergetved. Sendt Peter 300 kr + 55 øre. Modtog brevkort fra pastor Hansen, Frederikshavn.

Tirsdag den 23. august.

Varme.

Mejet byg, havre, blandsæd og ærter. Nu har vi opskåret. Pløjet, sat sammen.

Steffensens får har kvalt sig selv ved at snøre sig ihjel ved granerne nord for lergravene. Den sorte kvie 7 søndre på ø side til tyr hos Niels Jakobsens tyr. Holger hos præsten. Holger Jørgensens kone var her efter plejefølge til Kristian Larsen.

Afsendt brev til Peter, pastor Hansen, Frederikshavn. Modtog brev fra Aksel Kristensen.

Telefon: Kristen Bjerg, Uggerby, Ejnar Jensen, Vrå.

Onsdag den 24. august.

Smukt vejr.

Kørt byg hjem, sat sammen. Gjort rug op af 10 trave. Renset 6 td. 4 skp. forrest rug.

Ingeborg var oppe til Kristen Lyngsigs og fik besked om sæbelavning, og så slagtede hun det selvdøde får. Kroppen vejede 52 pund.

Telefon: Ottenius Sørensen, Alfred Pedersen, uddeler Nielsen, pastor Thaarup (jeg spurgte om pastor Hansen, Frederikshavn måtte få Mygdal kirke til at holde gudstjeneste i den 4.

september, det sagde han ja til; han ville have Thorvald Krøgholt til at holde ungdomsmøde i Bjergby samme dag).

Torsdag den 25. august.

Lidt gråt i formiddags. Regn hele eftermiddagen og om aftenen.

Renset resten af rugen. Gjort til side på loen. Pløjet. I eftermiddag var Vilhelm kørende op til smed Ejnar Pedersen og fik en gammel forsko lagt under den store røde. Kørt 4 læs havre hjem. Bagt brød. Købt fisk 1,95 kr.

I eftermiddag gik jeg op til brugsforeningen til generalforsamling i brugsforeningen kl. 3 og i foderstofforeningen kl. 4. Der var kun mødt 8 mand, og henad kl. 5 åbnede brugsforeningens formand, Anton Gøggaard generalforsamlingen. Mejeribestyrer Storgaard oplæste regnskabet, der enstemmigt vedtoges.

Derefter var der generalforsamling i foderstofforeningen, dennes formand, Steffensen, Kabbeltved, var ikke mødt. Uddeler Nielsen oplæste regnskabet. Derefter foretoges valg af 1 bestyrelsesmedlem i stedet for Steffensen. Martinus Krøgholt syntes ikke at han viste stor interesse for foreningen, hvortil jeg svarede, at når han ikke var mødt i dag, så tydede dette just ikke på stor interesse for foreningen. Martinus foreslog så Martin Sørensen til bestyrelsen og Niels Klodske til revisor. Men efter nogen forhandling valgtes Niels Klodske til

bestyrelsesmedlem og Martin Sørensen genvalgtes til revisor. Bagefter holdtes der bestyrelsesmøde i lokalforeningen, ved hvilket jeg valgtes til formand.

Vi akkorderede med uddeler Nielsen om at betale ham 50 øre pr. 100 kg for uddeling af foderstoffer. Vi akkorderede med brugsforeningens bestyrelse om at give 50 kr årligt for pakhusleje, og det bestemtes at uddele 50 øre pr. 100 kg for sidste år.

Da vi var færdige var vi en tur oppe på loftet og derefter inde at spise. Jeg betalte min skyld i brugsen til dato med 206,69 kr samt en sæk majs med 30,50 kr, og så modtog jeg 12 kr for en sirupstønde og 40 kr for tran og 2 tønner.

Sine Baand var her i formiddag, hun får alderdomsunderstøttelse, 18 kr pr. måned.

Søren Houens kone Marie døde sidste nat i Hjørring. Sidste mandag kom Margrethe Degnbøl hjem.

Telefon Hans Nielsen, Bakkegård.

Fredag den 26. august.

Blæst, vind i vest.

I dag hentede Vilhelm et læs tørv i mosen for Erik Laurids. Laurids hentede et læs med Hans Niensens heste, han var kørende den her vej. Kørt 5 læs havre hjem og 1 læs blandsæd med den gamle røde. Sat samme. Holger hos præsten og hos høkeren med æg. Helene var cyklende op til brugsen efter 10 pund læsket kalk. Kristian Poulsen var her.

Modtog brev fra pastor Hansen, Frederikshavn og Kr. Gammelgaard, Dvergetved. Sendt Peter en and og brev.

Telefon: Alfred Jensen, Fæled, brugsforeningen, August Frederiksen, Elisehøj.

Lørdag den 27. august.

Regn i formiddags. Stærk blæst.

Tærsket 2 trave hvede med maskinen, gjort op og rensed det. Møget under svinene. Sidst på dagen var Karl ovre hos Krøgskrædderen og blev målt til et sæt tøj. Kristiansen var her i formiddags, han indsamlede bidrag til en tavle til Søren Houens kone. Jeg gav 5 kr. Niels Poulsen var her. Betalt telefonopkrævning 29,38 kr.

Modtog brev fra Niels Bak og Kristian Dam, Retholt.

Telefon: Anders Kabbeltved, pastor Thaarup, lærer N.P. Petersen, Hjørring, Niels Poulsen, Bjergby.

Søndag den 28. august.

Regn i morges, blæst.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Niels Vestergaards og Mary Sørensens barn blev døbt og fik navnet Marie Vestergaard.

I formiddags kom Ingemann Andersen cyklende herved. Han fortalte at Janus Andreasen har solgt sin villa i Ringsted, hans dreng skal op til Niels Klitholm i Asdal og være en tid. Konen rejser til Nr. Nissum.

I eftermiddag cyklede Vilhelm og Knud Knudsen op til Hirtshals. Ingeborg og Karl var oppe i missionshuset. Helene var en tur hjemme. Jeg leverede 2 af Th. Larsens bøger til Niels Jakobsen, de var til Theodor Jakobsen og Søren Krage. Niels Jakobsen bestilte bogen.

Telefon: Stidsholt Central, mejeribestyrer Kristensen, Houbak, Niels Jakobsen, lærer Jensen, Andreas Degnbøl.

Jeg skrev til J. Andreasen, Niels Kr. Klitholm og pastor Hansen, Frederikshavn. Ingeborg skrev til Kristian.

Mandag den 29. august.

I eftermiddag regnede det meget stærkt, samtidig lynede og tordnede det.

Vilhelm kørte mælk. Sanket rivelse. Rejst kærver op, furet, pløjet.

I eftermiddag slagtede vi fedegrisen. Niels Pedersen, Grøntved var herhenne at slagte den, det betalte jeg ham 2,84 kr for. Sendt Kristian Jensen 8,80 kr for 8 cementrør.

Sendt brev til Janus Andreasen, Niels Klintholm, Kristian Grøntved og pastor Hansen, Frederikshavn.

Sendt Th. Larsens bog til uddeler Nielsen, Storgaard og Ejnar Pedersen.

Telefon: Kr. Kristiansen, Andreas Degnbøl, Alfred Pedersen.

Tirsdag den 30. august.

Stærk blæst, vind i vest.

Vendt og kastet kærver. Kørt 5 læs korn hjem. Pløjet. Malet 2 sække grut.

Kroppen af grisen vejede 184 pund. Andreas Degnbøl var kørende herved efter en bagfjerding, som han lånte, den vejede 48 pund, han klippede mit hår. Karl var kørende op til brugsen med et stykke flæsk til Peter. Holger var hos præsten. Niels Grøntved lånte min mønnefjæl, som Andreas havde med herved, han lånte også mit grisenet.

Telefon: Købmand Alfred Pedersen, Andreas Degnbøl, Martinus Krøgholt, uddeler Nielsen, Laurids Dalsgaard, Vendsyssel Tidende, lærer N.P. Petersen (der skal være bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket i morgen eftermiddag kl. 5½ i anledning af at der er indkommet tilbud på indlægning af centralvarme i bygningen, der er et tilbud fra Hjørring på 4000 kr og et fra Aalborg på 2600 kr. Jeg gav Petersen lov til at afgive stemme for mig for anlægget). Helene var hjemme i aften.

Onsdag den 31. august.

Smukt vejr.

Kastet korn. Kørt havre og byg hjem. Kørt 14 læs havre i en stak ved nordre side af ledet østen for haven. Erik Laurids kom her i middags og lavede stak i eftermiddag.

I eftermiddag blev Søren Houens kone Marie begravet på Mygdal kirkegård. Jeg og Ingeborg gik derop, der var et ret stort følge, som fyldte kirken. Ved båren talte pastor Thaarup over et ord fra Davids salmer: "Lægger Gud byrder på os, han er dog vor frelser". 6 af hendes sønner bar kisten til graven.

Jeg talte med Steffensen, han lød ikke til at være forknytt over at være vraget som formand for foderstofforeningen. Talt med uddeler Nielsen om Th. Larsens bog, "En gennembrudstid", som han fandt interessant.

Holger var ovre hos Krøgskrædderen i aften og blev taget mål af til sit konfirmationstøj, han betalte ham 150 kr.

Modtog brev fra Peter og Jysk Andel, Aalborg.

Vilhelm sendte et indmeldeskort til forstander Sandbæk, Tommerup.

Telefon: Nørbæk, Dvergetved, Folden do., Signe Fattiggaarden, Jens Jepsen, Østenåen, Niels Eskildsen do.

Torsdag den 1. september.

Tørt vejr.

Erik Laurids var her og lavede stak. Vi fik resten af kærverne og rivelsen hjem.

I eftermiddag var jeg til sognerådsmøde i Fattiggaarden kl. 2. Kristiansen kørte.

Telefon: Alfred Pedersen (jeg bestilte 8 sække 18 % superfosfat).

Fredag den 2. september.

Regn det meste af dagen.

Pløjet. I eftermiddag hentede Vilhelm de 8 sække superfosfat oppe hos købmand Alfred Pedersen. Skåret hakkelse. Møget under svinene. Holger hos præsten, han var oppe hos Martin Sørensen og Kristen Vandkær med Th. Larsens bog og modtog betaling derfor, 10 kr. Kristian Frederiksen var her før middag og fik sin skatteindkomst opgivet. Vi sad og talte lidt sammen om forskellige emner. Han syntes meget godt om J. Andreasens tale her i juli. Martin Pedersen, Kabbeltved var her og modtog bestilling på 4 pund ost (20 % til 75 øre pr, pund). Jeg betalte ham 3 kr som hans fader har betalt for meget i skat.

Modtog brev fra J. Andreasen og Niels Kr. Klintholm.

Telefon: August Frederiksen, Elisehøj (han bad mig sende sig hans anbefalinger, jeg spurgte om han var ked af resultatet fra i går, det sagde han ja til, Thorvald havde sagt til ham, at den, vi antog, Jens Peter Andersen, ville blive uheldig som bestyrer), Martin Pedersen, Kabbeltved (han bad mig bestille ost), Kr. Madsen, Høngaard (talt med ham om Ussel-Antons familie, han sagde, at han havde budt dem 10 kr engang, men de havde svaret, at når de ikke kunne få mere, så ville de intet have), Julius Grøntved (han sagde at han havde sendt en pakke hjem og bad mig skaffe sognerådsformand C. Jensen, Baas Th. Larsens bog), Laurids Dalsgaard, lærer Jensen (talt om Aksels barn, der snart skal hjem fra sygehuset, jeg opgav ham salmenumrene til gudstjenesten på søndag), Alfred Pedersen, do, Kristiansen, Jens Kristiansen, Andreas Degnbøl, lærer N.P. Petesen (anmeldt C. Jensen Baas som abonnent på Th. Larsens bog).

Lørdag den 3. september.

Blæst, tørt vejr.

Revet, sanket rivelse og kørt 9 læs rivelse hjem.

I eftermiddag hentede Andreas pastor Karl Hansen, hans kone Kirsten Marie og Kristian Taagaards kone Gitte ved Sindal station og kørte dem hertil. De blev så her.

Telefon: Andreas Degnbøl, Hans Nielsens kone (jeg bad hende hilse Kristian Skarndal fra pastor Hansens frue, om han ville komme til kirke i dag, da hun gerne ville tale med ham, det lovede hun at gøre).

Modtog mejeripenge, 193 kr.

Søndag den 4. september.

Smukt vejr.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Karl Hansen, Frederikshavn. Jeg kørte til kirken med præsten, hans kone, Kirsten Marie, hendes søster Gitte, Ingeborg og Otto. Jeg satte hestene ind i Degnbøl.

Der var mange folk i kirken, stolene var fulde. Pastor Hansen holdt over evangeliet Matthæus 6. kapitel vers 24 til enden en meget vækkende prædiken, der manede folk alvorligt til at omvende sig. Der var mange der blev rørte, han bruger en hel del træk og oplevelser i sin prædiken. Da jeg spændte for, kom Hans Jensen hen til mig og spurgte, om jeg ikke kunne få Hansen til at komme herop i missionsugen midt i november. Jeg sagde det siden til pastor Hansen, og han lovede det også.

I eftermiddag kørte Karl op til Kristian Skarndal med Kirsten Marie og Gitte, og de var der et par timer. Hansen ville ikke med derop. Lidt over kl. 6 kørte Vilhelm ud til Sindal med pastor Hansen, Kirsten Marie og Gitte. Jeg var ikke rigtig rask og gik i seng, da de var kørt. Jeg betalte Hansen 6 kr til billetten til ham og hans kone, han forlangte kun 2,60 kr eller billet til sig selv. Han er en nidkær mand, men jeg synes nok han er noget hurtig i sin dom, hans kone er meget livlig. En mand fra Bindslev var her og tilbød at male min vindmotor for 25 kr.

Mandag den 5. september.

Meget smukt.

Vilhelm kørte mælk. Kørt 2 læs rivelse hjem samt ærter. Nu har vi indhøstet.

Pløjet, hentet kultivatoren i Stenshede og kørt med den.

Modtog brev fra uddeler Nielsen.

Telefon: Ottenius Sørensen, Søren Nørmark (han fortalte mig at de to karle, som var hos mig den 21. august havde været hos ham og han havde sagt, at han kunne jo lade dem indlogere på fattiggården, men da de var kede af det, viste han dem til mig, og hvad de havde fortalt ham, stemte godt overens med hvad de havde fortalt mig), pastor Thaarup (spurgte om der var foretaget ændring i undervisningsplanen), Kristiansen.

Jens Pedersens datter var her op opkrævede sygekassepenge 5,60 kr. Betalt portooprævning (bekendtgørelse) 3,90 kr. Fragtbrev 90 øre. Posten for frimærker 20 kr. Kristian Degnbøl var her i aften og fik Th. Larsens bog.

Tirsdag den 6. september.

Lidt blæst, smukt.

Harvet, sået 3 sække superfosfat, sået rug, harvet i krog. Pløjet vandfurer på og tromlet. Kørt til mølle med 3 skp. rug og 3 skp. hvede til brød. Holger hos præsten.

Modtog en pakke med konvolutter og blanketter fra uddeleren.

I eftermiddag var Ingeborg oppe til Sofie Slettingen til kvindemøde, hun var ikke rask i aften.

Telefon: Uddeler Nielsen.

Onsdag den 7. september.

Smukt vejr.

Kultiveret på langs og tværs. Skrælplojet.

Jeg og Karl kørte til Hjørring med den gamle for fjedervognen. Jeg havde 2 hamler med op til Kristian Degnbøl til reparation, en mankepude til smed Bertelsen, 3 seletøjer og en pisk til sadelmager Jens Hansen.

Jeg spændte fra hos Kraglund. Jeg havde en slump kartofler og en flaske fløde med til Maria, hvor vi var oppe at spise til middag.

Jeg var nede på Amtskontoret, hvor jeg betalte Jørgensen 124 kr. Købt 4 pund mellem kyperblåt hos Becker for 4,80 kr. Hos apoteker Hørlyck fik jeg nogle feberpiller til Ingeborg, 95 øre, hun var

syg sidste nat og havde over 39 grader i morges. Karl var nede hos Brandstrup og fik sin nye cykel og cyklede hjem.

Hos Kraglund købte jeg 10 pund byggryn, 2 pund ris, 4 pund grov salt og 1 kardus tobak, i alt 7,06 kr. Jeg indleverede nogle (Gjun?) til uldhandler Hansen, Stokbrogade til 2 par underbenklæder og 9 Alen uldtrøje. Købt 1 lampevæge, 20 øre. 1 lampe loddet, 35 øre. 1 sko lappet, 1 kr. Købt 2 par seler i Tøjhuset, 4 kr. Hos urmager Madsen fik jeg et nyt glas på Karls ur, 1 kr. 1 bogsamlingskort, 10 øre. Drikkepenge 1 kr. Seletøj repareret 50 øre. Hos boghandler Martin A. Kristiansen.

Jeg var henne i bogsamlingen og fik bøger byttet og talte med Fauerskov, der arbejdes på kraft med omforandringen. Jeg var oppe hos lærer Petersen og fik 3 af Th. Larsens bøger, jeg drak kaffe der.

Da jeg kørte hjem, fik jeg nye forsko lagt under den gamle hos smed Bertelsen, 4,20 kr.

En pige var her med bud fra Karen Post.

Telefon: Theodor Sørensen, Skallerup, Degnbøl Møller, uddeler Nielsen, Steffensen, Kabbeltved, lærer Jensen.

Torsdag den 8. september.

Meget smukt.

Pløjet, kastet render op på hovedagre.

Karl kørte til Fælled med ½ td. kartofler til Brandstrup, den skal med bilen i morgen til Hjørring, han var den vej ad Degnbøl Mølle efter mel.

I eftermiddag var jeg oppe i Stenshede, og vi var så nede ve Kristianshede Bro, og bagefter samledes vi hos Kristiansen.

Jeg var inde til Kristian Poulsens og bad sygeplejersken om at se ind til Ingeborg, hun cyklede så herved, hun sagde at Ingeborg var noget tyk og rød i halsen, men havde ingen pletter i den. Hun sagde at Kristian Poulsen er noget slem med dem derhjemme og skælder ud, han slår i bordet og siger at datteren skal op. Lægen har sagt, at hun skal holde sengen en halv snes dage endnu.

I går, da Grønbeck kørte til Hjørring, blev hans heste bange for Otto Jakobsens bil og løb løbsk.

Vognen blev noget ramponeret, ellers skete ingen skade.

Afsendt brev til lærer N.P. Petersen.

Jeg lånte 30 kr af Kristiansen og betalte Søren Houen med, det var for 1 td. havre, jeg havde fået af Søren i foråret.

Telefon: Kr. Kristiansen, brugsen, Fælled, Sindal præstegård.

Fredag den 9. september.

Smukt vejr.

Pløjet, tromlet. Kørt et lille læs roer hjem. Sat trådvæv om stakkene.

I eftermiddag kørte jeg ned til Nr. Bindslev til Karen Post og hentede 30 alen vadmél, som hun har vævet til os. Hun tager 50 øre pr. alen + 1 kr for at trække i (seller?) = 16 kr. Hun syntes at det var mærkeligt at folk ikke blev kede af at betale så meget for at få vævet, men det lod det ikke til, hun havde et stort stykke til, som hun skulle have vævet. Jeg købte for 10 øre gær.

Da jeg kørte hjem, drejede jeg ind til Tophøj, han stod i sit bryggers og var i færd med at udslynge honning medens bierne sværmede om ham. Jeg talte med ham om Janus Andreasens udsigter til at få præstekald. Tophøj havde modtaget brev fra København fra Janus, han meddelte deri, at der er 8 ansøgere med teologisk embedseksamen, det søgte embede på

Øland, så der er ikke gode udsigter. Tophøj mente, at han gjorde klogt i at søge embedet i Råbjerg, han kendte en træhandler Nielsen i Ålbæk, som han ville skrive til i den anledning og få at vide, hvem der i menighedsrådet, og om der kunne være nogen udsigt for J. Andreasen. Han tilrådede mig at sende Janus den artikel, der stod i Vendsyssel Tidende 3/9, og som var skrevet af Lars Jensen, Sørig pr. Ålbæk og så få Janus til at sætte sig i forbindelse med ham. Jeg skulle så få Jens Nørum til at anbefale ham til Larsen, Gaardbogaard.

Tophøj var kommet til at synes bedre om Janus efter at have talt med ham i sommer og troede at han nok kunne blive til velsignelse for nogle, hvis han blev ansat som præst. For nogle år siden, da han rejste om og holdt foredrag om vidt forskellige emner, ville han have været mere betænkelig ved at anbefale ham. Han fortalte at biskopperne var enige om ikke at anbefale en lægmand til præsteembede, når der var teologer blandt ansøgerne, han mente også, at biskop Ludvigs var den biskop, som han lettest kunne få til at anbefale sig.

Jakobi Bastholm var her i formiddags og besøgte Ingeborg. Hun lånte Ingeborg en klystersprøjte, som Holger hentede i middags. Hun fortalte en del om forholdene i Houen, som hun fandt underlige. De var ikke gode mod Marie, da hun lå. Da hun gik til sengs, skældte Mary hende ud derfor, og de var alle så kolde og ligegyldige over for hende. Præsten havde besøgt hende to gange, den første gang talte han ikke ret meget med hende, hun lå med øjnene lukkede hele tiden, hun græd, da han gik fra hende. Fru Grønbeck havde været der en gang, det var den eneste, hun havde set.

Doktoren havde gjort dem bekendt med, at hun ikke kom sig, men det gjorde tilsyneladende intet indtryk på dem, Søren kunne stå og meddele folk i telefonen, at hun var i bedring, Marie lå og hørte derpå.

Telefon: Uddeler Nielsen, Alfred Jensen, Fælled, Brandstrup (hans telefon er taget fra ham), Andreas (jeg fik en avis af ham for 3/9, som Karl hentede i aften), Martinus Krøgholt.

Lørdag den 10. september.

Smukt. Regn hen på eftermiddagen.

Pløjet. Tog rosenkartoflerne op i haven. Møget under svinene. Jeg begyndte at give køerne roer. Hentet et læs roer.

Karl var oppe ved Snar-Jens Peters kone med en støvle og fik repareret.

Afsendt brev og Th. Larsens bog til Janus Andreasen. Betalt posten for frimærker og porte 11,10 kr. Brev til Niels Larsen, Klodske.

Kristen Lyngsigs søn var her og fik sin faders indkomst opgivet til ulykkesforsikringen.

Telefon: Martinus Krøgholt, uddeler Nielsen, Martha Degnbøl (hun meddelte at der er telefonabonnentmøde på forsamlingsbygningen i dag kl. 1½).

Søndag den 11. september

Torden og regn i eftermiddag.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke (høstprædiken). Jeg og Vilhelm var i kirke. I dag rejste Karl og Holger ned til Frederikshavn, de var i Frederikshavn kirke, besøgte Kristian Mikkelsen og Kristian Birkbak. Maria og Anna var også dernede. Karl og Holger fik hver 5 kr.

Mandag den 12. september.

Lidt regnbyger.

Vilhelm kørte mælk, Pløjet. Kørt 1 læs roer hjem. Tærsket ærterne og rensede dem, der blev 2 skp. ærter og 3½ skp. byg. Kristiansen var her med en kasse cigarer, 14 kr. Jeg betalte han 30 kr, som jeg lånte af ham forleden dag til Søren Houen. Sygeplejersken var her i eftermiddag, hun sagde at Peter Ravbjergs kone er syg af rosen.

Modtog brev fra Kristeligt Dagblad.

Telefon: Signe, Fattiggaarden (hun fortalte at Marie Bech vil have klæder, hat og støvler til hendes søn, der skal konfirmeres i efterår; jeg bad hende være hende behjælpelig dermed), uddeler Nielsen, Kristian Boelt.

Tirsdag den 13. september.

Blæst og regn først på dagen, senere smukt.

Pløjet, sået 4 sække superfosfat. Karl savede brænde. I eftermiddag var Peter Jørgensen her og reparerede seletøjet. Bagt brød, begyndt at vaske klæder.

Hanna Degnbøl var her og opkrævede brandpenge, 33,58 kr. Modtog brev fra Janus Andreasen.

Telefon: Peder Brogaards kone (hun spurgte om sygeplejersken, Jens Pedersens datter er syg af influenza eller forkølelse), Ottenius Sørensen, Kristen Hejselbæk (jeg anmodede ham om at skrive til træhandler Nielsen, Ålbæk, og anbefale J. Andreasen).

Onsdag den 14. september.

Smukt. Regn sidst på dagen og om aftenen.

Harvet. Sået rug. Peter Jørgensen var her og blev færdig med at reparere seletøjet og fodposen, han fik 6 kr for sit arbejde og for tillæg af læder mm.

I eftermiddag var jeg oppe hos Ottenius Sørensen og arbejdede med regnskabet. På vejen derop talte jeg med Laurids Grimmeshav. Jeg betalte han 1,50 kr for Dansk Missionsselskabs årsberetning 1920. Jeg modtog af Ottenius 18,57 kr (min del af 2 % af kirkeskatten) Vi kom til at drøfte stillingen i teglværket, som Ottenius finder meget mislig. Der er en gæld på 75.000 kr på teglværket, han mener, at ikke blot er aktiekapitalen tabt, men også en del af lånet vil ikke kunne dækkes ved en realisation af værket. Værkføreren har også været meget sløvsorn, stenene har ikke været ordentlig sorteret, han har opgivet at det var ene halvbrændte sten, der var på pladsen, men det har vist sig, efter at de har fået stenene omsorterede, at de fleste er gode, helbrændte sten. Marius Jørgensen har sorteret dem til at begynde med, men nu er Jens Kok kommet i gang dermed.

Karl og Ingeborg var kørende op til missionshuset i aften, hvor missionær Olsen fra Horsens talte. Jeg var den vej og kørte med dem hjem. Holger var ovre hos Krøgskrædderen og prøvede sit konfirmationstøj og i brugsen efter fisk.

Telefon: Ottenius Sørensen, Krøgskrædderen.

Torsdag den 15. september.

Smukt, lidt regn.

Pløjet og harvet.

Jeg kørte til Hjørring med Ingeborg og Holger med den gamle for jumben. Spændt fra ved Kraglund.

Vi var oppe ved Maria og Anna og spiste til middag. Ingeborg fik 110 kr af mig. Maria var med hende ude at gøre indkøb.

Jeg var nede på politikontoret 2 gange. Jeg var ude hos Jens Nørum, men traf ham ikke hjemme. Købt 1 skovl, 3,50 kr, 6 bolte 78 øre, 2 bøger 2,50 kr. Jeg var inde hos bogbinder Th. Jensen og bestilte en dagbog. Talt med lærer N.P. Petersen. Leveret pølser til røgeren. Jeg var inde hos bogtrykker Th. Jørgensen og så den nye årbog. Betalt sadelmager Jens Hansen 9,50 for at reparere seletøj. Købt varer hos Kraglund for 1,25 kr. Drikkepenge 1 kr. Modtog brev fra Janus Andreasen. Afsendt brev til uddeler Nielsen (sukkermærker). Renset grøfterne op på nr. 11-18.

Fredag den 16. september.

Smukt vejr.

Kørt 5 td. ajle ud. Pløjet, furet, kastet vandrender op. Kørt 1 læs roer hjem. Renset ½ td. affaldskorn. Malet 2 sække grut. Helene var oppe på kirkegården at pynte lidt på gravstederne. Holger hos præsten.

Jeg var oppe i brugsforeningen, og det var meningen at foderstofforeningen skulle have haft bestyrelsesmøde. Niels Larsen var mødt, derimod mødte Martinus Krøgholt ikke, han var blevet syg, da han foretog udbetaling på mejeriet og gik så hjem. Vi talte en del om medlemmernes skyld. Det var særlig Johs. Olesen, Th. P. Hansen, Højtved og Karl Kristensen, Gøggaards Mølle, som skylder temmelig store beløb. Jeg bad uddeleren om at være noget forsigtig med at kreditere dem.

Afsendt brev til landstingsmand Th. Larsen, Vrå.

Telefon: Statspolitibetjent Illermann (han ville vide besked om hvordan de to plattenslagere fra Falster så ud; han spurgte, om der ikke var nogen fejl ved det ene øje af Hans Kristian Andersen, det havde jeg ikke lagt mærke til; Jeg fik noget at vide af Ingeborg om deres udseende, og meddelte ham dette)

Leveret Th. Larsens bog til Niels Klodske og modtog 5 kr derfor. Jeg lagde en bog i brugsen til Julius Steen.

En slagter fra Hjørring var her med kød, købt 5 pund for 4,50 kr.

Lørdag den 17. september.

Smukt, lidt blæst.

Min 57-årige fødselsdag.

Pløjet, harvet, tromlet, sået gødning, sået hvede (det havde stået i (støl?) ½ dag i ½ pund blåsten udrørt i vand). Savet brænde, rullet tøj. Modtog mejeripenge 117, 64 kr. Marked i Tversted.

Modtog brev fra Maria og Anna (de forærede mig en sølvsnor til mine lorgnetter). Brev fra Tine, Karl og Peter.

Telefon: Andreas Degnbøl. Andreas og Martha var her.

Søndag den 18. september.

Meget smukt og klart.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Ingeborg og Holger var i kirke. Vilhelm og Karl var cyklende til Hjørring i eftermiddag. Helene rejste i byen i eftermiddag og bliver hjemme til i morgen, hun skal have sin høstdag. Hun modtog 10 kr af sin løn.

Afsendt brev til Janus Andreasen og Mathias Andreasen, Århus.

Mandag den 19. september.

Meget smukt.

Vilhelm kørte mælk. Pløjet.

Kalket i vognskuret, vasket gødningssækkene. Holger hos præsten og hos Snar-Jens Peter.

Afsendt brev til Peter.

Telefon: Lærer Holm, Snevre, landstingsmand Th. Larsen, Vrå (han lovede at skrive til Mikkelsen, Sovkrog og anbefale J. Andreasen, han kendte ikke lærer Bitsch Kristensen i Ålbæk), Kr. Kristiansen, Hans Jensen.

Brogaard, Sindal var kørende herop, han bød mig 120 kr for den brogede tyrekalv, men jeg forlangte 150 kr.

Tirsdag den 20. september.

Smukt vejer.

Pløjet. Nu er vi færdige med at skræpløje. Tromlet. Kært 1 læs roer hjem. Peter Jørgensen var her at feje skorstenene, 95 øre. Anders Kabbeltved, Martin Pedersen, Dagny Steffensen, Karl Larsen og Niels Jakobsen var her med kommunepenge.

Afsendt brev til Julius.

Telefon: Kr. Kristiansen, Ottenius Sørensen.

I aften var der møde kl. 7 i forsamlingshuset ved cand.theol. Thorvald Krøgholt og pastor Thaarup. Jeg, Ingeborg, Karl og Holger gik derop. Huset var fuldt af folk. Thorvald talte først, det var noget videnskabeligt tøjeri, han stod og vartede op med, fuldt af bibelkritik og kritik over kirken. Pastor Thaarup søgte at bøde noget derpå og ville kaste et blik ind ad vore egne vinduer, han sluttede mødet med bøn, og der blev sunget nogle salmer. Det er meget trist at høre et sådant ungt menneske som Thorvald Krøgholt stå op og søge at gøre bibelens udsagn til upålideligt og forlange at den skal bøje sig for den såkaldte videnskab.