

Kristian Grøntveds dagbøger

18. august 1933 til 3. juli 1934
(bog nr. 53)

Uddrag, foretaget af Arne Nielsen

Telefon: 98971351

Mail: Arnebjergby@gmail.com

Uddrag, foretaget af Arne Nielsen

Telefon: 98971351

Mail: Arnebjergby@gmail.com

1933

Fredag den 18. august

Jeg var ude at pante skatter – hele 12 steder.

Det fortælles, at Tullen har omgang med flere mænd.

Mandag den 21. august

Erna var her sidst på dagen. Hun havde sin høstdag (*fridag i anledning af høsten*) i dag. Holger og hende var i brugsen i aften.

Onsdag den 23. august

Jeg var i brugsen for at betale min gæld. Uddeler Nielsen vil til at handle med tømmer for en tømmerhandler i Frederikshavn. Thorvald Vestergaard var her for efterse radioapparatet. Han havde et næringsbrev med, som han skrev på, og som jeg attesterede.

Torsdag den 24. august

I aften var Johannes og Marie i missionshuset, hvor der var møde ved Vestergaard Nielsen, Aalborg. I morgen får vi indhøstet. Kornet fylder ikke så meget i år som sidste år. Det er væsentlig rugen, som er ringere. Byggen var også noget kort.

Lørdag den 26. august

I formiddags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg havde den lånte akkumulator med op til Tage Madsen – for et par dage siden fik vi vor egen akkumulator tilbage.

I Hjørring var jeg først hos sagfører Ejvind Schmidt og talte med ham om, hvordan det skal ordnes, når Holger skulle overtage gården til efteråret. Sagføreren mente, at der skulle foretages udstykning af den jord, som jeg vil beholde. Jeg sagde, at vi havde tænkt os at indfri kreditforeningslånet og så optage et lån på 10.000 kr. i en sparekasse. Jeg ville så lade 15.000 kr. stå, når købesummen er 30.000 kr.

Torsdag den 31. august

Holger og Johannes kørte fyld fra sandgraven og på vejen østen til samt i gården i eftermiddag. I aften var der samtalemøde i missionshuset, hvor der var en del fra Uggerhøj. Ingeborg, Holger og Johannes var deroppe. Ingeborg kom med Kristen Toft derop – han kørte for Marius Gaarden. Der blev drukket kaffe. Ingeborg havde sendt en kage derop.

Søndag den 3. september

Johannes kørte mælk, og derefter var han og Marie i byen. Sidstegudstjeneste i Mygdal. Jeg var i kirke, men der var kun mødt få folk. Edvard havde en søn i kirke og fik ham døbt Svend Jespersen. Lærer Jensen fortalte, at Edvard Jespersen var kommet ned til ham i sit gamle tøj og meddelt, at hans barn skulle døbes. Han sagde til Jensen: ”Ja, jeg kommer i mit gamle tøj. Da jeg var oppe ved præsten, rev dennes hund et stykke af mine bukser og tog også et stykke med der indenfor”.

Kristian Pedersen, Bjergby, bad mig komme til kontordag i sparekassen på tirsdag.

Mandag den 4. september

Anton Pedersen, Degnbøl, var her og tækkede et stykke af nordre ende på vestre side af stalden. I aften begyndte K.F.U.M. og K.F.U.K. bibelkursus i Hjørring. Jeg og Ingeborg tog med Marius

Gaarden derop. Han har lovet at køre for ½ pris til disse møder. Han fik fuld læs. Holger var cyklende derop. Missionshuset var fyldt. Talerne var pastor Ahlmark og pastor Kristiansen fra Læsø. Jeg var oppe omkring fodermesteren i Odden. Han havde haft blindtarmsbetændelse og måtte ikke arbejde i 2 måneder. De er fodermesterpar på tiende år og får 28 kr. om ugen. Jeg var ude at opkræve skatter, bl.a. hos Hans Jensen. Medens jeg sad der, sagde Hans Jensen, at hans søn havde givet Gud sit hjerte. Jeg ønskede ham til lykke dermed. Så sagde tjenestedrengen, at det havde han også og den ene af døtrene ligeså. Hans Jensen sagde, at lærer Stensig holdt møde hos dem på søndag og spurgte, om ikke jeg ville komme derop. Det sagde jeg nej til. Så begyndte han med sine udfald mod Indre Mission. De ville ikke have folk i deres tjeneste, som ville være hellige o.s.v. Jeg tog Tversted bilen til kontordag i sparekassen. Kristian Pedersen sagde, at Anders Mølgaard var hos Ejnar Jensen hver dag for at kræve penge. Når han skulle ud med penge, fik han Hans Svendsen til at kautionere. Ejnar har kun få varer at handle med.

Torsdag den 7. september 1933

I går kom Peter, Kathrine og børnene hjem fra Sjælland.

Lørdag den 9. september

Ingeborg og jeg gik op til brugsforeningen. Undervejs talte jeg med Hans Jensen, der havde hentet sine 11 bistader hjem fra mosen. I brugsen var også mødt Hans Knudsen og Lene samt Martellus Nielsens datter. Uddeler Nielsen indledte med at læse et stykke af bibelen, og så blev det diskuteret hvordan, basaren i missionshuset 10. og 11. oktober skulle foregå. Pastor Hunnerup skal tale i Bjergby Kirke 10. okt. Kl. 19.30. I missionshuset skal der tales af frk. Nielsen fra Aalborg, en kvindelig missionær og pastor Thaarup. Martellus Nielsens datter skal pynte missionshuset.

Søndag den 10. september

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke og gik til alters – der var mange altergæster. Der blev lyst til ægteskab for Thorvald Vestergaard og Ellen Kristensen. Otto var hjemme i formiddags – han var også i kirke. I dag fyldte vor nabo Sofus 60 år. Jeg og Ingeborg var derinde i aften.

Mandag den 11. september

I aften var Holger og Marie cyklende til Hjørring til bibelkursus.

Tirsdag den 12. september

I eftermiddag var jeg og Andreas ved Sindal station til auktion over gartner Jørgensens efterladenskaber, men det fik vi ikke megen fornøjelse af. Auktionen holdtes i en sal i Sindal kro, men da vi kom, var den så tæt pakket med mennesker, at vi ikke kunne komme ind. Vi fik ikke noget købt, men værten på kroen sagde, at det var noget gammelt ragelse, der blev solgt. Søren Olesen, Bjergby, var her og efterså radioapparatet. Han sagde, at den mindste af transformatorerne var ubrugelig, så han satte en ny i. Det kostede 10 kr.

Onsdag den 13. september

Jeg tog med Marius Grøntved til Hjørring, hvor jeg bl.a. var til bogudvalgsmøde på centralbiblioteket. Adjunkt Winther og cand. Thomasen var mødt – til kaffen var kordegn Hermansen gæst. Den nye elev, frk. Mikaelen, er kommet, og frk. Kristiansen er rejst. Kl. 6 tog

jeg med Niels Gaarden hjem.

Lørdag den 16. september 1933

Kristen Lønsmann var på besøg. Han fortalte, at hans svoger Lars Mikkelsen pludselig var død. Han var gift 2 gange – med den første kone havde han 10 børn – med den anden kone havde han 7 børn.

Søndag den 17. september

Jeg fyldte 69 år – Kristen Lønsmann medbragte en æske med frugt samt J. Andreassens bog "Fra eventyrets land" samt et kort fra Maria og Anna. Der var breve fra Kristian i Nordrup og Peter i Jerslev.

Mandag den 18. september

Der var breve fra Karl og fra Jydsk Topografisk Selskab.

Holger fæstede en karl for næste år for en løn af 525 kr

Torsda den 28. september

Jeg gik op til brugsen, hvor jeg sammen med Andreas Degnbøl købte brudegaver til Thorvald Vestergaard og Ellen Kristensen. Vi købte kaffekande, tekande og kaffekedel i aluminium.

Andreas fortalte, at Jens Thøgersen har solgt sin købmandshandel.

Fredag den 29. september

I eftermiddag blev ovennævnte, Thorvald og Ellen, viet i Mygdal Kirke.

Min søn, Peter, har været i Næstved for at præsentere sig for de mænd, som skal udpege en, der kan afløse konsulent Bachmann. Begyndelseslønnen er 3.600 kr. *Nogle dage senere meddelte Peter pr. brev, at han enstemmigt var blevet antaget som konsulent for Landbo- og Husmandsforeningerne i Sydsjælland.*

Kl. 11½ kom Peter og Anna herved fra brylluppet, hvor kun den nærmeste familie havde været med.

Søndag den 1. oktober

I formiddags hørte vi pastor Fibigers afskedsprædiken fra Eliaskirken. Hørt Johs. V. Jensens "Syvsoverne" i radioen.

Tirsdag den 3. oktober

Vi var inviteret til fødselsdag med Maria i brugsen. Vi sad der til kl. 11. Nielsen viste os en del lysbilleder.

Onsdag den 4. oktober

Jeg var hos sparekassen for at høre, om jeg kunne låne 10.000 kr., men direktøren Georg Kristensen sagde, at det kunne jeg i hvert fald ikke før efter terminen. Jeg foreholdt ham, at det havde de lovet, da sagfører Schmidt spurgte derom. Han svarede, at det var så længe siden, at de ikke mente, at jeg ville have pengene, og nu havde de fået så mange ansøgninger, at de ikke ville kunne undvære dem – i hvert fald ikke før efter terminen. Jeg var så inde i Diskontobanken, hvor de sagde, at jeg nok kunne låne dem til 1% over indlånsrenten, d.v.s. 4½%.

Jeg var på biblioteket og spurgte, om jeg kunne låne skifteprotokollen fra Odden fra 1713.

Peder Lassen har solgt Krattet til Knud Bønkel, tidl. Thirup, for 33.000 kr. Det er nu nok svigermoderen, Martin Regnars enke, Marie Nielsen, Torne, der har købt den.

Tirsdag den 10. oktober 1933

I aften var der gudstjeneste i Bjergby Kirke ved pastor Hunnerup. Holger, Johannes og Marie var deroppe – de tog med Marius Gaarden hen og hjem.

Onsdag den 11. oktober

I dag var der udsalg for Ydre Mission i missionshuset fra kl. 3 – 10. Uddeler Nielsen kom og hentede Ingeborg, Ane og mig.

Vi passede lotterihjulet. Kl. 16.30 talte en kvindelig missionær fra Sudan om forholdene i Sudan. Hun fortalte om en negerstamme, hun har sin gerning blandt – hun fortalte godt. Udsalget indbragte 800 kr., hvoraf Sudan-missionen fik 320 kr.

Jens Thøgersen har nu købt en gård i Hæstrup på 44 tdr. land for 55.000 kr. Proprietær Meland har forladt Asdalgaard, der er blevet overtaget af panthaverne.

Torsdag den 12. oktober

Stærk blæst. Flere træer er væltet. Telefonen fungerer heller ikke. En del af taget på en af Oddens udbygninger blæste ned. Hedegaards vindmotor blæste også ned.

Fredag den 13. oktober

Peter sendte et avisudklip om hans nye stilling – han vil låne 200 kr. af mig, da han har købt en ny bil.

Søndag den 15. oktober

Hørt foredrag i radioen af statsminister Stauning om: Hvad Verden trænger til.

Tirsdag den 17. oktober

Jeg kørte ned til Melankton Poulsen med det gamle får – jeg fik 28 kr. for det. Sofie Vejenkouff var der – hun har en sæbe forretning i nabohuset. Melanktons hus er købt af Hans Kr. Hebbelstrup. Jeg var til kontordag i sparekassen.

I Bjergby er de meget optaget af det nye parti ”J.A.K. Jord, Arbejde og Kapital”, og uddeleren Alfred Pedersen har meget arbejde med at give folk vejledning. Niels Rishøj lægger for med at låne – han har de fornødne 15 % i en Hjørring bank.

Onsdag den 18. oktober

Jeg var ude at gå. Jeg besøgte bl.a. karetmageren, der var ved at snedkerere for den nye købmand, der ændrer noget ved butikken. Uddeler Nielsen ville ikke afløse mig som repræsentant for Horne Højskole, men det ville Kristian Møller, Hvidegaard. Han har lavet en stor cementbeholder til ensilage. Jeg betalte Jørgen Holtegaard 5 kr. som bidrag til sygeplejeforeningen.

Torsdag den 19. oktober

Jeg kørte med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg havde en sæk gulerødder med, som jeg sendte til Kristian i Nordrup, og en sæk sengetøj, som jeg sendte til Ottos adresse: Haslev Højskole.

Jeg var i Hjørring Sparekasse, hvor jeg talte med direktør Georg Kristensen. Jeg spurgte om min søn kunne låne 10.000 kr., mod at beløbet derefter blev sat ind på min konto. De 5.000 kr. skulle stå på en bog for sig, så jeg kunne hæve dem uden opsigelse i 1934, når jeg fik brug for dem i forbindelse med byggeri af mit nye hus. Han sagde, at det var nødvendigt at få ejendommen vurderet, men det sagde jeg NEJ til. Jeg var også på biblioteket, hvor bibliotekar Nielsen sagde,

at bibliotekets personale havde fået en hel del arbejde med de nye biblioteker. Den mand, som sidder og gør optegnelser efter den gamle domsbog fra landsarkivet, hedder P. Bylund. Han har tidligere været ansat på kæmnerkontoret, hvor han af den ene eller anden grund fik sin afsked. Thomas Bæk og hustru, Bjergby, holdt guldbryllup i dag.

Fredag den 27. oktober 1933

Johannes kørte op til brugsforeningen med sit klædeskab, som skal sendes til Sjælland. Fik brev fra Peter, hvori var indlagt et referat af festen for dem i Høng i tirsdag aften.

Lørdag den 28. oktober

Jeg var i Hjørring og var bl.a. på politikontoret, hvor jeg fik lægdsmandsløn 29 kr.

Mandag den 30. oktober

Hørt tale i radioen af Gunnar Engberg om salmebogen.

Tirsdag den 31. oktober

En karl fra Th P. Hansen, Højtved, og Peder Brogaards datter var her og fik et flyttebevis til lægdsrullen – sidstnævnte for sin broder, Herluf, der flytter til Rinkenæs i Sønderjylland.

Onsdag den 1. november

Meget smukt og tørt vejr. I formiddags tog Holger og hyrden sukkerroer op og kørte et læs blade hjem. Med posten modtog vi en kasse med 55 kg. æbler fra Kristian i Nordrup.

Flyttedag. Der var mange her på egnen, der skiftede plads. Otto kom hjem lidt over middag. Han fik befordring og kørte ned efter sit skab, hvorefter han cyklede til Sindal efter sit ur. Han var også hos lægen med den finger, der var blevet klemt i tæskemaskinen. Lægen tog neglen af, og så skal han smøre den i lapis. Johannes Frederiksen, der har været her, rejser til Tune i nærheden af Roskilde. Hyrden Kristian Sørensen flyttede hjem. Vor nye karl, der hedder Henry, kom sidst på eftermiddagen. Andreas Degnbøls søn, Johannes Grøntved, flytter fra Børglum til Vraa som kontrolassistent. En del karle er rejst sydpå – 9 karle havde lejet Marius Gaarden til at køre op til 7-toget i morges. I går flyttede min søn, Peter, fra Jerslev ved Kalundborg til Næstved. Sofus' sønner, Gunnar og Ernst, var herinde i aften.

Torsdag den 2. november

I formiddags var Ejnar Jespersen og hans svend her for at reparere kassen ved motoren, men da bjælkerne var rådne, kunne de ikke gøre noget, før de fik nye bjælker.

Otto rejste i eftermiddags til Hjørring for i morgen tidligt at rejse til Haslev.

Lærer Chalmer Rasmussen holder i dag 25 års jubilæum som lærer i Bjergby.

Fredag den 3. november

I aften kom murer Helmer Poulsen her og talte med os om, hvordan det hus, som vi vil bygge til foråret, skal være. Han lovede at lave tegning og overslag. Huset skal være 20 alen langt og 13 alen bredt og ligge vest/øst. I søndre side skal der være 3 stuer. Der skal bl.a. være kontor/bibliotek. Vi talte om at få centralvarmeanlæg. Der skal være kælder med nedgang i spisekammeret. Midt på loftet skal der være et kvistkammer og et kammer ved vestre ende af loftet. Der skal bygges et lille hus vinkelret på selve huset til brug for bryggers og brænde. Helmer vil få træ fra Pajhede skov – det er billigere end hos tømmerhandlerne i Hjørring.

Søndag den 5. november 1933

Holger var i kirke – i eftermiddag var han på Bakkegården, hvor hans kæreste, Erna, er fra. Jeg hørte 2 prædikener i radioen.

Mandag de 6. november

Højer Nedergaard, Mygdal, har solgt sit statshusmandsbrug på 10 tdr. land til J. Jakobsen, Skibsby, for 13.500 kr.

Samtalemøde i brugsforeningen. Vi tog med Marius Gaarden derop. Uddeler Nielsen indledte med bøn og læste et kapitel i et af apostlen Peters breve. Han uddybede det, men der blev ingen egentlig samtale. Kristian Mortensen, der havde nogle bemærkninger i tilslutning til Nielsens tale, sluttede med bøn. Bagefter viste Nielsen en serie lysbilleder fra Det hellige land.

Tirsdag den 7. november

Erna var hernede. Hendes fader havde fået meddelelse om at levere en ko til destruktion på slagteriet. Han havde imidlertid solgt koen, så han lod Holger få kortet til at levere den røde ko på.

Jeg fik kørende med uddeleren til Hjørring – han skulle til Aalborg for at gøre indkøb til julen. Jeg skulle til møde i KFUM's sal i Østergade om den københavnske kirkesag. Vi drak først kaffe og røg en cigar. Pastor Roelsgaard fra Ansgarkirken i København fortalte om arbejdet i København. Bagefter var der lidt forhandling om på hvilken måde, vi bedst kunne støtte kirkesagen.

I eftermiddag var Ingeborg til kvindemøde hos Sofie på Slettingen. I aften var Henry og Maria i Bjergby Kirke, hvor pastor Roelsgaard prædikede.

Onsdag den 8. november

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Hos boghandler Betty Mogensen købte jeg bl.a. et målebordsblad over Mygdal for 1 kr. 50 øre. Jeg var også til bogudvalgsmøde – jeg fik nogle kasserede bøger.

Torsdag den 9. november

Holger og Henry var i brugsforeningen til karlemøde. I morgen bliver vi færdige med at køre rodfrugterne sammen.

Mandag den 13. november

Jeg var til møde på centralbiblioteket, hvor der blev holdt et foredrag af sprogforeningens sekretær, Jakob Petersen, Aabenraa, om forholdene i grænseegnen, herunder om hvad der blev gjort fra både dansk og tysk side for at styrke nationalitetsfølelsen. Jeg blev valgt til sprogforeningens repræsentant for Mygdal sogn.

Tirsdag den 14. november

I eftermiddag var jeg og Ingeborg med uddeler Nielsen og Maria i Frederikshavn og Nielstrup. Vi kørte først til Frederikshavn, og Nielsen og jeg var først hos tømmerhandler P. Madsen, med hvem vi aftalte, at han skulle levere byggemateriale til det hus, vi vil bygge. Prisen skulle regnes efter den priskurant, der gjaldt før forhøjelsen pr. 1. november. Vi var ude at se det store tømmerlager, ligesom vi så på støbegods. Tømmerhandleren frarådede at få indlagt centralvarme.

Vi kørte så op til Nielsens svigerforældre i Nielstrup og var der i nogle timer, før vi kørte hjem.

Onsdag den 15. november 1933

Sognerådet er bestemt på at sælge fattiggården, hvor der kun er 3 fattiglemmer: Karoline, Niels Teglbærder og Janus Jepsens døvstumme datter. Bestyreren vil købe gården, der skal koste 60.000 kr., men han har kun 7.000 kr. til udbetaling – det synes sognerådet er for lidt.

Jeg drak kaffe hos teglværksejer Alfred Jensen, der har et stort og flot kontor, hvor han bl.a. har en regnemaskine.

Mandag den 20. november 1933

I dag holdt den gamle smed, Søren Pedersen og Trine, Odden Mark, guldbryllup med kaffedrikning i forsamlingshuset.

Tirsdag den 21. november

I eftermiddag var jeg oppe hos Kristian Pedersen i Bjergby til kontordag i sparekassen. Han har købt en ny og flot bil af mekaniker Nørkjær for 10.400 – Nørkjær gav 3.700 for den gamle bil. Den nye bil skal afbetales over 38 måneder. Sæderne er polstret med plys betræk – den er både bredere og længere end den gamle.

Vi talte en del om det nye selskab "Jord, arbejde og kapital". Uddeler Alfred Pedersen har opsagt sin stilling som uddeler i Bjergby Brugsforening til nytår 1934. Han flytter så til Hjørring og skal have et kontor for foreningen "Jord, arbejde og kapital". Han skal have en fast årlig løn på 5.000 kr. foruden dækning af rejseudgifter m.v., så han er godt forsørget.

Anders Mølgaard og Jens Houbak er vurderingsmænd – og Niels Rishøj er over dem igen. De har meget arbejde som vurderingsmænd og bliver godt betalt. Da jeg gik fra Bjergby, fik jeg kørende med Steffen Steffensen, Snevre, der skulle til møde i J.A.K. i forsamlingshuset i Mygdal. Holger var også med til mødet.

Der var været indbrud i brugsforeningen. Det var blevet opdaget om natten, at der stod nogle varer uden for – der var blevet taget et vindue ud. Tyvene var åbenbart blevet forstyrret, så der manglede kun lidt. Pengekassen var blevet åbnet, men pengene deri, 30 kr., lå urørte.

Onsdag den 22. november

Jeg var også hos Martellus Nielsen for at få ham til at sige til en af sine karle, at han skulle møde i Hjørring i morgen. Jeg drak kaffe sammen med Martellus og konen. I morges kl. 5 var Sofus herinde og telefonerede efter dyrlæge Kjellerup, der kom og tog kalven fra en ko.

Torsdag den 23. november

Ingeborg og jeg tog til Hjørring med Søren Gaarden. Holger cyklede derind. Vi mødtes hos sagfører Schmidt og fik skrevet skøde, hvor jeg overdrog gården på 41 tdr. land til Holger for 30.000 kr., således at han overtager lån i kreditforening og sparekasse på 15.000 kr. og udsteder et pantebrev til mig på 15.000 kr.

Mandag den 27. november

Jeg var med Marius Gaarden til bestyrelsesmøde i sparekassen. Jeg betalte ham 2 kr. 70 øre – 1 kr. for at få akkumulatoren ladet op, 85 øre for tarme, som han havde købt til os i Hjørring, 50 øre for at få Holgers støvler repareret og 35 øre for bilkørsel til Bjergby. På bestyrelsesmødet vedtog vi at fastsætte renten på 3 måneders opsigelse til 3½% - alle andre indlån forrentes med 3%.

Tirsdag den 28. november 1933

Holger og Henry var til ungdomsmøde i aften for Kristen Lyngsigs.

Torsdag den 30. november

I eftermiddag var Edvard Knudsen her og krævede et bidrag af mig som takkeoffer, fordi lægemissionær Nielsen var blevet frigivet af røverne. Jeg gav ham 5 kr. I aften holdt de unge piger i K.F.U.K. møde her kl. 7½. Det var symøde. Der mødte 24 piger.

Afsendt brev til arkivar Hans Ellekilde, Det kongelige Bibliotek. Jeg sendte ham optegnelser over Draghøj og nogle gamle talemåder.

Asdalgaard blev i går ved 2. tvangsauktion tilstået Jydsk Landkreditforening som ufyldstgjort panthaver for 180.000 kr., svarende til kreditforeningens lån. Derefter havde Hjørring Diskontobank 32.195 kr. i pant i ejendommen.

Søndag den 3. december

Ingeborg og jeg var i kirke og gik til alters. I radioen hørte vi en prædiken af Knud Hee Andersen, Herlufsholm, samt radioudsendelse af kongens julehilsen til danske i Amerika og Island.

Mandag den 4. december

Afsendt brev til Vilhelm i Canada indlagt et fotografi og nogle blade fra Tine. Porto 45 øre.

Henad kl. 11 kom Sofus' kone og bad mig ringe til læge Sporon Fiedler, da Sofus var blevet meget syg i aftes og har været det siden. Sporon Fiedler kom ret hurtigt – han mente, at Sofus havde kronisk bronkitis. *Det viste sig senere at være lungebetændelse.*

Hørte fru Anna Larsen Bjørner i radioen fortælle om sin omvendelse – det var meget betagende at høre.

Onsdag den 6. december

I aften var der møde i missionshuset ved missionær Kristiansen fra Hjørring. Jeg, Henry og Maria var deroppe. Der var mødt en del mennesker, væsentligt unge. Der blev indsamlet en gave til missionærernes enkekasse – jeg gav 1 kr.

Søndag den 10. december

Vor tjenestekarl, Henry, var hos Myrbakken og fik lovning på et juletræ til missionshuset. *Han hentede det om torsdagen – det kostede 2 kr.* I formiddags var der børnegudstjeneste i brugsforeningen – der var mødt ca. 50 børn. Holger var deroppe og hjalp Nielsen med at vise lysbilleder. De fattiglemmer, der var på fattiggården, er nu kommet derfra. Maren med den ene hånd er kommet til Martellus. Den nye købmand i Nyeng, J. Jensen, har søgt sognerådet om anbefaling til at handle med spiritus – det blev afslået med 6 stemmer mod 5.

Onsdag den 13. december

På dommerkontoret talte jeg med fuldmægtig Damsgaard, der om J.A.K. sagde, at det ender med et knald engang. Landinspektør Kristiansen kalder han en eventyrer. Der er mange, der glemmer at betale radiolicens – *den koster vist også 10 kr. om året.*

Var til bogudvalgsmøde og fik et eksemplar af C. Klitgaards "Fortid og nutid".

Jeg talte med min fætter Martin Andreasen, der nu er kommet sig efter ulykkestilfældet i fjor. Han fortalte, at konen til broderen, Janus Andreasen, er helt blind. Deres datter, der er sygeplejerske, har fået ansættelse som sygeplejerske i pastoratet og skal bo hjemme i

præstegården, hvilket de er glade for.

Torsdag den 14. december 1933

I eftermiddag var Marie oppe i missionshuset for at hjælpe med at pynte juletræ.

Jeg havde besøg af politimester Funch og landpolitibetjent Karre. De sad her en times tid og drak kaffe, medens vi bl.a. snakkede om den projekterede Aalbæk bane.

Fredag den 15. december

Jeg var i brugsforeningen og købte et telegram til Hans Jensen og Lise, der holder sølvbryllup i dag. Der var rejst en æresport uden for deres fordør. De har i aften averteret et møde af en af "De gamle Stiers" missionærer.

Anders Kabbeltved viste mig et gammelt kort over Kabbeltved fra 1817. På dette kort er afsat en lille smedje nord for den vestre roling, der stod til 1872, da den nye roling blev bygget. I dette hus har den første Heidemann, der kom til Hjørring arbejdet. Anders sagde, at Martin Pedersen havde forgæves søgt at låne i den nye forening JAK.

Lørdag den 16. december

Hørte julekoncert i radioen kl. 8 med foredrag af Politikens redaktør Anker Kirkeby og derefter hørebilleder fra dagliglivet.

Mandag den 18. december

I aften tog Ingeborg og jeg med Marius Gaarden op til brugsforeningen, hvor vi købte en del sager til julen. Vi blev inviteret ind, hvor der også sad 3 unge karle fra Horne Højskole. Vi sang et par salmer, og Nielsen læste et stykke i "De unges blad" og sluttede med bøn. Med midnatstid hørte vi i radioen udsendelse af julehilsner til Grønland fra København, Aabenraa og Aarhus. Lidt over kl. 12 kørte Nielsen os hjem.

I morgen vies i Smørum Kirke, frk. Karen Madsen-Mygdal til landbrugsattaché i London, Jørgen Bo Nørgaard, søn af landstingsmand Møller Nørgaard, Vraa.

Torsdag den 21. december

Jeg gik op til postekspeditionen og sendte breve og pakker til: Kristian, Peter, Karl, Otto og Johannes.

Fredag den 22. december

I eftermiddag var Holger oppe hos skrædder Martin Isaksen, Bjergby, efter et sæt tøj til 70 kr. Hans Hansen Løth fortalte, at der var større skatterestancer i Bjergby, bl.a. Johannes Pedersen, Sakstrup, Bek, Bastholm, og Anton Jakobsen, Faldbjerggaard. Afsendt 7 julekort.

Lørdag den 23. december

Jeg modtog et venskabeligt brev fra arkivar Hans Ellekilde, Det kongelige Bibliotek, med tak for de optegnelser, jeg havde sendt ham. Han sendte mig også en bog "Det gamle Harboøre" – optegnelser af Karen Thuborg. Bogen er udkommet som nr. 38 af Danske Folkeminder, december 1928. Fra bibliotekar H. Nielsen modtog jeg en bog "Biblioteket i Undervisningens tjeneste".

Søndag den 24. december - juleaften

Julius kom hjem til middag – han var rejst fra København i aftes.

I aften havde vi som sædvanlig et juletræ tændt, og vi sang et par salmer, og jeg læste et par

fortællinger. Vi hørte også en liturgisk gudstjeneste fra domkirken i København. Der blev uddelt gaver.

1. juledag den 25. december 1933

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor C. Thaarup. Jeg og Maria var i kirke. Kirken var fuld af folk, og der var pyntet med grankviste ved enden af stolestaderne. Oppe ved alteret stod 2 grantræer pyntet med tændte lys, ligesom også lysene i lysekronerne var tændt. Holger var også i kirke – Erna var med ham hjem. Henry og Maria – vore tjenestefolk – rejste hjem på et par dages juleferie,

Onsdag den 27. december

I aften kl. 6½ var der juletræsfest for de unge i missionshuset. Soldatermissionær Asschenfeldt-Sørensen fra Aalborg havde lovet at komme som taler, men han havde ikke ladet høre fra sig. Men han kom – med Tversted bilen. Holger, Henry og Marie var så i missionshuset.

Torsdag den 28. december

Ved middagstid kom min broder Johannes her. Han kom til Hjørring i aftes og overnattede på højskolehjemmet. Hans datter, Anna, var med ham til Horsens.

Jeg tog til Hjørring, hvor jeg betalte landinspektør Simonsen 142 kr. for arbejdet med udstykningsen.

I eftermiddag og aften var der juletræ i missionshuset.

Fredag den 29. december

I morges rejste Holger til Sjælland. Naboen fortæller, at JAK har en forening her i sognet med Martin Pedersen, Kabbeltved, som formand.

Søndag den 31. december

I eftermiddag var Johannes, Julius og jeg oppe i Degnbøl. Vi var en tur ved kirken, da de ringede solen ned.

Kristian Olldag har solgt Ollinggaarden og har herefter købt Mosegaarden i Sdr. Felding.

Så er året 1933 gået ud af sagaen. Det har været et godt år for os og vor familie – der har ikke været nogen stor forandring at notere. 1. november flyttede Peter og hans familie fra Jerslev ved Kalundborg og til Næstved. Det betyder for ham og hans familie, at de får en mere hyggelig lejlighed, og de bliver vel også bedre stillet økonomisk. 2. november rejste Otto på Haslev Højskole. De økonomiske forhold kan ikke betegnes som bedre end ved årets begyndelse. I den sidste del af året har den nye forening JAK arbejdet ihærdigt her på egnen, og mange mener i denne bevægelse at skimte en redning for den økonomiske misere, Alt i alt må man sige, at det for os har været et godt nådeår for Herren.

1934

Nytårsdag, mandag den 1. januar

Jeg modtog sognefogedløn 120 kr. fra amtsstuen.

Tirsdag den 2. januar

Jeg tog med Marius Gaarden til kontordag i sparekassen. Kristian Pedersen sagde, at Kristen Dahl er en simpel landmand, medens hans kone skal være mere energisk og dygtig til at tage fat. Ottenius Sørensens svigersøn i Neder Dal skal være en dårlig landmand, men meget sparsommelig. Han er godt stillet i økonomisk henseende. Den anden af Ottenius' svigersønner, Steffen Steffensen i Snevre, bruger en mærkelig fremgangsmåde. Han har grise, der er 2 år gamle, og han lader ikke ornegrise skære.

Fra Bjergby gik jeg ned til Lyngsig, hvor broder Johannes sad. Mine var ved at gå med til at få et radioapparat, som Johannes lovede at lade dem få for 50 kr. med højttaler, men uden akkumulator.

Fredag den 5. januar 1934

I formiddags var Jens Peter Nielsen, Holtegaard, her og meddelte, at han ville vies borgerligt med Alma Marie Jeppesen, der bor sammen med ham.

I eftermiddags var jeg oppe hos Peder Brogaard for at afkræve en karl en bøde på 15 kr. for at have deltaget i nytårsspektakler i Bjergby. Jeg sad og talte med Peder og Ane en stund – deres søn Herluf tjener på en gård i Sønderjylland.

Lørdag den 6. januar

Jeg tog til med Marius Gaarden til Hjørring, hvor jeg gik op til Maria og Anna. Der var Holger og Erna, som lige var kommet med nattoget fra København. De havde været i Næstved hos Peter, som kørte dem op til Nordrup. De havde også besøgt Otto i Haslev og været i København hos Karl, men de nåede også at besøge Johannes og Kathrine. Jeg betalte Maria Kristensen 3 kr. 80 øre for at sende en julepakke til Vilhelm i Canada.

Jeg var på centralbiblioteket og talte med N. P. Pedersen og lod ham få manuskriptet om O. C. Olesens optegnelser fra Asdal. Han lovede at gennemgå for at se, om det var noget, der kunne bruges i årbogen. Broder Andreas havde været i Torslev for at besøge broder Jens' enke. De har en pige, der er datterdatter af Tine Birkbak.

Mandag den 8. januar

Tage Grønbæk sagde, at han ville lade ejendommen gå på tvangsauktion, da han ikke kan blive ved med at bestride udgifterne, når han ikke kan få en akkord.

Der var kvindemøde hos Sofus'. Foruden Ingeborg var der kun mødt Maria Nielsen, brugsforeningen, og møller Karl Kristensens kone.

Onsdag den 10. januar

I aften hørte vi et foredrag i radioen af Peter (*sønnen*) om indkøb af såsæd og frø. Han talte i ca. 24 minutter og talte ret godt og tydeligt. Holger, Ingeborg og jeg hørte foredraget. Peter skal vist have 75 kr. for foredraget + fri rejse på 2. kl.

Fredag den 12. januar

Afsendt 12 blade beskrevet med optegnelser fra gamle dage til arkivar H. Ellekilde, København. I aften var der generalforsamling i andelsmejeriet, hvor det bestemtes, at mejeriet skal låne 25.000 kr., der skal deles ud til andelshaverne som krisehjælp, og som skal lånes i Andelsbanken.

Lørdag den 13. januar 1934

Holger var til landbrugsmøde i forsamlingshuset – mødet blev ledet af konsulent Lyager.

Torsdag den 18. januar

I aften kl 7½ var der karlemøde her. Der var mødt 11 fremmede, bl.a. 4 fra Horne Højskole, som uddeler Nielsen kom kørende med.

Torsdag den 25. januar

I aften var der pigemøde inde hos Sofus. Marie, Erna og Inga var derinde.

Broder Johannes fylder 52 år i dag.

Fredag den 26. januar

I dag foretog jeg borgerlig vielse af Jens Peter Nielsen og Alma Marie Jeppesen. Jens Peters fader og broder samt 2 kvinder var med.

Lørdag den 27. januar

Jeg opgjorde mit skatteskema således:

Indestående i bank og sparekasse	14.328 kr.
Pantebrev i gården	15.000 kr.
Grundskyld	<u>5.500 kr.</u>
Formue	34.828 kr.
	=====

Mandag den 29. januar

Jeg plukkede ulden af en vædder, der døde i går nat, og så blev vædderen gravet ned i haven.

Tirsdag den 30. januar

I eftermiddag var Laurids Dalsgaard og jeg oppe i Kobbersholt og foretog vurdering i boet efter grosserer Holmen. Vi fik hver 10 kr., og så blev jeg kørt hjem i bil.

Fredag den 2. februar

I eftermiddag blev der på mejeriet udbetalt 25.000 kr., som mejeriet har lånt til at hjælpe folk over krisen. Holger fik 320 kr.

Lørdag den 3. februar

I eftermiddag gik jeg ned til Sindal station og talte med cementstøber Gudmund Westmark, om han ville komme herop og lave en brønd af cementrør. Jeg bestilte ham også til at lave cementplader til at lægge omkring stuehuset Efter at vi havde drukket kaffe, var vi henne for at se et hus, som var bygget af cement sidste år.

Mandag den 5. februar

Jeg sendte 22 beskrevne optegnelsespapirer til Dansk Folkemindesamling.

Tirsdag den 6. februar

I dag kom Peter Westmark og en mand fra Sindal bilende med 6 cementrør og et dæksel. De gravede en brønd – der var sand hele vejen, efter at de var kommet gennem muldjorden.

I aften havde ungdomsforeningen inviteret til møde i nordre skole kl. 8, hvor forstander Frode Nielsen, Bagterp, holdt foredrag om Sønderjylland. Han repræsenterede grænseværnsforeningen. Der var mødt mange, mest unge mænd og kvinder. Efter mødet var der

kaffe.

Holger var til kontrolforeningsmøde i forsamlingshuset.

Onsdag den 7. februar 1934

Jeg var til bogudvalgsmøde. Det tog lang tid med at komme gennem den liste, bibliotekar Nielsen havde udarbejdet. Nielsen ville gerne have haft en bog med en brevveksling mellem H. C. Andersen og et par damer, men det modsatte Petersen og Vinther sig. Petersen havde nogle rettelser til min artikel om O. C. Olesens materialer og bad mig herefter sende det til Klitgaard

Torsdag den 8. februar

En mand fra Falck var her med en forbindskasse – Holger har tegnet en Falck forsikring for 20 kr. om året.

Ingeborg fyldte 63 år i dag. Holger forærede hende et par sko. Erna kom herved i eftermiddag. I anledning af fødselsdagen kom uddeler Nielsen og Maria bilende herved – Sofus og Ane var her også. Så drak vi kaffe i anledning af Ingeborgs fødselsdag.

Martin Andersen, Kabbeltved, var her for at kræve medlemsbidrag til Landbrugernes Sammenslutning (LS). Jeg betalte 2 kr. 60 øre og sagde, at jeg ikke ville have med den forening at gøre. Martin sagde, at Holgers svigerfader, Hans Nielsen, havde sagt, at Holger nok ville være med der. Holger sagde senere, at det havde han aldrig sagt noget om.

Lørdag den 10. februar

I radioen hørte jeg transmission fra den store sal i højskolehjemmet i Aarhus, vor emnet var: " Er parlamentarismen ved at dø?". Indlederne var folketingsmændene Hartvig Frisch, Ole Bjørn Kraft og Aksel Larsen.

Søndag den 11. februar – fastelavnssøndag

Jeg så røg mod nord og ved – via telefonen – at spørge mig for, fik jeg at vide, at det var Tage Grrønbechs gård, Nørholm, der brændte. Jeg skulle samtidig sige til Sofus, at sønnen, Gunnar, skulle møde ved brandstedet. Da Gunnar var på mejeriet, tog Holger så derned, til Gunnar kunne komme. Jeg gik også derned. Der var mødt mange folk, og Falcks brandbil var der med 2 mand. 2 heste indebrændte, men kreaturer og svin blev reddet ud. Statspolitiet kom også lidt efter, at jeg var kommet. Der blev holdt forhør i Tages villa. Jeg fulgtes med uddeler Nielsen fra brandstedet. Han foreslog, at jeg og Ingeborg tog med til Horne i eftermiddag, så jeg blev i brugsen og spiste til middag. Nielsen hentede Ingeborg, og så kørte vi sammen med uddelerens kone og deres 3 børn ned til Uggerby og mod vest ad den nye vej til Asdal og op til Horne. Da vi kom over banen lidt vest for Kristian Møllers gård, Landlyst, steg Ingeborg og Maria ud og gik ind i gården for at hilse på Tea Grimmeshave. Vi andre kørte til Hirtshals, hvor vi holdt ved stranden og så på den stærke blæst - havet var i oprør. Vi kørte derefter ned til auktionshallen og så Lars Niensens malerier. Vi kørte så tilbage til Kristian Møllers, hvor vi fik kaffe. Thea Grimmeshave har ligget i sengen i flere år.

Gården er bygget, da Jens Peter Løth flyttede fra Tagsighede og herop. Der er 23 tdr. land. Vi sang et par salmer, og så kørte vi først på aftenen til Mygdal. Vi sad i brugsforeningen til henad 10 og sad og talte ammen. Nielsen læste en prædiken fra Indre Missions Tidende, og vi sang nogle salmer og sange. Nielsen sluttede med bøn.

Der var ringridning i Mygdal i dag,

Onsdag den 14. februar 1934

Landbetjent Karre fortalte, at købmand Jens Jensen, Nyeng, ønskede at få et håndkøbsudsalg af apotekervarer og spurgte, om jeg ville tilråde det. Jeg mente, at det var bedre, at det blev i brugsforeningen, men han svarede, at der brød man sig ikke om at have det.

På grund af stærk konkurrence mellem Møller Lee, Hjørring, og en ny tømmerhandel på Bagterpvej lovede tømmerhandelen i Frederikshavn, at jeg kunne få kalk til 5 kr. 50 øre pr. tønne.

Torsdag den 15. februar 1934

Smedens svend var her i eftermiddag og arbejdede noget med vindmotoren. De tog krøjvingerne af – sneglen skal også fornyes. *Om lørdagen blev arbejdet gjort færdigt.*

Mandag den 19. februar

Jeg var ude at pante i eftermiddag – Henry var til landbrugskursus i Hjørring.

Jeg modtog flere bøger fra arkivar Ellekilde, bl.a. 1. og 2. del af Evald Tang Kristensens erindringer.

Tirsdag den 20. februar

I eftermiddag var jeg til kontordag i sparekassen. Der var ikke noget at indføre i bøgerne. Fra Bjergby gik jeg over til Edvard Skjoldager, Skoven, og krævede hans kone og sønnen hver for en bøde på 6 kr. for at have undladt at have tændt lygten på deres cykel en aften i forrige uge.

Edvard betalte de 12 kr.

I aften var der møde i forsamlingshuset af L.S. og JAK folk. Holger var deroppe.

Onsdag den 21. februar

Jeg var med Marius Gaarden i Hjørring. Jeg var inde hos postmester Klitgaard med manuskriptet om O. C. Olesens optegnelser. Det kunne dog ikke komme med i årbogen i år, da de havde nok stof til denne. Jeg sad og talte med Klitgaard og indmeldte mig som medlem af museet og betalte 2 kr. i årsbidrag.

Torsdag den 22. februar

I formiddags kom Ejnar Pedersen her med sit tærskværk. Vi fik det stillet op og begyndte at tærskes før middag. Ejnar lagde i maskinen – Henry lagde på brættet – Holger tog sækkene fra. Sofus' Ernst tog halmen fra, og jeg bar avner og småhalm ind i laden. Ejnar skal have 40 kr. for at tærskes alt kornet i stakladen.

Fredag den 23. februar

Holger var i Aalborg til kristelig landmandsmøde – han var med en bus fra Tversted, der tog folk fra Bjergby og Mygdal med.

Søndag den 25. februar

Hørt 2 radiogudstjenester – pastor Bartholdy, Eliaskirken, i formiddags og pastor Marius Hansen, Brandstrup, i eftermiddag.

Tirsdag den 27. februar

Til morgen var jorden dækket af et tyndt lag sne – det er første gang, at vi har haft sne i vinter. Uddeler Nielsen fortalte, at Storgaard ikke vil være forretningsfører for brugsen længere, efter

at det på en generalforsamling var vedtaget, at kassererarbejdet skal udføres af forretningsføreren, uden at hans løn skal forhøjes. Forretningsførerens løn har hidtil været 500 kr. og kassererens 50 kr. Nielsen lod til, at det særlig var Hans Nielsen, der var skyld i det mudder. Han mente, at Niels Larsen, Klodske, blev forretningsfører.

I aften kl. 7½ prædikede pastor Madsen – Hindsholm fra Albæk i Bjergby Kirke. Jeg og Ingeborg var med Marius Gaarden derop. Han havde fuldt læs. Fra skolen var de alle med, og lærer Jensen fungerede som kirkesanger. Jeg syntes, at prædiken var noget for lærd for almindelige mennesker.

Onsdag den 28. februar 1934

Kristian Skarndal fortæller, at han begyndte at gå i skole hos lærer Hjelm, der var slem til at slå børnene – han brugte en hasselkæp. Han havde også en rebtamp, der hang på den store kakkelovn, der stod midt i skolestuen. Det var ved røret til denne kakkelovn, at lærer Hjelm hængte sig. Kristian var i skole dagen efter, at han havde begået selvmord, men det kan være, at de kom hjem i en fart. Kristian sagde også, at Madsen var lige så slem til at slå børnene. Han brugte et tvundet reb, som han svøbte 2 gange om sin hånd, og når han slog, rejste han sig på tåspidserne. Der var nogle, som han var særlig slem til at slå, bl.a. en søn nede fra Bukhuset – han fik prygl hver dag i skolen. Madsen brugte at tage ham i håret og ruske ham, men så klippede hans moder hans hår tæt. Så gik det ud over drengens rygstykker, men også det viste moderen råd for. Hun bandt en sandtørsv under drengens trøje på ryggen, så da Madsen begyndte at tærse løs på ham, røg støvet fra sandtørsven op i øjnene på Madsen, så han kunne ikke lade være med at le ad den fiffighed, der var udvist.

Torsdag den 1. marts

I aften var Ingeborg og Holger i Aagaard missionshus, hvor sekretær Jensen fra Vraa talte.

Søndag den 4. marts

Jeg og Ingeborg var i Mygdal Kirke og gik til alters. Der var kun få i kirke og foruden os, var der kun en altergæst.

Mandag den 5. marts

Det årlige samfundsmøde i Bangsbo Strand. Jeg fik kørende med uddeler Nielsen – Kristen Lyngsig og Andreas Degnbøl var også med. Vi gjorde holdt i Sindal, hvor jeg forsøgte at presse cementstøber Westmark til at give nedslag i prisen på cementsten, men det lykkedes ikke. Der var flere talere og en del diskussion med disse.

Onsdag den 7. marts

Jeg tog til Hjørring med Marius Gaarden. Kl. 2 var jeg til generalforsamling i Andelsbanken på Forsamlingsbygningen. Der var mødt en fuldtallig forsamling, og alt forløb i god og velvillig fordragelighed. Der blev drukket kaffe bagefter.

Fredag den 9. marts

I dag blev Erna og Holgers ægteskabspapirer ordnet.

Murer-Hans har købt Anton Jensens hus ved Vadet. Anton flytter nok til mejeribyen.

Lørdag den 10. marts

Der har været JAK og L.S.. møde i Hjørring i dag. Der er nok en del af dem, som har indbetalt

deres 15%, som er ved at være betænkelige ved denne forenings dispositioner.

Torsdag den 15. marts 1934

Holger kørte op til Hans Nielsen på Bakkegaard og hentede 7 smågrise (kr. 15 pr. stk.) samt Ernas klædeskab.

I eftermiddag kl. 2 er der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Hunnerup.

Fredag den 16. marts

Holger og Henry hentede 3 læs graner i Odden Skov, som Sofus havde købt til mig i går.

Jeg var hos Kristen Lyngsigs og sad og talte med dem, indtil der var møde i missionshuset kl. 7½.

Datteren, Anna, er kommet hjem, da Mine er syg og intet kan udrette. Til mødet, hvor Niels Eskildsen og Hans Lundgaard talte, var der mødt ca. 40 mennesker. Til at begynde med var der gene af kakkelovnsrøg. Hans Knudsen kone spillede på et orgel, der var sat ind i huset. Efter mødet blev vi kørt ned til brugsforeningen, hvor vi drak kaffe og samtalede.

Lørdag den 17. marts

I aften var der møde i missionshuset ved forstander Blomgren, Horne. Holger og Marie var deroppe. I dag fik Holger skøde på gården.

Hans Svendsen har efter det oplyste betalt 24.000 kr. til sin søn Svend i Sakstrup. Nu skal hans svigersøn, landpost Quistgaard, have Hans' hus, og så skal Anton Jensen, Vadet, have Quistgaards mod at overtage kreditforeningens gælden.

Tirsdag den 20. marts

Ved middagstid kørte Holger op til brugsforeningen og hentede konsulent Madsen fra Hjørring. I eftermiddag var han, Holger og Henry ude at opmåle til dræning. Konsulent Madsen er kommunist og en stor beundrer af forholdene i Rusland. Han holder ikke andre blade, end det kommunistiske blad "Arbejderen".

Lægen har været hos søster Mine, og han har ikke givet hende håb om at blive rask. Det kunne ikke hjælpe, at hun kom på sygehuset, og en operation ville heller ikke hjælpe.

Fredag den 23. marts

Hans Frederiksen, Sønderhede, har solgt sin ejendom til en søn af Charlotte Knurborg.

Lørdag den 24. marts

Jeg tog til Hjørring med Marius Gaarden og var bl.a. i Diskontobanken, hvor jeg hævede renterne af den kapital, som Karl og Holger havde haft indestående i den likviderede Vendsyssel Bank – der var 118 kr. og 18 øre til hver.

Jeg var også til missionsudstilling i forsamlingsbygningen – salen var helt fuld af mennesker i alle aldre. Missionær Rosenlund holdt foredrag om folk og skikke i Santalistan. I lokalerne var ophængt kors og tegninger, og på borde var fremlagt ting, som blev brugt i de lande, hvor missionærerne virker. En righoldig missionslitteratur var også fremlagt.

Erling Nielsen har købt huset vest for Krattet, som Hans Jensen sidst havde. Murer Hans Larsen har købt Anton Jensens hus ved Vadet. Jakob Gru, der boede i Lille Krattet, er kommet derfra – han sidder nu til leje hos murer Hans Larsen, Taaghøj.

Den gamle Jens Nielsen (podemester) er død 84 år gammel. Han har i en del år opholdt sig hos søn, Martellus Nielsen, Uslev.

Mandag den 26. marts 1934

Holger rejste en ny flagstang i haven – derefter var han hos Krøgskrædderen.

I middags kom Julius, Karl og Otto cyklende fra Frederikshavn – de havde været med damperen fra København. Kristine havde været ifølge med dem – hun var taget med toget til Hjørring og derfra med Marius Gaarden hened. Peter kom også i eftermiddag – han var kommet til Vestergaard i aftes.

Tirsdag den 27. marts 1934

Holger og Ernas bryllupsdag. Kl. 1½ kom uddeler Nielsen bilende, og så tog jeg, Ingeborg, Holger, Karl og Kristine med ham op til Bakkegaarden. Derefter kørte han hened igen og hentede Sofus, Ane, Julius og Otto. Kl. 3 begyndte gæsterne at drage mod Mygdal Kirke – både uddeler Nielsen og mejeribestyrer Storgaard kørte flere gange med gæster til kirken.

Jeg og Holger gik først ind i kirken. Holger satte sig i stolen næst ved lærerens stol. Jeg satte mig først i stolen nedenfor, men fik så besked på at sætte mig i samme stol som Holger. Senere fik vi besked på, at vi skulle sidde på 2 af de 4 stole, der var stillet op neden for altersranken. Vi sang først: Lad vaje højt vort kongeflag. Holger og Erna trådte så hen foran altersranken, medens præsten holdt en god tale i tilknytning til påskeevangeliet, hvorefter han viede dem. Derefter sang vi: Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund og til sidst: Alt står i Guds faderhånd, hvorefter vi forlod kirken og tog tilbage til bryllupsgården. Kort efter at vi var kommet tilbage, kørte uddeler Nielsen til Hjørring med Holger og Erna. De var hos fotograf Helga Andersen og blev fotograferet. Da de kom tilbage, blev vi placeret ved bordene og blev beværtet med suppe, kød m.v. Der blev sunget nogle salmer og holdt tale af pastor Thaarup, der så en sammenligning mellem Bakkegaarden, der lå så højt og kunne ses viden om – den lå som staden på bjerget og sådan burde vi også være i vor færd, så at vi kunne tåle at ses af alle – og så Grøntvedgaardene, der lå i det lave og skjulte. Således skulle vi heller ikke søge at stille os frem og lægge vore inderste følelser blot for alle.

Der blev sunget 2 sange. Peter havde skrevet den ene – Maria Lønsmann den anden. Lærer Jensen holdt en tale og sagde, at Holger og Erna havde gået til skole hos ham i 13 år. Da Holger var færdig, begyndte Erna at gå til skole. Peter holdt en god tale, hvori han særligt henvendte sig til Holger, idet han udtalte, at han var glad for, at netop han havde fået hjemmet og bad ham være nænsom over for forandringer ved hjemmet. Peter havde mange dyrebare minder fra hjemmet og tænkte særlig på plantagen og bækken. Holger takkede for al den venlighed og kærlighed, som var blevet vist mod ham, både i hans eget og i Ernas hjem og ved festen i dag. Der blev skænket en del gaver af naboer og slægtninge og en stor bunke telegrammer, som lærer Jensen oplæste.

Langfredag den 30. marts

I eftermiddag blev Jens Podemester begravet fra Mygdal Kirke. Pastor Thaarup holdt en god tale over ordet: Hvad er et menneske – at du kommer ham i hu. Herefter blev kisten båret ud på den nye kirkegård, hvor pastor Thaarup foretog jordpåkastelsen, og Martellus Nielsen takkede følget for udvist deltagelse. Der var skænket en granitsten til graven af slægt og venner. Der var et følge på noget over 80 mennesker.

Lørdag den 31. marts 1934

I aften rejser tjenestepigen Marie herfra. Hun holdt chokoladegilde for alle Sofus' børn, Inga og Esther Nielsen samt Johannes Pedersens pige.

2. april – 2. påskedag

Lærer Jensen, der var på besøg omtalte Martinus Krøgholt. Datteren Maren havde sagt, at det havde været bedre mellem hendes forældre de sidste år, han levede, men han havde været hård mod dem. Lærer Jensen syntes også, at det var en mærkelig tale, sønnen Thorvald, havde holdt ved Martinus grav.

Onsdag den 4. april

Helmer Poulsen begyndte at bygge på mit nye hus. Helmer målte husets grund og gravede en rende til sylden, hvorefter sylden blev lavet med småsten og cement.

Lørdag den 7. april

I dag holdtes session for Mygdal sogns lægd på Teknisk Skole i Hjørring kl. 10. Jeg tog med Marius Gaarden til Hjørring. Kl. 10½ fik jeg de 11 karle samlet. 4 blev udskrevet, 2 forbigået og 5 kasseret. Derfra gik vi til missionshuset og drak kaffe.

Jeg besøgte Anna og Maria, der kunne fortælle, at min søster Tine ikke fejlede noget på sine øjne, da hun kom til Aalborg. Det var nok nerverne, der var galt med.

Thomas Steffensen, Mygdal Mejeriby, er død. Han lærte mejerivæsen på mejeriet i Mygdal og blev senere nogle år bestyrer der. Men han havde svært ved at komme om med folk, og da man beskar hans løn, søgte han bort. Han overtog senere brevsamlingsstedet i Retholt og havde også i nogen tid modtagelsesplads for svin. En søn, Ejnar, har senere overtaget brevsamlingsstedet. Han var en stor mavesvær mand, der til tider var noget oppositionel, særlig i relation til mejeri og brugsforening.

Mandag den 9. april

Modtog brev fra Julius i Taastrup, vedlagt 3 fotografier, hvoraf et af gården var meget vellykket.

Fredag den 13. april

I dag blev Thomas Steffensen begravet. Der var et stort følge – flere end der kunne få plads i kirkestolene. Der holdt 13 biler og et hestekøretøj ved kirken

I aften kom Johan Henriksen bilende her med 2 senge og 1 toiletmøbel, som Gudmund Nielsen har lavet. Det er møbler, som Hans Nielsen har fået lavet til datteren Erna.

Søndag den 22. april

Holger og Erna var i Mygdal Kirke. Vi hørte en prædiken af stiftsprovst Fuglsang Damgaard i Frue Kirke i formiddags.

Mandag den 23. april

I middags rejste Otto herfra. Han cyklede til Hjørring og var bestemt på at cykle til Aalborg og tage med dampskibet til København.

Tirsdag den 24. april

Jeg var til bestyrelsesmøde i centralbiblioteket. Formanden fortalte om forhandling med Carlsbergfonden om støtte til udførelse af nogle malerier ved kunstmaleren Larsen Stevns, der havde været heroppe på undersøgelse.

Regnskab og budget gav ikke anledning til videre diskussion. Derimod var der megen diskussion om besættelse af en assistentstilling. Efter megen drøftelse og skriftlig afstemning blev frk. Ingrid Mikkelsen valgt til assistent – hun fik 6 stemmer. Frk. Højrup-Nielsen fik 3 stemmer.

Søndag den 29. april

Ingeborg og jeg var i kirke og gik til alters. I aften holdt K.F.U.M. og K. møde i forsamlingshuset. Ingeborg, Holger, Erna og Henry gik derop.

Mandag den 30. april 1934

I dag blev dræningsmester Winther færdig med at dræne.

Søren Træholt har solgt sin ejendom Landro til Martin Mogensen.

Tirsdag den 1. maj

I eftermiddag kørte jeg ned til Carl Christensen, Gjøggaards Mølle, efter datteren Marthas klædeskab – hun skal tjene her i sommer.

Onsdag den 2. maj

Læge Laust Villadsen, tidligere Bjergby, døde forleden i Vejlbj ved Aarhus, 63 år gammel.

Tirsdag den 8. maj

I morges blev vor nabo, Sofus Kristensen, pludselig meget syg og gik så i seng. Ane kom så herind og bad mig ringe efter læge Bradsø. Lægen kom efter 1½ time, efter at der var blevet ringet. Medens han var der, døde Sofus nok af hjertelammelse. Ingeborg hjalp til med at lægge Sofus i kiste m.v.

Ingen kender dagen, før solen går ned. Sofus var oppe i morges og besørgede sin vante morgengerning. I går var han cyklende til strandauktion i Uggerby. Da han kom hjem, følte han sig træt og lagde sig på chaiselongen, men gik kort efter ud for at reparere en stjert. Sofus var en meget virksom og energisk mand. Han gik meget op i sit arbejde, men havde også interesse for andre ting. Han var meget politisk interesseret og var også kristelig påvirket, selv om han ikke var af dem, der havde let ved at tale om de ting, som rørte sig dybere i sjælelivet. For hans kone og børn var det et hårdt slag. Han var meget god og hjælpsom over for dem.

Onsdag den 9. maj

I formiddags var uddeler Nielsen kørende op til kirken med Ane (*Sofus' enke*) og Ingeborg. De bestemte sig for et gravsted ved søndre side af mine forældres og søskendes gravsted. Der er i sognet indsamlet 125 kr. til en sten til Sofus' grav. Holger og jeg gav hver 3 kr.

Mandag den 14. maj

I formiddags var Holger, Erna, Mads Kristian Pedersen og Inga Nielsen oppe i kirken for at pynte med bøgeløv, blomster og klæde.

I eftermiddag blev Sofus Kristensen begravet på Mygdal kirkegård. Der var mødt mange mennesker, både bilende, hestekøretøjer, cyklende og gående. Folk blev trakteret med kaffe, og der uddeltes et hæfte med de salmer, der skulle synges. Kisten blev båret ud i gården, og efter en salme holdt lærer Jensen en tale, der dog ikke var videre indholdsrig. Han sluttede med at bekende troen og bede Fadervor. Regnen sivede ned, medens vi stod i gården. Så satte ligtoget sig i bevægelse mod kirken. Sønnen, Gunnar, kørte med ligkisten. Foruden denne befordring var der 8 hestekøretøjer og 14 biler, deriblandt en stor rutebil fra Tversted, som Martin Mogensen

kørte med. Kisten blev båret ind i kirken af Sofus' 2 brødre, 2 svogre, Søren Nielsen, Tolstrupgaard, og uddeler Nielsen. Jeg var også blevet anmodet om at bære, men havde på grund af en dårlig arm bedt mig fritaget. Talen blev holdt af pastor Thaarup, der også foretog jordpåkastelsen. Lærer Jensen bragte følget en tak for udvist deltagelse og for stenen og for kransene samt en tak til dem, der havde pyntet kirken og en speciel tak til uddeler Nielsen, der i disse dage havde været en stor hjælp. Stenen, der er købt, er en høj granitsten – den er ikke særlig smukt afpuddet. En del indbudte tog hjem til begravelsesgården, hvor vi blev beværtet med suppe, steg og budding. Uddeler Nielsen gav i en tale Sofus et meget smukt eftermæle.

Tirsdag den 15. maj 1934

Peter Jensen har bortbyttet Neder Dal i Bjergby til Ole Nielsen, Hjørring, og har fået en købmandsforretning i Dronninglund i stedet.

Mandag den 21. maj

18. maj døde Poul Møller Larsen, 95½ år gammel. I Vendsyssel Tidende 19. maj står: "Vor kære fader, svigerfader, bedste, olde- og tipoldefader sov stille hen i Granly, Understed. På egne og familiens vegne: Kirstine og Peter Petersen. Begravelsen bekendtgøres senere".

Med ham er den sidste af det slægtled i min familie, der er foran det slægtled, jeg tilhører, gået bort. Han var gift 2 gange, første gang med min faders søster, Maren Kirstine Andreasen. De boede flere steder, bl.a. i Hundeleve, Rubjerg og V. Vidstrup i Maarup sogn.

Tirsdag den 22. maj

I eftermiddag tog Ingeborg og jeg med uddeler Nielsen og Maria ned til Marias hjem i Nielstrup, hvor vi drak kaffe. Derefter kørte vi ned til tømmerhandler Madsen og udtog bl.a. en emaljeret kamin til 395 kr. Derefter kørte vi ned til havnen og så det nye kongeskib.

Fredag den 1. juni

Min søster, Tomine (Mine) gift med Kristen Nielsen, Lyngsig, er død – godt 60 år gammel. I 1901 blev de gift og flyttede op til Lyngsig, som de havde købt af Svend Therkeldsen. Denne ejendom havde de drevet godt op. De købte et stykke jord fra Fælled, og nu havde de en besætning på 8 a 10 køer og 2 heste – i begyndelsen havde de kun 2 – 3 køer og en lille hest. Det har gået meget godt for dem økonomisk – det har Mine sin store part af æren for. De fik 6 børn, der går i deres forældres spor – trofaste og pålidelige. Datteren, Marie, har dog måttet anbringes på De Kellerske Anstalter.

Tirsdag den 5. juni

I eftermiddag kl. 1½ var der børnegudstjeneste i Odden ved missionær Boysen fra Aalborg. Det var meningen, at den skulle have været holdt i skoven, men på grund af vejret blev den holdt i stakladen. Kl. 3½ var der møde i skove ved Boysen. Holger, Erna, Henry og Martha var deroppe.

Onsdag den 6. juni

I formiddag var Holger og Erna oppe at pynte i kirken. Kl. 1½ kom Karl Post bilende, og så tog jeg, Ingeborg og Johannes med ham op til Lyngsig – vi tog Andreas og Martha fra Degnbøl med. Da vi kom derop, var vi inde i missionshuset og drak kaffe, og henad kl. 3 samledes det ret store følge ved Lyngsigs lade, hvor søster Mines kiste stod. Vi sang en salme, hvorefter lærer Møll holdt en kort tale, hvor han fremhævede, at den, som var ifølge med vor frelser, var godt

hjulpen. Han sluttede med Fadervor, hvorefter kisten blev sat ind i møbelhandler Niels Kristensens ligbil. Derefter satte ligtoget sig i bevægelse. Der var 7 biler, bl.a. Marius Gaardens rutebil. Der var også 2 hestekøretøjer. Ved kirken holdt også et par biler og et hestekøretøj. Kisten blev båret ind i kirken, hvor præsten holdt en god tale ud fra salmen: "Op dog Zion, ser du ej". En salme, som Mine havde forlangt ham til at synges, da han sidst tog Mine til alters. Der blev sunget en salme, hvorefter kisten blev båret ud og sat ned i graven, der er ved siden af mine forældres og søskendes gravsted. Her foretog pastor Thaarup jordpåkastelsen, og vi sang: "Herrens venner ingen sinde". Lærer Møll oplæste en skrivelse, som Kristen havde forfattet, og hvori han takkede for udvist deltagelse og opfordrede til at stræbe mod målet at nå Guds Rige. Han takkede pastor Thaarup og uddeler Nielsen – den sidste for udvist hjælpsomhed. Vi kørte så tilbage til Lyngsig, hvor vi spiste aftensmad og sang nogle salmer og samtalede. Vi tog med Marius Gaarden hjem ved 7-tiden.

Fredag den 8. juni 1934

I dag rejste min broder Johannes tilbage til København.

I aften var jeg, Ingeborg, Holger og Erna inde hos vor naboerske, Ane, i anledning af, at det var hendes 56-års fødselsdag og drak chokolade. Uddeler Nielsen og Maria var bilende derned. Nielsen fæster nok Anes søn, Ernst, til lærling næste år. Vi sad der til kl. 11 og talte om forskellige emner.

I aftes var der prøvevalg i nordre skole til forældrerådet. Som kandidater valgtes uddeler Nielsen, Maren Kristensen, N. Gøggaard, og Jørgen Jørgensen, Holtegaard.

Lørdag den 9. juni

Jeg var med Marius Gaarden til Hjørring. På Teglværkernes Salgskontor betalte jeg 83 kr. 60 øre for 2.300 sten. Kl. 3 var jeg til bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket. Jeg afleverede bogen "Min kamp" skrevet af Hitler og leverede bibliotekaren en bog – skrevet på engelsk – om Island og Færøerne – af Ostenfeld og min broder, Johannes Grøntved. Alle bogudvalgets medlemmer var mødt, og vi bestilte en del bøger. Jens Elias Kristiansen, søn af Anders Kabbeltved, har købt en ejendom i Tornby for 41.000 kr. Der er ca. 30 tdr. land dyrket jord og et stort klitareal.

Tirsdag den 12. juni

I eftermiddag var jeg til bestyrelsesmøde i sparekassen kl. 1. Jeg tog med Marius Gaarden derop. Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt. Vi gennemgik alle gældsbeviser og panteobligationer. Da vi ikke kan få mere end 2% i rente af de penge, vi har indestående i bankerne, bestemte vi os for at købe obligationer eller også låne ud mod god sikkerhed i 1. prioritet.

Købmand Ejnar Pedersen, Bjergby, har fået lavet akkord, således at han kun betaler 15% af sin gæld. Det er gået slemt ud over Hans Svendsen, der nok har mistet sin formue. Johannes Pedersen, Tangsgaard, kan ikke betale hverken renter eller afdrag af sin gæld til sparekassen. Edvard Knudsen og Jens Pedersen er kautionister for pengene. Edvard Knudsen kan ikke lide at modtage sådanne skrivelser om kautionsforpligtelse. Johannes Mortensen, Lundergaard Teglværk, står også til restance med renter. Kristian Mortensen og Martellus Nielsen er kautionister.

Søndag den 17. juni 1934

Jeg har fået nummeret af Vendsyssel Tidende for 19. april med min artikel om "Fra gamle dage i Bindslev". Skelager var her i formiddag og modtog betaling - 17 kr. 50 øre - for at grave 10.000 mosetørv. I aften var Ane og alle hendes 5 børn herinde.

Onsdag den 20. juni

Jeg tog med Marius Gaarden til Hjørring, hvor jeg skulle køre med autovognmand Thomas Larsen sammen med andre bestyrelsesmedlemmer i Historisk Samfund til årsmødet i Hallund. Vi gjorde holdt ved skolen og gik ned i det smukke anlæg, hvor postmester Klitgaard bød velkommen. Lærer Rørsig fortalte herefter om udskiftningen i Hallund, som blev påbegyndt i 1834. Derefter gik vi i Hallund Kirke, hvor pastor Larsen fortalte om kirken. Jeg var også i Rørsigs skolestue. De har en smuk skole i Hallund, og selve byen er også meget smuk og idyllisk. Vi rak herefter kaffe i Hallund Kro. Vi kørte så til Kjølsekegaard, hvor Klitgaard holdt foredrag om Kjølsekegaards historie. Derefter gik vi hen i Kjeldslunds Plantage, hvor Historisk Samfund har rejst en mindesten. Her holdt Jens Thise en tale om folks overtro både i fortid og nutid. Herfra gik turen til Jerslev Kirke, hvor pastor P. C. Fredsted fortalte en del om den forandring, der var sket, siden kirken var blevet selvejende. I Jerslev Kro spiste vi den medbragte mad, inden Jens Thise læste op. Imens holdt Klitgaard, Rørsig, Jes Iversen og jeg bestyrelsesmøde. Ved Jerslev Kro så vi en mindesten, som Historisk Samfund har ladet rejse til minde om Peder L. Dyrskøt. Lidt over kl. 9 kørte vi til Hjørring, hvor jeg fik kørende med Kristian Smed fra Uggerby ned til Odden. Det har været en ret fornøjelig dag – jeg har aldrig før været på den kant i Vendsyssel. I dag var der dyrskue i Mygdal og i Hjørring.

Søndag den 24. juni

Jeg og Martha var i kirke. Holger og Erna var på Horne Højskole til elevfest og hos Hans Niensens om aftenen.

Mandag den 25 juni

Vort nye stuehus blev vurderet til 8.100 kr. og udhuset til 1.300 kr.

Fredag den 29. juni

I eftermiddag havde jeg besøg af et par unge piger. Den ene var datter af afdøde isenkræmmer Holm, Stokbrogade. Hun søgte en elevplads på Centralbiblioteket. Hun er student fra 1933. Den pige, der var med hende, er en datter af Møller Madsen, Elgaard, som er i sylære hos Martin Isaksen i Bjergby. Pladsen som elev har været opslået i Vendsyssel Tidende den 27., jfr. nedennævnte annonce: "Elev. Ved Centralbiblioteket for Hjørring Amt bliver plads for en elev for 2 år fra 1. september. Studentereksamen kræves. Løn gives efter 3 måneders prøvetid. Ansøgning stiles til bestyrelsen.

Lørdag den 30. juni

I formiddags døde Niels Ebbesen, Bjergby pludselig. Han var oppe på høloftet, da han faldt om. *(Dødsårsagen er omtalt i dagbogen).*

Søndag de 1. juli

I dag afholdtes ungdomsmøde for K.F.U.M. og K. i Frederikshavn. Holger og Erna var kørende med uddeler Nielsen derned.

