

Området er udstykket af Bjergby Mygdal Kommune, som havde købt Faldbjerggård i 1968/69. Enkelte af grundene er solgt af Bjergby Mygdal Kommune – de fleste af grundene er dog efter kommunesammenlægningen solgt af Hjørring Kommune.

I forbindelse med udflytningen af Hærens Materielkommando (HMAK) fra 1968 besluttede Hjørring Byråd at bestille 50 ens typehuse (Jondahl-Huse) på 106 kvadratmeter. Disse huse blev spredt rundt i kommunen, og der blev i Faldbjerggård-området opført mindst 10 af disse huse. For at skabe lidt variation i de fuldstændigt ens huse, blev facader og carporte vendt og drejet, ligesom farverne blev varieret på mange måder. Grundene var på ca. 800 kvadratmeter og blev solgt med et fuldt monteret typehus for 140.000 kr., uprioriteret. Husene kunne købes af alle. Prisen for arealet, der blev købt af Kaj Thomsen, som beholdt det statelige stuehus, var 460.000 kr. for 44 tdr. ld.

Der har været mange ejere af Faldbjerggård i årenes løb:

1849	Auktionsskøde til Peder Hansen
1850	Skøde til Hans Christian Pedersen
1907	Skøde til Jens Chr. Moltsen – der byggede det i forhold til gårdens størrelse imponerende stuehus, bl.a. med takkede gavle
1918	Skøde til Jørgen Jørgensen
1918	Skøde til Anton Jakobsen
1940	Fogedudlægsskøde til Hans Peter Hasselbach Flensted
1944	Skøde til Anders Soelberg Voetmann
1950	Skøde til Alfred Larsen
1968	Skøde til Kaj Thomsen (død for flere år siden) gift med Ingrid Thomsen

Stuehuset er herefter omtalt under Rugvænget 1.

En række af husene er opført af typehusfirmaet Jondahl i Aalborg i samarbejde med Hjørring Kommune – se under Bygvænget 4.

Der drejer sig også om husene: Bygvænget 3 og 4, Havrevænget 7, 9, 11, 16, 21 og 27, Hvedevænget 18 og 24, Majsævænget 5 og Rugvænget 6.

Der er også opført en del Høm Huse i området – flere af den såkaldte selvbyggermodel.