



Historien om KFUM spejderne i Bjergby Mygdal 1972 - 2021

Indhold

Forhistorien – fra 1946 til ca 1952	4
Spejderarbejdet fra 1972	5
1973.....	6
1974.....	8
1975.....	9
1976.....	10nnnn
1977.....	12
1978.....	13
1979.....	14
1980.....	16
1981.....	17
1982.....	19
1983.....	19
1984.....	23
1985.....	24
1986.....	25
1987.....	25
1988.....	26
1989.....	26
1990.....	30
1991.....	32
1992.....	32
1993.....	32
1994.....	32
1995.....	32
1996.....	33
1997.....	33
1998.....	33
1999.....	34
2000.....	35
2001.....	35
2002.....	35
2003.....	36
2004.....	36
2005.....	36
2006.....	37
2007.....	38

2008.....	39
2009.....	40
2010.....	40
2011.....	40
2012.....	40
2013.....	40
2014.....	41
2015.....	42
2016.....	43
2017.....	43
2018.....	46
2019.....	48
2020.....	49
2021.....	49
Højbænget 11	51
Hyttebyggeriet.....	52

Historien om KFUM spejderne i Bjergby Mygdal

Forhistorien – fra 1946 til ca 1952

Ebba Grøntved Nielsen (godt 90 år) fortæller i Bjergby Mygdal bogen:

Som barn og ganske ung gik jeg til noget, der kaldtes "travere". Det var en slags spejdere med karryfarvet uniform og grønt tørklæde. Vi mødtes i de private hjem til forskellige aktiviteter, lege og sådan noget. Vi fik altid et eller andet måltid, og når vi var færdige sang vi i kor:

*Derfor siger vi tak for mad,
mad og mad og mad i uendelighed.*

I forstår os at gøre glad,

Tak for al jeres venlighed.



Der var voksne ledere, som bl.a. engang tog os med til Bindslev Kirke, hvor vi var sammen med de rigtige spejdere fra Bindslev. Da vi blev ældre – jeg tror, at jeg var 17 år dengang – kom vi på sommerlejr på Horne Højskole. Her var vi måske 100 unge, der havde nogle dejlige dage.

I "Kristian Grøntveds erindringer" står der 2. maj 1948: I eftermiddag var nogle af skolebørnene under førerskab af Karen Møller fra "Hvidegaard" på en spejdetur til Svibjerg.

16. maj 1950 står der: Pigespejderne, bl.a. mine børnebørn, Inge og Kirsten, cyklede til Sindal.

Omkring 1946 var der også en drenge "spejder" gruppe i Mygdal, hvor Alfred Skoven, der i mange år drev slagterforretning på Sæbyvej i Hjørring, var leder, nok sammen med nu afdøde, Hans Korneliussen, "Vandkær", Mygdal, og Arne Møller, Gærdevænget 2, Bjergby. Arne Møller stammede fra "Hvidegaard" og hans søster Margit blev i 1953 gift med ovennævnte Hans Korneliussen.

Der var efter det oplyste Hans Korneliussen og Aage Ringsholt Christensen, kommis i brugsen i Mygdal,

som havde startet gruppen. Uddelerens søn, Thomas Nielsen, kom også med. I 1950 søgte brugsen i Vendsyssel Tidende en "1. Kommiss – gerne KFUM eller spejder".

Disse spejdere var ikke uniformerede og var ikke tilknyttet noget korps, men havde relation til KFUM i Mygdal, men ikke så meget, at de blev omtalt, når KFUM havde generalforsamling. Derimod var man involveret, når KFUM arrangerede Sct. Hans bål på et højtbeliggende jordareal til Alfred Skovens fødeejendom. Her var der optræden af spejdere og andre bl.a. Alfred Christensen, hvis børn, bl.a. Thorkild og Flemming, blev spejdere i Bjergby.

Spejderarbejdet fra 1972

Initiativtageren til det nye spejderarbejde (fra 1972) er lærer Erik Christiansen, Klonhøjvej, Hjørring, der dengang var divisionschef for KFUM spejderne i Vendsyssel.



Erik Christiansen



Sigrid Zehngraft

I løbet af oktober 1972 havde Erik Christiansen en række møder, startende med at han sammen med lærer Ingrid Gru, der havde været flokleder i Hjørring i 4 år, besøgte forsamlingshuset og den nærliggende husflidsskole – begge dele er nu nedrevet, men kan ses på foto.



Forsamlingshuset



Forsamlingshuset og husflidsskolen

De lå på Asdavej, lige overfor Bjergby Brugsforening. Møderne var med formændene for forsamlingshus og husflidsskole, Hans Haagensen og smedemester Storgaard, men også med gårdejer Johs. Knudsen, Kobbersholt, der var medlem af Y's Men's Club i Hjørring, som gav 400 kr. til start af troppen.

Den 2. november blev der afholdt et forældremøde på skolen med henblik på start af en spejdergruppe. Der var 24 deltagere, som nedsatte en forældregruppe bestående af:

Politibetjent Per Korsholm, der blev formand
Betty Christensen, Skovbakken, Mygdal
Major Helmuth Jensen
Gårdejer Gunnar Moltsen, Sdr. Ørnboel
Major Folke Carl Pedersen, der blev kasserer
Lærer Lydia Vinther Jensen.

Blandt mødedeltagerne var også Conny Dybro, "Gammeljord", Snevre, der gennem mange år var en aktiv leder i gruppen.

Erik Christiansen og Knud Hebsgaard orienterede om spejderarbejde og viste en fim. De medbragte også kaffe i kander og en stor kage, der blev delt mellem de fremmødte.

Bestyrelsen besluttede at invitere til et møde den 14. november for børn i skolen, hvor der bl.a. også blev vist film om spejderarbejde. Efterfølgende blev der i løbet af november holdt 3 møder i husflidsskolen. Den 16. oktober havde Erik Christiansen skrevet til borgmester Troensegaard og orienteret om, at man ville begynde et spejderarbejde i Bjergby og bedt om fuld dækning af kursusudgifterne for 2, som ville deltage i starten af dette arbejde, nemlig ovennævnte Ingrid Gru og en interesseret forælder Runi Knudsen, der boede på Træholtvej (begge er desværre døde).

Lederne fra starten var ovennævnte Ingrid Gru samt faglærer Knud Hebsgaard, Hjørring, der blev suppleret af Georg Nielsen fra Hjørring. Nogle seminarieelever fra Hjørring var også ledere i de første år, nemlig bl.a. Ole Steffensen, Niels Carsten Nielsen, Henrik Christensen samt Lars Ole Mortensen.

1973

I januar 1973 får gruppen papir på, at den er optaget i KFUM-spejderne i Danmark under navnet "KFUM-spejderne i Bjergby/Mygdal".

På et forældremøde i foråret 1973 fortsatte grupperådet, idet Helmuth Jensen blev afløst af Kirsten Christensen, Mygdal. På mødet, der havde 40 deltagere, fortalte Knud Hebsgaard om spejderbevægelsen, Ingrid Gru fortalte om arbejdet med de 3 troppe, der nu talte 77 spejdere.

Spejderarbejdet foregår som i Højene, hvor piger og drenge er i samme flok og i samme patruljer.

Det var nok tidligt, at der var drenge og piger i samme flok – for først på KFUM spejdernes landsmøde i maj 1976 blev vedtaget nedennævnte tilkendegivelse: "Et grupperåd kan beslutte, at der optages såvel piger som drenge, efter at man nøje har drøftet de praktiske konsekvenser for enhedens daglige arbejde. Ethvert råd, der beslutter at godkende optagelse af piger i en eller flere af de under rådet hørende enheder må meddele denne beslutning til korpskontoret". Denne beslutning blev på landsmødet vedtaget med 278 stemmer – der var 160, der stemte imod!!!!

Erik Christiansen fortæller, at pigespejderne var meget utilfredse med, at de nye flokke i Højene og Bjergby både optog drenge og piger. Efter Eriks opfattelse varede det ca. 10 år, inden pigespejderne accepterede udviklingen.

Per Korsholm, der ledede forældremødet, fortalte herefter bl.a. om arbejdet med at restaurere den gamle husflidsskole, som er stillet til spejdernes rådighed af borger- og grundejerforeningen.

Gruppens spejdere havde været til den første turnering, nemlig den ulveturning, som KFUM spejdernes Vendsyssel Division har holdt i Skallerup. Her blev tovtrækningskonkurrencen i øvrigt vundet af Bjergby.

Der havde været fastelavnsfest på "Træholt"

I marts havde man i øvrigt haft indtægt ved salg af 500 lodsedler for KFUM spejderne. Det gav en indtægt på 350 kr.

Den første sommerlejr var i "Engsighytten" i Gærum med Conni som leder med hjælp af Frede fra Rakkeby.

Ole F. Thomsen (i det følgende kun benævnt Ole) var med sin familie nede for at besøge datteren, Susanne. Han blev så begejstret for spejderarbejdet, at han meldte sig som leder og blev sendt på en række kurser, så han var klar til at blive gruppeleder fra 27. maj 1974. Inden da havde han kapret min kone, Kirsten, som leder – hun havde tidligere været leder i FPF i Viby J og i Herlev.

16 juni Økseløb iKjul

10. okt. 1973 var der gryleoptog (vistnok med masker) i Hjørring med efterfølgende besøg på Vendsyssel Historiske Museum.

Der var indvielsesfest i Bjergby Forsamlingshus. Her uddelte pastor Trinskjær bronzestjerne til alle spejder

ne.



Ole F. Thomsen



1974

Førstehjælps kursus i Kirstens kælder. Conny på Gilwelkursus og Folke Petersen på gruppelederkursus.

I 1974 var der fastelavnsfest på Træholt, og 23. maj deltog man i et spejderløb i Frederikshavn. De ældre spejdere var i sommerlejr ved "Gittehus" i Kjul sammen med troppene fra Højene og fra Frederikshavn. De var bl.a. på en 22 km lang hike med besøg bl.a. på Asdal Voldsted. *Dengang var der jo ingen mobiltelefoner, og der var heller ikke telefon i hytten, så hvis forældrene skulle i kontakt med børnene, skulle de ringe til bageren i Aabyen.* Spejderne skulle i øvrigt cykle til "Gittehus" – bagagen ville dog blive transporteret på lastbil.

De mindste spejdere var på lejr i "Rosenbyhytten" – der var 4 tanter med. Lederne var Helen Lykkegaard Nielsen, Conny Dybro, Ingrid Gru, Ina Nørmark Nielsen og Annemarie Steffensen.

21. august var 1. møde for de nye ulve i "Kirstens Kælder" på Hvedevænget 10 med Kirsten og Helen som ledere.

15. september skulle ulveungerne med på det årlige "Sct. Georgsløb" med spejdere fra samtlige korps i Hjørring. Fælles kørsel til banegården i Hjørring – derefter med tog til Vidstrup, hvor der blev arrangeret et opgaveløb samt en såkaldt vildtbanesti. Spejderne skulle have madpakke med og ville være tilbage i Hjørring ved 15-tiden.

I løbet af året var der papirindsamling 2 gange.

15. december var spejderne og deres forældre inviteret til juletræssalg og julestue i "Gittehus". Her var mulighed for at købe kaffe og andre gode sager, ligesom der var underholdning af sangkoret "Arion" og spejderorkesteret.

Årets sidste arrangement var juleafslutningen i Bjergby Forsamlingshus, hvor Ole fortalte om årets gang. Spejderne fik fanen af Danmarks Samfundet, og den blev indviet ved sammenkomsten i Bjergby Forsamlingshus.



Pladsforholdene i husflidsskolen var helt utilfredsstillende til de ca. 70 spejdere, selv om man også brugte skolen og private lokaler. Da gruppeleder Ole så en annonce i Vendsyssel Tidende om, at kommunen vil udleje en nedlagt landbrugsejendom, Stenhøjhuset, på Højvænget skrev han en anmodning om leje af huset. Det blev heldigvis ikke til noget på grund af husets tilstand, herunder manglende toiletmuligheder.

1975

9. februar var der fastelavnsfest på "Træholt. I februar og i maj var der igen papirindsamling.

22. marts var der påsketur til "Carlsminde", hvor man sov i høet. Bitten Kaarsbo og Preben Nielsen var kommet med som ledere.

24. – 26. april var der divisionslejr i "Gittehus", og der var Kristi Himmelfartsløb i Øster Vraa.

De mindste spejdere var fra 23. – 27. juni på lejr i "Rosenbyhytten" mellem Hjallerup og Dronninglund. Lederne var Preben Nielsen, Ingrid Gru og Conny Dybro. I indbydelsen til lejren står bl.a.: *Det er ikke tilladt at medbringe dolk eller lommekniv. Og højst 10 kr. i lommepenge.*

I juli arrangerede Ole indkvartering i næsten 1 uge i Hjørring området af 28 schweiziske drengespejdere, der var på vej til den 14. Verdens Jamboree NORDJAMB 75 i Lillehammer i Norge. Kirsten og Arne Nielsen, der havde 2 boende, har stadig kontakt med en af dem.



Roland lejr, deltagere Jens Christian Gru, Bente Westergaard, Flemming Christiansen og Peter Korsholm.

18. september var der høstfest i Mygdal Forsamlingshus, hvor pastor Trinskjær fortalte om spejderarbejdet i gamle dage. Der blev uddelt 30 km vandremærker.

Der var også en takkegave (et tinfad) til Ingrid Gru for hendes indsats i spejderarbejdet. *Hun var nok allerede da syg og døde i 1977.*

Dagen efter var der indsamling af aviser, skrot og ting til det kommende loppemarked.

3. – 5. oktober var der deltagelse i spejder O-løbet ved Houens Odde Centret v/Kolding.

11. december var der julesammenkomst i Mygdal Forsamlingshus, hvor Lars Ole, Carsten og Kurt underholdt – og naturligvis var der kaffe og kage. Her blev der afsunget en sang, forfattet af "Ravnen", under teksten "Se dig ud en sommerdag" og på melodien "Jens Vejmand. Her blev det kønne landskab omkring Bjergby Mygdal berømmet.

I årets løb havde Connie været på Gilwell-kursus.

1976

28. februar var der specialkursus (med Ole som instruktør) i orientering på "Gittehus" for at være forberedt på Vendsyssel Divisions første orienteringsdag i Lilleheden, Kjøl. Der var 370 spejdere, ledere og forældre med. Steen Ove Gru vandt sin aldersgruppe.

Der var indsamling af papir og skrot både forår og efterår.

4. – 5. maj gik 30 spejdere fra Bjergby til Klosterskoven, hvor de overnattede i en lade. Dagen efter gik de til Tolne Skov, hvor de blev hentet.

KFUM Spejdernes Landsmøde 29- 30 maj. Grupperådet kan bestemme, om der må optages piger som medlemmer.

Den 29. maj sendte lederne et brev til spejderforældrene, hvor der bl.a. stod:

"Efter at skrivelsen ang. sommerlejren er blevet sendt ud, har vi modtaget henvendelse fra forældre, der mener, at sommerlejren strækker sig over for mange dage. I den forbindelse kan det oplyses, at hytten skal lejes fra lørdag til lørdag, og vi har derfor fra lederside besluttet at lade sommerlejren strække sig over alle syv dage.

De forældre, som imidlertid mener, at lejren er for lang, kan afkorte opholdet efter eget ønske, men vi vil dog anmode om, at tidsrummet er anført i indmeldelsen.

For ikke at lave regnskabet for uoverskueligt vil vi bibeholde de fastsatte priser uanset opholdets længde"

Sommerlejren foregik i "Gittehus" i Kjøl 19. – 26. juni med deltagelse af 30 piger og drenge i alderen 7 – 15 år. De ældste boede i telt, og de måtte selv klare madlavningen over bål. De yngste sov inden døre i rigtige senge, og der var en "mor", der lavede rigtig mad til dem.

I Kirkebladet er lejren fyldig omtalt. Det fremgår heraf, at spejderne Sct. Hans aften gik til Bjergby, hvor de underholdt ved borgerforeningens Sct. Hans bål. De ældste spejdere tilbragte den næste nat i bivak i Moltsens skov, inden de gik tilbage til "Gittehus".

Lejrens ledere var Solveig Gru, Ingerlise Westergaard, Helen Lykkegaard Nielsen, Conny Dybro, Bitten Kaarsbo, Kirsten Nielsen, Niels Carsten Nielsen og Preben Nielsen.



Dette år havde KFUM spejderne korpsslejr "Møllelejren" ved Varde med godt 8.000 deltagere, men her valgte Bjergby – Mygdal spejderne ikke at deltage.

Den 28. april udsendte grupperådet nedennævnte skrivelse til spejderforældrene:

På grund af Folke Carl Pedersens sygdom har undertegnede Annie Elgaard overtaget arbejdet som kasserer for spejderne. Desværre er opkrævningen af kontingentet ikke sket siden juli kvartal 1975, og derfor ser vi os nødsaget til at kræve så stort et beløb betalt samlet.

Samtidig må vi af økonomiske grunde forhøje kvartalskontingentet til 30 kr., og hvor der er søskende 20 kr. for hvert følgende barn.

Idet vi beder om forståelse for den vanskelige situation, håber vi at modtage beløbet snarest.

I august havde man så den sorg, at ovennævnte major Folke Carl Pedersen, døde efter nogen tids sygdom. Han var kasserer fra starten og havde i august 1974 gennemført gruppeledelseskursus.

I september deltog man i Sct. Georgsløbet i Tolne. Natløb for de store – dagløb for de mindre.

Spejder-O-løb 1976 blev afholdt 1. – 3. oktober ved Gurreddam spejdercenter v/Helsingør. Divisionen arrangerede bustur dertil med Ole som leder. Der var 54 med bussen – deraf 13 fra Bjergby – Mygdal. Der var gode resultater til Bjergby – Mygdal. Ole vandt selv old boys. Lars Ole Mortensen vandt det lange natløb og blev nr. 3 i Herre 1.

På et spejderledermøde 4. oktober blev Birte Krog Jensen sekretær – hun fik til opgave at starte spejderbladet "Kompasset". Kirsten ønskede pause som leder af de ældre spejdere – hun ville dog godt sammen med Gitte Balle tage et eftermiddagshold for 8 – 9 årige. I stedet blev Henrik Christensen/Inge Monrad leder af de ældre spejdere.

I efterårsferien deltog Lars Skibdal, Bente Westergaard og Flemming Christensen i ROLANDLEJR II i Poulsker på Bornholm.

I løbet af 1976 havde Ole i øvrigt deltaget i 3 weekends om gruppeledergilwell. Det sluttede i "Gittehus", hvor han og de øvrige deltagere fik overrakt "Gilwell-tørklædet" som bevis på, at de havde gennemført kurset.

19. – 21. november er der efterårslejr i "Gittehus".

I løbet af 1976 begyndte man igen at drøfte de helt utilfredsstillende lokaleforhold. Det var nødvendigt at få en spejderhytte, men det vil blive omtalt under Hyttebyggeriet. Spejderne begyndte at indsamle til hyttebyggeriet – foreløbig havde de indsamlet 25.000 kr.

1977

20. februar var der igen fastelavnsfest hos Gunnar på Træholt. Lørdagene før var der indsamling til et stort loppemarked 26. og 27. marts i Bjergby Forsamlingshus. Da loppemarkedet åbnede kl. 10, var der en kø på ca. 200 mennesker. Det gav et overskud på næsten 11.000 kr. Beboerne på alderdomshjemmet "Solhjem" havde lavet en række gevinster til et amerikansk lotteri. Det indbragte næsten 1.000 kr.



Henrik Christensen stopper som leder – i stedet assisterer Gitte Balle Inge Monrad.

Der sker også ændringer i grupperådet. Betty Christensen og Villy R. Rasmussen afløses af Grethe Gru og Johs. Knudsen. Regnskabsåret lægges om, så det i fremtiden følger kalenderåret.

Der var stor tilstrømning af ulveunger, så de blev delt på 2 hold. Det ene hold ledes af Ole og Lars Skibdal (kaldet Skipper) – det andet af Gitte Balle og Inge Monrad.

2. april var der spejder-O-løb i Bøgsted kaldet "Økseløbet" – mødested: Astrup skole. Samme dag startede 9 spejdere og 2 ledere på en 125 km lang travetur til Skagen og retur.

Kristi Himmelfartsdag var der stort ulvestævne med udgangspunkt i "Godthåb", Hjørring. 250 ulve og 30 ledere deltog. Undervejs skulle alle bander opføre et lille optrin på scenen i Sct. Knuds Kilde.

Der blev sagt farvel til 3 ledere. Helen Lykkegaard Nielsen og Ina Nørmark samt Niels Carsten Nielsen, der skal være lærer i København.

Sommerlejren var ved Læsø spejdernes hytte i Byrum. 46 spejdere og 7 ledere deltog.



23. – 25. september var der DM i spejderløb ved Tolne. Anton og Steen Ove vandt drengeklasse om natten. Steen Ove vandt også dagløb for yngre drenge. Og Ove Kaarsbo vandt løbet for mænd over 35 år. Der var 17 deltagere fra Bjergby – Mygdal.

Torsdag den 27. oktober var der spejderfest i Mygdal Forsamlingshus, hvor der bl.a. blev vist lysbilleder fra sommerlejren på Læsø.

35 deltagere til en weekend (4. – 6. november) i Lodskovvad gl. skole.

27. november var spejderne til genåbning af Bjergby Kirke efter endt restaurering. Spejderne var igen til børne- og familiegudstjeneste i Bjergby Kirke den 13. december kl. 19.30.

I øvrigt havde alle 6. december været til "Juleklip" på "Solhjem".

1978

5. februar slog spejderne katten af tøndes hos Gunnar Moltsen. 8. april var der papir- og metalindsamling. Annegrethe og en mere var på ROLANDLEJR nr. 1 i den sidste uge af juni.

Sommerlejren var i centerlejr på Houens Odde med 28 deltagere, fordelt på 5 patruljer, og 4 ledere, nemlig Conny, Kirsten, Preben og Ole. Der var yderligere 12 troppe med, så der var godt 200 spejdere.

Bo Vandkjær, der nu er bibliotekar ved Hjørring Gymnasium, skriver bl.a. om lejren:

"Jeg gik til spejder i Bjergby i 70'erne. Vi var grønne spejdere, og spejderhytten var en rød træbygning, bagest på Larsens Plads. Dengang var der stadig forsamlingshuset og Larsens hus og det lille ishus var der også. Alle disse bygninger er væk i dag.

Vi gik til møde en gang om ugen, og hvis vi havde spejderskjorte og tørklæde var vi iført dette. Vores spejderleder var Gitte Balle. Vi sang fra Spejdersangbogen, og vi havde navne efter figurerne i Kiplings "Junglebogen". Jeg husker, at vi på et tidspunkt havde et tema om indianerne og deres historier.

Der var også et spejderblad "Spejdernyt". (Kvadratisk så vidt jeg husker). Her var der artikler om at hjælpe, om forurening, og der var spil og opgave. Og instruktioner til knuder – og om hvordan du tænder bål osv. Når man havde været der 10 gange, fik man en sølvknop, så man kunne udskifte en af knapperne i blusen med en af sølv. Der var også en række mærker, man kunne opnå, så man kunne få et stofmærke til at sætte på sin skjorte. Jeg tror nu ikke, at jeg nåede at få særlig mange af dem.

Vi lavede også bålknapper af gråt stof, og jeg havde en sådan med på en af de lejrture, jeg nåede med på. Det var ved Houens Odde nede ved Kolding. Jeg var afsted sammen med min lillebror Lars og de øvrige Bjergbyspejdere.

Jeg har gemt et kort, der blev sendt hjem. Teksten er "Kære alle sammen. På taget står en ged. Den hedder Sølle. Vi kommer 2 timer før med toget. Her er mange myg. Vi har haft regn, men nu er veret godt": Desværre er poststempleet udvisket, så jeg kan ikke se det nøjagtige årstal. Jeg stoppede med at være spejder efter 1½ år. Helbredet blev dårligere, så det blev sværere at være med. Min lillebror, Lars, var spejder en del år mere.

Senere blev der bygget en ny hytte, men på det tidspunkt var jeg ikke spejder mere. Da min far var meget involveret i bygningen af den nye hytte, har vi haft den glæde at have så mange familiebegivenheder fejret der, bl.a. min konfirmation i 1982.

9. – 10. september var der Sct. Georgsløb i Kjul med ca. 400 deltagere. Der var start både på Klonhøjvej og ved mejeriet i Hirtshals. Bjørnebanden (11 – 13 årige) vandt deres klasse både i hike og i natløb.

Runddelens Bageri var populær. De kom uopfordret og vederlagsfrit med en stor kasse wienerbrød lørdag aften og rundstykker pr. mand søndag morgen.



I efteråret solgte spejderne 7.000 lodsedler, hvis overskud gik til hyttebyggeriet

21. september var der 135 til høstfesten i Mygdal Forsamlingshus. Der var underholdning ved Ib og Benthe Haslund Thomsen, der sang nogle af sangene fra det lokale amatørteaters opførelse af "En søndag på Amager". Der blev også vist film fra rejsegildet ved den nye spejderhytte.

23. september var der både papirindsamling og lodseddelsalg.

Spejder-O-løbet var også i Houens Odde. Der var kun 24 med fra Vendsyssel Divisionen, heraf 1/3 fra Bjergby – Mygdal. Steen Ove vandt sin klasse, Susanne Thomsen. og Henriette Kaarsbo fik 3. pladser og Flemming Thomsen. og Inge Nielsen fik 4. pladser.



27. – 29. oktober var der weekend i Kjul.

1979

Indvielsen fandt sted lørdag den 28. april 1979, hvor borgmester Poul S. Poulsen talte kl. 10. Der blev straks rejst et flag, som Danmarkssamfundet ved formanden C. Hornbech havde overdraget til spejderne.

Endvidere talte pastor Trinskjær, ligesom der blev sunget til akkompagnement af en blæserkvartet fra KFUM Spejdernes orkester i Hjørring. Ved den senere sammenkomst i hytten blev der talt af

grupperådsformand Per Elgaard, gruppeleder Ole Thomsen, divisionschef Erik Christiansen, det tidligere medlem af korpsets hovedbestyrelse, Sigrid Zehngraft, Bjergby, gildemester for 1. gilde Egon Larsen og planteskoleejer Johs. Thomsen.

Om eftermiddagen var der optog gennem Bjergby med KFUM spejdernes orkester i spidsen.

Der var mange gaver bl.a. en stor malmklokke fra Sct. Georgs Gilderne i Hjørring.

Om eftermiddagen var der optog med KFUM –spejdernes orkester i spidsen gennem Bjergby med start fra Brugsen kl.14. Derefter var der åbent hus ved hytten, hvor der kunne købes forfriskninger, ligesom der var arrangeret for forskellige aktiviteter for børn. Spejderne skulle også tjene penge, så der var forskellige former for amerikansk lotteri. Spejderne fik i dagens løb mange gaver, bl.a. en stor malmklokke fra Sct. Georgsgilderne. Når der er gudstjeneste på arealet udenfor, fungerer malmklokken som kirkeklokke.



21. maj arrangerede spejderne familie-0-løb med start fra Bjergby skole. 12. – 13. maj var der weekend i hytten. 17. juni og 23. september var der papirindsamling.

23. juni var der Sct. Hans bål ved hytten. Pastor Trinskjær holdt båletalen, og spejderne underholdt.

Der var deltagelse i flere sommerlejre. Nogle var til ROLANDLEJR i Flamsted. De fleste var på troppens egen lejr 7. – 14. juli i "Engsighytten" mellem Flade og Åsted, hvor Conny, Preben og Ole var ledere. Og seniorspejderne, Anette, Susanne, Anne Grethe, Steen Ove og Preben tog 13. – 21. juli til Bornholm, hvor de lejede cykler i Rønne og derefter cyklede til Gudhjem, hvor de havde lejrplads.

Der var på denne tur følgende regler, der skulle overholdes:

Nydelse af spiritus strengt forbudt.

Piger og drenge sover hver for sig.

Ingen forlader lejren uden ledernes tilladelse.

21. – 28. juli var Inge og Henriette på træningslejr i Pindstrup Centret, hvor de hjalp til på en handicuplejr.

8. september Sct. Georgsløb i Slotved Skov. Ingen fra Bjergby fik præmie. 30. september blev Kirsten Nielsen færdig med sin Gilwell uddannelse: Ulve/junior wood badge.

Høstfesten var 4. oktober i spejderhytten, hvor der var underholdning, fortæring og salg af amerikansk lotteri.

27. – 28. oktober havde Johs. Thomsen, Solbakkens Plantesalg, inviteret spejderne til at holde loppemarked i "Elverhøj". Det gav et overskud på godt 8.000 kr.

1. november var der fællesspejdermøde med Horne og Hirtshals – de derværende pigespejdere var inviteret med.

12. december inviterede ulveungerne til at være med til at synge julen ind i Bjergby Kirke. Der var fortræning hos Gitte Balle lørdag kl. 10.

1980

6. januar var der nytårsparade gennem byen op til kirken og deltagelse i gudstjenesten. 40 spejdere og forældre gik med fanen forrest op til kirken.

8. januar var der i spejderhytten forberedende møde om den kommende korpsolejr "Langeskov" på Fyn. Her så man bl.a. en film om den foregående korpsolejr, Møllelejren.

Der var fastelavnsfest i spejderhytten 17. februar. 19. april havde man årets første papirindsamling. Der var deltagelse i Sct. Bededagslejr og Sct. Hansfest ved hytten.

Spejderne deltog dette år i korpsolejren, Langeskov, på Fyn fra 8. – 16. juli, hvor der var 13.400 deltagere –



heraf 825 udenlandske og 2.600 i familielejren. Bjergby – Mygdal deltog for 1. gang i en stor lejr. Der er bevaret en dagbog for patruljen "Spøgelserne", der også fortæller om forberedelserne til lejren. Der blev lavet solfangere af gamle radiatorer.

Der var også deltagelse – nok især af de mindste – i en handicoplejr ved "Øksedal" ved Nibe. Kirsten Nielsen, Kirsten Hansen, Myrna fra Frederikshavn og Gerda Christiansen, Højene (gift med divisionschefen Erik Christiansen) var med som ledere. Gruppen fra Bjergby Mygdal dannede grundlag for lejren.

Henriette og Inge var på Rolandlejr I.

Der var også deltagelse i Sct. Georgs Gildernes spejderløb 18. – 19. september, hvor der deltog 300 spejdere og ulveunger. Ældste gruppe – de 13 – 17 årige - skulle møde lige før midnat på "Galgebakken" i Hjørring Bjerge, hvor der var opstillet en galge, skarpretterens huggeblok, hjul og stejle. Herfra blev spejderne sendt ud på et løb for at finde liget af den henrettede Thomas Thomasen Bisp. Løbet sluttede kl. 7 på spejdergården "Højvælde". Aldersgruppen indtil 11 år startede søndag morgen fra spejderhuset i Bagterp, medens de 11 – 13 årige startede på Mammutpladsen. Også disse løb sluttede på "Højvælde". I den yngste gruppe fik patruljen "Ørnen" 2. præmie.

Sommer/høstfesten blev holdt 25. september i spejderhytten, hvor der var underholdning samt blev vist film og lysbilleder fra sommerlejrene.

Sidst i oktober starter et nyt hold ulve/junior med Kirsten Hansen som leder, assisteret af Inge og Henriette.

Inger Lis Larsen har i dette år afløst Per Elgaard som formand for grupperådet.



Øksedal



Per Elgaard

1981

27. – 29. marts er der forlænget weekend i hytten. Papirindsamlingen foregår 30. maj.

Sommerlejren 1981 foregår på Læsø 20. – 26. juni omkring KFUM spejdernes hus i Byrum.



Sct. Georgs løbet blev som sædvanlig afholdt 2. weekend i september – dette år i området omkring Feriebyen Skallerup Klit. De 13 – 17 årige havde natløb med afslutning tidlig søndag morgen. De mindste –

under 11 år – startede ved "Messen" i Skallerup, medens de 11 – 13 årige startede ved Kjærsgaard Strand. For begge disse grupper var der afslutning kl. 14 i Feriebyen Skallerup Klit.

Dette år var der spejder-orienteringsløb i Rold Skov med start ved Skørping skole. Inge har krus for Spejder-OL –mrk. 1981 – det må stamme herfra

Det årlige "ØKSELØB" for de vendsysselske KFUM divisioner foregik 15. november fra P-pladsen ved Tversted Søerne, hvor der var 4 baner. Hverken for ovennævnte løbet i Rold Skov, Sct. Georgs løb eller for "Økseløbet" er der resultatlister, men Helle har mærke for 2. præmie for ulve/junior ved løbet i Tversted.

For alle spejdere og ledere var der fra 20. – 22. november weekend i "Gittehus" – om aftenen fredag var forældre, søskende og venner inviteret.

Et lidt for spændende natløb (Annie Elgaard)

En mørk oktober 1980/81 startede en forventningsfuld flok spejdere, fra KFUM-spejderne i Bjergby/Mygdal, mod Kjul til den lejede spejderhytte. På trods af regn og lidt blæst mødte alle, både store og små, for nu skulle man på første weekend i det nye spejderår.

Dagen gik hurtigt, og efter aftenens arrangementer og hygge blev det tid til at komme i soveposerne. Alle "gamle" spejdere vidste, at der helt bestemt ikke kunne være en weekend uden natløb! Blev det måske i nat, eller måske først i morgen? Vi voksne, ledere og hjælpere, var lidt betænkelige ved det stadig mere blæsende vejr, men det hele var aftalt med hjælperne til denne aften, så vi blev enige om at gennemføre det på trods vejret.

Da der blev så meget ro, som der nu bliver på en spejderlejr, fik de lidt søvn, hvorefter vi vækkede alle og fortalte, at der var set blink ude på havet. Spejderne blev bedt om at hjælpe politiet ved at holde øje med lysene, til politiet nåede frem. Man vidste nemlig, at smuglere huserede langs kysten, og der var tale om nogle farlige banditter, så vi skulle passe meget på. De yngste så lidt betænkelige ud, men ud kom vi, og lommelygterne blev tændt, for ellers kunne vi ikke se en hånd for os. Man måtte kun lyse ned på jorden lige foran, så vi ikke blev opdaget af smuglerne.

Jeg havde tre, af de helt nye spejdere, i hånden hele vejen, og de holdt godt fast. Vinden var blevet til storm, og det hele var pludselig en anelse voldsomt. Regnen piskede ned, så alle blev sjaskvåde, trods regntøjet. MEN.. "er vi spejdere eller ej, mugger vi når det gælder nej, gi' op når modgangen melder sig

Pludselig lyder råbet "et lys – vi så lys ude på vandet"! Alle skuede ud over havet, og sandt nok, der var nogle små glimt af lys. Lidt tøven var der i flokken, men de modigste stormede ned mod båden. Den var helt tydelig på vej ind mod stranden, da bølgerne var alt for voldsomme til en 17 fod jolle. Der var, ganske som forventet, mange kartonner med cigaretter gemt i båden. Besætningen blev hurtigt overmandet, og til alles lettelse, var det faktisk Per Elgaard, min mand, og en makker, som kæmpede med bølgerne.

Nu var det et spørgsmål om, at få båden ind på land, og op på bådtrailer. Det var helt forfærdeligt at overvære, for alle små som store, asede og masede alt for tæt på hjulene, og bilen gravede sig længere og længere ned i sandet. Vandet skyllede ind under bil og trailer, og kun ved fælles hjælp, lykkedes det at komme fri af bølgerne. En af drengene blev ramt af hjulet, da han, trods mange advarsler, var kommet alt for tæt på, og vores leder af lejren, Kirsten Nielsen, var noget rystet.

Vi fik vores skadede, samt nogle af de yngste læsset ind i en bil, og listede gennem stormen hjem mod hytten, mens snakken gik blandt de dødtrætte og sjaskvåde unger. Da vi næsten var i mål, var vejen totalt blokeret af et stort væltet træ, og så kom dagens tolv fra bagsædet "åh.... det var godt lavet, hvordan kunne I gøre det? Vi var glade for tilliden til vores evner, og lod det blive ved det. Alle måtte ud ad bilen, og

vandre det sidste stykke hjem. Da vi igen var samlet i hytten, var stemningen høj. Det var da det vildeste natløb de endnu havde oplevet, og den varme suppe, som blev tryllet frem, blev spist, medens det våde tøj på ophængte snore, dryppede ned over hele den brogede gruppe.

10. og 15. december var der adventsgudstjeneste kl. 19.30, hvor spejderne deltog.

1982

I februar afløste Kirsten Ole som gruppeleder – foreløbig for 1 år. Han ville så være formand for den selvejende institution "Spejderhytten i Bjergby", hvor han skulle afløse Johs. Knudsen.

Sommerlejren var dette år vist på Houens Odde

Sct. Hans bålet ved spejderhuset var i samarbejde med BMI.

Inge Nielsen tilmeldte sig sammen med 3 andre fra Vendsyssel Divisionen, bl.a. en pige fra Højene, til EXTOREE 82. En international lejr for 1.500 handicappede spejdere, der blev holdt i Gilwell Park, rimelig tæt ved London beliggende i Epping skovene.

300 spejdere og ulveunger var med til Sct. Georgs Gildernes spejderløb, der foregik ved "Skovly", Sct. Georgs Gildernes hytte i Linderum 21. september.

De ældste spejdere var på natløb, lavet over Gøngehøvdingens bedrifter. Det sluttede søndag morgen og blev vundet af patruljen "Basserne" fra Bjergby - Mygdal.

De 11 – 13 årige startede søndag morgen. Det gjorde gruppen ind til 11 år også – her blev "Papegøjerne" fra Bjergby – Mygdal nr. 2.

Løbet var en stor succes, selv om 20 af de mindste ulveunger blev angrebet af en bisværmer.

25. – 26. september var 40 spejdere, bl.a. fra Bjergby – Mygdal på kanotur på Uggerby Å. Turen startede syd for Sønderskov og sluttede i Bindslev, hvor de bl.a. besøgte det gamle elværk. Søndag den 2. december deltog spejderne i indsættelsen af den nye præst i Bjergby - Mygdal.



1983

13. – 15. marts: Forårslejr på Thorup Hede.

3. – 4 april var der familieweekend.

Forårslejr på Thorup Hede 13- 15. maj

Sommerlejren foregik dette år ved "Skovly" i Linderum fra 17. – 23 juni. Der var kommet nye ledere til, bl.a. Birthe Stenaa, der var grupperådsformand, og Inger Lise Madsen. Der var mange aktiviteter, bl.a. kirkegang, besøg på Sønderskov Mejeri og på "Linderumgaard".

På sommerlejrene startede vi altid med lejretablering. Der var også altid en hike, denne gang på 2 dage. Vi var på besøg på Sønderskov mejeri, og ellers var der forskellige aktiviteter.

Jan Park-Thomsen skriver om en oplevelse på denne tur:

Oplevelsen, jeg vil berette om, var fra en spejderlejr, som jeg ikke lige husker præcist hvor eller hvornår, men jeg har vel været omkring 9-10 år. Vi var hele truppen ude på en ekskursion/gåtur i det fri og krydsede i fri formation en stor og blød græsmark ganske tæt ved gården, hvor vi havde lejr. Pludselig trådte jeg ned i et blødt hul, og op sværmede en skare af gravhvepse, som straks indhyllede min lille barneskikkelse og stak mig flere steder i hovedet. Jeg husker, hvordan jeg febrilsk flåede mig selv i håret og herunder blev stukket i hånden og fik viklet indtil flere hvepse ind i min hårpragt (som dengang var noget tættere og mere fyldig, end den er i dag). Jeg spurtede skrigende og panisk hen mod lejren, hvor en af spejderlederne fik reddet mig indenfor og hjalp mig med at fjerne de delvist overrevne og enkelte levende hvepse fra mit hår. Men skaden var sket, jeg var blevet stukket, og jeg var utrøstelig, ulykkelig og græd og græd, nok mere den dag, end jeg siden har gjort tilsammen. Jeg blev trøstet af mine andre spejderkammerater, og jeg blev trøstet af spejderlederne, men lige meget hjalp det. En snarrådig ung spejderleder kom efter et stykke tid i tanke om et gammelt husråd, at man for at lindre smerten kunne komme sukker på det sted, hvor man var blevet stukket. Så ikke lang tid efter fik jeg hældt et halvt kilo melis i håret og fik det godt masseret ud i hele toppen, idet jeg jo ikke med sikkerhed igennem de tykke lokker kunne udpege, de mange steder, jeg var blevet stukket i hovedbunden. Jeg græd fortsat videre, og det endte med, at mine forældre blev tilkaldt, således de kunne hente mig og tage mig med til vagtlægen for at få hovedbunden undersøgt.

Vi kom ind til vagtlægen, som møjsommeligt gravede sig igennem den nu meget sammenklistrede og glasuragtige skulptur, jeg havde på hovedet, og efter kort tid måtte han sande, at jeg var blevet stukket af hvepse flere steder, men at der ikke var andet at gøre end at give mig en hovedpine pille samt et forslag om, at jeg fik vasket håret og kæmmede det grundigt for at sikre, at der ikke var mere sukker og flere hvepserester siddende tilbage.

På vej ud ad døren tilbød doktoren mig en slikkepind, hvortil min far tørt sagde: "Han har vist fået sukker nok". Jeg fik min slikkepind, og jeg blev god igen, og nogle dage efter længtes jeg allerede efter at komme med på den næste spejderlejr.



Jan skriver også:

Jeg er blevet bedt om at fortælle om en speciel oplevelse, en lille anekdote, fra dengang, hvor jeg var spejder i min barndom i Bjergby. Vi skal tilbage til omkring 1980'erne. En mærkværdig tid, hvor der ikke fandtes internet, og hvor verden bare var meget større, når man var barn i lille Nordjylland. Det var en begivenhed at komme på tur rundt i Danmark, og en tur ned til den tyske grænse for at handle slik, var et

helt eventyr i sig selv. Fjernsyn var noget meget ophøjet, som kunne betragtes som en slags belønning, når familiens overhoved gav lov til, at vi kortvarigt kunne sidde og lade os opsluge af den meget begrænsede og indskrænkede underholdning, der lejlighedsvist blev sendt på DR, Danmarks eneste tv-kanal. Og da de digitale medier ikke fandtes, så havde hobbyer og udendørs aktiviteter en meget større social betydning, og var den vigtigste del af fritiden for at omgås andre børn og unge. Jeg prøvede mange ting som barn, men noget af den bedste tid, jeg husker, var fra min tid som spejder.

Jeg var kun spejder i nogle få år, måske 3-4, og jeg var "Ulveunge" hos de grønne KFUM Spejdere i Bjergby. At komme med på spejderlejr var årets begivenhed. Vi kom rundt omkring i Danmark, og som nævnt, var det hver gang en lille kærdommen udvidelse af ens personlige horisont. Jeg husker blandt andet en tur til Læsø, hvor jeg sammen med de andre spejdere skulle deltage i vores første oplevelse med "nadver" i den lille lokale kirke på øen. Her var der nogle af mine spejderkammerater, der ikke lige turde at gå op til alteret, så jeg gik naturligvis flere gange og gemte alterbrødet i lommen, og byttede det væk for slik, da vi kom tilbage til lejren.

Tusind tak til alle mine spejderkammerater og til de mange unge og voksne spejderledere, der var med til at give min og mange andres barndom kolorit og panache???. Og en særlig tak til Ole Thomsen, der som spejderleder havde en kæmpe positiv indflydelse på mig, og var direkte medvirkende til mit valg af erhverv som voksen.

10 af de ældste spejdere tog så 1. – 7. juli til træningslejr "Port Arthur" ved Tommerup på Fyn.

Lørdag den 2. juli 1983 tog vi afsted fra Hjørning Banegård kl. 8,58.

Vi ankom til Odense kl. 13,05, da vi kom dertil tog vi bussen til Frankfri. Der stod en og tog imod os og fortalte, hvor vi skulle gå hen, der var ca. 500 m hen til hytten. Da vi ankom blev vi sat igang med nogle forskellige aktiviteter. Derefter blev vi delt ind i patruljer. Så satte vi telte op og lavede mad – det regnede.

Søndag: Dagen gik med at lave resten af lejrpladsen og nogle aktiviteter.

Mandag: Vi fik dagen til at gå med et emne, der hed: Til vands – På land – I luften.

Tirsdag: Tirsdag havde vi »primdag«. Vi malede mel og kaffe, kærnede smør og bagte flütes og småkager i en ovn, som vi lavede og til aftensmad fik vi kanin, som vi flædede og stegte på bålet.

Onsdag: Var vi i friluftsbad og på Hike. Vi gik til Tommerup. Vi boede på en gård, der

hed Mosegård. De fleste sov på høloft, i telt og under åben himmel. Næste dag gik vi hjem til lejren. På Hiken løste vi nogle opgaver.

Torsdag: havde vi Multimarked og Venne-dag. Ved Multimarked var der en karrusel, stylder, vandgang, spåkone, ringkastning og papirsfrøer. Vi fik en seddel, der stod et navn på, navnet på sedlen skulle vi være ekstra sød ved.

Fredag: Fredag havde vi Kinadag, hvor vi lavede hatte, servietter, bordpynt, spisepinde og et lille kinesisk mærke ud af træ.

Om aftenen havde vi fest, hvor lederne havde lavet mad.

Lørdag: Vi tog afsted fra lejren kl. 10,50. Hvor vi skulle med en bus til Odense og vi skulle med tog 12,50.

Vi var hjemme i Hjørning igen kl. 17,05.

DET VAR EN GOD TUR.

Jacob, Berit, Helle og Mads



Følgende var med: Helle og Dorte, Jacob Kaarsbo, Jan Elgaard, Mads Dahl Pedersen, Berit Christensen, Tina Hansen, Carl Højrup, Anette Sørensen og Tina Monrad.

Træningslejr er en lejr, hvor spejderne mødes med piger og drenge, som har et handicap. Handicappede oplever tit, at ikke handicappede ikke vil eller tør snakke med dem eller hjælpe dem, hvis det kniber med at færdes på gaden, i butikker eller lignende. Mange spejdere, som har været med på en træningslejr, har opdaget, at man godt kan deltage i spejderaktiviteter, selv om man har et handicap. Det vigtigste er, at vi alle prøver at forstå og hjælpe hinanden.

Bjergby, Mygdal har haft mange deltagere på træningslejre.

7. – 18. september Sct. Georgs Løbet. De ældste spejdere skulle møde inden midnat på parkeringspladsen ved Kjul Strand. Afslutning søndag morgen ved "Gittehus".

24. – 26. september var 40 spejdere, bl.a. Jacob, Jan, Carl, Berit og Helle fra Bjergby – Mygdal på en 40 km lang kanotur på Uggerby Å. Turen startede i udkanten af Ilbro og sluttede ved kanocentret i Mosbjerg.

Jubilæumsfestdag d. 24. september klokken 12.30- 16.30. Gruppen har 10 årsjubilæum og vi indbyder alle til at deltage. Man kan købe et stykke helstegt pattegris med flutes. Der er forskellige aktiviteter.

27. oktober var der høstfest i spejderhytten. Spejderne fortalte om træningslejren på Fyn – sommerlejren – de viste sketch – underholdt med konkurrencer – sang og solgte amerikansk lotteri.

Spejder-0-løb (økseløb) for hele divisionen var i Tolne Skov 30. oktober. Helle har mærke for 2. præmie på 5 km.

Søndags-fabrik 13. november i spejderhytten. Også kaldet "1.000 ideers dag". Der skulle laves ting til det kommende julemarked.

20. november mødtes spejdere og forældre ved Bjergby Kirke. Derefter var der julemarked i spejderhytten.



1984

8. januar kirkegang nytårsparade og efterfølgende kaffebord.

10. – 11. februar. Spejderne var i hytten, hvor de skulle hygge, men også forberede sig til LPK (landspatrujlekonkurrence).

Tøndeslagningen foregik lørdag den 3. marts i spejderhytten.



23. – 25. marts var der patruljelederkursus i Hirtshals med deltagelse fra Bjergby – Mygdal.

7. – 8. april LPK (landspatrujlekonkurrence) på "Hanbohus" ved Tranum.

23. – 30. juni ROLANDKURSUS nr. 320 i Bromme ved Sorø. Helle M Nielsen har bevis på at have deltaget.

Årets sommerlejr var i dagene 23. – 30. juni ved "Spejderborgen" i Skallerup. Der var besøgsaften onsdag den 27. juni kl. 19.



Værkstedsdag i hytten d. 11. november.

25. november var der julemarked i spejderhytten. 14 dage før havde der været værkstedsdag, hvor der blev lavet ting til det kommende julemarked.

Inge Nielsen var med på en spejdertur for at stå på ski. Her mødte hun Max, som hun senere blev gift med, og som hun har fejret sølvbryllup med. De har 4 børn, som alle har været KFUM spejdere i Roskilde.

1985

Pippi Langstrømpeløb i Højene området for juniorspejdere og bævere.

Frederikshavnslejre 8. – 16. juli. Det var jubilæumslejre (75 år), og der deltog 16.000, deraf 1.100 udenlandske spejdere. Der blev plantet 16.000 træer (en for hver deltager) til en ny skov. Lejren fyldte 140 tdr. land. Der var besøg af prinsesse Benedikte – der var et 3,5 km langt spisebord, som kom i Guinness rekordbog.



Seniorspejderne var i eet område – resten af gruppen var placeret i et andet område.

Der var mange aktiviteter, bl.a. Nordjyske distrikt orienteringsløb i Tolne Skov på et rigtigt orienteringskort. Det blev gennemført som et "point-løb" med en række poster. De sværeste gav 50 point - de letteste kun 10 point. Ca. 300 patruljer deltog. Ole fra Bjergby havde arrangeret – og Inge styrede aktiviteten.

Der var mange aktiviteter på lejren. Den historiske udstilling stod Sigrid Zehngraft, som i mange år var til knyttet vores gruppe. Hans Cavallius, der i mange år har boet i Bjergby, men som har været spejder i Højene, stod for kommunikation.

Der var vel ca. 25 spejdere og ledere fra Bjergby Mygdal, der deltog i Frederikshavnslejren.

Ulvne tog dette år på lejr i egen spejderhytte, men var de sidste dage gæster på Frederikshavns Lejren.

5. november startede der en aktivitet med at smede egne dolke. Det arrangerede Preben Larsen. Spejderne smedede selv dolkene med hjælp fra Preben. De lavede også selv skederne.

9. november var der forberedelse til julemarkedet, der fandt sted 24. november.

28.12.1985 – 01.01 1986. Temakursus på Houens Odde. Herfra deltog Marie Lade, Berit samt Helle og Dorte. De kom hjem nytårsdag om formiddagen, hvor der lå en halv meter sne, og de var i små sko. Havde slet ikke forventet, at der var så meget sne.

1986

14. marts arrangerede hyttens bestyrelse en såkaldt paragraf 11 fest for hjælpere med ledsagere.

Kristi Himmelfartsdag: KFUM spejdernes Vendsyssel division spejderløb fra "Gittehus". Nr. 2 blandt banderne var "Grønspætterne" fra Bjergby – Mygdal.

Sommerlejren fandt i år sted på Læsø.



4.november: U-landsaften på Bjergby Skole.

8. november var der fabriksdag i hytten med efterfølgende julemarked i hytten den 23. november.

1987

12. marts var der paragraf 11 fest.

Sommerlejren 1987 var i Hammer Bakker. Udover spejder arbejde var vi på en lang travetur til Hammer kirke. Hike og overnatning var der selvfølgelig også.

4. – 6. september 1987 var der spejdertur for de ældre spejdere, startende med sammenskudsgilde fredag aften – efterfulgt af arbejdsdag i hytten om lørdagen.

3. – 4. oktober. Vandretur på 40 km. Søndag morgen blev man enige om, at man også vil have 50 km mærket. Så man gik fra spejderhytten til skiltet til Højene og tilbage igen.

Jan From Kristensen, dengang bosiddende i Mygdal, beskriver turen således:

For mange år siden var jeg spejder i Bjergby, hvilket jeg var i en længere årrække. Med spejderne kom jeg både til Færøerne og til korpislejr i Holbæk. Jeg havde mange gode oplevelser med spejderne. En af de større udfordringer, jeg prøvede kræfter med, var at gå 50 km. For en 12-årig knægt var det langt. Vi var mange, som tog af sted iført de obligatoriske grønne skjorter, et snoet tørklæde og et brunt

læderbælte (med indbygget kapselåbner i bæltespændet).

Vi havde pakket skiftetøj, sovepose og toiletsager, der blev anbragt i spejderhytten, hvor vi skulle overnatte i – turen var nemlig opdelt i to. Jeg husker dog ikke, om det var den oprindelige plan, men sådan blev det – 40 km den første dag og 10 km den anden dag.

Turen skulle foregå i lokalområdet omkring Bjergby, og vejret artede sig, så det tegnede til at blive en god vandretur. For mit vedkommende gik det fint de første mange kilometer. Vi gik rask afsted. Men som tiden gik, blev mine ben mere og mere ømme – på daværende tidspunkt var jeg ikke vant til at gå lange ture – og turen bragte os ikke tæt forbi toiletfaciliteter. Måske var det ikke et problem for andre, men på et tidspunkt begyndte jeg at ane, at fjørnævnte faktum kunne gå hen og give vanskeligheder. Da vi havde gået 30 km, begyndte min krop at gøre opmærksom på, at et toilet ville være gunstigt, men nej – der dukkede ikke et skinnende hvidt, klinkebeklædt rum op. Nu er det så mange år siden, at filmen "Trainspotting" ikke var blevet lavet endnu, men som jeg husker det i tilbageblik, så ville jeg have været glad for "the worst toilet in all Scotland". De sidste kilometer blev tilbagelagt i meget ubehagelig gangart, og lykken var stor, da jeg kunne øjne spejderhytten og kunne besøge toilettet.

Jeg husker ikke meget af aftenen, men jeg sov sikkert godt.

Dagen efter blev vi vækket, fik morgenmad og skulle afsted på de sidste 10 km. Det var mine ben ikke meget for – de var ømme. (Faktisk skulle der gå flere år, før mine ben skulle mærke samme grad af ømhed igen – da havde det noget at gøre med mit møde med et fitness center – men det er en anden historie). Denne del af turen gik mod Hjørring – 5 km ud og 5 km tilbage. Feltet blev vist noget spredt, da de fleste af de unge spejdere havde ømme ben lige som jeg. Men det gik, og rart var det, da turen og de 50 km var tilbagelagt.

Præmien var et sølvskjold, som bekendtgjorde, at bæreren havde gået 50 km inden for et døgn. Jeg var stolt, så skiltet, som kunne monteres på spejderbæltet, blev ofte pudset.

Skulle jeg gå turen igen, så ville jeg nok pakke en feltspade og noget toiletpapir

12- 15 maj Kr Himmelfart løb for ulveunger . Tema Emil Fra Lønneberg..

1988

Vores egen sommerlejr var hjemme i hytten, da vi skulle have spejdere med på ÅS lejren på Thorup Hede. Vi var godt 30 spejdere herhjemme og 18 på Thorup hede. Herhjemme var vi trolde , men der manglede heller ikke en hike Vi gik ud til Gerda og Hans Jørgen, hvor vi sov på høloftet. Den stor lejr blev den helt store oplevelse, fordi det var første gang, de var med på så stor en lejr.

1989

13. – 15. januar havde de store spejdere en weekend i "Egehytten", tilrettelagt af Berit, Tine, Helle og Dorte.

Af en omtale i Kirkebladet fremgår, at lederne nu er:

- 2. kl.: Inger Andersen
- 3. kl.: Mona Madsen og Lillian Jørgensen
- 4. kl.: Gitte Balle
- 5. kl.: Helle Nielsen og Helene Andersen
- 6. kl.: Kirsten Nielsen – også gruppeleder
- 7. – 8. kl.: Torben og Lilly Hansen

Weekend i egen hytte fra 14. – 16. april. Peter Thomsen, Jakob fra Brønderslev, Helene Andesen, Helle og Dorte M Nielsen og Berit Christensen stod for weekenden

Sommerlejrene er beskrevet således i Kirkebladet:

"Vore spejdere har i år deltaget i forskellige lejre. Først havde vi vor egen lejr i hytten. I år var det de små, der deltog. Det var en nem lille lejr med 20 deltagere. Efter lejretableringen var vi til Sct. Hansbål sammen med sognets beboere.

I år var lejrens tema: Vikingetiden, og børnene var gode til at fremstille dragter, våben, smykker o.s.v. Festmåltid med "mjød" og "vikingeben" manglede heller ikke. Hike vandretur til Mygdal med overnatning hos Gerda og Hans Jørgen manglede heller ikke. Udflugt til Hirtshals med besøg på Nordsømusset indgik også i programmet. En fin lejr – søde børn med godt humør – dejligt vejr. En positiv oplevelse.

Vi havde også deltagere på de såkaldte træningslejre, hvor handicappede børn er sammen med spejderne. Vi havde 6 med på Thorup Hede og 2 i Pindstrup Centret på Djursland. Dariannes mor Kirsten Christensen var madmor på en af Handicaplejrene.



Deltagelse i spejderlejren i Seletrad på Færøerne med 30 spejdere og ledere er beskrevet således: Vi havde set en notits fra Færøerne om, at KFUM spejderne der fejrede 50 års jubilæum med en stor lejr. Vi tog det op i gruppen og blev enige om, at vi gerne ville med på en sådan tur. Vi fik også kontakt med Højene gruppen, som godt ville have nogle med (det blev 12 fra roverklanen The Highlanders), så vi kunne få tre biler og en trailer med. Arne skulle have den ene bil – Annie og Per Elgaard en anden bil. Ingen af dem skulle dog deltage i lejren. Annie og Per havde lejet et hus og skulle i øvrigt fejre sølvbryllup deroppe. Arne havde lånt Føroya Sparekasses hytte.

Den lå meget flot – ca. 20km vest for Torshavn – ved siden af Færøernes sjette største sø, Leynavatn. Det var oprindeligt et landbrug og smedeværksted fra omkring 1815. Sparekassen havde nænsomt ombygget, og det stod som et smukt kulturminde over færøsk byggeskik fra det 19. århundrede. Et par gange var den færøske julekalender optaget her. I dag bliver huset brugt af den Michelinbelønnede færøske restaurant, KOKS, hvis eksperimenter med færøske råvarer og fermenteret kød og fisk, tiltrækker

gæster fra ind-og udland.

Det var en dyr tur, så vi begyndte at spare op – gruppen gav også tilskud, så turen kostede kun 875 kr. pr. person, incl. sejlturen. Vi sejlede med Smyril Line fra Hanstholm 8. juli. På turen op havde vi mad med til spejderne. Vi havde bestilt de såkaldte couchetter til at overnatte i. Da vi kom til Thorshavn kl. 6 om morgenen, fik vi morgenmad på en skole. Vi fik set lidt af Thorshavn, inden vi om eftermiddagen skulle sejle til Fuglefjord, hvor vi tilbragte nogle dage i private hjem. Roverne skulle vandre rundt på øen, men de første dage var meget våde, så de besluttede sig til at bo i Arnes hytte og så tage dagture derfra.

Vi andre havde også et fint program, hvor vi fik indblik i færøsk natur, folkeliv og erhvervsliv.

Selve lejren lå i en lille bygd ved navn Seletrad. Næsten alle lejrdelegationerne kom dertil ad søvejen.

Vi fulgtes dertil med spejderne fra Fuglefjord. Der deltog også spejdere fra Grønland, Norge og Finland. Vi deltog i mange forskellige aktiviteter: roning i færøsk båd, fisketure, bygning af og sejlads på en tømmerflåde, stenpionering og syning af en færøsk sko. Vi var på hike op over fjeldet i det skønneste solskinsvejr. Da vi kom hjem, var stemningen fin efter de helt vidunderlige naturoplevelser. Aftensmaden blev fortæret, og vi blev fotograferet, men ak og ve. Pludselig er der en, der ikke kan finde sit fotoapparat. Rygsækken gennemrodes. Alt undersøges. Det må være glemt på fjeldet. Nogle personer tager turen op over fjeldet. Klokkeren bliver 24 – den bliver 1. Pludselig er der en, der ser lys. Lykkelig hjemkomst, men uden kamera. Sorgen slukkes i varm kakao. Næste morgen vil vi dele os, så nogle vil gå over fjeldet igen. Men da vi har spist morgenmad, gjalder et råb. Jeg har det – jeg har det. Du har lagt kameraet i den forkerte rygsæk. Sorg er til glæde vendt.

Belysningen på Færøerne er noget helt for sig selv. Det er svært at få børnene i seng om aftenen. For i det flotte vejr var de færøske børn vant til at være oppe til langt over midnat, når sommeren endelig var der. Jungletrommerne virker endnu deroppe. Ledelsen blev ringet op af nogle damer fra en nabobygd. Om man var interesseret i pandekager – og vips blev der produceret 2.000 pandekager, som blev uddelt ved det store afslutningslejrball. En af aktiviteterne på lejren var bl.a. en fisketur. Vores patrulje "Gummistøvlerne" blev interviewet til den færøske radio efter deres fisketur. De havde fanget 52 fisk. Vi fik også præmier. Dels for en patrulje konkurrence, og så hele troppen for på markedsdagen at samle flest deltagere i aktiviteterne.

Den sidste nat boede vi på KFUM i Thorshavn, inden vi igen tog med færgeren til Hanstholm.



Da spejderne var hjemme igen, kunne de ikke forstå, at mange af de postkort, de havde sendt fra Færøerne, ikke var kommet til modtagerne. Arne sendte derfor nedennævnte brev til det færøske postvæsen.

Vedr.: Postkort – afleveret i brevkassen ophængt på standen i SMS centret, Torshavn, 13.juli 1989

Jeg har været på Færøerne medio juli sammen med en flok spejdere, der deltog i KFUM spejdernes jubilæumslejr på Selatrad. Den 12. juli var jeg sammen med en del af disse i ovennævnte stand for at købe postkort og frimærker. Den næste dag – den 13. juli – tog jeg igen til Torshavn og konstaterede, at standen var lukket, uanset at de såkaldte "Ø-lege" først sluttede den pågældende dag. Postkassen hang dog på sin plads, og jeg afleverede derfor et betydeligt antal brevkort deri. Ingen af de pågældende brevkort er tilsyneladende kommet frem. Jeg tillader mig derfor at spørge: Har I ikke glemt at tømme postkassen ?

Jeg håber, at postkortene snarest kommer frem – med det rigtige stempel- og så forventer jeg at få et brev, der fortæller, hvad der er sket.

Postverk Føroya svarede 3. august:

Tak for Deres brev af 25. juli 1989.

Som svar på Deres forespørgsel må vi beklage, at postkassen var blevet hængende efter, at frimærkesalget var afsluttet og derfor ikke er blevet ordnet.

Postkortene er blevet stemplet den ønskede dato og håber de snart vil nå frem i god behold.

Peter Tranum Thomsen, leder i Bjergby gruppe 1989 til 1996, skriver:

Min spejderkarriere starter som 7 – 8 årig tilbage i 1978 hvor KFUM spejderne etablerede Bistrup Gruppe i Hjørring, tæt på hvor jeg boede. Siden da har jeg betragtet mig selv som spejder, uagtet om jeg har været aktiv i en spejdergruppe eller ej og jeg kan dermed tilslutte mig ordsproget "en gang spejder, altid spejder".

Min spejdertid i Bjergby gruppe startede ved et tilfælde, men når jeg i dag ser tilbage på den tid har den haft en enorm indflydelse på mit liv. Ikke alene var det her jeg gjorde mig de første erfaringer som spejderleder, lavede alle fejlene og oplevede at andet lykkedes. Det var også her jeg mødte min kone, Katrine, med hvem jeg i dag har to ivrige spejdere og friluftsdrenge.

Nå, men tilbage til begyndelsen. Det forholdt sig nemlig sådan at Bjergby gruppe planlagde at deltage i en 50 års jubilæumslejr på Færøerne i 1989 og den lejr ville jeg forfærdeligt gerne med på. Da jeg fik nys om at Bjergby gruppe planlagde at tage af sted, gik jeg i gang med at indsmigre mig, i håb om at kunne deltage under deres faner. Det lykkedes af uransagelige grunde. Det var en fantastisk lejr på Færøerne som jeg stadig husker tilbage på som en lejr der udvidede min horisont og gav mig mod på andre eventyr uden for Danmark. Og jo, det var mig som ikke kunne finde mit kamera...

Efter turen til Færøerne gled jeg ligesom bare ind i gruppen. Blev en del af roverklanen og senere leder, primært for juniorspejderne. Jeg husker stadig, hvordan jeg formåede at få et helt hold juniorpiger til at stoppe som spejder på rekordtid, med en måske lige lovligt militaristisk lederstil. Noget som jeg i øvrigt siden har været meget på vagt overfor.

Jeg husker hvordan jeg oplevede en lidt slasket stil i forhold til flagregler osv. og som modsvar valgte at skrive et tykt regelsæt som jeg stolt fremlagde for ledergruppe. De tog det generelt meget pænt, men forholdt sig foruroligende stille under min fremlæggelse. Det er vist unødvendigt at sige at mit regelsæt aldrig blev implementeret og godt det samme.

I 1992 var vi på sommerlejr på Læsø. Mine erindringer om turen er begrænsede, men jeg husker dog at nogle spejdere havde sneget en stor haveflise i bunden af min rygsæk, inden vores hike. Til spejdernes store morskab fandt jeg den først om aftenen da vi skulle slå lejr. Det var i øvrigt også efter denne tur jeg måtte kassere mit underlag da det lugtede forfærdeligt af makrel i tomat, efter at have været brugt som underlag under frokosten.

Jeg husker også at vi lavede en meget ambitiøs overlevelsestur for juniorspejderne en gang. Den indbefattede bla. natsejlad i kano, simuleret smugleroverfald på en ødegård og fiskefangst med de bare næver i et stort bassin. Der måtte til den tur indhentes adskillige polititilladelser og vi havde lånt et vidunder af en "mobil"-telefon, for det tilfælde at der blev akut brug for hjælp under vejs.

Vi arrangerede avisweekender hvor spejderne i løbet af en weekend skulle producere en avis, alt i mens roverklanen skiftevis forsynede dem med events til nyhedshistorier og gjorde livet surt for dem. Det var nogle sjove weekender for roverklanen og vist nok også for spejderne.

Vi arrangerede vilde natløb som bestemt ikke stod tilbage for, hvad vi finder på i dag. Jeg husker bla. at vi lavede et natløb, hvor det i al sin simpelhed gik ud på at et hold skulle erobre røde armbind fra et andet hold. Der var ikke i øvrigt nogen regler og det var nok en fejl, for i hvert fald udviklede det løb sig ret vildt.

Jeg stoppede i Bjergby gruppe omkring 1996, da jeg begyndte at læse i Aalborg og flyttede fra Hjørring. Senere har jeg genoptaget det aktive spejderarbejde, først som søspejder på spejderskibet Klitta i Aarhus og i de senere år som leder i DDS Brabrand gruppe, hvor begge mine børn i dag er minispejdere. En gang spejder, altid spejder!

27. – 29. oktober var spejderne på weekend i hytten. Det klarede roverne – selv andagterne tog de sig af. Kl. 22 fredag aften var der Færø aften for de store

3. november var der som så mange gange før uddeling af telefonbøger.

11. november var der rovercup.

Der startede et førstehjælpskursus 7. december med afslutning: brandslukning 19. december.

13. december ar der spejderafslutning og julemarked.

1990

23. januar var der travetur i bakkerne.

Seniorerne tog 2. – 4. februar til "Gittehus".

Der var indianer weekend 9. – 11. februar.

Rafteweekend 17. februar.

Fastelavn i hytten 26. februar.

Spejderweekend i hytten 23. – 24. marts.

28. – 29. april forberedelse til Holbæklejren

Der var også overlevelsestur og besøg på "Vestergaard".



Korpslejren i Holbæk 2. – 10. juli 1990. 22 spejdere og ledere fra Bjergby Mygdal deltog i den hidtil største korpslejr, hvor der blev registreret 20.700 deltagere, heraf 1.400 udenlandske fra 28 forskellige lande. 2.000 ulve og bævere samt 4.000 i familielejren var der kun enkelte dage. Lejrens motto var "Dejlig er den

grønne jord". Hjemmefra skulle spejderne forberede "sund lejrplads" "Forhindringsbane", "gøglerdag". På lejren var der naturligvis også en hike.

37 færøske spejdere skulle med Bjergby – Mygdal hjem fra lejren – og med det samme særtog fra Holbæk. Kirsten, der var leder på turen, skrev efterfølgende til DSB:

Men oh "rædsel" – i bussen til Holbæk station så jeg deres billet for første gang – for at checke deres vognummer. Det viste sig så, at de først skulle med fra Holbæk kl. 11.00.

I min nød henvendte jeg mig på Holbæk station og fik hjælp med det samme. DSB gav tilladelse til, at vi måtte tage færingerne med til Kalundborg og også med på færgen.

På færgen blev vi kaldt ned i informationen og fik at vide, at DSB havde ordnet det således, at færingerne måtte tage Intercitytoget fra Aarhus ca. kl. 13. Da vi kom til Hjørring, ventede de på os der og kunne så blive transporteret til Bjergby, hvor de skulle bo i hytten, sammen med os.

Yderligere kan tilføjes, at personalet i særtoget hjem var utrolig flinke. Vi skulle vente ca. ½ time i Vraa, hvor vi blev overhalet af Intercitytoget. Vi fik så lov at forlade toget, og personalet takkede os endda for god ro og orden på stationen, da vi kørte videre.

Derfor tusind tak for god service og stor hjælpsomhed. Vi fik nogle gode dage sammen med færingerne. Vi var i svømmehallen, hos ravsliberen og hos Gerda og se keramik. De nåede også Nordsømusset.

Fra Vensysseltidende 11. juli 1990.



Fra Lokal til Global spejder (Berit Christensen)

Jeg var aktiv spejder i Bjergby- Mygdal gruppe fra 1979 til 1991. Jeg har nogle af mine bedste bardoms-teenageminder fra min tid sammen med de andre spejdere i gruppen. Mottoet var "spejder er ikke noget vi går til, det er noget vi er".

Hen over jul og nytår 1990-91 deltog jeg i min første internationale Rovermoot (8th Rover Moot Mondial) i Gilwell Park Melbourne i Australien. På lejren deltog omkring 1000 voksenspejdere (rovere) fra hele verden. Vi var 34 danskere afsted, alle fem danske spejderkorps repræsenteret (KFUM, KFUK, DDS, DBS, DSS). På lejren var der dagligt mange aktiviteter, og festlige indslag hver aften. Aktiviteterne kunne både være velkendte spejder aktiviteter, med opgaveløsning og samarbejde, men også mere verdslige med diskussioner i global politik omkring freds-, klima og naturbevaring. Alle grupper skulle ligeledes lave en udstilling omkring hjemlandet, hvor vi fyldte et telt med plancher om Danmark og serverede marineret sild på rugbrød og wienerbrød til. Anton Berg chokolade havde sponsoreret os, så der var også rigelige mængder af fyldte chokoladeflasker at dele ud af, og skåle i! På den internationale aften, havde alle lande et indslag til underholdningen. Pga. de mange nationaliteter blev al kommunikeret både på engelsk og fransk. I vores festlige indslag forsøgte vi at lære de andre deltagere at være rigtige roligans, med råb og sange, alt oversat af "finsk" talk, da der ligeledes var mange finske og svenske rovere tilstede. Alle deltog i to dages tur ud af lejren med mange forskellige aktiviteter til lands, til vands og i luften. Jeg deltog i en køretur igennem de Blå Bjerges stejle og bumpede grusveje. Om aftenen var der hygge, dog ikke med lejrbrød pga. brandfare.

Efter Moot'en rejste den danske gruppe med bus, først til Canberra, hvor vi besøgte det australske parlament, den danske ambassadør og ambassade. Videre til Sydney, hvor vi boede hos lokale rovere, besøgte operahuset, strandene og mange af de andre seværdigheder, mens vi nød godt af deres kendte gæstfrihed. Efter ca. en uge i Sydney fløj vi videre nordpå til Cairns. Her have vi lånt en spejderhytte, som vi alle boede i, mens vi oplevede nogle af de vigtigste seværdigheder i området, samt snorklede i Great Barrier Reef.

Turen var helt fantastisk, jeg fik venner for livet, af både danske og udenlandske, mange af dem genså jeg på senere moots i New Zealand, Kandersteg i Schweiz og i Värmland i Sverige, eller privat både hjemme og ude, af de danske og de udenlandske rovere.

1991

22. januar Sct. Georgs gilderne

Sommerlejr er på Houens Odde.

24. september efterårstur

U-lands aften 29. oktober

24. november julemarked

1992

Igen i år var der mange, der havde fundet vej til Spejdernes julemarked i hytten. Inden julemarkedet var der familie gudstjeneste i Mygdal kirke. Selve julemarkedet begyndt klokken 11.30. Her kan man købe og lave ting til adventstiden. Der er også mulighed for at købe kaffe, te og æbleskiver.

1993

6. februar 20 års jubilæumsfest, hvortil man inviterede gruppens "gamle" spejdere, ledere og andre interesserede til en sammenkomst i spejderhytten i Bjergby fra kl. 11 til ca. kl. 15. Erik Christiansen Kunne fortælle om baggrunden for spejdertroppens opståen. Bagefter fortalte Ole minder fra de første år blandt spejderne. Johannes Knudsen kom også med en pengegave fra Y'mens Club

N.B.: Vi ønsker ingen gaver, men skulle du have lyst til at vise spejderarbejdet opmærksomhed, modtager vi gerne pengegave, som vil blive anvendt til en ny portal ved hytten.

1994

Major Axel Aller (58 år), der var tilknyttet Vendsyssel divisionen, og som i perioder var udsendt bl.a. gennem Folkekirkens Nødhjælp, blev under en udsendelse "skudt af banditter i Tanzania" 20.marts.

2. september start af weekendtur.

2. oktober Høstgudstjeneste med spejderne.

Julemarkedet blev holdt 27. november. 6. december var der julefrokost med spejderne.

1995

17. februar var der U-lands aften.

Sommerlejren var i Hammer bakker. Vi fik os etableret, men det var så varmt, at det eneste, der var til at lave var vandkamp. Tirsdag var der hike. Vi var også i Ålborg på Spejdermuseet.

Spejder? Når man er spejder er der 100 forskellige ting , man kan lære at lave f.eks knob, morse, pionering, s vævebane, løb, sælge lodsedler, tage på lejr, bruge kompas osv. Helena Andersen.

Spejder hjælpsugen 9-17 september

1996

17. marts møde om Sudan-missionen.

Korpslejren ved Sønderborg 1. – 9. juli 1996. Korpslejren var flyttet fra 1995 til 1996 af hensyn til Verdensjamboreen i Holland, der blev holdt i 1995. Fremrykningen betød samtidig, at det var præcist 50 år siden, der sidst var korpslejr i Sønderborg. Der var en meget spændende hike på Gendarmstien Der var 20 spejdere og ledere med på lejren Det store lejrball , hvor 21.000 spejdere var samlede var nok den største oplevelse. Her var bl.a. dans af spejdere fra Siera Leona

1997

3. marts var der generalforsamling i hytten.

Opråb fra spejderne. Vi er 30 spejdere og ledere, der mangler en flok ”tanter” og ”onkler”, som kan hjælpe os med f. eks. Stå på post, bage en kage, hjælpe til spejdermøder. I det hele taget give en hånd med. Et par timer engang imellem. Lederne

Sommerlejren var i vores egen hytte, hvor vi indrettede lejren. Hike var der naturligvis også. Vi overnattede på høloftet hos Gerda og Hans Jørgen i Mygdal. Næste dag gik vi i gang med at lave tømmerflåder, som vi havde stor fornøjelse af . Vi var også i Fårup Sommerland. Nogle spejdere skulle gå 50 km, andre skulle på cykeltur til Tårnby.

1998

26. januar var der møde i hytten om det kommende 25. års jubilæum for spejderne.



Jubilæet blev holdt den 25. april. Nordjyske skriver om jubilæet:

Efter flere hundrede meters rallykørsel i bakket og uasfalteret natur var KFUM-spejdernes nye portal ved hytten på Vagthøjvej det iøjnefaldende tegn på, at noget var i gære. Og det holdt da også stik. KFUM spejderne havde 25 års jubilæum. Det er tømrer Palle Madsen, der har skabt portalen. Fra underkanten til jorden er der seks meter, nok til at en gummiged eller en lastbil kan passere uden problemer. Øverst på portalen hænger en prægtig planke med inskriptioner på begge sider. Kommer man til hytten kan man læse ”KFUM Bjergby Mygdal”, medens man læser ”Vær beredt”, når trafikken går den modsatte vej.

Grethe Nielsen er grupperådsformand. Helena Andersen er gruppeleder, og Ole F. Thomsen er formand for hytten.

Spejderne har fået en jubilæumsportal

Mange medlemmer i KFUM Bjergby-Mygdal

Af Bjarne Nielsen

BJERGBY-MYGDAL: Efter flere hundrede meters rallykørsel i bakket og usafalteret natur var KFUM-spejderenes nye portal ved hytten på Vagthøjvej det løsnende tegn på, at noget var i gære. Og det beholdt da også stik. KFUM-spejderne havde 25 års jubilæum.

Det er tømrer Palle Madsen, der har skabt portalen. Fra underkanten til jorden er der seks meter, nok til at en gammelig eller en lastvogn kan passere uden problemer.

Øverst på portalen hænger en piratrig planke med inskriptioner på begge sider. Kommer man til hytten kan man læse: «KFUM Bjergby-Mygdal» mens man læser «Vær beredt.» når trafikken går den modsatte vej.

Planken vejer 80 kilo, og vi fik den fra savværket i Sørig, fortæller tømrer Palle Madsen, hvis tilknytning til KFUM er, at et af hans børn har været med i korps. De samlede udgifter til portalen beløber sig til 2000 kr.

Lørdag kl. 11 blev portalen afsløret foran ledere, spejdere, forældre og



Grethe Nielsen, gruppeleder, hvilket vil sige formand for forældregruppen, gruppeleder Helena Andersen og Ole Thomsen, formand for hytten, efter afsløringen af portalen. Foto: Hans Ravn

tidligere spejdere, der alle deretter fik lidt sødt og vådt i hytten. Det var helt betryggende, at måske mennesket, som ikke var grebet af den altædende hamstringsvirus, der nu er blevet til den største epidemid siden besættelsen.

Da en flok ledere og forældre for 25 år siden

startede KFUM i Bjergby-Mygdal, fandt de første møder sted på skolen. Senere fik spejderne husrum i den nu nedrevne busflidbygrøning, der lå på det sydlige hjørne af «Larsens Plads».

Efter budet KFUM'erne bus indtil 1979, hvor man kunne indvise hytten på Vagthøjvej, som siden

har fået foretaget flere om- og tilbygninger. KFUM'erne i Bjergby-Mygdal har i sine 25 år haft en stor og stabil medlemskare, som lige nu toppet.

Vi har 42 spejdere i alderen 8 til 14 år - det største antal i flere, fortæller gruppeleder Helena Andersen.



Tømrer Palle Madsen omgivet af KFUM-spejdere ved jubilæumsportalens. Foto: Hans Ravn



Sommerlejren var i Ellingåhytten. 1998 Sørverlejr i Bjergby

Fortalt af Kræn Bæk Kristensen. *Sommerlejr for ulvene med cirka 15 ulveunger. Det var en lejr, der er var arrangeret sammen med Vejby spejderne. Det blev arrangeret sammen med Vejby, fordi vores spejderleder Trine's forældre var leder i Vejby.*

Det var var min første spejderlejr som spejder. Vi sov i de orange gamle kitkat telte. Det var på en flad mark uden noget, så vi måtte selv bygge lejren op. Toiletter var der ikke nogen af, så det var en spand, som ulveunger selv skulle tømme. (Det er skønt at godik er kommet til senere). Der skulle have været natløb, men lederne kunne ikke vække ulvene, så det blev ikke til noget.

1999

Fortalt af Kræn Bæk Kristensen. *Spejderhytten Knasten i Sæby*

Vi skulle igen selv bygge lejrpladsen op. Det jeg husker er at vi skulle grave en fedtfælde, det var sjovt at få lov at grave huller. Der gik konkurrence i hvem der kunne grave den dybest. Hullet blev så dybt, at jeg ikke kunne nå op til kanten, når jeg stod på bunden. Jeg var 10 år dengang.

Som aktivitet var vi på stranden og samle muslinger og skaller som blev støbt i en ramme.

Vi lavede også vores eget hjemmelavet papir, hvor vi var med i hele processen med at rive avis i stykker og fremstille nyt papir. Der hænger stadig den dag i dag billeder og papir som vi fremstillede i spejderhytten i Bjergby.

2000

Tema-lejr 17. – 19. marts i og omkring Saltum skole, arrangeret af KFUM-Spejderne i Vest—Vendsyssel. Ulveungerne og juniorspejderne, der er i alderen 8 – 11 år, ankom fredag aften og blev indkvarteret i skolen. Fredag aften gik spejderne med fakler ned til Nols sø, hvor der blev afholdt lejrbål – derefter hjem til kakao og boller. Om lørdagen var spejderne på løb og opgaveløsning i det smukke naturområde, der ligger op til skolen. Opgaverne var bygget omkring nogle temaer – f.eks. rumalder stenalder, middelalder og fremtid.

Bæverne fra 6 – 8 år deltog kun om lørdagen.

Randerslejren afholdtes 8. – 16. juli. Der var 28 deltagere fra Bjergby – Mygdal, heraf 3 ledere: Trine Thomsen, Anders Nielsen og Ida H. Nedergaard.

Fortalt af Kræn Bæk Kristensen. *Der var 16.000 deltager i alt, mange af dem kom fra udlandet. Fra Bjergby var vi ca 20 spejder. Lejren havde en lejr maskot, der hed Sten. Lejren lå på en militær område, så jorden var rigtig hård at grave bålstedet i. Der var meget regnvej i den første del af lejren, så alt blev mudret. Sidst på ugen, blev det fint vejret, så besøgende forældre troede ikke på, at der havde været så mudret.*

Anders og Helene var med som leder, som hjælpeleder havde vi en blå spejder med, som senere blev grøn spejder.

Lejren er omtalt således i Kirkebladet:

Hver morgen var der morgenandagt og derefter formiddagsaktivitet. Derefter frokostpause. Aktiviteterne var planlagt hjemmefra. Vi kunne f. eks. komme på "spejderrejser", hvor vi gik fra land til land og fik opgaver fra det pågældende land, som passede til Middelalderen, som var temaet for lejren.

Kulsøpionering, som gik ud på at lave borde eller stole eller et eller andet, uden hverken søm eller reb, men ved at lave huller og spidse enderne af rafterne, så de kan sættes sammen. O-løb: Finde posterne med kort og kompas på tid. Vi kunne også komme på hike. Der var mulighed for en-dags hike eller hike med overnatning.

Korpsaktiviteterne var for eksempel: "Mød andre". Du skal være alene sammen med fremmede spejdere. Vi blev bundet sammen med reb og så skulle vi sammen løse en række opgaver. For eksempel: Lave et timeglas med vand, to flasker, et lille stykke flamingo, to sugerør og noget tape. Eller spille et skuespil mens vi var bundet sammen:

"Grevens fejde". Først ud for at samle perler ved forskellige opgaver. Vi fik perler efter dygtighed, sammenhold osv. Når vi havde perler nok, skulle vi dyste mod et andet hold med sværd. Det hold, der vandt, fik modstandernes perler. Og det hold, der havde flest perler, vandt til sidst. Vi behøvede ikke at have aktiviteter hver dag. Man kunne jo bare tage en "slapper" og så måske tage på værksted om eftermiddagen. Der var flere muligheder: Leg med træ, glaskunst, smedning, læderarbejde osv. Om aftenen var der 4 store lejrbål. Om søndagen og en aften var der gudstjeneste. Om lørdagen besøgte Prinsesse Benedikte lejren. Der var også senior og roveraktiviteter flere aftener. Det var en utrolig god lejr.

2001

Der var forårslejr i Saltum 17-19 marts. De ankom fredag aften og blev indkvarteret på skolen. Senere gik de med fakler ned til Nols sø. Derefter hjem til kakao og boller. Om lørdagen var der opgaveløb, bygget op omkring rumalder, stenalder middelalder og fremtid. Søndag var de på vandretur i Saltum.

2002

Forårslejr i Bjergby

Spejderlejr ved Nols sø i Saltum og besøg på Egnssamlingen i Saltum.

2003

Sommerlejr på Kongebakken i Tolne.

2004

Forårslejr ved Skallerup Vennebjergs hytte.

Fortalt af Kræn Bæk Kristensen. *Sommerlejr på Østre Aistrup for hele gruppen. Det er hos ulveleder Birgits forældres ejendom, med sø og lille hønsehus med tekøkken og toilet.*

Lejrpladsen var på marken bag ejendommen.

Der blev pioneret et pariserhjul. Det var dog lidt svært at få det rejst op.

De store spejder havde fået til opgave at slukke lejrålet, da de små var lagt i seng. Det klarede de store drenge ved at tisse på bålet. Det fik dog ikke de helt store point hos pigerne.

2005

Sommerlejr Rævehulen, Skagen.



Guldborgsundlejren på Falster den 16. – 24. juli 2005. 14.500 deltagere på Falster, hvor der 1. gang skulle holdes korpsolejr. Der var meget H. C. Andersen på lejren i anledning af, at det var dette år H. C. Andersen havde 200 års fødselsdag.



Der var stjernelejr 30. sept. – 2. okt.

2006

Kanotur på Uggerby å sammen med Hirtshals gruppe.

Fortalt af Kræn Bæk Kristensen. *Læsø sommerlejr, fælles lejr for hele gruppen. Vi var ca 35 spejdere på tur.*

Spejderhytten på Læsø var blevet booket flere år i forvejen. Vi gik fra færgen og hen til hytten. Det var en rigtig god lejr. Det gav et godt sammenhold blandt spejdere at være på en ø, uden mulighed for at blive hentet hjem af forældrene.



Vi besøgte en af spejdernes bedsteforældres hytte. Hytten stod på pæle ud fra kysten. Det var kun muligt at komme ud til hytten ved at gå, mens der var lavvande. Vi overnattede i hytten. Natten blev brugt til at spille kort om, hvem der skulle tømme toiletpanden.



Hjemme igen ved Læsø spejderhytten var der mange æde konkurrence imellem de store seniorspejdere. Der blev dystet i, hvem der kunne spise flest flødebolle, roulader, sodavand og citroner!

Seniorerne lavede natløb til juniorerne.

Juniorerne lavede også et natløb til seniorerne. Her var der mange forskellige slags mærkelige spørgsmål, der skulle svares på. Dengang fandtes smartphone og Google ikke, men en af seniorerne havde dog en mobiltelefon med. Så seniorerne løste spørgsmålene ved at ringe til oplysningen og fik svaret foræret til stor ærgrelse for juniorerne, og sikkert også forælderen, der skulle betale telefonregningen.

Stjernelejr 6. – 8. oktober.

2007

Forårslejr 20. – 22. april.

Sommerlejr på Houens Odde.

Fortalt af Kræn Bæk Kristensen. Kanotur til Sverige for seniorerne/ Roverne

Der var ca 10 afsted.

Anders var leder, men at planlægge lejren var en fælles opgave. Gustavsfors i Sverige lagde vand til. Det regnede noget ved starten på turen. Kano udlejer sagde, dog at regnen vil være væk om en time, men det blev til nogle lange timer med regn. Humøret blev holdt oppe ved at gentage udlejerens ord om, at regnen vil holde op om en time.



Der blev en af dagene uvejr med blæst og bølger. Kanoer blev derfor bundet sammen som en katamaran og der blev sat sejl på med et regnslag, så kom vi hurtigere afsted. Fremme ved lejrpladsen var alle trætte. Team arbejde gjorde, at der blev lavet og spist aftensmad samt sat telte op på en time og alle var hurtig i soveposerne.



MUS lejr med Birgit.

2008

Stjernelejr

Sommerlejr på Livø. Gå tur til Livø fra Egholm.

Fortalt af Kræn Bæk Kristensen. *Der blev fremstillet en kærre til bagagen. Den lignende en prærievogn. Den står i hytten endnu.*



Det blev planlagt at gå fra Egholm og så se hvor vi nåede. Vi gik uden hjælp fra GPS

- 1. Dag gik vi på Egholm. Der var fladt og kedeligt vejr. Menuen til aftensmad var tarteletter, aftenkaffen blev købt i den lokale kiosk. Citronmåne og jolly cola i dyre domme. Vi tog lidt hævn for de dyre sodavand næste dag og stjal tomme mælkekasser fra kiosken til at opbevare maden i kærren.*
- 2. Dag blev ruten lagt ud fra et turistkort. Vi sov ved forskellige ejendomme, der lige var på vejen, når aftenen faldt på. Vi blev mødt med stor venlighed alle steder, hvor vi kom frem. Et sted blev vi tilbudt sodavand.*
- 3. Dag kom vi frem til Livø færgen lige 10 minutter før sidste afgang. Leder Anders nåede dog ikke frem i tide med kagen og kunne kun vinke til os fra land, mens vi sejlede af sted mod Livø.*
- 4. Dag efter blev vi hentet på kajen ved Livø*

De mindre var på sommerlejr 28. juli – 1. august sammen med Marinus.
Åslejr (Thorup Hede) sammen med Simon.

I år har nogle aktive forældre startet en bævergruppe fra 0 til 1. klasse

2009

Houens odde centerlejr.

Fortalt af Kræn Bæk Kristensen. Jeg, Peter, Mette, Sisse og Anders var med som ledere. Vi var 15 afsted på centerlejr på Houens Odde.

Her var Dullerne på plads 7 legendariske for at stå tidligt op for få lagt den rette makeup og frisurer.

Jeg fik brændt mit ben, da jeg fik 5 L kogende vand over mig. Så jeg måtte stå i vandet ved Houens Odde i hvert fald 3 timer.

En af aktiviteterne var at sejle i kajak. Her tabte jeg mine briller i vandet, fordi kajakken væltede.

31 spejdere og 11 ledere var på sommerlejr på Kongebakken i Tolne. Temaet på lejren var Indianere. Under den fælles afslutning, dukkede der pludselig to cowboys op. De havde stjålet vores skumfiduser, men vi fik dem overmandet. Herefter sluttede vi med at ryge en lakridsfredspibe.

Stjernelejr 11. – 13. september.

I løbet af sommeren er der lavet hængekøjer. Der er også lavet en lerovn til primi mad.

2010

Jubilæumskorpslejreren SEE 20:10 i Skive 25. juli til 1. august 2010.

Lejren blev holdt i korpsets 100 års jubilæumsår. SEE 20:10 står for Scout Event 2010 og skal vise, at KFUM-Spejderne er en del af det internationale fællesskab. Simon var leder. Marinus var med de mindste på lejr i Solsbækhytten ved Sæby.

2011

Årets forårslejr foregik i spejderhytten fra 29. april til 1. maj og var for hele gruppen.

MUS-lejr var d. 17-19 juni ved Marinus.

Spejderne deltog i den årlige dag i Bjergby, på Larsens plads, med forskellige aktiviteter.

Årets sommerlejr gik til Krogsholt hytten i Søholt. Vejret var meget varmt. Spejderne var ude at gå, de byggede glidebane og var på løb, med "Den store galaktiske leder", som blev spillet af Peter.

Bæverne var på Piratløb.

2012

Torvedag i Bjergby.

Spejdernes lejr i Holstebro – hvor alle spejderkorps deltog – med Store Nanna som leder.

Stjernelejr.

2013

Forårs- og 40 års jubilæumslejr 3. – 4. maj. Seniorerne var på seniorhike fra Mosbjerg.

Åslejr 13. – 20. juli, her var Lille Nanna leder.



Store Nanna var leder på en lejr ved Træveld i Midtjylland.

Birgit havde de mindre med på lejr i Saltums hytte.

Den 6. – 8. september var der Stjernelejr på Odden i forbindelse med jubilæet.

2014

Forårslejr 25. – 27. april ived Spejderhytten.

Distriktsturnering i Vrå – Malene var leder.

Kanotur Sverige 19. – 27. juli. for seniorerne/ Roverne.

Fortalt af Kræn Bæk Kristensen. *Der var ca 9 afsted. Gustavsfors i Sverige lagde vand til igen.*

Der var to biler af sted, der blev godt proppet med spejder og bagage, specielt fordi Kræn havde hele bagagerummet fyldt af værktøj!



Alt mad skal købes ind hjemmefra og uden køle muligheder skal man vær kreativ med menuen. Så en menuen bestod af citron koldskål og feltrationer. Heldigvis er vandet så rent at det kan drikkes fri fra søen, dog ikke når gamle nudister vælger at bade, der hvor vandet skulle hentes!

Peter var leder på sommerlejr i Treveld ved Stubbergård sø ved Vinderup.
Duka City sommerlejr fra 27. – 29. juni.

2015

Troplejr 27. februar – 1. marts.

Forårslejr blev afholdt 17. – 19. april i Skallerup Vennebjergs spejderhytte. Lejerens tema var rekorder, så de fleste af aktiviteterne var baseret på rekordforsøg. En af rekordernes kom i børnenes rekordbog, nemlig flest aktiviteter over bål på 25 min. Der blev lavet 277 æbleskiver.

Sommerlejr blev afholdt 6. – 10. juli i hytten Elveren i Hammer Bakker. Sommerlejren var for hele gruppen. Seniore og rovere gik den lange vej ud til hytten og fik derved det anerkendte 50 km vandreskjold. På lejren var der bl.a. omvendtdag, hvor man startede med at spise aftensmad og havde tøjet omvendt på. Vi byggede vandrutsjebane og var på løb med udklædte ledere. Trop spejderne var på hike med ovenatning. Om aftenen var der lejrball med sjove indslag og sang. En af aftenerne var der natløb for senior/rovere, der desværre endte med et brækket ben for lederen Betina Andersen.





Distriktsturneringen blev 3. oktober afholdt i Bindslev ved det gamle elværk. Turneringen blev afholdt af grupperne fra Bjergby/Mygdal og Bindslev. Bæverne fik en 1. plads.

Stjerneløb blev afholdt i spejderhytten 28. – 30. august. Vi gik traditionen tro til Elverhøj for at få udleveret årsstjerner.

Loppemarkedet blev afholdt 19. september. Dagen før loppemarkedet blæste det så meget., at det store mastesejl klappede sammen, og mange af "lopperne" blev beskadiget. Vi måtte i al hast rydde op og stuve "lopperne" sammen i hytten.

2016

Forårslejr blev afholdt ved Spejderhytten 15. – 16. april. Weekend blev bl.a. brugt til at sælge lodsedler.

Sommerlejren for ulve i spejderhytten i Mosbjerg 29. juni – 2. juli var en regnfuld sommerlejr med besøg på Mosbjerg Dambrug og et temaløb, der handlede om den store galaktiske leder.

For bæverne blev sommerlejren afholdt i Astrup.

For senior/rovere blev sommerlejren afholdt på Åslejr i Thorup Hede 16. – 23. juli.

Stjernelejr blev afholdt i spejderhytten 2. – 4. september.

Loppemarkedet blev afholdt 24. september med et overskud på næsten 18.000 kr.

Skallerup gruppe afholdt distriktsturneringen 1. oktober.

2017

Forårslejr 31. marts til 1. april hos Birgits forældre i Ugilt:



Anni Eriksen fortæller, at hun husker denne lejr for 2 x aprilsnar og utroligt rene grankogler. Der blev arrangeret et natløb for de troppiger, der var med på lejren. De blev vækket lige over midnat med grydelåg og larm. De var ikke videre tilfredse, men accepterede at skulle på natløb. Første post var ved postkassen lidt nede af vejen. De skulle løse en morsekode, hvor der stod: APRILSNAR...GÅ I SENG. Lørdag fik alle spejderne en lille opgave. De skulle samle grankogler, som de skulle bruge til koglesuppe, der skulle være en del af aftenmaden. Hele formiddagen blev der samlet rigtig mange kogler, og til middag blev de grundig vasket med vand og opvaskebørste. Koglerne kom i en gryde med vand og kogte i 6 timer over bålet. Da der blev tid til aftenmad, stod alle spejderne klar med deres tallerkener. Da gryden kom af bålet, og den første spejder stod klar til at få koglesuppe, stod alle lederne og råbte "Aprilsnar". Spejderne var noget uforstående og kiggede på hinanden. De var lettere irriterede over at have brugt så lang tid på at samle og vaske grankoglerne

Stjernelejr i hytten



Denne lejr startede for bæverne og ulvene med en bæver/ulveturning i Bistrup hytten, hvor bævere og ulve fra flere grupper var med. De skulle løse mange forskellige opgaver og fik point for opgaveløsning og opførsel. Vores bævere var stolte – de vandt 1.pladsen. I mens bævere og ulve var af sted, fik Trop, Senior og Rover undervisning i at spille "pind". "Pind" minder lidt om rundbold, men der skal ikke løbes så meget. Der blev øvet "Pind" på sportspladsen ved hallen det meste af formiddagen og eftermiddagen. Da ulve og bævere kom tilbage til hytten, blev der sat en bane op, og der blev spillet finale.

Alle gik op i det med liv og sjæl og hyggede sig. Det er ikke sidste gang, der bliver spillet "Pind".

Spejdernes Lejr i Sønderborg.



For anden gang var alle spejderkorps enige om at holde en fælles lejr. 1. gang var i Holstebro i 2012. I 2017 i Sønderborg – på Kær Vestermark - blev det en meget stor lejr. Der deltog 37.000 spejdere og hjælpere fra mange nationer.

Fra gruppen her fortælles, at man husker lejren for de massive mængder af regn, der faldt på vor lille lejrplads. Vi delte vort store mastesejl med Vrå gruppe, da vor lejrplads ikke var stor nok. Men det blev hyggeligt at komme sammen med en anden gruppe på denne måde. Denne lejr vil også blive husket for den store opgave, det var at tænke alternative menuer til aftensmad. Til trods for de store mængder regn var humøret utrolig højt, og alle, store som små, tog det i stiv arm, at strømperne nemt blev våde, og der ofte skulle løbes mellem teltene for ikke at blive gennemblødt. Spejderne mødte mange forskellige spejdere fra mange forskellige lande. Det gav ind imellem udfordringer, når sproget ikke var dansk eller engelsk. Den lejr kommer foreløbig ikke lige i glemmebogen.



23. september var der loppemarked ved Spejderhytten. Der var opsat 3 telte, hvor der var masse af

"lopper". Der var mange biler, så det var meget hensigtsmæssigt, at spejderne – ved hjælp af walkie-talkies - sørgede for ensrettet trafik på Vagthøvej.

2018

marts inviterede spejderne på æggejagt ved spejderhytten. Her skulle de finde æg i naturen, malet spejderne. Der var præmie til de, der finder flest. Hele familien var inviteret med. Der var mulighed for kaffe, og saft.



Artikel om æggejagt

25.
af
kage



spejderne

Bjergby-Mygdal gruppe
inviterer områdets familier til den

Store æggejagt

Palmesøndag den 25. marts kl 13.00-14.00

Efter en god jagt i det skønne område omkring
hytten på Vagthøvej 103A
vil der være kaffe og kage.

Ved spørgsmål ring Anni Eriksen 40331060



Arrangementet er i øvrigt gratis og kun for sjov

Invitation til æggejagt

Weekendlejr ved Herregården Odden 4. – 6. maj. Om lørdagen deltog man med forskellige aktiviteter ved Torvedagen i Bjergby. Om søndagen var der friluftsgudstjeneste ved Odden under ledelse af sognepræst Lars Brinth.

De mindre spejdere var i MUS lejr.
De store var på lejr på Houens Odde-

Bjergby-Mygdal Spejderne havde bedt om godt vejr til weekendens lejr ved Herregaarden Odden...

Bjergby-Mygdal Spejderne har afholdt en vellykket forårslejr på Herregaarden Odden.

Af Torben Elling - 7. maj 2018

125



Betina Andersen fra Bjergby-Mygdal fortæller til FlaskePosten, at spejderne afholdt en vellykket forårslejr på Herregaarden Odden.



Start på udendørsseasonen? ...I så fald må sådan en oplevelse give mod på mere...

Lørdag deltog spejderne med forskellige sjove aktiviteter på Torvedagen i Bjergby, og om søndag blev der afholdt friluftsgudstjeneste ved Odden under ledelse af sognepræst



Sol, snobrød, tovværk, telte, dolk og gennem spejdersgenerationer nedlært håndværk... så bliver det ikke bedre...

PS: Verdensrekorden på 50 m snobrød indehaves af spejdere fra Aarhus. Rekorden er fra 2012 i følge sædvanligvis pålidelig kilde, men skulle du vide bedre, så kontakt flux FlaskePosten... Vi vil være først med det mest pålidelige...

Foto: Betina Andersen.

2019

Jamboree (24. World scout) USA Nanna fra roverklanen var med.

Sommerlejr i DDS hytte i Jerup alle spejderne

Bævertræf i Højene d. 5. oktober Bjergby , Mygdal vandt

I 2019 er der ca. 60 spejdere

Familiespejder

Familiespejder begyndte i efteråret 2019. Familiespejder er for børn mellem 3 og 6 år og deres forældre. Familiespejder begyndte med 4 familier, bestående af børnene og deres forældre. Familiespejder mødtes hver tredje søndag i 2 timer. Familiespejder handler om at være sammen ude i naturen og se den udvikling som sker i løbet af året. I sommeren 2020 var familiespejder på overnatning ved spejderen egen hytte. Her var de på sørøverlejr, hvor de var ude at finde en skat med en masse guld. Familiespejderne blev ikke ramt af Covid-19 restriktionerne, andet end en enkelt gang, hvor mødet blev aflyst. I foråret 2021 var familiespejderne inviteret med til forårslejr dag. Denne dag foregik sammen med alle de andre spejder ved

Bjergby – Mygdal Gruppe, hvor temaet var Asterix og Obelix. Som en form for sommerlejr skal familiespejderne i år (2021) overnatte ved spejderne hytte som afslutning på dette år inden børnene går på sommerferie. Nu her op til sommerferien i 2021 består familiespejder er 6 familier, som udgør 10 børn og deres forældre.

2020

Året 2020 var meget præget af Corona, hvor vi i perioder var nødsaget til at lukke ned for spejderarbejdet. Inden Corona for alvor ramte os, nåede vi dog at holde vores årlige generalforsamling, d. 23/1, med spisning for hele familien.

Vi nåede også at holde fællesafslutning d. 18 juni, hvor hele gruppen gik til Hellehøj, hvor der var aftensmad og uddeling af årsstjerner.

Årets sommerlejr for ulve og bævere var ved hytten d. 29/6-1/7. Temaet var indianere. Ulvene byggede bivuak, som de sov i første nat.



På anden dagen tog ulvene i Farm Fun i Ålbæk, hvor de sov i trætop-hytter.

Åslejren for Troppen, blev desværre aflyst pga. Corona.

D. 1/9 samledes hele gruppens spejdere, ledere og forældre, for at dele affaldsposer ud for kommunen, og loppemarkeds-sedler.

Ugen efter samlede vi lopper ind, men loppemarkedet blev desværre aflyst pga. Corona.



2021

Jeg gik en tur i området og så så jeg der var mange biler deroppe. Jeg var lidt nysgerrig og spurgte, hvad der foregik. Jeg fandt ud af, at der var forårsweekend, dog kun lørdag på grund af restriktioner. De måtte ikke overnatte. Det var første gang i et år, at de var i gang. Spejderne var delt op i grupper, som havde en bestemt tid ved de forskellige poster. Et sted blev der fremstillet en slags våben, et andet sted var der en flyfabrik, et sted var der rollespil. Der var andre poster, en skøn blanding af forskellige opgaver. De ældste var i gang med at lave bål og pionering.

Ledergruppen i Bjergby-Mygdal Gruppe i Vest-Vendsyssel var samlet den sidste søndag i april til en dag med fokus på trivsel. Det kom der mange gode snakke ud af.



Trivsel under åben himmel i Bjergby-Mygdal

De naturskønne omgivelser omkring spejderhytten dannede rammen om en god dag med stor engagement og høj sol. Den kolde aprilvind fik ikke et ben til jorden. Gruppeledelsen havde bedt om hjælp til at arbejde med tre af kapitlerne i trivselshæftet. En af øvelserne handlede om at "tegne sin egen luftballon", som går ud på at få et overblik over, hvordan ledergruppen er sammensat.

Ledernes motivation forskellig

Der er forskel på, om man er vokset op i spejdergruppen, om man er blevet involveret, fordi man er forældre til en spejder, eller om man kommer helt udefra. Det kan blandt andet handle om, hvad der motiverer den enkelte, og hvordan man kan have behov for at blive en del af et stærkt fællesskab og have medbestemmelse. Der kom mange gode snakke ud af denne og de øvrige øvelser. En af dagens gode pointer var, at det er vigtigt, at vi husker at give de unge i gruppen muligheden for at "løbe af sted med et projekt, de selv har fundet på", og at learning by doing er en del af vores spejdermetode. Vi udvikler børn og unge blandt andet gennem, at de prøver ting af og lærer af dem. Samtidig er det naturligvis også godt at kunne hente et godt råd hos de mere erfarne. Ledergruppen i Bjergby-Mygdal fortjener et stort skulderklap for deres engagement, og netop at huske at anerkende hinanden var et andet fokuspunkt, som gruppen fremhævede i løbet af dagen.

Hyttebyggeriet

Spejderhytten i Bjergby – den selvejende institution

I løbet af 1976 begyndte man igen at drøfte de helt utilfredsstillende lokaleforhold. Det var nødvendigt at få en spejderhytte. Spejderne begyndte at indsamle til hyttebyggeriet – foreløbig havde de indsamlet 25.000 kr. Grupperådet planlagde at bygge en hytte på 112 kvm, der skulle koste 138.000, hvoraf spejderne selv havde 40.000.

For at skaffe penge til hytten blev der afholdt loppemarked i Bjergby Forsamlingshus lørdag den 26. og søndag den 27. marts 1977. Der var forinden over flere lørdage indsamlet effekter.

Loppemarkedet blev en stor succes. Da det åbnede, var der en kø på omkring 200 mennesker. Folk var især ude efter gamle ting, som f.eks. en natpotte, der gik for 130 kr. og en gammel gyngestol.

De gamle på alderdomshjemmet Solhjem havde lavet hovedparten af de ting, der blev brugt som gevinst i amerikanske lotteri – der kom 898 kr. ind ved lotteriet. Det var ren fortjeneste, da de gamle havde gjort det gratis.

Loppemarkedet gav et overskud på 11.207 kr.

I kirkebladet oktober – november 1976 står:

”I gennem længere tid har KFUM-spejderne i Bjergby – Mygdal haft planer om at bygge en hytte. Projektet er i øjeblikket på det forberedende stade. For at få hytten ned fra tegnebrættet og op at stå er det nødvendigt med en økonomisk støtte fra beboerne i Bjergby – Mygdal. Grupperådet har sat sig det mål på forskellige måder at tilvejebringe 25.000 kr., inden byggeriet påbegyndes.”

Man havde også en dialog med kommunen om, hvor man bedst kunne placere en spejderhytte.

Byplanudvalget gav derfor udtryk for, jfr. Vendsyssel Tidende 2. december 1976, at en placering på kommunens grund sydvest for Vagthøjvej ville være det bedste sted at bygge en spejderhytte. Den pågældende grund er en del af Faldbjerggård, hvor den nordlige del – syd for Skagen Landevej – blev udstykket i slutningen af 60'erne, blev udstykket i ca. 50 byggegrunde.

Uddrag af referat af spejdernes generalforsamling 1. marts 1977:

”Der var bred enighed om, at man skal have en ny spejderhytte, idet alle anså faciliteterne i den nuværende hytte for utilstrækkelige.

Man regner med at kunne øge antallet af spejdere, såfremt man har faciliteterne i orden og således kan agitere for spejderbevægelsen, idet det nuværende antal spejdere på 55 er opstået spontant.

Det økonomiske grundlag skulle der også være muligheder for at få i orden. Kommunen yder krone til krone tilskud.

Ole talte om placeringen af hytten. Da de fleste spejdere er bosiddende i Bjergby, fandt han det mest naturligt at placere hytten i Bjergby.

Ove Kaarsbo og Ole har været hos borgmesteren med ansøgning om at få lov til at placere hytten syd for Faldbjerggaardområdet.”

Efter Vendsyssel Tidende 24. marts 1977 foreslog kommunens økonomiudvalg, at spejderhytten skulle bygges som beskæftigelsesarbejde med beskæftigelse af unge ledige – på samme måde som Godthåb projektet i Hjørring.

Det endte dog med, at bygningen blev opført af lokale håndværkere og nogen frivillig arbejdskraft.

Det var undervejs besluttet, at hytten skulle ejes af ”Den selvejende institution Spejderhytten i Bjergby”, som så skulle leje grundarealet af Hjørring Kommune.

Der var udarbejdet vedtægter, udarbejdet af advokat T. Bidstrup Hansen, Hjørring. Den første bestyrelse bestod af:

Johannes Knudsen, "Kobbersholt", formand – valgt af spejderne
Jørgen Lind Thomsen, næstformand, udpeget af Hjørring Kommune
Mona Nielsen, kasserer – valgt af spejderne
Sigrid Zehngraff, sekretær – valgt af menighedsrådene i Bjergby – Mygdal

Ole F. Thomsen – valgt af spejderne – skulle som hidtil føre det daglige tilsyn med hytten.

Økonomiudvalget indstillede til byrådet, at hytten kunne opføres med beskæftigelse af unge ledige, der samtidig skulle gennemgå en uddannelse ved Specialarbejderskole, senere kaldet AMU-centret, og at hytten skulle være en selvejende institution. Det viste sig, at det ville blive ret dyrt at bygge på denne måde. 510.000 kr., fordi de arbejdsløse, sideløbende med byggeriet skulle gennemgå visse kurser, ligesom der var beregnet udgifter til en leder af byggeriet.

Den 13. maj 1978 skrev KFUM spejderne i Bjergby Mygdal til Hjørring Kommune:

"Under henvisning til Deres skrivelse af 16.03.1978, j. nr. 713, kan det nu oplyses, at sagen har været drøftet i spejdergruppen, og på et møde, med deltagelse af grupperådet og samtlige ledere, enedes man om at trække det indsendte forslag, om at lade hytten opføre som beskæftigelsesarbejde tilbage, idet vi skønnede, at det vil være økonomisk uoverkommeligt for gruppen.

Efter en grundig og saglig gennemgang af byggesagen enedes man imidlertid om at lade hytten opføre af håndværkere. Der er fremskaffet bindende tilbud fra forskellige lokale håndværkere – de samlede byggeudgifter incl. moms bliver på ca. 250.000 kr.

Spejdergruppen råder i øjeblikket over ca. 60.000 kr., og der satses på inden for det kommende år at fremskaffe yderligere 30.000 kr. ved indsamlinger o.l.

Under henvisning til ovenstående ansøges herved om kommunal godkendelse af og økonomisk støtte til byggeriet."

Kommunen godkendte byggeriet på grunden Vagthøjvej 103, som man lejede af kommunen foreløbigt på et 30-årigt lejemål.

De samlede byggeudgifter ved byggeriet blev 325.000 kr. – med de fleste udgifter i 1978 – 79.

I forbindelse med byggeriet fik man 23.150 kr. i tilskud. Bl.a. 6.000 kr. fra legatet efter den lokale sparekasse, 6.000 kr. fra Sparekassen Nordjylland og 2.000 kr. både fra Andelsbanken og fra Vendelbobanken.

Tegningerne til hytten var udført af konstruktør Hans Jørgen Rasmussen, og byggeriet blev udført af lokale håndværkere med tømrermester Anker Nielsen i spidsen.

På grund af beliggenheden skulle hyttebyggeriet på ca. 150 kvadratmeter godkendes af Nordjyllands Amtskommune, hvilket skete 4. april 1977 og af fredningsnævnet den 16. dec. 1977.

Kommunen kunne så give byggetilladelse 16. jan. 1978 og indgå lejeaftale om et areal på 3,6 ha med den selvejende institution, "Spejderhytten i Bjergby".

I forbindelse med byggeriet bevilgede kommunen et rente- og afdragsfrit lån på kr. 90.000, Sparekassen Nordjylland bevilgede ligeledes et lån på 90.000 - resten af byggeudgifterne havde spejdergruppen sparet op.

28. april 1979 blev den nye hytte på Vagthøjvej blev indviet.

Det 1. bestyrelsesmøde i den selvejende institution "Spejderhytten i Bjergby" blev holdt 17. dec. 1979, hvor bestyrelsen bestod af:

Johs. Knudsen, formand

J. Lind Thomsen, næstformand – udpeget af Hjørring Kommune

Mona Nielsen, kasserer

Ole F. Thomsen

Sigrid Zehngraff.

I 1982 blev Johs. Knudsen i øvrigt afløst som formand af Ole F. Thomsen, der var formand indtil 2012. Mona blev i 1984 afløst som kasserer af Gurli Pedersen, der i 1992 blev afløst af Mona Madsen. Fra 1999 – 2012 var Grethe Holst kasserer. Hun blev afløst af Niels Kirkholm.

I januar 1983 fik man byggetilladelse til at opføre et 35 kvadratmeter stort udhus. Det kom til at koste ca. 45.000, der bl.a. blev finansieret af et 10-årigt lån fra Jens Granes Fond på 20.000 kr.

I 1995 ønskede Hjørring Kommune ikke fortsat at udpege et bestyrelsesmedlem, således at bestyrelsen i fremtiden skulle bestå af 5 medlemmer, hvoraf 4 vælges af KFUM-spejderne i Bjergby/Mygdal, medens 1 vælges på skift af menighedsrådene i Bjergby og Mygdal sogne.

1997 blev der behov for en udvidelse af spejderhytten, ligesom det var nødvendigt at forny køkkenet. De samlede udgifter ved byggeriet i 1997 og 1998 beløb sig til 267.000 kr., som i 1. omgang blev finansieret ved en byggekredit på 200.000 kr. i Spar Nord Bank, Hjørring.

Til byggeriet fik man fra Lokale & Anlægsfonden bevilget et etableringstilskud på 68.166 kr. I de første 3 år var der en tilbagebetalingsforpligtelse, men denne bortfaldt efter 3 år.

Endvidere fik man fra Ejendomsuljen under KFUM-Spejderne i Danmark et 10-årigt lån på 35.000 kr., der var rente- og afdragsfrit i 2 år.

Spar Nord Bank bevilgede endvidere et 20 – årigt lån på 110.000 kr.

Køkkenet var et JKE Køkken, der blev leveret af en af de første spejdere i gruppen, Thorkild Christensen, Aalborg Køkkencenter. Tegningerne til hytteudvidelsen blev udført af Hans Jørgen Rasmussen, Bjergby, der også tegnede den første del af hytten.

Efter udvidelsen var spejderhytten på 198 kvm., hvortil kom udhuset.

Efter at byggeriet var afsluttet blev hytten udlejet til Hjørring Kommune, der brugte det til børnehaven, medens man byggede det nye børnehus på Skagen Landevej. Lejemålet ophørte 1. april 1999. Kommunen opsatte det nødvendige ventilationsanlæg, ligesom man betalte for forbrug af varme, el og vand samt sørgede for rengøring, snerydning og græsslåning – derimod betalte man ikke husleje.

Nov. 2012 modtaget 10.000 kr. fra Forsikringsselskabet Vendsyssel – hytten eller spejderne??

Fra lejekontrakten:

Lejemålet tager sin begyndelse den 1.1.1979 og vedvarer, indtil det skriftligt med 6 måneders varsel opsiges af en af parterne til en 1.1, dog fra udlejerens side tidligst til ophør den 1.1. 2012

Pantebrevet på 90.000 kt. Til Hjørring Kommune – rentefrit indtil 1. marts 2010.