

Mygdal Forsamlingshus for et 100 år siden.
Vi skriver 1912.

Den 18. april 1912 vedtages de vedtægter, der skal gælde for det nye forsamlingshus i Mygdal:



Vedtægter for Mygdal Forsamlingshus.

§ 1.

Formaalet med Huset er at fremme den kristelige, folkelige og menneskelige Udvikling. Hvad Huset ellers ibrug kommer for dette skal benyttes til afgørelse i hvert enkelt Tilfælde af Bestyrelsen.

§ 2.

Udgifterne til Huset's Vedligeholdelse samt Renter og Afdrag af det i Huset optagne Laan fordeles paa Aktionærerne i Forhold til Antal af Aktierne. Eventuel Overskud i samme Forhold.

§ 3.

Nye Aktier paa mindst 20Kr. kunde fremdeles tegnes; men ingen Aktier maa afhændes uden Bestyrelsens Samtykke.

§ 4.

Bestyrelsen bestaaer af 5 Medlemmer valgt af og blandt Aktionærerne ved simpel Stemme-flertal paa den aarlige Generalforsamling. Valget foregaar skriftlig og gælder for 2 Aar, Skiftevis afgaar 2 og 3 Medlemmer ...

(Første side af vedtægterne for Forsamlingshuset. De originale vedtægter findes på arkivet i Bjergby.)

Den 3. august 1912 træffes aftale med håndværkerne om at sætte byggeriet i gang. Pris: 3.150 kr.



(billedet er taget i 1962 i forbindelse med 50års jubilæet)

Den 12. december 1912 holdes indvielsesfest.



Mygdal nye Forsamlingshus

Mygdal nye Forsamlingshus indviedes i går ved en skøn Højtidelighed, der havde samlet ca. 150 Mennesker fra Sognet.

Det kan synes mærkeligt, at et Sogn som Mygdal ikke tidligere har haft et Forsamlingshus; men der har været så stærkt afvigende Meninger om husets beliggenhed, at man ikke har kunnet samles.

Den ene Part ønskede det ved Mejeriet og Amtsvejen, den anden i Sognets Midte, nær den gamle Mygdal nordre Skole.

Et par gange har man været så vidt, at der var tegnet Aktier; men begge gange måtte man opgave Tanken.

Nu har Tiden ført med sig, at man er enedes om sidstnævnte Sted, og Huset er derfor i dobbelt Forstand blevet et Samlingshus.

Og det er tilmed et meget smukt Samlingshus.

Med sit røde Tag, der har skrå Endeflader, hæver det sig højt og frit, og de smårudede Vinduer giver det et hyggeligt og hjemligt præg, som mange Forsamlingshuse desværre savner.

Huset rummer en med buet Loft forsynet stor Sal (16+12,5) M. og et mindre Lokale (8+6). Begge steder er der gode, moderne Kakkellovne, Bænke, Lamper osv. Desuden rummer Huset et Køkken og – på Loftet – en Garderobe.

Det er opført af Tømrer Chr. Jespersen, Mygdal, og har i alt kostet ca. 4000 Kr.

Aktierne er på 20 Kr. pr. Stk.

Husets Bestyrelse består af følgende Mænd:

Gårdejerne Martin Sørensen (Formand), Chr. Christiansen, Niels Jakobsen og Søren Larsen og Tømrer Niels Bidstrup.

Da Folk i går trods Blæst og Regn strømmede ind i den store Sal, var denne festligt smykket med grønne Guirlander og Flag.

Med stor kraft og meget fuldtonende sang man "Den signede Dag", hvorefter Lærer Jensen, Mygdal n. Skole, bød et hjerteligt Velkommen til Forsamlingen og Talerne, d'Hrr. Ludvig Bøgeskov og Pastor Andersen, Tolstrup.

Det er et kønt Hus, vi har fået rejst, fortsatte Hr. Jensen, og det er nu vort ønske, at den brug, der skal gøres af det, også må blive løn i Vorherres Øjne og til gavn og Glæde for os Beboere. Det er sikkert et alvorligt Ønske hos alle, der har været med i Arbejdet.

Efter at Taleren dernæst havde rettet en Tak til den nærværende presse, udtalte han håbet om at få en god Dag.

Derefter talte de to nævnte Herrer, der ikke ønskede at blive refererede.

Efter at man havde sunget "Udrundne er de gamle Dage" talte først Bøgeskov, der indlede sin Tale med at udtale gode Ønsker for det nye, smukke Hus. Han talte dernæst om den unge stumme og døve Mand, som Herren helbredede, idet han udtalte, at denne onde Aand skulde uddrives ved Bøn og Faste.

I et langt Foredrag udviklede han derpå, at den onde Aand, der havde grebet vort Folk, så det var sunket dybt på mange Områder, også skulle bekæmpes ved Bøn og Forsagelse, og der havde Guds Menighed store Forpligtelser.

Man sang "Min Mund og mit Hjerte" samt "Kærligheds og Sandheds Mand", hvorefter Pastor Andersen talte jævnt og inderligt om Betydningen af at have Gud med i sin Gerning, så man udførte denne i Troskab og til hans Ære. Så forsvinder den Surhed og Lede over Arbejdet, som vi ofte træffer hos Folk.

Der er ikke en Gerning så ringe, uden at den kan udføres til Guds Ære og derved blive til Velsignelse.

Man sang "På det Jævne", og Pastor Andersen bekendte Troen og bad Fadervor, hvorefter der sluttedes af med "Alt står i Guds Faderhånd".

Lærer Jensen bragte Talerne en varm Tak for Foredragene.

Efter en Pause var der fælles Kaffebord.

(Reportage trykt i Vendsyssel Tidende 13/12 1912)