

Skagen Landevej nr. 221 – matr. nr. 11h. Fra 1947 kommunekontor m.m.

I 1898 blev grunden udstykket fra Søren Nørmarks ejendom, og huset blev bygget som Bjergby Lægebolig af et aktieselskab, og derfor kaldt "Doktorhuset".

Den første læge hed Villadsen, der først i 1890'erne havde nedsat sig som praktiserende læge fra præstegården. Han praktiserede kun et par år i den nye lægebolig, og der blev skiftet læge 3 – 4 gange, inden læge Christensen, der holdt 2 heste og kusk, i 1905 købte huset af aktieselskabet. Han gik i gang med en større udvidelse, men da han var færdig med ombygningen, kunne han ikke klare forpligtelserne, og aktieselskabet måtte igen overtage bygningen. Selskabet solgte herefter i 1910 bygningen til malermester Karl Ørnboel for en sum svarende til aktieværdien i selskabet. Karl Ørnboel drev så malerforretning og startede endvidere sammen med hustruen, der tidligere havde været hjemmesygeplejerske, et hjemmebageri i ejendommen, fordi hun efter giftermålet med Karl Ørnboel ikke længere måtte fungere som hjemmesygeplejerske. Sådan var reglerne den gang.

I 1915 overtog Edvard Skjoldager, og i 1917 Hans Jensen huset. Søren Nørmark købte huset i 1920 og tog funktionen som brevsamlingssted med fra "Bjergby Møllegård". Efter hans død, blev ejendommen i 1930 overtaget af svigersønnen, Othenius Schjoldager, hvis hustru, Gerda, videreførte brevsamlingsstedet. I 1947 blev ejendommen for 35.000 købt af Bjergby – Mygdal Sogneråd, der i den nederste etage indrettede kærnerbolig, kærnerkontor og sognerådslokale, hvor sognerådet holdt møder. I den øverste etage blev indrettet Bjergbys første alderdomshjem, nogle værelser bestemt til sognets gamle, særligt de, der trængte hårdest til forplejning. Kristine og Niels Houbak, der i en årrække var kærner, boede i en lejlighed i huset. Det samme gjorde bestyreren af de gamles værelser, Mathilde Henriksen, der var gift med Johan.

Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev ejendommen solgt til Ingrid og Henry Christiansen, der i 2007 har solgt til Pernille og Per Bach.

Huset har en spændende historie, og på Lokalhistorisk Arkiv og Arkivets hjemmeside, kan der læses mere om huset og dets beboere. På et tidspunkt – bl.a i 1908 – blev huset lejet ud. Landbohistorikeren Fridlev Skrubbeltang, der er født i "Ryet" fortæller, at han i 1908 boede her, efter at forældrene havde solgt "Ryet" og inden de købte ny ejendom i Bindslev.